

11° Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Εικόνες του 21ου αιώνα 11th Thessaloniki Documentary Festival - Images of the 21st Century



# Φώτος Λαμπρινός Fotos Lamprinos



13-22 MAPTIOY / 13-22 MARCH 2009

11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL



Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την εικαιρία του αφιερώματος στον Φώτο Λαμπρινό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεροολονίκας – Εκόνιες του 21ου Ακώνα (Θεροολονίκα, 13-22 Μαρτίου 2009).

This publication was compiled on the occasion of the Fotos Lamprinos tribute that was organized by the 11th Thessaloniki Documentary Festival — Images of the 21st Century (Thessaloniki, March 13-22, 2009).

Καλλιτεχνικός Διευθυντής/Artistic Director: Δημήτρης ΕΙπίδης/Dimitri Eipides

Emμέλεια έκδοσης-κειμένων/Editor. Δημήτρης Κερκινός/Dimitris Kerkinos Μεταφράσεις/Translations: Έλλη Πειρίδη/Elly Petrides, Μοίρη Κιτροέφ/Mary Kitroeff, Michael Eleftheriou Διορθώσεις/Copy-editing: Μοίρη Κιτροέφ/Mary Kitroeff

Συντονισμός εκδόσεων/Festival Publications Coordinator: Αθηνά Καρτάλου/Athena Kartalou

**Ευχοριστούμε θερμά τους/Special thanks to**: Μάνο Ζαχορία/Manos Zakharias, Γιώργο Κοροπούλη/Yorgos Koropoulis, Σώτη Τριαντοφύλλου/Soti Triantafyllou, Εὐα Στεφανή/Ενα Stefani, Μορία Παπαδοπούλου/Maria Papadopoulou, Γιάνη Γιανουλόπουλο/Yanis Yanoulopoulos, Μηνά Χρηστίδη/Minas Christidis, Γιώργο Λεοντάρη/Yorgos Leontaris, Eldar Rizanov

Σχεδίαση εξωφύλλου-Καλλιτεχνική επιμέλεια/Cover & Design: Ανδρέος Ρεμούντης/Andreas Remountis Παραγωγή εντύπου/Production: Z-Αxis



Copyright © 2009, Φεστιβόλ Κινηματογράφου Θεοσολονίκης/Thessaloniki International Film Festival

#### Εκδόσεις Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Thessaloniki International Film Festival Publications

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσολονίκη/10, Aristotelous Sq., 54623 Thessaloniki
T. +30 2310 378400 F. +30 2310 285759
Λεωφόρος Αλεξόνδρος 9, 11473 Aθήνα/9 Alexandras Ave., 11473 Athens
T. +30 210 8706000 F. +30 210 6448163
info@filmfestival.gr www.filmfestival.gr

YNOYPFEIO NONITIZMOY / HELLENIC MINISTRY OF CULTURE

Ο Φώτος Λαμπρινός είναι ένας άνθρωπος που βίωσε με μοναδικό τρόπο το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, και, ταυτόχρονα, κατέγραψε με ιδιαίτερο ζήλο τα σημαντικότερα γεγονότα που καθόρισαν την πολιτική και κοινωνική γεωγραφία του. Έχοντας σπουδάσει στη Μόσχα τη δεκαετία του '60, έρχεται σε επαφή με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, ασχολείται με πάθος με την πολιτική, ενώ ελίσσεται διαρκώς ανάμεσα σε χώρες και πολιτισμούς. Τόσο η κινηματογραφική καριέρα του όσο και η περιπετειώδης ζωή του καθιστούν απαραίτητο και επιβεβλημένο το αφιέρωμα στο έργο του.

Ο Φώτος Λαμπρινός εργάζεται αδιάκοπα πάνω από σαράντα χρόνια, ταγμένος σχεδόν αποκλειστικά στο ντοκιμαντέρ με λίγες αλλά λαμπρές εξαιρέσεις. Οι πολυάριθμες ταινίες του, η πλειοψηφία των οποίων έχει γυριστεί για λογαριασμό της τηλεόρασης, εμβαθύνουν στην έννοια της ιστορίας, των τόπων, των προσώπων, των πολιτικών και των λαών. Τα ευαίσθητα πορτρέτα του, όπως αυτό του Σεργκέι Παρατζάνωφ, στέκονται σαν αυτόνομα ιστορικά τεκμήρια (το συγκεκριμένο γυρίστηκε λίγο πριν το θάνατο του μεγάλου γεωργιανού δημιουργού).

Εξίσου σημαντικό είναι το θεσμικό και ακαδημαϊκό έργο του κινηματογραφιστή. Ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της κινηματογραφικής πολιτικής της χώρας μας, ένα βασικό στέλεχος της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης, ένας από τους πρωτεργάτες του συνδικαλισμού του κινηματογραφικού κλάδου και, κυρίως, ένας από τους πιο μεθοδικούς γνώστες (αν όχι ο εξέχων γνώστης) των ιστορικών κινηματογραφικών αρχείων που αφορούν στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ αλλά και στο εξωτερικό, ο Φώτος Λαμπρινός έχει συμβάλει με ανεκτίμητο τρόπο στη διάσωση της ιστορικής μνήμης του τόπου μας.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης — Εικόνες του 21ου Αιώνα έχει από καταβολής του θεσπίσει μια ενότητα για την Καταγραφή της Μνήμης. Το αφιέρωμα στον Φώτο Λαμπρινό επιστεγάζει το σεβασμό του Φεστιβάλ απέναντι στο «ιστορικό» ντοκιμαντέρ, τιμώντας έναν σημαντικό έλληνα δημιουργό, στοχαστή και θεμελιωτή αυτού που ονομάζουμε «ελληνικό ντοκιμαντέρ».

Δημήτρης Εϊπίδης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Fotos Lamprinos is a man who experienced the second half of the 20th century in a unique way. At the same time, he zealously recorded the major events that defined the political and social geography of that period. Having studied in sixties Moscow, he came in contact with some of the leading figures of cinema and became passionately involved in politics, journeying constantly through countries and cultures. Lamprinos' film career and adventurous life make a tribute to his work both necessary and imperative.

Fotos Lamprinos has been working ceaselessly for over forty years, almost exclusively dedicated to the documentary genre, with only a few, yet remarkable exceptions. His numerous films, the majority of which was filmed for telelvision, delve into the concept of history, of countries, of individuals, of politicians and peoples. His perceptive portraits, such as that of Sergei Paradjanov, stand as autonomous historical documents (the aforementioned was filmed shortly before the great Georgian artist passed away).

Equally important is the filmmaker's regulatory and academic work. One of Greece's main film policy makers, an influential member of Greek public television, one of the pioneers of trade unionism in the film sector, and, above all, one of the experts (if not *the* expert) on historical film archives relating to Greece, both in this country and abroad, Fotos Lamprinos has contributed invaluably to the preservation of Greece's historical memory.

From its very inception, the Thessaloniki Documentary Festival — Images of the 21st Century has allocated a section to the Recording of Memory. The tribute to Fotos Lamprinos is the capstone of the Festival's respect towards the "historical" documentary, as it honors an important Greek film director, thinker and the founder of the "Greek documentary".

**Dimitri Eipides** 

Artistic Director, Thessaloniki Documentary Festival

#### Μια πορεία σαράντα χρόνων

του Μάνου Ζαχαρία

Φώτος Λαμπρινός έχει ένα μεγάλο δημιουργικό έργο, στερεή παιδεία και πλούσιες γνώσεις. Μπορεί και κάνει τις επιλογές του από ένα ευρύτατο φάομα γενονότων και καταστάσεων που παράλληλα καθορίζουν και τη δική του κοσμοαντίληψη και καταγράφουν το ιδεολογικό του προφίλ. Υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που συνδέει τα σημαντικότερα έργα του από την αρχή της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας ώς σήμερα. Μια απλή παράθεση πείθει για την ορθότητα της Examionwanc: Emokegnetre tryv ENASa (1969), O Fleiραιάς του Γιάννη Τοαρούγη (1980), Άρης Βυλουγιώτης -Το δίλημμα (1981), Πανόραμα του αιώνα (μαζί με τον Λέοντα Λοΐακο) (1982-87), Μόσγα - Νοέμβριος 1990. Επιστροφή στο μέλλον (1991), Η ομορφία θα αύσει τον ráquo (1992), Filévri vevelikluv (1995), Kamenáv Kejuák, ο σύντροφος (2008).

Παίρνω την πρώτη ταινία του 1969 και την πιο πρόοφατη του 2008, μια πορεία σαράντα χρόνων, για να καταδείδω την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του και την υπόγεια σχέση μεταξύ τους. Η επιλογή είναι εντελώς υποκεμενική. Ανάμεια σε αυτές τις ταινίες υπάρχουν δεκάδες άλλες ώρες δημιουργικής δουλειάς που πθανόν να μπρούσαν να φωτίσουν καλύτερα το έργο του Λαμπρινού. Εγώ θα βασιστώ περισσότερο στις ποραπάνω ταινίες.

Στο θεωρητικό τμήμα της διπλωματικής του εργαοίας, ο Φώτος λέει: κέατά τη γνώμη μου, η "καλλιτεχνικότητα" οποιασδήποτε ταινίας δεν εξαρπέται από το αν γυριότηκε με σενάριο και ηθοποιούς ή χωρίς σενάριο και χωρίς ηθοποιούς. Εξαρπέται από το κατμά πόσο "καλλιτεχνικά" γυριότηκε αυτό το υλικό — κομμάτι της πραγματικότητος».

Την πεποίθησή του αυτή την κάνει πράξη στην πρώτη του κιόλας ταινία, στη διπλωματική του εργαοία Επικεφτείτε την Ελλάδα. Σ' αυτή την ταινία ξεδιπλώνει πολλά από τα χαρίσματά του που αργότερα τα βελτιώνει και δημιούργεί το δικό του στιλ αφήγησης και απεκόνισης. Ένα στιλ που θα το καθόριζα έτας: «κάνει τα ντοκουμέντα να μιλάνε τη γλώσσα που θέλει αυτός». Σε κάνει δηλαδή να ξαναδείς με άλλο μάτι τα γεγονότα που καταγράφονται στο ντοκουμέντο. Ο λόγος του ποτέ σχεδόν δεν αφηγείται την εικόνα αλλά την αντιμάχεται και συχνά την ειρωνεύεται, όπως στο Επισκεφτείτε την Ελλάδα ή στο Πανόραμα του Ακώνα. Καταργεί την ιστορική αλληλουρία (Αρης Βελουριώτης, Καπετάν Κεμάλ) και όντας γνώστης της Ιστορίας προβάλλει τη βαθύτερη και πιο σύνθετη αλήθεια που κρύβει το υπό επεξεργασία ολικό

Ο Φώτος είναι δουλευτής. Όταν αρχίζει μια ταινία. θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για να συγκεντρώσει το υλικό που χρειάζεται. Θα τρέξει σε ταινιοθήκες, αργεία, συλλονές, θα ξετρυπώσει φωτογραφίες, γκραβούρες, θα πάρει συνεντεύξεις για να φωτίσει απ'όλες τις πλευρές το αντικείμενό του. Το Πανάραμα του αιώνα απ' αυτή την πλευρά είναι ένας άθλος. Σαράντα πέντε πολυπάριαχα χρόνια με πολέμους βαλκανικούς, παγκόσμιούς, με τεγνολονικές ανακαλύψεις, με επαναστάσεις που άλλοξαν τον κόσμο, με νέα ιδεολογικά ρεύματα, έπρεπε να συμπυκνωθούν σε δεκαπέντε-δεκάξι ώρες! Οι δημιουργοί του, έχοντας σαν βάση την ελληνική Ιστορία, έκαναν εξάιρετικές επιλογές των παγκόσμιων γεγονόπων ώστε να σου δημιουργήσουν την αίσθηση της πληρότητας, παρά το γεγονός πως ήταν αδύνατον να συμπεριληφθούν τα πάντα. Σ'αυτό βοήθησαν και τα κείμενα και ο ελαφρώς ειρωνικός τρόπος εκφοράς τους. Μια μέθοδος που ο Φώτος χρησιμοποιεί από την πρώτη του ταινία. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι ψυχρός και είρων αφηγητής των γεγονότων. Όταν ακούω στο φινάλε την ειρωνική φωνή του να λέει «επισκεφτείτε την Ελλάδα», νιώθω από κάτω ένα σπαραγμό που καθορίζει τελικά και την αξία αυτής της ταινίας.

Η στοργική σχέση του Φώτου με το αντικείμενό του φαίκεται περισσότερο όταν ασχολείται με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο Πέρραιός του Γιάννη Ποιρουίχη είναι μια από τις πιο ευσίσθητες ταινίες του. Καταφέρνει να μεταφέρει την ποίηση των εικόνων του Ποιρούχη στις γεταφέτου Πειραιά και σε κάνει κοινωνό εινός άλλου εσωτερικού τοπίου που είναι αποτέλεσμα της στοργικής προσέγγισης στο έργο του.

Το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό διοφαίνεται αυτή η σχέση σε μια απ' τις σημαντικότερες ταινίες του Φώτου, Άρης Βελουχιώτης — Το δύλημμα. Ο τίτλος είναι για τους άλλους, για το Φώτο δεν υπάρχει κανένα δίλημμα όπως δεν υπάρχει για τον Άρη. Διαγράφει αγκλόνητη πίστη στα ιδανικά του, αταλάντευτο μπροστά στο χρέος του αν και ξέρει πως αυτό τον οδηγεί στο θάνατο. Και παρά το γεγονός ότι ο θεστής γνωρίζει το θλιβερό τέλος, παρασύρεται και πιστεύει πως κάτι άλλο μπορεί να συμβεί. Και όταν παρουσιάζεται στο τέλος η σκηνή με τα κομμένα κεφάλια, σε πιάνει αβάσταχτη πίκρα και οργή για την καφροελληνική κοινωνία της επιστάς.

Στην τελευταία του ταινία, Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος, ο Φώτος δείχνει πάλι το εύρος των ενδιαφερόντων του και την ιδεολογική του κατεύθυνση. Ο ενενηντάχρονος Τούρκος, πρώην αντάρτης στα βουνά της Ελλάδας, έχει μια γοητεία που παρασύρει ακόμα και τον σκηνιθέτη, μερικές φορές μάλιστα τον κάνει να χάνει το ρυθμό. Αλλά χαλάλι του! Η ανθρωπιά που ανασίδεται από αυτή την ταινία είναι η αξία της και το στίγμα του Φώτου στην τέχνη. Η οκηνή όπου ο Καπετάν Κεμάλ τραγουδάει τον ύμνο του ΕΛΑΣ στα ελληνικά είναι από τις πο ποιητικές του έργου του.

θα 'θελα να τελειώσω με μια ταινία που κατά τη γνώμη μου στέκεται λίγο έξω από τον βασικό κορμό του έργου του. Την ταινία Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ο τίτλος της ταινίας είναι από μια φράση του Ντοστογιέφσκι που θεωρούσε πως η σωτηρία θα έρθει από την ομορφιά της ορθοδοξίας, εννοώντας τη θρησκεία όχι σαν φιλοσοφικό δόγμα αλλά σαν πνευματική κατηγορία που έχει σχέση με τον ψυχισμό του ανθρώπου. Ο Φώτος αναλαμβάνει ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο γιατί το όχημα της θρησκείας είναι η Εκκλησία που ήταν το βασικό στήριγμα της τσαρικής εξουσίας. Μιας εξουσίας που είχε στείλει τον Ντοστογιέφσκι τέσσερα χρόνια στη Σιβηρία. Για το λόγο αυτό το θέμα της ομορφιάς μετατοπίζεται και κατά τη γνώμη μου η ταινία δεν δικαιολογεί τον τίτλο της. Η σύντομη ιστορική καταγραφή μετά το πρώτο μέρος που καταλήγει στην παλινόρθωση, είναι αυτό που όπως μου φαίνεται μετατοπίζει το θέμα. Παρ' όλα αυτά είναι από τις ομορφότερες ταινίες του Φώτου που καταδεικνύει τις υψηλές αισθητικές του απαιτήσεις (νωρίτερα τις είχαμε δει στο Δοξόμπους). Τα καταπληκτικά τοπία, οι εκκλησιές, τα πρόσωπα, οι αγιογραφίες, η μουσική, δημιουργούν ένα σύνολο που το παρακολουθείς νιώθοντας πραγματική απόλαυση.

Ο Φώτος είχε έρθει το 1968 να κάνει την πρακτική του στα γυρίσματα της ταινίας μου *Ο εκτελεστής* και θυμάμαι πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του στο τελικό αποτέλεσμα. Τον ευχαριστώ γι' αυτό και χαίρομαι που είμαστε φίλοι.

### A Journey Spanning Forty Years

by Manos Zakharias

otos Lamprinos has a sizeable creative body of work to his credit, a solid education and an abundance of knowledge. He can make his choices out of an extremely broad range of events and situations that at the same time define his own perception of the world and constitute a record of his ideological profile. There is a red line that connects his most important works from the start of his artistic career to the present. A simple listing is proof of the legitimacy of his assentian: Visit Greece (1969), Yannis Tsarouchis' Piraeus (1980), Aris Velouchiotis — The Dilemma (1981), Panorama of the Century (with Leontas Loisios) (1982-87), Moscow — November 1990. Return to the Future (1991), Beauty Will Save the World (1992), Birthday Party (1995), Captain Kemal, a Comrade (2008).

I take his first film in 1969 and his most recent one in 2008, a career that spans forty years, to show the broad extent of his interests and his enigmatic relationship with them. The choice is entirely subjective. Between these films there are dozens of other hours of creative work that quite possibly would be better able to shed light on Lamprinos' work. I will rely more on the above films.

In the theoretical section of his dissertation work, Fotos says: "In my opinion, the 'artisticness' of any film does not depend on whether it was shot with a script and actors or without a script and without actors. It depends on how 'artistically' this material—this slice of reality—was shot."

This conviction of his he will put into practice with his very first film — his dissertation work *Visit Greece*. In this film many of the gifts he was later to improve unfold and he creates his own narrative and visual style. A style that I would define as follows: "He makes the documentary speak the language he wants it to speak." In other words, he makes you see the events described in the documentary in a different way. His texts almost never narrate the integer of *Panorama of the Century*. He abolishes historical cohesion (*Aris Velouchiotis, Captain Kemal*) and being cognizant of history he presents the deeper and more complex truth that is hidden by the material being processed.

Fotos is a hard worker. When he begins a film he exhausts all the possibilities in order to collect the material he needs. He will run to cinemathegues, archives, collections; he will dig up photographs, engravings; he will conduct interviews in order to shed light on every facet of his object. In this aspect, Panorama of the Century is a feat. Forty-five turbulent yeas with Balkan and World wars, with technological discoveries, with revolutions that changed the world, with new ideological currents, had to be condensed into fifteen-sixteen hours! Using Greek history as their basis, its creators made excellent choices when it came to selecting the global events so as to create the feeling of completeness despite the fact that it was impossible to include everything. The texts and the slightly sarcastic tone in which they were articulated also helped in this. A method that Fotos has used from his very first film. This does not mean that he is a cold and ironic narrator of events. When I hear his ironic voice saying at the end of the film "Visit Greece", I have this gut-wrenching feeling that ultimately also determines the value of this film.

Fotos' loving relationship with his subject matter is more evident when he concerns himself with specific persons. *Tsarouchis' Piraeus* is one of his most sensitive films. He manages to convey the poetry of Tsarouchis' images in the neighborhoods of Piraeus and makes you privy to another internal landscape which is the result of his loving approach to his work.

This relationship is visible to an even greater extent in one of Fotos' most significant films, *Aris Velouchiotis — The Dilemma*. The title is for other people. For Fotos there is no dilemma as there was no dilemma for Aris. Little by little, the portrait of a popular leader emerges, with principles and an unshakeable faith in his ideals, steadfast to his commitment even though he knows it will lead him to death. And despite the fact that the audiende knows the sad ending, they are carried away and believe that something else may happen. And when the scene with the severed heads is presented at the end, you are overcome with unbearable bitterness and rage at the vile Greek society of the era.

In his last film, Captain Kemal, a Comrade, Fotos

once again shows the extent of his interests and his ideological orientation. The ninety-year-old Turk, a former rebel in the mountains of Greece, has a charm that overwhelms even the director; indeed sometimes it even make him lose the pace. But he's worth it! The value of this film and Fotos' imprint in art is the humanity that emerges. The scene where Captain Kemal sings the ELAS (Greek People's Liberation Army) anthem in Greek is one of the most poetic in his filmoraphy.

I would like to conclude with a film which, in my opinion, stands a little outside his basic body of work. The film Beauty Will Save the World. The title of the film is a quote by Dostoyevsky who considered that salvation will come from the beauty of Orthodoxy. meaning religion not as a philosophical dogma but as a spiritual category that is related to a person's character. Fotos undertakes an exceptionally difficult work because the vehicle of religion is the Church which was the chief supporter of Tsarist authority. An authority that sent Dostoyevsky to Siberia for four years. For this reason, the subject of beauty is displaced and in my opinion the film does not justify its title. The brief historical description after the first part which ends in the restoration is what I think displaces the subject. Despite all this, it is one of Fotos' most beautiful films and showcases his lofty aesthetic demands (we had seen them earlier in Doxobus). The extraordinary landscapes, the churches, the faces, the holy icons, the music all create an ensemble that you watch with a feeling of true enjoyment.

In 1968 Fotos had come to do his internship at the shooting of my film *The Executioner* and I remember how important his contribution was to the final result. I thank him for it and am glad we are friends.

Translated into English by Elly Petrides

### Είναι καλός σκηνοθέτης ο Φώτος;1

του Γιώργου Κοροπούλη

εν είμαι κινηματογραφικός κριτικός ούτε έχω οιουδήποτε είδους επαγγελματική εμπλοκή με τον κινηματογράφο και εντούτοις θα μιλήσω για τη μοναδική ταινία που γύρισε ο Φώτος, ταινίαταινία, με υπόθεση και όλα. Τώρα, τι είναι αυτό που με νομιμοποιεί να μιλήσω για την τοινία; θα πρέπει να σας πω μία μικρή ιστορία. Την ημέρα που η τοινία προβλήθηκε για πρώτη φορά σε αίθουσα αθηναίκού κινηματογράφου, ο Φώτος, που είναι πολύ θύγραιμος άνθρωπος, δεν μπορούσε να καθίσει κι όταν ξεκίνησε η προβολή έφυγε. Μου είπε, μόνο σε μένα, πού θα βρισκότανε και μου ανέθεσε να πάω να τον βρω και να του πω πώς υποδέχτηκε ο κόσμος την ταινία. Όταν μπήκα, με ρώτησε αν είναι καλός σκηνοθέτης. Βρίσκομαι εδώ γιατί του οφείλω μίαν απάντηση. Το 1987, ο Φώτος Λαμπρινός, μετά από μακρά και ευδόκιμη θητείο στο ντοκιμαντέρ, κι αφού ήδη είχε δοκιμάσει ένα πιο εκτεταμένο ντοκιμαντέρ για τον Άρη Βελουχιώτη, το οποίο πραβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες και μάλιστα είχε αποσπάσει εξαιρετικά ευνοϊκές κριτικές, ξοφνικά εμφανίζεται με μία ταινία με τον πασίγνωστο, υποθέτω πλέον, τίτλο Δοξόμπους στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την είδα την ταινία και καταθέτω την προσωτική μου άποψη, η οποία λέει ότι αυτή η ταινία παρόλο που φαινόταιε να είναι ένα άλμα ή μία παρέκκλιση, από τη συνήθη πακτική του Φώτου Λαμπρινού, να χειρίζεται το ιστορικό ντοκουμέντο, εντούτοις, στην πραγματικότητα, απλώς προεκτείνει και ολοκληρώνει αυτή την πρακτική. Από αυτή την άποψη είναι μία εξαιρετική περίπτωση στο corpus του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πριν από αυτό όμως, εκείνο που ήταν αξιοπαρατήρητο -το "βλεπε κανείς από την αρχή- ήταν ότι ήταν εξαιρετέα περίπτωση και ως προς κάτι άλλα: ως προς την τεχνική αρτιότητα. Οποιαδήποτε άλλη αρετή της ταινίας παραδεχτεί κανείς, υπήρξαν και κριτικοί που δεν παραδέχτηκαν καμία άλλη, οπωσδήποτε δεν μπορεί παρά να υποκλήθεί σε ένα είδος αισθητισμού και τελειοθηρίας το οποίο κυριαρχεί στην ταινία απ' άκρου εις άκρον. Πρόκειται για απολύτως επαγγελματική, ευρωπαϊκών προδιαγραφών δουλειά, και δουλειά η οποία πολλές φορές αυτοπαγιδεύεται, θα έλεγα, στην ίδια της την εικαστική αρτιότητα. Μερικές φορές σταματός και βλέπεις ένα είδος πίνακα. Η τελική σκηνή, για όσους έχετε δει την ταινία, νομίζω ότι αποθεώνει αυτό το πράγμα, το ότι πρόκειται δηλαδή για τελική ακτική

Κατά τα άλλα όμως συνέβη το εξής παρακολουθήσαμε ένα ανεστραμμένο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ενώ η ταινία υποτίθεται ότι είχε υπόθεση και μάλιστα την πλέον προσχημιατική υπόθεση, μία υπόθεση που σχεδόν έβνανε από το λεξικό ρωσικής ακαδημίας, κάποιος ας πούμε έπαιρνε τα μέσα παραγωγής, τα κέρδιζε και μαζιμ΄ αυτόν μία νέα τάξη κοινωνική πλέον ερχόταν στο προσκήνιο, τόσο απλή ήταν η υπόθεση κατά βάση, ενπούποις η υπάθεση σχεδόν δεν ενδιέφερε, διότι ο Φώτος χρησιμοποίησε την υπόθεση περίπου ως πρόσχημα. Κι έκανε ένα πράγμα το οποίο αν δεν ήταν καλλετεχνικά επιπυχές, θα μπορούσε να είναι έως και παρανοϊκό. Δηλαδή, έστησε, σκηνοθέτησε, μια άλλη εποχή, μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε κινηματογράφος, κι αφού τη ακηνοθέτησε προσέχοντας την παραμικρή λεπτομέρεια, με ιστορικούς συμβούλους, με άποψη και τα λοιπά, την κατέγραφε ως ντοκιμαντέρ. Το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν θα πω ότι είναι ιδιοφυές, γιατί δεν μ' αρέσουν οι μεγάλες λέξεις, οπωσδήποτε, όμως είναι εξαιρετικά επιτυχημένο εύρημα. Μπορεί να του χρεώνω προθέσεις που δεν είχε, αλλά κατά τη γνώμη μου, τέτοιου είδους επιτεύγματα δεν μπορεί παρά να είναι συνειδητά. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα κι αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της ταινίας του. Το πλεονέκτημά της ήταν ότι για πρώτη φορά είδαμε ένα είδος φαντασιακού ντοκιμαντέρ -δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια πρωτιά- αλλά πάντως ελληνική είναι σίγουρα. Και αυτό μαζί με την άψογη εικαστική εκδοχή που παίρναμε από την ταινία, έβαζαν αμέσως τον Λαμπρινό σε μία πολύ εξαιρετική και μεμονωμένη δυστυχώς θέση στο σώμα των ελλήνων κινηματογραφιστών. Από την άλλη μεριά, αυτό το ίδιο πράγμα σχεδόν παγίδευε τον εαυτό του. Δηλαδή, την ίδια ώρα που εξελισσόταν η ιστορία εσύ έστηνες αυτί και άκουγες μιαν άλλη ιστορία να εξελίσσεται, σαν ένα πράγμα να ζωντάνευε σιγά σιγά. Κι αυτό που ζωντάνευε ήταν τα μεσαιωνικά Βαλκάνια. Ένα πράγμα άφαχτο, αδιερεύνητο, και όχι απλώς άγνωστο, αλλά και κατακρεουργημένο από σύγχρονους αναλυτές. Υπήρχε μία σκηνή στο νεκροταφείο, σ'ένα παγανιστικό νεκροταφείο, η οποία όλο αυτό το πράγμα το έβγαζε στο προσκήνιο με τον καλύτερο τρόπο. Μία σκηνή εντυπωσιακή από κάθε άποψη, η οποία ανέσυρε έναν ολόκληρο κόσμο με τα μέσα της ταινίας. Έναν κόσμο που όχι απλώς τον αγνοούσαμε, αλλά ήταν αδύνατο να τον φανταστούμε, τόσο εκθαμβωτικό και τόσο προφανή όσο τον καθιστούσε η ταινία. Ξέρω ότι ο Φώτος έχει παραδώσει μία σειρά μαθημάτων, στο εξωτερικό νομίζω, δεν τα παρακολούθησα, με θέμα το ντοκιμαντέρ ως φιξιόν. Δηλαδή ότι κάθε ντοκιμαντέρ εντέλει μπορεί να αποκτήσει και μία μυθιστορηματική διάσταση και να διαβαστεί ως ένα είδος αφήγησης. Σα να αφηγούμαστε με τα μέσα της εικόνας την ιστορία. Στην ταινία έκανε το ακριβώς ανάποδο, δηλαδή απέδειξε ότι και μία ταινία φιξιόν μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ντοκιμαντέρ. Γιατί, η εμμονή του Φώτου Λαμπρινού είναι η Ιστορία. Κάποτε ο Καβάφης έλεγε ότι «δεν μπορώ ασφαλώς να γράψω μυθιστόρημα, όμως 125 φωνές με λέγουν, σε άψογα αλεξανδρινά, ότι μπορώ να γράψω ιστορία». Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι 125 φωνές είπαν πολύ εγκαίρως στον Φώτο ότι μπορεί να γράφει Ιστορία. Η Ιστορία είναι το μεγάλο του μεράκι ή το μεγάλο του ατού, ταυτοχρόνως όμως δεν μπορεί παρά να ανακατεύεται και με μία απολύτως σύγχρονη αίσθηση της Ιστορίας δηλαδή να είναι μία απελπισμένη ματιά στην Ιστορία. Η άποψή μου για το Δοξόμπους είναι ότι το Δοξόμπους, αυτό το φαντασιακό ντοκιμαντέρ το οποίο ζωντανεύει έναν κόσμο και τον αφήνει να έρθει στο προσκήνιο και ξαφνικά να τον δούμε και να μείνουμε έκθαμβοι, την ίδια στιγμή αυτόν τον κόσμο τον παγώνει με τα μέσα ακριβώς της αισθητικής τελειότητας. Σαν η Ιστορία να μπορεί να έρθει ως εμάς αλλά μόνο για να ακινητοποιηθεί. Δεν μπορούμε να τη δούμε παρά μόνο σε μία διαδοχή από πίνακες ή από ταμπλό βιβάν. Το ίδιο το πράγμα το οποίο έκανε την Ιστορία και την αποκορύφωνε, το ίδιο το πράγμα την παγώνει. Σαν να βγάζει όχι πια το πρόβλημα της Ιστορίας αλλά την άποψη του Λαμπρινού για την Ιστορία. Η άποψη αυτή του Λαμπρινού για την Ιστορία κατά τη γνώμη μου είναι άποψη απαισιόδοξη. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην ιστορική πορεία του ίδιου του Φώτου η οποία συνδυάστηκε με την ιστορική πορεία της αριστεράς. Πιθανόν να οφείλεται σε άλλους, πιο προσωπικούς λόγους. Πάντως επρόκειτο για δοκίμιο περί της αδυναμίας να εννοήσουμε ή να προσεγγίσουμε τον ζωντανό κόσμο που συνήθως κρύβεται ή αποσιωπάται από τις ιστορικές αφηγήσεις, την ίδια στιγμή που αυτός ο κόσμος ερχότανε στο προσκήνιο. Θεωρώ λοιπόν ότι για να το κάνει κανείς αυτό θα πρέπει να πάρει

Ομιλία του Γιώργου Κοροπούλη για τον Φώτο Λαμπρινό, με τον τίτλο «Ένα πράγμα άψαχτο» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου (1992)

δύο πολύ σοβαρές αποφάσεις: Πρώτον να παρεκκλίνει από τα τετριμμένα -και θα πω αμέσως μετά τι θεωρώ κατεξοχήν τετριμμένο σ' αυτή την Ιστορία – δεύτερον να ρισκάρει μία παράδοξη υποδοχή. Ο Λαμπρινός πήρε και τις δύο αυτές αποφάσεις. Την πρώτη, να παρεκκλίνει από τα τετριμμένα, την πήρε διότι η Ιστορία, έχουμε όλοι πολύ πρόχειρα παραδείγματα να επικαλεστούμε, χρησίμευσε ως ένας από τους μεγάλους μύθους του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όταν ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν αμήχανος με τον εαυτό του, τότε προσέφευγε στην Ιστορία ως το τέλειο άλλοθι. Υπήρξαν από αυτή την άποψη ταινίες οι οποίες εικονογραφούσαν ιστορικά γεγονότα και μάλιστα πρόσωπα. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλλο για παράδειγμα (δεν κάνω κρίση για την ταινία αυτή τη στιγμή, απλώς περιγράφω) ή οποιαδήποτε άλλη. Ο Φώτος πήρε την απόφαση να

μην αντιμετωπίσει την Ιστορία ως άλλοθι, αλλά ως ένα ζωντανό και απειλητικό πράγμα. Η απόφαση αυτή ασφαλώς έπρεπε να υποστηριχθεί κι απ' τη δεύτερη. Να αντιμετωπίσει την πιθανότητα την ταινία του να την υποδεχτούν ως κάτι το παράδοξο. Αυτό, και λυπάμαι που το καταγράφω, έγινε και σε πολλές περιπτώσεις από κινηματογραφικούς κριτικούς ή από συναδέλφους του. Αυτό δεν μας απασχολεί ως περίπτωση, δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος έψεξε την ταινία, με απασχολεί όμως ως κοινωνικό φαινόμενο καθεαυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια στιγμή που έχουμε απελευθερωθεί βιαίως και κατά κόρον σε όλα τα μέτωπα, υπάρχουν προτάγματα τα οποία εξακολουθούν να συγκροτούν μία πολύ σκοτεινή περιοχή όπου φαίνεται ότι κατοικοεδρεύουν και τα απωθημένα μας. Η Ιστορία, αυτή η Ιστορία, η ζωντανή Ιστορία, η Ιστορία που επιθυμούμε να εξακολουθούμε να αγνοούμε (διότι αν τη γνωρίσουμε θα πρέπει να ανατρέψουμε τις βεβαιότητές μας), εξακολουθεί να είναι το μείζον απωθημένο. Φαίνεται ότι η περίπτωση του Λαμπρινού οδήγησε το κοινό ακριβώς να προσκρούσει σ' αυτό το απωθημένο και να το αντιμετωπίσει. Η υποδοχή θα έλεγα ότι σε μερικές περιπτώσεις ήταν υστερική αλλά δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν στις καλές ταινίες. Η απάντηση λοιπόν, με βάση αυτό το προσωπικό σχήμα που περιέγραψα είναι ότι για λόγους που δεν είναι οι συνήθεις: «έκανε μια ωραία ταινία, τι ωραία υπόθεση, τι ενδιαφέρουσα, να πάμε να την ξαναδούμε παιδιά», αλλά για λόγους πολύ ουσιώδεις για την τέχνη του κινηματογράφου στο σημείο που η τέχνη αυτή συναντάται με την Ιστορία και το ντοκιμαντέρ, ο Φώτος, ναι, ασφαλώς και είναι πολύ καλός σκηνοθέτης.

Μια παρατήρηση επί των λεγομένων του Γ. Κοροπούλη από τον Φ. Λαμπρινό

Ένα μικρό σχόλιο σ' αυτά που είπε ο Γιώργος Κοροπούλης και στη φράση του ότι «παγώνει την Ιστορία». Δεν ξέρω αν αυτό είναι συνειδητό, αν στο Δοξόμπους έγινε συνειδητό, έγινε, ώς ένα βαθμό, ενθυμούμενος την κατάσταση στην οποία βρισκόμουνα και τα πράγματα που περνάγανε από το μυαλό μου όταν ετοίμαζα αυτή την ταινία και όταν την έφτιαχνα αυτή την ταινία. Ποιο είναι αυτό το πράγμα; Το έλεγα και στους ηθοποιούς γι΄ αυτό το λέω και τώρα και το θυμάμαι πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι αν βάλουμε το θέατρο απέναντι στον κινηματογράφο και ψάξουμε να βρούμε μία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά πράγματα, το θέατρο είναι με την κυριολεκτική σημασία του όρου μία ερωτική πράξη. Δηλαδή, είναι μία σχέση ηθοποιού με το κοινό την ώρα που γίνεται κάτι ζωντανό και η παράσταση παίρνει την αξία της όσο περισσότερο αποκαθίσταται ανάμεσα στον ηθοποιό και στο κοινό του μια ερωτική σχέση. Αντίθετα, στον κινηματογράφο, πιστεύω ότι πρόκειται για μια πράξη θανάτου. Δηλαδή, η κινηματογραφική μηχανή απέναντι σ'έναν ηθοποιό δεν είναι τιποτε άλλο από ένα εκτελεστικό απόσπασμα που τον καταγράφει σε μία και μοναδική στιγμή ή μια έκφραση μοναδική της ζωής του που ούτε προϋπήρχε ούτε θα υπάρξει ξανά. Αυτό το πιστεύω και για το ντοκιμαντέρ και γι' αυτό πιστεύω επίσης ότι το ντοκιμαντέρ είναι το ίδιο φιξιόν, το ίδιο μυθοπλασία δηλαδή όπως και η ταινία με υπόθεση. Αυτό ως απάντηση ή ως σχόλιο, αν θέλετε, γι' αυτό που είπε ο Κοροπούλης για το ότι «παγώνει την Ιστορία».

### Is Fotos a Good Director?<sup>1</sup>

by Yorgos Koropoulis

am not a film critic nor do I have any sort of professional involvement in films and yet I will talk about the only feature film Fotos ever made, a real film with a story and everything. Now what is it that gives me the legitimacy to talk about the film? I will have to tell you a short story. The day the film was screened for the first time in an Athens movie theater, Fotos, who is a very cool-headed person, could not sit down and when the screening began he left. He told me, just me, where he would be and asked me to go and find him and tell him about the audience's reaction to the film. When I entered he asked me if he is a good director. I am here because I owe him an answer. In 1987, Fotos Lamprinos, after a long and flourishing career in documentary filmmaking, and after having already tried

his hand at a more extensive documentary on Aris Velouchiotis, which was screened in movie theaters and, what's more garnered exceptionally favourable reviews, all of a sudden appears with a film bearing the now famous, I imagine, title of Doxobus at the Thessaloniki Festival. I saw the film and submit my personal opinion, which says that this film, although it appeared to be a leap or a diversion from Fotos Lamprinos' usual practice in handling the historical documentary, nevertheless, in reality it simply continues and completes this strategy. From this point of view, it constitutes an exceptional case in the corpus of the New Greek Cinema. But before this, however, what was remarkable — one sees it from the start — was that it constituted an exceptional case as regards something

else as well: as regards technical expertise. Whatever other virtue one might concede the film has — and there were critics who admitted to none other — one cannot but bow before a sort of aestheticism and perfectionism which dominate in the film from beginning to end. It is a completely professional, by European standards, film and one which very often finds itself trapped, I would say, in its own visual perfection. Sometimes you stop and see a sort of painting. The final scene, for those of you who have seen the film, I think pays tribute to this thing, the fact, in other words, that it is a final scene.

In other respects, however, the following happened: we see an inverted documentary. I mean, the film is supposed to have a story and what's more the

Talk by Yorgos Koropoulis on Fotos Lamprinos entitled "Something uninvestigated" at the Municipality of Halandri Cultural Center (1992).

most ostensible story, a story that almost emerges from the dictionary of the Russian Academy; someone let's say, seizes the means of production - wins them - and with him a new social order now comes to the foreground, the story was basically that simple - and yet it was of merely no interest since Fotos used it almost as a pretext. And he did something which were it not artistically successful, could have been, we might even go so far as to say, paranoid. In other words, he set up, directed, another era, an era in which there was no cinema, and after he directed it, taking care of the tiniest detail, with historical advisors, with attitude and so on, he filmed it as a documentary. Which, in my opinion, I won't say it is ingenious because I don't like highsounding words, but it is definitely an extraordinarily successful device. I may attribute to him intentions he did not have, but, in my opinion, achievements of this sort cannot but be deliberate. This was the advantage and this was the great problem in his film. Its advantage was that, for the first time we saw a sort of imaginary documentary, I don't know if this is a global first, but at any rate a Greek one for sure. And this, together with the impeccable visual version of the film we were getting, right away placed Lamprinos in a very exceptional and, unfortunately, isolated position in the body of Greek filmmakers. On the other hand, this same thing almost trapped itself. In other words, the moment when the story was unfolding, you pricked up your ears and listened to another story unfolding, like something coming alive little by little. And what was coming alive was the Medieval Balkans. Something uninvestigated, unexplored and not just unknown but butchered by contemporary analysts. There was a scene in a graveyard, in a pagan cemetery, which brought all this to the foreground in the best way. A scene that was impressive in every aspect, which dredged up an entire world through the means of the film. A world of which we were not just ignorant, but which we could not possibly imagine to be as dazzling and apparent as the film rendered it. I know that Fotos has given a series of classes, abroad I think - I didn't attend them - on the subject of the documentary as fiction. In other words that every documentary can ultimately acquire a fictional dimension as well and can be read as a sort of narrative. Like telling the story by means of the image. In the film he did exactly the opposite. In other words he proved that a fiction film. can also be handled as a documentary. Because Fotos Lamprinos' obsession is history. Cavafy once said that "Of course I could not write a novel, yet 125 voices inside me keep telling me, in impeccable Alexandrian, that I could write history". I am absolutely certain that 125 voices told Fotos very early on that he can write history. History is his great pastime or his great asset, but at the same time he cannot but dabble in a completely contemporary sense of history as well, in other words, to be a despairing plance at history. My opinion of Doiobus is that Doiobus, this imaginary documentary which brings to life a world and lets it come to the foreground so that we suddenly see it and are dazzled by it, at the same time freezes this world with precisely these means of aesthetic perfection. As though history can come to us, but only in order to become immobilized. We can only see it in a succession of paintings or tobleour vivants. The same thing that made history and brought it to a climax, that same thing froze it. As though what emerges is no longer the problem of history, but Lamprinos' view of history. This view of Lamprinos' regarding history is, in my opinion, a pessimistic view. Whatever that means, Quite possibly this is due to Fotos' own historic course which was linked to the historic course of the Left. Quite possibly it is due to other, more personal reasons. At any rate, it constitutes a treatise on our inability to understand or broach the living world that is usually concealed or silenced by the historical accounts, at a time when this world came to the foreground. I consider, therefore, that in order to do this, one would have to make two very serious decisions: First to set platitudes aside - and I will explain what I consider eminently platitudinous in this history

- and second to risk a bizarre reaction. Lamprinos made both these decisions. He made the first decision to set platitudes aside because history - and we can all invoke very cursory examples, served as one of the great myths of contemporary Greek cinema. When Greek cinema was embarrassed at itself, then it resorted to history as the perfect alibi. There were, in this respect, films which depicted historical events and indeed persons. The Man with the Carnation, for example (I'm do not judging this film at this moment, I'm simply describing it) or any other. Fotos made the decision not to confront history as an alibi but as a living and menacing thing. This decision certainly had to be supported by the second one as well. To face the possibility that his film would be received as something bizarre. This, I am sorry to say, occurred in many cases, both on the part of film critics and his colleagues. This does not concern us as an isolated instance - we are not interested if someone was disgusted by the film but it does concern me as a social phenomenon in and of itself. It is characteristic that just as we have become liberated violently and ad nauseum on all fronts, there are injunctions that continue to comprise a very dark region where our frustrations seem to reside. History, this history, living history, the history we wish to continue to ignore (because if we become acquainted with it we will have to set aside what we have taken for granted), continues to be the major frustration. It seems that the case of Lamprinos led the audience precisely to a head-on confrontation with this frustration. I would say that, in some instances, the reaction was hysterical but it doesn't matter. These things happen with good films. The answer, therefore, on the basis of this personal outline I have described, is that for reasons that are not the usual ones: "he made a beautiful film, what a fine story, how interesting, let's go see it again, guys", but for reasons that are very fundamental to the art of film at the point where this art meets with history and the documentary, yes, of course Fotis is a very good director.

#### A remark on what Y. Koropoulis said by F. Lamprinos

A brief comment on what Yorgos Koropoulis said and on his remark about "freezing history". I don't know if it is intentional. If it was intentional in *Dorobus*, it occurred to a certain extent in remembering the situation in which I was in and the things that were going through my mind when I was preparing this film and when I was making this film. What is this thing? I told it to the actors that's why I am saying it now too and I remember it very well. I have the feeling that if we were to place the theater face to face with the cinema and seek a fundamental difference between these two things, the theater is, in the literal significance of the term, an erotic act. In other words, it is a relationship between actor and audience at the moment when something happens live and the performance gains in value the more this erotic relationship between the actor and the audience is achieved. In contrast, in cinema I believe that we are dealing with an act of death. In other words, the camera opposite an actor is nothing other than a firing squad that records him in a single and unique moment or a single and unique expression of his life that neither pre-existed nor will exist again. I believe this is also true of the documentary and that is why I also believe that the documentary is equally fictional, in other words like a feature film. This is in response or as a commentary, if you will, on that Koropoulis said about "freezing history".

Translated into English by Elly Petrides

### Μέρες με τον Φώτο (Λαμπρινό)

της Σώτης Τριανταφύλλου

ταν μιλήσαμε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο, ο Φώτος κι εγώ, έκανα γκάφα: «Είστε ο Φώτος Λαμπρινός που γύρισε το Τεριρέμ;» «Όχι,» μου απάντησε. «Είμαι ο Φώτος Λαμπρινός που γύρισε το Δοξόμπους». («Ε..., το Δοξόμπους εννοούσα... sorry...») Προφανώς με πήρε για ηλίθια, αλλά μιας και ήθελε να νράψω -έναντι ευτελούς ποσού - ένα λήμμα σε μια ενκυκλοπαίδεια, έκανε την καρδιά του πέτρα· έτσι, συνεργαστήκαμε στην εγκυκλοπαίδεια: έγραψα το λήμμα (περί βρετανικού κινηματογράφου: σε δουλειά να βρισκόμαστε), εισέπραξα την αμοιβή και, στη συνέχεια, την ξοδέψαμε μαζί σε δυο καφέδες στη Σκουφά. Τι μου άρεσε στον Φώτο: ό,τι μου αρέσει και τώρα· δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά- ούτε τους άλλους παίρνει στα σοβαρά. Σ'αυτό μοιάζουμε. Μοιάζουμε σε πολλά -ίσως τα αναφέρω παρακάτω, ίσως όχι- και διαφέρουμε σε δυο-τρία: ο Φώτος είναι κομμουνιστής· συχνά μου φαίνεται σοβιετόφιλος· όταν μου φαίνεται σοβιετόφιλος μου έρχεται να τον βαρέσω κατακέφαλα μ' ένα καδρόνι μήπως συνέλθει. Επειδή είναι κομμουνιστής καταπιάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Άρη Βελουχιώτη: εμένα, όχι ότι με ρωτάει ποτέ κανείς, αλλά ο Βελουχιώτης με ανατριχιάζει. Τον Φώτο όχι- ο άνθρωπος έχει παιδικά βιώματα, μερικά από τα οποία είναι τραυματικά: ο μπαμπάς του σκοτώθηκε στον εμφύλιο –μπορεί να τον έφαγαν οι ζαχαριαδικοί, κανείς δεν ξέρει- η μαμά του ήταν αγωνίστρια μέχρι τα βάθη της γεροντικής ηλικίας (στα οποία έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα φτάσει και ο Φώτος). Εξάλλου, σπούδασε στη Μόσχα- απορώ πώς αξιώθηκε να πάρει πτυχίο· είχε μπλέξει με γκομενοδουλειές· και επειδή είχε μπλέξει με γκομενοδουλειές, η Μόσχα του άρεσε· έκανε ένα σωρό φιλίες. Σε πάρτι στο σπίτι του στον Λυκαβηττό είχα την αλλόκοτη εντύπωση ότι βρισκόμουν σε πλατό κατασκοπικής ταινίας: Ο άνθρωπος από το Κίεβο. Ένας φίλος του άκουγε στο όνομα Γιούρι, ένας άλλος στο όνομα Μίσα. Γινόταν συζήτηση περί των ουκρανικών τρακτέρ όπου συμμετείχα κι εγώ προσθέτοντας ότι έχω τρία ξαδέρφια από την Τασκένδη τα οποία φαίνονται μέλη της ουζμπεκικής μαφίας. (Κανείς δεν εντυπωσιάστηκε απ' αυτή τη συγγένεια). Αναπόφευκτα, ανάμεσα στους καλεσμένους, υπήρχε κάποια Νατάσα και κάποια Ιρίνα, ενώ τον γυροφέρνει εδώ και χρόνια κάποια Μαρίνα (ή την γυροφέρνει αυτός). Στη Μόσχα, ο Φώτος γνώρισε τους μεγάλους ρώσους σκηνοθέτες, ανάμεσα στους οποίους τον Μιχαλκόφ από τον οποίον πήρε ιστορική συνέντευξη για την ΕΡΤ με φόντο τον Παρθενώνα: δεν ξέρω πώς συνέβη αλλά οι τηλεθεατές έμειναν εν συγχύσει· ήταν λες



και ο Μιχαλκόφ έπαιρνε συνέντευξη από τον Φώτο.

Μετά τη Μόσχα, έζησε στη Ρώμη- στο Παρίσι- στη Βιέννη- στο Βερολίνο: μόλις μάθαινε τις πόλεις και τις τοπικές γλώσσες, οι αγαπητικές (για τις οποίες είχε κουβαληθεί εκεί πέρα) τον εγκατέλειπαν- έπρεπε να αλλάξει γεωγραφικό μήκος ή/και πλάτος το συντομότερο. Ισυνώσει την αυτοπεποίθηση: «Δεν γεννήθηκε η γυναίκα που δεν θα με παρατήσε!». Έτσι κι αλλιώς, έχει πολλές ιστορίες να δίηγηθεί: «Όταν ήμουν στη Μόσχα... όταν έμενα στο Ille Saint-Louis... όταν ζούσα με την Σ...»

Αγαπημένη του πόλη είναι η Ισταμπούλ: ο Φώτος είναι τουρκόφιλος: εγώ πάλι όχι: η Ανατολή μου προκαλεί αμηχανία (στον Φώτο τίποτα και κανείς δεν προκαλεί αμηχανία). Κάθε τόρο «πετιέται» στην Ισταμπούλ για να δει φίλους με τουρκικά εξωτικά ονόματα: Αχμέτ, Μιχρί, Γκιλιμάζ, Τελευταία επετέθη (με την κάμερα) σε τούρκο κομμουνιστή 92 ετών που πολέμησε μαζί με τους αντάρτες στον ελληνικό εμφύλιο: ο επιλεγόμενος «Καπετάν Κεμάλ» έγινε, εκτός από ήρωας της ζωής του, ήρωσς ταινίας του Φώτου με τίτλο Κεμάλ, ο σύντροφος. Μόνον ο Φώτος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Σε τι άλλο διαφέρουμε ο Φώτος κι εγώ: του αρέσουν οι ρωσικές ταινίες τύπου *Όταν περνούν οι γερανοί* και οι βουλγάρικες τύπου *Ο κλέφτης των ροδάκνων* παρόλο που η πιο αγαπημένη του ταινία είναι το *Ουγκέτσου μο*- νογκατάρι του Κένζι Μιζογκούτοι)- είναι οπαδός της Μπαρσελόνα (δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο)- διατείνεται ότι ξέρει να μαγειρεύει (ούτε από μαγείρεμα έχω ιδέα: ίσως, τελικά, να μην έχει και ο Φώτος: μια φορά που μας κάλεσε στο σπίτι του, το φαγητό δεν τρωγότανη πίτα είχε καεί στις άκρες- είχε σημειοθεί κάποιο μικροατύχημα και στο κρέας). Επιπλέον, είναι ελαφρώς δογματικός- αγύριστο κεφάλι- απεχθάνεται τον Κορνήλιο Καστοριάδη- δεν πιστεύει ότι τα λεγόμενα ελαφρά αρκωτικά πρέπει να νομιμοποιηθούν- (όταν μετά από καιρό τον προκάλεσα πάνω ο' αυτό, είπε αινιγματικά: κεν θυμάμαι να υποστήριξα κάτι τέτοιο»- άρα, συμπεραίνω ότι ο Φώτος τίθετοι υπέρ της νομιμοποίησης της φούντας και ότι οσονούπω θα τον δούμε με Τ-shirt που θα παροτρύνει "Legalize It!").

Μία φορά παρ' ολίγο να αρπαχτούμε συλλήβδην για όλα τα παραπάνω.

Ο Φώτος αρπάζεται. Κι εγώ αρπάζομαι. Αλλά δεν αρπαζόμαστε μαζί. Η μακρόχρονη φιλία μας είναι ασυννέφιαστη· σίγουρα κάτι δεν πάει καλό- πρέπει να το ψάξιω. Φλιαφούμε ασταμάτητα- ανταλλάσσουμε τερατώδεις χαρακτηρισμούς- καταρρακώνουμε ο ένας τον άλλον (λόγου χάρη, ο Φώτος με ρώτησε με αθώ ο ύφος: «Γιατί δεν γράφεις σαν τον Σαραμάγκου,»!)· χαχανίζουμε σαν χαζοί. Σε τι μοιάζουμε: γελάμε εύκολα- λέμε ανέκδατα- κάνουμε διαρκώς σχέδια (μερικά τα πραγματοποιούμε το περισσότερα όχι)- ταξιδεύουμε πίνουμε γιορεύουμε (ο Φώτος αποτελεί θέαμα- κι εγώ αποτελώ θέαμα)- είμαστε εντελώς άθεοι- πιο άθεοι δεν γίνεται. (Ο Φώτος λέει ότι αν αυναντούσε τον υποτιθάμενο θεό, ο θεός θα αναφωνούσε «Ρε συ, είσαι φτυτούς ο Θωμάς». Με τη σειρά του, όταν αγανακτεί, ο Φώτος αναφωνεί: «Γαμώ την αδερφή μου!» Αδερφή δεν έχει. Έχει αδερφό σύματι (αν είναι δυνατιό!) λάμπρο Λαμπρινό. Οι κοιμμουνιστές γονείς τους διέθεταν κάποιο χιούμορι: σπάνιο για καμμουνιστές.

Όταν ο Φώπος αρρυσπαίνει, δεν το μαθαίκει κανείς. Χάνεται για λίγο, έπεπα ομολογεί «Είχα μπει στο νοσοκαμείο». Πολύ αργά για να ανησυχήσουμε το πρόξλημα έχει λυθεί. Τους να πρόκειπαι για εκδήλωση μαπαιοδοίας όπαι ήπαι νέος ήπαι κούκλος αργόπερα, βάλθηκε να τρώει και να πίνει πάχους (έλενα κολύδ!) - ο γιατρός συνέστησε δίαιπα: «Είχετε το έμφραγμα στο τοεπαίο», επε. Από τότε, έχω γίνει σπαιοκά «Φύπο, παιδόκο μου, μην τρως τον άμπακο...». Αλλλοτε ακούες, δίλλοτε δεν οκούει.

Για δύο χρόνια δουλεύομε μαζί σε μια επιτροπή του

Κέντρου Κινηματογράφου: πολλοί ακηνοθέτες και παραγωγοί μας αντιπάθησαν μερικοί μας μίπησαν παρόλο που δεν είμαστε καθόλου αξιομίσητοι. Οστόσο, η εμπειρία είχε και τα καλά της με τον Φώτο· η ατμόσφαφα είμοιαζε με γαλαρία (από την οποία ο κατμένος ο Φάρο έχει υποφέρει εξαιτίας του Δοζέμπους- όχι του Τερφέμ) ή με τελευταίο θρανία υποβαθμισμένου σχολείου. Δεν γελούσαμε εις βάρος των άλλως γελούσαμε εις βάρος του εσυπού μας.

Επίσης γελάω μοναχή μους όταν ο Φώτος εμφανίζεται με κάκκινο πουκάμισο και κίτρικες κάλτσες όταν φλερπάρει, φιλάρεσκα, με εικοσάχρονες καλλονές («Αρέσω!» «Φώτο, κάνε κράτει, θα μας κράξουνε!»)όπου με κοπόζα με την άκρη του μαπού υπονοώντας το ίδου: «Σώτη, κάνε κράτει, θα μας κράξουνε!» ώτοτε να επανέ!θω στην τάξη και να μη μας κράξουνε. Έχουμε αποφασίας, μαζί με τον Φώτο, ότι σε μας τοποξετούσαν σε θέση δημοσίων Σχέσεων (PR όπως λένε), θα κλείναμε οποιοδήποτε μαγαζί στο τη και φε είμαστε συνπόφοροι-δεν χαιρετάμε παρά μύνον όποιους θέλουμε. Όταν ο Φώτος συναντάει κάποιον που δεν συμπαθεί ανοίγει την εφημερίδα του (κατά προτίμηση τη Republica) και κρύβεται πίσω της (όσο μπορεί όπως ανέφερα, είναι μεγαλόσωμος)- ή αλλάζει πεζοδρόμιο- ή στρίβει απότομα με κίνδυνο να προσκρούσει σε κολόνα. Όσο για μένα, παθαίνω υστερική τύφλωση.

Καμιά φορά διαφαίνεται μεταξύ μας το χάσμα των γενεών: η αγαπημένη του ηθοποιός είναι η Λουτοία Μποζέ- ο αγαπημένος του ηθοποιός ο Μάρλον Μπράντο (του αρέσουν επίσης ο Ζεράρ Φλίπ και ο Πίτερ Ο Τουλ: αναμενόμενο)- στη βιβλιοθήκη του υπάρχουν τόμοι που μαρτυρούν ότι είναι διακοσίων ετών- και παρότι πρόκειται για άνθρωπο του 2 Του αιώνα, συμβαίνει να χρησιμοποιεί εκκραότει; του πρώμου 20ου (π.χ. «το πρόσωπο» που σημαίνει «η ερωμένη» ή «η υποφήφια ερωμένη») και να αραδιάζει σοφίες του τύπου «Δεν είμαστε πλούσιοι για να αγοράζουμε φτηνά πράγματα και «Κάθε εμπόδιο για καλά». Όταν ρωτάς τον Φώτο ποια είναι η γνώμη του για τον εαυτό του απαντάει: «Είμαι βλαξ και ερωπάρης». Στην πραγματικότητα, είναι έξιμπισς και σκασίλα του.

### Days with Fotos (Lamprinos)

by Soti Triantafyllou

hen we spoke for the first time on the telephone, Fotos and I, I blew it: "Are you Fotos Lamprinos who made Terirem?" "No," he replied. "I am Fotos Lamprinos who made Doxobus". ("Er... I meant Dorobus... sorry...") Obviously he took me for an idiot but since he wanted me to write - for a measly sum - an entry in an encyclopaedia, he turned his heart into stone and so we collaborated on the encyclopaedia: I wrote the entry (on British cinema: something to keep one busy), collected my fee and then we spent it together on two coffees on Skoufa Street. What did I like about Fotos? What I like now. He doesn't take himself seriously, nor does he take others seriously. This is something we have in common. We're alike in many respects - maybe I'll mention them further down, maybe I won't - and we also differ in a couple: Fotos is a communist - I often think of him a pro-Soviet. When he seems pro-Soviet to me I feel like bashing him on the head with a stick to bring him to his senses. It is because he is a communist that he dealt with Aris Velouchiotis, among others: not that anvone ever asks me, but Velouchiotis makes me shudder. Not Fotos. The man has childhood experiences, some of which are traumatic: his father was killed in the Civil War - he may have been taken out by

the Zakhariadis faction of the Greek Communist Party, no one knows - his mother was a fighter until well into old age (which we have reason to believe Fotos will reach too). Besides, he studied in Moscow. I wonder how he ever managed to graduate. He got involved with hot babes and because he got involved with hot babes he liked Moscow. He made tons of friends. At a party in his home on Lycabettus Hill I had the curious impression that I was on the set of a spy movie: The Man from Kiev. One of his friends answered to the name of Yuri, another to the name of Misha. The conversation revolved around Ukrainian tractors in which I took part adding that I have three cousins from Tashkent who appear to be members of the Uzbek mafia. (No one was particularly impressed by this kinship). Inevitably, among the quests, there was a Natasha and an Irina, while a Marina has been putting the moves on him for years (or maybe has been putting the moves on her). In Moscow, Fotos met the great Russian directors including Mikhalkov who granted him an historic interview for the Hellenic Broadcasting Corporation with the Parthenon in the background: I don't know how it happened but viewers were confused. It was as though Mikhalkov was interviewing Fotos.

After Moscow, he lived in Rome, in Paris, in Vienna, in Berlin: as soon as he got to know the cities and the local languages, his lovers (for whose sakes he had moved there) jilted him and he had to change geographical length or/and breadth as soon as possible. He claims that his repeated rejections have bolstered his self confidence: "The woman hasn't been born that won't dump met" Either way, he has lots of stories to tell: "When I was in Moscow... when I lived on the lle Saint-Louis... when I lived with S..."

His favourite city is Istanbul: Fotos is a Turkophile, I'm not. The Orient makes me feel awkward (nothing and no one makes Fotos feel awkward). Every so often he "pops over" to Istanbul to see friends with exotic *Turkish* names: Ahmet, Mihi, Gilmaz. Recently he attacked (with a camera) a 92-year-old Turkish communist who fought with the guerrillas in the Greek Civil War. "Captain Kemal", as he was known, became, apart from a hero in Fotos'life, the hero in his film entitled *Kemal*, a Comrade. Only Fotos could do something like that.

In what else do Fotos and I differ? He likes Russian films such as When the Cranes Fly and Bulgarian films such as The Peach Thief, despite the fact that his favorite film is Kenzi Mizoquchi's *Ligetsu Monogatari*; he is a Barcelona fan (I don't know a thing about soccer), he alleges he knows how to cook (I don't know the first thing about cooking either, which may also be true of Fotos: once when he invited us over to his house, the food was inedible, the pie was burnt at the edges and the meat had met with some minor accident). Furthermore he is slightly dogmatic, mule headed, hates Cornelios Kastoriadis, does not believe that the socalled soft drugs should be legalized (when much later I challenged him on the subject he said enigmatically: "I don't remember supporting any such thing", therefore I can only conclude that Fotos is in favor of legalizing hash and that any time now we'll see him with a T-shirt urging "Legalize It!").

Once we almost locked horns over all the above.

Fotos goes off the deep end. And I go off the deep end. But we don't do it with each other. Our long friendship is cloudless; something is wrong for sure. I've got to look into it. We chatter incessantly, we call each other monstrous names, we trash each other (for instance, Fotos asked me with an innocent air: "Why don't you write like Saramago?"!), we giggle like idiots. What do we have in common? We laugh easily, we tell jokes, we're constantly making plans (some of which we actually carry out, most of which we don't), we travel, drink, dance (Fotos makes a spectacle of him self and so do I), we're totally godless, we couldn't be more godless. (Fotos says that if he ever met the supposed God, God would exclaim "Hey, man, you're the spitting image of Thomas!"). Fotos, in turn exclaims: "Damn my sister!" when he's mad over something. He doesn't have a sister. He has a brother who goes by the name (unbelievably!) of Lambros - Lambros Lamprinos. Their communist parents possessed a sense of humour: rare for communists.

When Fotos gets sick no one knows about it. He disappears for a while, then confesses: "I was in hospital". Too late for us to worry, the problem has been solved. Perhaps it has something to do with vanity: when he was young he was gorgeous, later, he began to eat and drink, gained weight (acquired a pot belly!), the doctor recommended dieting: "You've got a heart attack in the making", he said. Since then, I've become a pain in the neck: "Fotos, don't overeat, don't drink yourself under the table..." Sometimes he listens, sometimes he doesn't listen.

For two years we worked together on a Greek Film Centre committee: many directors and producers disliked us, some hated us despite the fact that we are not at all hateful. Yet the experience also had its good points: Fotos and I'had them in stitches with laughter. The atmosphere was like that in the balcony of a movie theatre (at whose hands poor Fotos had suffered because of Doxobus and not Terirem), or with the last row of desks in a innercity school. We never laughed at other people's expense, we laughed at our expense.

I also laugh alone: when Fotos appears in a red shirt and yellow socks, when he flirts vainly with twenty-year-old beauties ("They like me!" "Fotos, get a grip, they'll laugh us off the stage!") when he looks

at me out of the corner of his eye insinuating the same thing: "Soti, get a grip, they'll laugh us off the stage!" to recall me to order so we don't get laughed off the stage. Fotos and I have decided that if they ever gave us a PR position, we'd put the place out of business in no time: we're unbearable. We only greet the people we want to greet. When Fotos meets someone he doesn't like he opens his newspaper (preferably the Repubblica) and hides behind it (as much as he can: as I've already mentioned, he's a big guy) or crosses the street or makes an abrupt turn, putting himself in danger of colliding with a lamp post. As for me, I get an attack of hysterical blindness.

Sometimes the generation gap becomes evident between us: his favorite actress is Lucia Bosé, his favorite actor is Marlon Brando (he also likes Gerard Philippe and Peter O'Toole: no surprise there). In his library there are volumes that bear witness to the fact that he is two hundred years old and despite the fact that he is a man of the 21st century, he happens to use expressions of the early 20th century (e.g. "the one" which means "the lover" or "the aspiring lover") and reeling off assorted bits of wisdom such as "We're not rich enougth to buy cheap things" and "Every cloud has a silver lining". When you ask Fotos what he thinks of himself he replies: "I'm stupid and amorous". In reality he's intelligent and couldn't care less.

Translated into English by Elly Petrides

### **19 ερωτήσεις** στον Φώτο από την Εύα Στεφανή

- Ε.Σ: Η Ιστορία είναι μία από τις βασικές θεματικές των ταινιών σου ενώ ο κινηματογράφος μοιάζει να είναι για σένα ένα μέσο για το ξαναγράψιμο, τη «διόρθωση» της Ιστορίας.
- Φ.Λ: Στις ταινίες που κάνω χρησιμοποιώ πάρα πολλά «τεκμήρια» όπως οι ιστορικοί. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι ιστορικοί συνθέτουν εκδοχές της Ιστορίας συγγράφοντας ακόμα ένα εγχειρίδιο, ενώ εγώ, εισάγοντας κυρίως το χιούμορ, αποβλέπω στην υπονόμευση των εκδοχών και στην υπόμνηση ότι η κινούμενη εικόνα, με το ανάλογο μοντάζ, είναι ικανή να ναρκοθετήσει κάθε είδους στερεότυπα.
- Ε.Σ: Στο Επισκεφτείτε την Ελλάδα αλλά και στον Κεμάλ υπάρχει μία ειρωνεία κι ένα ιδιαίτερο χιούμορ στον τρόπο που χειρίζεσαι το αρχειακό υλικό. Οι μεσότιτλοι σχολιάζουν το αρχειακό υλικό και πολλές φορές

- ανατρέπουν τελείως το πρωταρχικό νόημα της εικό-
- Φ.Λ: Το αρχειακό υλικό, εξαρχής σκηνοθετημένο, κουβαλάει τις σημασίες που επεδίωκαν να του προσδώσουν εκείνοι που το παρήγαγαν. Η ανασυρραφή του, με όπλο το μοντάζ, παράγει, όπως σε κάθε ταινία, άλλου είδους νοήματα και απελευθερώνει σημασίες που ανατρέπουν, ενίστε με χιούμορ, τις αρχικές προθέσεις αλλά και τις επίσημες εκδοχές των γεγονότων. Ταυτοχρόνως, οι μεσότιτλοι συνιστούν περισσότερο οπτικό υλικό παρά επεξηγηματικό κείμενο.
- Ε.Σ: Θυμάμαι όταν σε πρωτογνώρισα στη Δράμα κουβαλούσες μαζί σου τον Ηλίθιο του Ντοστογιέβσκι, τον οποίο διάβαζες για εικοστή φορά! Πώς σ' έχουν επηρεάσει συγγραφείς όπως ο Ντοστογιέβσκι, ο Τσέχωφ;
- Φ.Λ: Στη σχολή που σπούδασα στη Μόσχα, ο δάσκαλός μας, Μιχαήλ Ρομμ, μας ζητούσε να μάθουμε ντεκουπάζ χρησιμοποιώντας κείμενα κλασικής λογοτεχνίας, που γράφτηκαν πολύ πριν ανακαλυφθεί ο κινηματογράφος. Διαβάζω λοιπόν κλασική λογοτεχνία για να μαθαίνω σινεμά.
- Ε.Σ: Γιατί ο Άρης Βελουχιώτης έγινε ταινία;
- Φ.Λ: Για να αναλογιστούμε μέσω μιας καταγραφής και αλληλοδιαδοχής τεκμηρίων, και όχι «απόψεων», τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1941 μέχρι το 1945.
- Ε.Σ: Τελευταία γίνεται μια ζωντανή συζήτηση γύρω από το τι συνιστά ελληνικότητα; Τι είναι αυτή η περίφημη ελληνικότητα κατά τη γνώμη σου; Τι θέση έχει το Δοξόμπους σ' αυτή τη προβληματική;
- Φ.Λ: Το Δοξόμπους επιχειρεί, με την ντοκιμαντερίστικη



αναπαράσταση μιος μυθοποιημένης εποχής (14ος αιώνος), να αμφισβητήσει καθιεριωμένα στερεόπωπα και διάχοτες αντιλήφεις, που διαπερνούν την ελληνική ιστοριογραφία, περί «Ελληνικότητας» και Βυζαντίου.

- Ε.Σ: Σε χαρακτηρίζει η έντονη αίσθηση του χιούμορ και η αγάτη προς το ευτελές στα όρια του γελοίου. Πώς και δεν ασγολήθηκες ποτέ με την κωμωδία:
- Φ.Α: Θεωρώ πως πολλές από τις δουλειές μου, ιδιως αυτές που περιλαμβάνουν αρχειακό κυπμιστογραφικό υλικό (Πανάραμα του Αιώνα, ληγός μου η αγάπη του φακού, κ.Δ.), είναι κωμιδίες.
- Ε.Σ: Μπορεί να έχει χιούμορ ένα ντοκιμαντέρ, και αν ναι, γιατί είναι τόσο σπάνιο σ' αυτό το είδος:
- Φ.Α. Βεβαίως μπορεί, ορκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στους ρώσους κλασικούς των χρόνων 1920-1930. Ασφαλώς, όμως, εξορτάται από αυτόν που το φτιάχνει και κατά πόσο είναι σοβαρός και όχι σοβαροφανής.
- Ε.Σ: Τι πάει στραβά με τον ελληνικό κινηματογράφο;
- Φ.Α. Η ρητορική αμφιαβήτηση των πάντων, που δεν μετατρέπεται σε κινηματογραφική αμφιαβήτηση, γιατί αυτό θέλει γνώσεις και πείσμα που λίγοι διαθέτουν.
- Ε.Σ: Συμφωνείς με τη γενική ευφορία που υπάρχει γύρω από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο σινεμά:
- Φ.Α: Οι νέες τεχνολογίες είναι τόσο «νέες» όσο και ο κινηματογράφος. Σημασία δεν έχει το ύφασμα αλλά ο ράφτης.

- Ε.Σ. Έχεις δουλέψει χρόνια στην κρατική ελληνική τηλεάραση, άλλατε ως ούμβουλος κι άλλοτε ως σκηνοθέτης και παραγωγός σειρών ντοκιμαντέρ. Ποια η ννώμη σου για την καστική πιλεόραση:
- Φ.Α. Η κρατική τηλεόραση χωρίζεται στην περίοδο προ του «βρώμικου '89» και στην μετέπειτα. «Βρώμικο», γιατί συμφώνησαν όλες οι τότε πολιτικές δυναμείν να παραχωρήσουν τηλεαπτικές συγνότητες, άνευ όρων και καινόνων, σε εκδοτικά συγκροτήματα. Εκποτε, η κατάσταση έχει ανατρέψει κάθε λογική που να σχετίζεται με την ουσιαστική αποστολή ενός δημόσιου φορέα.
- Ε.Σ: Πώς κρίκεις τη διακοπή του προγράμματος της κρατικής τηλεόρασης πριν από ενάμιση μήνα περίπου από μία ομάδα ανθρώπων που ήθελε, ανάμεσα σε άλλο, να δηλώσει την άρνησή της στον τρόπο και στο περιεχύμενο των εδήσεων;
- Φ.Α. Τη θεωρώ απολύτως θετική, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδευόταν από άκρως συγκεκριμένες προτάσεις.
- Ε.Σ: Έχεις ασγοληθεί επανειλημμένως με το γράφιμο πρατάσεων και προγραμμάτων σπουδών για μια εθνική σγολή κινηματογράφου. Γιατί καταρρέει κάθε προοπάθεια σύστασης μιας τέτοιας σχολής:
- Φ.Α. Γιατί οι προτάσεις που καταθέσαμε στη θεσμοθετημένη επιτροπή του ΥΠΠΟ αγνοήθηκαν, προκειμένου να πρυτανεύσουν ψηφοθηρικά κριτήρια, ενώ η ένταξη της Σχολής στο ΑΠΘ πάσχει από τις αγκυλώσεις του νομοθετικού πλαισίου των ΑΕΙ αλλά και από τη νοοτροπία εκείνων που ενεπλάκησαν στην

ίδρυση και τη διεύθυνση της Σχολής.

- Ε.Σ: Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στις ταινίες σου, Δεν είναι ποτέ συναισθηματική και δεν συνοδεύει απλώς την εικόνα αλλά τη σχολιάζει, πολλές φορές αναιρώντας την.
- Φ.Λ: Η μουσική, όπως και οι ήχοι, είναι από τα βασικά εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου που οφείλουν να μην ταυτολογούν αλλά να διανύουν τη δική τους αυτόνομη και, ενίστε, ανατρεπτική πορεία σε κάθε ταινία.
- Ε.Σ. Τι ταινίες δεν έκανες που θα ήθελες να κάνεις.
- **Φ.Α**: Τα «Λευκά σοσόνια». Μια ταινία για τις σκιές σε λευκό πανί.
- Ε.Σ. Είσαι Έλλην ορθόδοξος
- Φ.Α: Όχι φυσικά. Πιστεύω σε μία άλλη Αγία Τριάδα που δεν γνωρίζει σύνορα.
- Ε.Σ. Τι ρόλο παίζει το σενάριο στα ντοκιμαντέρ σου; Πως δούλεψες για παράδειγμα στον Κεμάλ και πως στο Επισκεφθείτε την Ελλάδα;
- Φ.Α. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, το σενάριο είναι περισσότερο χρήσιμο και απαραίτητο σ' ένα ντοκιμαντέρ παρά σε μία ταινία με ηθοποιούς. Είναι το κυρίαρχο εργαλείο για να στοιχειοθετήσει ο καθένας την προσωπική του μυθοπλασία.
- Ε.Σ: Στο μαντάζ δουλεύεις αρκετό καιρό μόνος σου, ξεσκαρτάροντας υλικό και μετά δουλεύεις μ'έναν μοντέρ. Πώς μοντάρεις στο φίξιον;
- Φ.Α. Είμαι οπαδός της άποψης του Ρενέ Κλαιρ, που έλεγε ότι η ταινία είναι έτοιμη, δεν μένει παρά να γυριστεί. Το ίδιο σχεδόν ισχύει και για το μοντάζ, γιατί η καλή προετοιμασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αυτοσχεδιάσεις.
- Ε.Σ: Ετοιμάζεις μία ταινία για τη Σώτη Τριανταφύλλου, όπου μπερδεύεις τη μυθοπλασία με το ντοκιμαντέρ, Γιατί;
- Φ.Α: Για να ελέγξω τις απόψεις μου γύρω από τις σχέσεις ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, αλλά και για να παίξω λίγο με τις ιδιομορφίες της φίλης μου της Σώτης.
- Ε.Σ: Δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ μουσική ροκ στις ταινίες σου, ενώ είναι η κατεξοχήν μουσική που σου αρέσει. Τώρα;
- Φ.Α: Στα νιάτα μου, το παρατσούκλι μου ήταν «Tutti frutti», από ένα τραγούδι του Έλβις. Το ροκ, όμως, δεν είναι μόνο μουσική. Αν δεν είναι ροκ οι ταινίες Επισκεφτείτε την Ελλάδα και Ιοχύς μου η αγάπη του φακού, τότε τι είναι;

### 19 questions for Fotos Lamprinos by Eva Stefani

- **E.S**: History is one of the core subjects addressed by your films, while, for you, cinema seems to be a means of rewriting or "correcting" history.
- **F.L**: I use a lot of "documents" in my films. Like historians do. The difference it that they create versions of history by writing another textbook, while I using humor, in the main strive to undermine these versions and remind people that the moving image, with the right editing, can, lay mines under stereotypes of every sort.
- E.S: There's irony and humor in the way you use archival material in both *Visit Greece* and *Captain Kemal, a Comrade*. The intertitles you use to comment on the archival material often subvert the image's original meaning.
- **F.L**: Archival material, being stage-directed by definition, conveys the meanings its makers gave it. As it does with every film, re-editing refashions the material, giving it new sorts of meaning and letting meanings surface that subvert, sometimes to humorous effect, both the material's initial intentions and official versions of events. At the same time, the intertitles function more as visual material than as explanatory text.
- E.S: I remember the first time we met, at Drama, and you with a copy of Dostoyevsky's *The Idiot* in your pocket which you were reading for the umpteenth time! How would you say you've been influenced by authors like Dostoyevsky and Chekhov?
- F.L: When I was studying Film in Moscow, our teacher, Michail Romm, had us learn how to edit from classic literary texts written long before the birth of cinema. The result: I read classic literature to learn more about filmmaking.
- E.S: Why did Aris Velouchiotis get made into a film?

  F.L: To allow us to reflect on events in Greece between
- **F.L.** In allow us to reflect on events in Greece between 1941 and 1945 in the light of documentation rather than views.
- **E.S**: There's been a lively discussion of late on the meaning of "Greekness". What would you say it entailed? What stance does *Doxobus* take on the issue?
- **F.L**: *Doxobus* uses a documentary-style reconstruction of a mythified age (the 14th century) to call into question established stereotypes and widely-held views that permeate Greek historiography on the "Greekness" of the Byzantine empire.
- E.S: As a person, you have a lively sense of humur and a love of borderline ridiculous trash. How come you've

- never tried your hand at comedy?
- F.L: I consider a lot of my films to be comedies, especially those that include archival footage (*Panorama of* the Century, My Power Lies in the Love of the Lens, etc.).
- **E.S**: Is there such a thing as a funny documentary? If there is, why are they so very rare?
- **F.L**: Of course a documentary can be funny. Just take a look at the Russian classics from the Twenties. Of course, it depends on the filmmaker and how serious or fake-serious they are.
- **E.S**: What's wrong with the Greek cinema?
- **F.L**: It casts doubt on everything rhetorically, but lacks the knowledge and persistence to call it into question cinematically; that really is a rare ability.
- **E.S**: Do you share in the general enthusiasm surrounding the use of digital technology in the cinema?
- **F.L**: New technologies are as 'new' as the cinema. It's the tailor that matters, not the cloth.
- **E.S**: You worked in Greek state television for many years as a consultant and documentary producer. How do you feel about state television?
- F.L: You have to divide Greek state television into two periods: "before" and "after" the dirty watershed year of 1989. "Dirty" because the nation's powers-that-be agreed to hand television frequencies over to media consortia in an entirely unconditional and unregulated way. Since then, the situation has turned any logical approach to the mission of a public broadcaster on its head.
- **E.S**: What's your opinion on the events of December 2008, when a group interrupted the state TV transmission to demonstrate, among other things, about the way the news is presented and its content?
- **F.L**: I think it would have been a good thing to do, given that it was accompanied by concrete proposals.
- E.S. You've been involved with the drafting of proposals and curricula for a putative Greek film school on many occasions. Why has every attempt at setting up such a school come to nothing?
- F.L: Because the committee set up to examine the issue at the Ministry of Culture ignored our proposals in favor of others more likely to garner votes. Moreover, the decision to include the School in the Aristotle University of Thessaloniki has made it vulnerable to the catches in the legislation regulating institutions of higher educa-

- tion and to the mindset of those involved in founding and running the School.
- **E.S**: Music is important in your films. It's never emotional, though, or mere accompaniment; it provides a commentary on the image, which it often negates.
- **F.L**: Music and sound are two of film's core expressive means. As such, they shouldn't be run into one, and should be allowed to be autonomous and, in some cases, subversive.
- **E.S**: Are there any films you wanted to make but haven't managed to yet?
- **F.L**: "White ankle socks", a film about shadows on a white canvas.
- E.S: Are you Greek Orthodox?
- **F.L**: Of course not. I believe in another Holy Trinity that rejects all borders.
- **E.S**: How important is the script in your documentaries? For example, what procedures did you follow when making *Captain Kemal, a Comrade* and *Visit Greece*?
- **F.L**: Strange as it may seem, the script is far more essential in a documentary than in an acted film. It's the main tool with which the director can set up his personal fiction.
- **E.S**: You work on the editing alone for quite a while, discarding material, before collaborating with an editor. How do you edit your fiction films?
- F.L: I agree with René Clair, who said "the film's ready, all that's left to do is film it". Much the same is true of editing, because good preparation gives you the best framework for improvisation.
- **E.S**: You're working on a film on Soti Triantafyllou in which you intercut fiction and documentary. Why?
- **F.L**: To try out my views on the relationship between documentary and fiction, and to play around with the singular talents and qualities of my friend, Soti.
- **E.S**: You've never used rock music in your films, and yet that's the music closest to your heart. What about in this new film?
- F.L: In my youth, I was nicknamed "Tutti frutti" after an Elvis track. But rock isn't just music. If Visit Greece and My Power Lies in the Love of the Lens aren't rock, then what is?

Translated into English by Michael Eleftheriou

### Αυτοβιογραφικό σημείωμα

αιδί της Ευγενίας και του Γιώργη Λαμπρινού, έχασε τον πατέρα του όταν το καλοκαίρι του 1949, ως στέλεχος του ΚΧΕ και του Δημοκρατικού Στρατού, δολοφονήθηκε από τον εθνικό στρατό κάπου στα Τζουμέρκα. Την ίδια εποχή, η μητέρα του βρισκόταν εξόριστη σε διάφορα νησιά, έτσι που, αναγκαστικά, ο Φώτος μεγάλωσε με τις θείες του Σάσα και Μαργαρίτα, συζύγους του Σωτήρη Πατατζή και του Μίμη Φυτάπουλου. Υπήρξε μαθητής του Κώστα Καλοκαιρινού, του Γρηγόρη Γρηγορίου, του Ιάκωβου Καμπανέλλη, του Κοίπν Velte και του Μηγαήλ Ρομμ, συμμαθητής της Ξένιας Καλογερισιούλου, της Μαρίνας Καραγάτση, της Βεστρίκης Σπήγλιδή, του Γιώργου Κουπαρούσου και συνσπουδαστής των Κόλια Κόσιελεφ, Αμβάρ Τουράγιεφ, Βολόντια Μενάφη, Νικήτα Μηγαλήλ Ικιένκο. Συνεργάστικε με τους Δήμιο Θέο, Δημήτρη Χορν, Μάνο Ζαχαρία, Κώστα Γαβρά, Δημήτρη Δεσποτίδη, Νίκο Σβορώνο, Θόδωρο Αγγελόπουλο, Γιώργο Αρβονίτη, Γιώργο Καπαδάκη, Λέοντα Λοίποι, Γιάνη Γιανουλόπουλο, Θόνο Βερέμη, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, Ηλία Κωνσταντακόπουλο, Γιώργο Κοροποτίδη, Σάββα Αγουρίδη, Μάριο Ποντίκα και Κώστα Σπροδπουλό. Ος σκρισθέτης ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με το ντοκιμαντέρ και το Δοξόμπους υπήρξε η μοναδική, μέχρι στιγμής, ταινία του μιθοπλοσίας.

Απέκτησε με την Κλαίρη Μποστάκη δύο παιδιά, την Ασπέρω και τον Γιώργη. Τον τίμησαν και τον τιμούν με τη φιλία τους ο ουκρανός οκηνοθέτης Μημαή) θιέικα, ο Αλέξης Μπένος, η Εύα Στεφανή, η Σώτη Τριανταφύλλου, ο Γιώργος Κοροπούλης, ο Αντώνης Σουρούνης, ο Δημήτρης Νόλλος, ο Γιάννης Λεοντάρης, ο Αντρέος Τσούμπος. Έχει έναν αδέλφό, τον Λάμπρο, ενώ σε πρώτο γάμο είχε παντρευτεί τη Σάνια Τοπήλου.

Είδε τον τελευταίο σγώνο της θρυλικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ουγγαρίας λίγες μέρες πριν από τη διάλυσή της, το φθινόπωρο του 1956. Παρακολούθησε θεατρικές παροσπάσεις του Έφρος και του Λιουμπίμωφ στη Μόσχα και του Πήτερ Μπρουκ στο Παρίσι. Ήταν ένας από τις δεκάδες χιλιάδες θεστές της συναυλίας των Ρόσυλυγκ Στόσυνς «Bridges to Babylon». Σε επίπεδο εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων υποστηρίζει την Ολλανδία και είναι φανατικός οπαδός της Μπαρσελόνα.

Εξήσε, ως παιδί, από πολύ κυντά, το τέλος της Καποχής, τα δεκεμβριανά, τη Συμφωνία της Βάρκιζας και τον Εμφύλιο και εκείνα τα χρόνια λόγω της κομματικής ιδιάπητας του πατέρα του είδε από κυντά μερικούς από τους θρολικούς ηγέτες της κομμουνιστικής αριστεράς όπως οι Νίκος Ζαχαριάδης, Άρης Βέλουχιώπης, Μήποος Παρτοαλίδης, Γιάννης Ζεύγος, Νίκος Μπελογιάννης, κ.ά. Πολύ αργότερα, ήταν ένας από τους πολλούς κυηματογραφιατές που βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο τη βραδιά που εισέβαλε το τανκ.

### Autobiographical Note

The son of Eugenia and Giorgis Lamprinos, he lost his father in the summer of 1949; as a prominent member of the Greek Communist Party and the Democratic Army he was mundered by the national army somewhere in Tzoumerka. During that same period, his mother was exiled to various islands, so he was brought up by his aunts Sasha and Margarita, the wives of Sotiris Patatzis and Mirnis Fotopoulos. He was a student of Costas Kalokairinos, Grigoris Grigoriou, lakovos Kampanellis, Kolm Velte and Mikhail Romm, a classmate of Xenia Kalogeropoulou, Marina Karagatsi, Veatriki Spilladi, Yorgos Kouparousos and fellow students with Kolia Koshelev, Anvar Turaev, Volodia Menshov, Nikita Mikhailkov and Mikhail Ilienko. He worked with Dimos Theos, Dimitris Horn, Manos Zakharias, Costa-Gavras, Dimitris Despotidis, Nikos Svoronos, Theo Angelopoulos, Yorgos Arvanitis, Yorgos Papadakis, Leontas Loisios, Yanis Yanoulopoulos, Thanos Veremis, Aristidis Karydis-Fuchs, Ilias Konstantakopoulos, Yorgos Koropoulis, Savvas Agouridis, Marios Pontikas and Costas Spyropoulos. As a director he devoted himself exclusively to documentaries and Doobus was his only feature film so fac

With Clairi Mitsotatki he has two children, Astero and Giorgis. Ukrainian director Mikhail Ilienko, Alexis Benos, Eva Stefani, Soti Triantafyllou, Yorgos Koropoulis, Antonis Sourounis, Dimitris Nollas, Yannis Leontaris and Andreas Tsoumbos honored and honor him still with their friendship. He has a brother, Lambros, while his first marriage was to Sonia Tsitilou.

He watched the last game of Hungary's legendary national soccer tearn a few days before it was disbanded, in the fall of 1956. He saw theatrical productions by Efros and Liubimov in Moscow and Peter Brook in Paris. He was one of the tens of thousands of spectators at the Rolling Stones Babylon" concert. As far as national soccer teams are concerned, he supports the Netherlands and is a big Barcelona fan.

As a child, he experienced the latter part of the German Occupation, the December events, the Treaty of Varkiza and the Civil War from very close up and during those years, because of his father's position in the Party, he met some of the legendary leaders of the communist left such as Nicos Zakhariadis, Aris Velouchiotis, Mitsos Partsalidis, Yannis Zeygos, Nikos Belogiannis, et al., in person. Much later, he was one of the many filmmakers who found themselves at the National Technical University of Athens when the army tanks invaded.





#### Φιλμογραφία/Filmography

Φιλμογραφία/Filmography		
1963	3-1964	100 ώρες του Μάη/100 Hours in May (μμ/short)
1969	)	Επισκεφθείτε την Ελλάδα/Visit Greece (μμ/short)
1975	5	Ερμούπολις — 19ος αιώνας/Ermoupolis — 19th Century
1976	5-1977	Μουσικό Οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου/
		A Musical Travelogue with Domna Samiou (σειρά 8 ντοκ./8-doc. series)
1977	7-1980	45 ντοκ./docs (τηλεοπτ. σειρές/TV series: Εικόνες από τη Βόρειο Ελλάδα/
		Images from Northern Greece, Από την Πίνδο στον Έβρο/
		From the Pindus to Evros, Η ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα/
		ERT in Northern Greece, Έρευνα/Research, Παρασκήνιο/Backstage)
1980	)	Ο Πειραιάς του Γιάννη Τσαρούχη/Yannis Tsarouchis' Piraeus (μμ/short)
1980	)	Μεσαιωνικά χωριά της Χίου/Medieval Villages on Chios
1980	)	Νέα Μονή της Χίου/Nea Moni, Chios (τηλεοπτ. σειρά/TV series:
		Εδώ γεννήθηκε η Ευρώπη/This is Where Europe was Born)
198	1	Άρης Βελουχιώτης — Το δίλημμα/Aris Velouchiotis — The Dilemma
1982	2-1987	Πανόραμα του Αιώνα/Panorama of the Century
		(τηλεοπτ. σειρά 33 ντοκ./33-doc. TV series)
1984	4	Πανόραμα του Αιώνα/Panorama of the Century — 1ο επεισόδιο/
		1st episode (1895–1900) (μμ/short)
1987	7	Δοξόμπους/Doxobus (μυθ./fiction)
1988	3	Πανεπιστήμιο Αθηνών — 150 χρόνια/Athens University — 150 Years
1989	9	Ο αγώνας στη θάλασσα/Struggle at Sea
1989	9	Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα/Crete's Unification with Greece (TV)
1989	9	Αρχαία Ρόδος/Ancient Rhodes
1989	9-1990	Ένας Οκτώβρης 70 χρονών/Α 70-year-old October
		(τηλεοπτ. σειρά 5 ντοκ./5-doc. TV series)
		Οι Έλληνες της Ρωσίας/The Greeks of Russia
		(τηλεοπτ. σειρά 6 ντοκ./6-doc. TV series)
		Πολιτικοί πρόσφυγες/Political Refugees (TV)
		Σεργκέϊ Παρατζάνωφ, ο εξόριστος/Sergei Paradjanov, the Exile (μμ/short) (TV)
		Γεωργιανοί Ζωγράφοι/Georgian Painters (TV)
199	1	Εμμανουήλ Ροΐδης — Ερμούπολις/ Emmanouil Roidis - Ermoupolis
		(τηλεοπτ. σειρά «Τα λόγια της πόλης»/TV series "The Words of the City")
199	1	Μόσχα – Νοέμβριος 1990. Επιστροφή στο μέλλον/
		Moscow – November 1990. Return to the Future
		(τηλεοπτ. σειρά 5 μμ ντοκ./5 short doc. TV series)
199	2	Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο/Beauty Will Save the World
		(τηλεοπτ: σειρά 7 ντοκ./7-doc. TV series)
199	5	Γλέντι γενεθλίωνή μία βουβή βαλκανική ιστορία/
		Birthday Celebration or a Silent Balkan Story
199	5-1997	Αναζητώντας την Βερενίκη/In Search of Berenice
		(τηλεοπτ. σειρά 13 ντοκ./13-doc. TV series)
200	5	Ισχύς μου η αγάπη του φακού/My Power Lies in the Love of the Lens
200	8	Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος/Captain Kemal, a Comrade
R.F.		



# 100 ώρες του Μάη

#### 100 Hours in May

Τα τεκμήρια μιας πολιτικής δολοφονίας, αυτής του βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη, έτσι όπως αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια των ερευνών, κυρίως από τους δημοσιογράφους ρεπόρτερ, συνδυάζονται στην ταινία με το αστικό-περιθωριακό περιβάλλον στο οποίο ενυπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που αναζητούνται και επιστρατεύονται από τους παρακρατικούς μηχανισμούς προκειμένου να υπηρετήσουν σκοτεινές πολιτικές επιδιώξεις. Έτσι, μία πολιτική δολοφονία αναδεικνύεται ως κοινωνικό, πρωτίστως, φαινόμενο.

The film examines the evidence surrounding the political assassination of left-wing deputy Grigoris Lambrakis — as it was revealed during the investigation, chiefly by journalists covering the story — against a backdrop of the fringe urban environment that fosters the kind of person that para-state organizations will seek out and enlist in order to serve shady political objectives. Thus, a political assassination emerges as primarily a social phenomenon.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Δήμος Θέος/Dimos Theos, Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Αφήγηση/Narration: Θόδωρος Μαλικώσης/Thodoros Mallkiossis Φωτογραφία/Cinematography: Τόκης Καλατζής/Takis Kalatzis, Γιάννης Καλοβυρνάς/Yannis Kalovyrnas Movτά// Editing: Δήμος Θέος/Dimos Theos Mouσική/ Music: Νικηφόρος Ρώτας/Nikiforos Rotas Παραγωγός/Producer: Δήμος Θέος/Dimos Theos 35mm Ασπρόμαυρο/8&W 28'

Ελλάδα/Greece 1964

#### Σχόλιο σκηνοθέτη

Η ταινία άρχισε να γυρίζεται αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, το Μάιο του 1963, όταν ακόμα ο βουλευτής της Αριστεράς βρισκόταν θανάσιμα τραυματισμένος σε νοοκομείο της Θεσσαλανίκης. Στη συνέχεια, μέσα από εικάνες-τεκμήρια, παρατίθενται τα γεγονότα που προηγήθηκαν αλλά και ακολούθησαν τη δολοφονία. Το μοντόζ και η τελική επεξεργασία της ταινίας ολοκληρώθηκαν το 1964, ενσωματώνοντας στην αφήγηση στοιχεία από τις πολιτικές συνιστώσες και το γενικότερο κλίμα της εποχής και, συγχρόνως, περιγράφοντας το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται οι άνθρωποι που στελέχωσαν παρακρατικές, φασιστικού χαρακτήρα, ρογανώσεις

#### Director's note

Filming started immediately after the assassination of Grigoris Lambrakis in May 1963, when the Leftist MP was still lying fatally wounded in a Thessaloniki hospital. Photographs were then used to fill in the events preceding and following the assassination. Elements of the political and general climate were edited into the narrative which also served to describe the social context that gave rise to the members of the fascistic, para-statel organizations. Post-production ended in 1964.



# Επισκεφθείτε την Ελλάδα

#### Visit Greece

Μέσα από την αποκλειστική χρήση επικαίρων από τα σοβιετικά αρχεία, η ταινία επιχειρεί μία ιστορική αναδρομή από την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά (1936-1941) μέχρι τη Χούντα (1967-1974). Χωρίς να πρόκειται για μια «ιστορική» ταινία με τη στενή έννοια του όρου, το ντοκιμαντέρ αυτό σχολιάζει ειρωνικά και διακωμωδεί τραγικές στιγμές της πρόσφατης Ιστορίας μας, όταν διάφοροι «τουρίστες» επισκέπτονται την Ελλάδα —απρόσκλητοι και κατά κανόνα ένοπλοι— για να εγκαταστήσουν στο έδαφός της το καθεστώς της αρεσκείας τους.

Through the exclusive use of newsreels from the Soviet archives, the film attempts a historical retrospective from the era of the Metaxas dictatorship (1936–1941) to the colonels' junta (1967–1974). Without being a "historical" film in the narrow sense of the word, *Visit Greece* satirizes and lampoons tragic instances of the country's recent history, when various "tourists" visited Greece, uninvited and invariably armed, in order to establish on Greek soil a regime of their liking.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Φώτος Λομπρινός/Fotos Lamprinos Moντάζ-Ήχος/
Editing-Sound: Ala Chukalova Mουσική/ Music:
Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos (επιλογή/selection) Παραγωγή/Production: Πανρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου, Μόσχα/VGIK, Moscow

Betacam Ασπρόμαυρο/B&W 25' Ελλάδα/Greece 1969

#### Βραβεία/Awards:

Πρώτο Βραβείο Σπουδαστικών Ταινιών της Μόσχας 1969 / Grand Prize, Moscow student Films 1969 Συμμετοχή στο Φεστιβάλ του Ομπερχάουζεν, 1971 / Participated in the Oberhausen FF 1971

### Ένα προσωπικό πολιτικό ψηφιδωτό

του Ελντάρ Ριζάνωφ

Κατάκτησε κυριολεκτικά τους πάντες — κριτική επιτροπή και κοινό — η γεμάτη ειρωνεία, πόνο και αγάπη για την πατρίδα του, παινία του Φώπου Λαμπρικού Επιοκερθείτε την Ελλάδα. Ο οκηνοθέτης συνέθεσε ένα πολιτικό, εκ πρώτης όψεως φηριδωπό, το οποίο συγχρόνως είναι απολύπως προσωπικό. Ανέδειδε με τη δική του, ξεχωριστή ματιά την τραγική πορεία της χώρας του στις τελευταίες δεκαετίες. Η ταινία, που αποτελείται εξολοκλήρου από αρχειακό υλικό κινη-

ματογραφικών Ετικαίρων, αφηγείται πώς οι πάνοπλοι παλοί «τουρίστες» με επικεφαλής τον Μουσολίν «επισκέφτηκα» την Ελλάδα. Το ίδιο Επραξαν στη συνέχεια και οι μεραφίζες του Γ΄ Ράιχ. Κι αμέσως μετά, ήρθε η σειρά των Βρετανών στραπτών να θαυμάσουν τις ελληνικές αρχαιότητες. Με σαρκασμό αναφέρθηκε ο σκηνοθέτης στους εκπροσώπους της «Δευκαστεία» του ελληνικό θρόνου, που από τον 19ο αιώνα ήρθαν στην Ελλάδα από τη Δανία, και τόσο πολύ αγάπησαν αυτή τη χώρα που αποφάσισαν να μείνουν για πάντα. Ο θεατής παρακολουθεί έναν βαοανισμένο, αλλά όχι υποταγμένο λαό, που υπέστη τα , πάνδεινα από τους εγχώριους και αλλοδαπούς «τουαίστες»

Κομσομόλσκανια Πράβντα, 11 Ιουνίου 1970

#### A Personal Political Mosaic

by Eldar Rizanov

Fotos Lamprinos Visit Greece, a film overflowing with the irony, love and pain that imbue the film-maker's relationship with his native land, carried all before it, winning over jury and audience alike. The director has composed a mosaic which though at first sight political, is also absolutely personal: he brings his own, singular insight to the tragic course of events that constitute recent Greek history. The film, which consists entirely of archival news footage, tells the tale of the well-armed Italian tourists who 'visited' Greece under Mussolini. The divisions of the Third Reich were later to follow their example. Then it was the turn of Britain's troops to admire the nation's antiquities. The director also brings his sarcastic humour to bear on the "dynasty" which, arriving in Greece from Denmark in the 19th century, liked the country so much that

they decided to remain in perpetuity. The viewer is presented with the trials of a sorely tested but never subjugated people who have suffered much at the hands of all manner of 'tourists' from home and abroad.

Komsomolskaya Pravda, June 11 1970 Translated into English by Michael Eleftheriou



### Ο Πειραιάς του Γιάννη Τσαρούχη

Yannis Tsarouchis' Piraeus

Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στον Πειραιά όπου και έζησε μέχρι τα δώδεκά του χρόνια στο αρχοντικό της θείας του κοντά στο Πασαλιμάνι. Οι υπηρέτριες και οι μαγείρισσες του αρχοντικού, αλλά και η λαϊκές όψεις του μεγάλου λιμανιού με τους ανθρώπους του, επηρέασαν καθοριστικά τον ζωγράφο, κάτι που καταγράφεται εμφανώς στο έργο του.

Yannis Tsarouchis, one of the greatest Modern Greek painters, was born in the port-city of Pireaus here he lived until the age of twelve in his aunt's mansion near Pasalimani (later renamed Zea). The maids and cooks that were employed by his aunt as well as the working-class aspects of the large harbor and its people were a major influence on the future painter, as can be clearly seen in his work.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Φωτογραφία/Cinematography: Αλέξης Γρίβας/Alexis Grivas Moντάζ/Editing: Πέτρος Λύκας/Petros Lykas Ηχος/Sound:Μαρίνος Αθανασόπουλος/Marinos Athanassopoulos Μουσική/Music: Γιώργος Παπαδάκης/Yorgos Papadakis Εισαγωγή-Σχόλια/Introduction-Comments: Βεστρικη Σπηλιόδη/Beatrice Spiliadi Παραγωγός/Producer: Γιώργος Σγουράκης/Yorgos Sgourakis Παραγωγή/Production:
EPT ΑΕ/ERT SA Hellenic Broadcasting Corp., Greece

**Betacam Έγχρωμο/Color 30'** Ελλάδα/Greece 1980

### Μια όαση στην έρημο

της Μαρίας Παπαδοπούλου

Δεν είναι πολλές -δύο-τρεις μονάχο- οι ζωντανές ελληνικές εκπομπές που μπορούν να πουν κάτι, να προκαλέσουν λόγο και αντίλογο, να αφυπνίσουν το θεατή. Στο πρόγραμμα και των δύο καναλιών επικρατεί, όπως είναι γνωστό, η κονοξρίβα, το ξένο στοιαλ και ή κατά κανόνα ισοπεδωτική διασκευή ανώδυνων λαγοτεχνικών έργων παλαιών έως παλαιότοτων επογών. Γί αυτό και η νέα εκπομπή της ΕΡΤ «Εδώ γεννήθηκε η Ευρώπη», σε σύγκριση με το υπόλοιπο προσφερόμενα τηλεοπτικά κατασκευάσματα, φαντάζει σαν όσοη στην έρημο. Στην πραγματικότητα είναι η περίπτωση του μονόφθαλμου που ξεχωρίζει ανάμεσα στους τυφλούς. Αλλά ο σεβασμός και ο έπαινος που δικαιούται σαν εξαίρεση στον κανόνα δεν πρέπει να αναιρεί τις αντιρρήσεις. Η κυριότερη αντίρρηση συνίσταται στον τρόπο πραγμάτωσης της ωραίας ιδέας πάνω στην οποία βασίζεται η εκπομπή. Η αναζήτηση και παρουσίαση χώρων ή και πόλεων ελληνικών όπου. κατά τον τίτλο της εκπομπής έχει γεννηθεί η Ευρώπη, φοβόμαστε ότι τελικό δίνει μια σειρά μικρών ντοκιμαντέρ που αφήνουν τη γενεσιουργό ιδέα. (...)

Οι αντυρήσεις αυτές, που αφορούν γενικά τα πρώτα κομμάτια του «Εδώ γενινήθηκε η Ευρώπη», δικαιώθηκαν, αφού όσα προηγήθηκαν φάνηκαν σαν κακό προηγούμενο σε σύγκριση με την τελευταία εκπομπή, πάνω στον Πειραιά του Γιάννη Τοαρούχη, Ο λαμπρός καλλιτέχνης άνθρωπος και στοιχαστής οι ρούχης μαζί με τον σκηνοθέτη θώτο Λαμπρικό υπέδειξαν ένα σωστό δρόμο για τη νέα εκπομπή, παρέκαμμαν τις είκολες περγραφικότητες, σγνόησαν τα εξωτερικά στοιχεία και εδωσαν τα χρειαζούμενα. Δηλαδή, νόημα, ύφος, ουσία. Στη μικρή γυάλνιη οθόνη είδαμε στένες σπιτών με θεούς, ακροκέραμα, νεοκλασικά, έρωτες πήλινους σε χρώματα λευκά ή ναιώδη της ώγρας και της σιένας. Περίτεχνες σιδεριές σε μπαλκόνια, αυλές με γλάστρες, ερειπωμένα αρχοντικά. Ναι, ο Πειραιάς έχει ακόμα γωνιές πανέμορφες που σου λινώνουν την καρδιά. Θα μπορούσε, λοιπόν, θουμάσια να μείνει ο φακός σ' αυτές τις ομορφιές και ο λόγος του Τοαρούχη να συνοδεύει με περιγραφές αναμνήσεων του παλιού καλού καιρού. Τότε θα είχαμε ένα γοητευτικό «ρετρό», μια οπτικοακουστική νοσταλγία που ως γνωστό δεν οδηγεί πουθενά. Το επιτελείο όμως της εκπομπής, μ' ένα «σπηκάζ» τσαρουγικό που έσπαγε κόκαλα, μας ετοίμασε μια αληθική έκπληξη: Τομή και εισδοχή στο πρόβλημα νεοελληνικός «πολιτισμός», καταγγελία της γενικής αθλιότητας προπολεμικής και τωρινής, κριτική της καταστροφής των πάντων, της «πολιτιστικής» ασυνέχειας, της «αισθητικής» του μπετόν, του ατομικού οικονομικού συμφέροντος σε βάρος του συνόλου.

κονομικού συμφέροντος σε βαρος του συνόλου. Μίλαγε ο Τοαρούχης, αποκάλιπτε, έθετε αλήθειες, απαντούσε, ο φακός σχολίαζε, αντιπαρέθετε με μια συνεχή διαλεκτική ανάπτυξη λόγου και εκόνας. Τακτική που δεν εγκαταλείφθηκε ούτε όταν παρεμβάλλονταν το έξοχο κείμενο της Βεατρίκης Σπηλλάδη πάνω στη ζωγραφικών έργων και πραγματικότητας απ' όπου προέκυπτον τα θέματα των πινάκων. Φυσική πανδασία όταν μιλάει ο μεγάλος ζωγράφος δεν βρίοκεται μόνο στα έργα του ή στην ομορφά των χώρων που έξησε σαν παιδί αλλά — κυρίως — στα όσα λέει. Σαν ξεναγός του Πειραιά, μας πήγε στο Πασαλιμάνι, σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε δρόμους και ταράτοες, μας είπε για την αστική σε του συνος είπε για την αστική σε προύσεις μας είπε για την αστική σε παναστικό την συνος σε του συνος σε την συ τάξη που όλο για περιουσιακά κουβέντιαζε, περιέγραψε με ειρωνεία τις βίζιτες των κυριών στις οποίες πήγαιναν για ... προστασία ένα κουρεμένο δωδεκαετές δουλάκι, μεταφέρθηκε στο Νέο Φάληρο που είπε ότι ήταν το «πιο ωραίο τοπίο της γης», μας έδειξε που ήταν η άγνωστή μας Ταραντέλλα και το ξενοδοχείο του σταθμού, τόσο μαγευτικό ώστε να θυμίζει λέει, τον Θάνατα στη Βενετία του Βισκόντι, μας έδειξε στον ίδιο χώρο τη φρίκη του σήμερα και απόρησε τι πρόκειται να γίνει εκεί: «πόλεμος, κάστρο, ή γραμμή Μαζινώ;» ή κάποιοι πονηροί απλώς κερδίζουν και το Κράτος το δέχεται; Όμως οι σοφοί Βυζαντινοί, συνέχισε ο Τσαρούχης, όταν οι βάρβαροι, έχοντας κατά νου το οικονομικό κέρδος, ξεκινούσαν για πόλεμο, έσπευδαν και τους πρόσφεραν αυτά που υπολόγιζαν να κερδίσουν αποφεύγοντας τις καταστροφές. Το ίδιο, είπε, θα έπρεπε να γίνεται και τώρα. Να καλούνται οι βάρβαροι του κέρδους, να ερωτώνται πόσα χρήματα υπολογίζουν να κερδίσουν με την καταστροφή τοπίων, να τους δίνονται και να γλιτώνουν οι πόλεις, η ομορφιά, το υπέροχο του Φαλήρου. Γιατί η βάση της ευτυχίας να είναι το τσιμέντο;

Ετοι μιλώντας ο Τοαρούχης και το ίδιο ανήσυχα, ευρηματικά αρθρώνοντας τον δικό του λόγο ο φακός, μας έκαναν να καταλάβουμε ότι: όχι μόνο εδώ δεν γεννιέται η Ευρώπη όπως λέει ο τίτλος της εκπομπής αλλά πως οι πόλεις με ύφος κάνουν ανθρώπους με ύφος, ενώ από το τσιμέντο δεν βγαίνουν παρά μόνο ντουβάρια... Έτοι δεν είχαμε απλώς μια θαυμάσια εκπομπή μα και εξόχως διδακτική. Τόσο, ώστε να αξίζει να διατηρηθεί.

Ta Néa, 15/11/1980

#### An Oasis in the Desert

by Maria Papadopoulou

There aren't many - only two or three - live Greek shows that have something to say, provoke discourse and an exchange of ideas, arouse the viewer. As is well known, the fare provided by both channels is dominated by canned programming, foreign serials and, as a rule, the steamroller adaptation of painless works of literature of olden to very olden times. That is why the Hellenic Broadcasting Corporation's new show "Europe was born here", in comparison to the rest of the television concoctions offered, emerges like an oasis in the desert. In reality it is a matter of the one-eyed man who stands out from among the blind. But the respect and praise it deserves as an exception to the rule should not negate the objections. The main objection regards the manner in which the fine idea on which the show is based is implemented. We are afraid that the search and presentation of Greek locations and cities where, according to the title of the show, Europe was born, in the long run produces a series of small documentaries that stray from the ultimate idea (...)

These objections that generally concern the first segments of "Europe was born here" were vindicated, since those that came before seemed like a bad precedent in comparison to the last program on Yannis Tsarouchis' Piraeus. The brilliant artist, man and thinker Tsarouchis, along with director Fotos Lamprinos demonstrated the right road for the new show, avoided facile descriptiveness, ignored external elements and provided what was needed. In other words, meaning, style, substance. On the small glass screen we saw the roofs of houses with gods, crown

tile, neoclassical, clay cupids painted white or the earth colours of ochre and sienna. Elaborate iron railings around balconies, yards with flowerpots, deserted mansions. Yes, Piraeus still has extremely beautiful corners that make your heart melt. The camera, therefore, could very admirably have focused on these beauties accompanied by Tsarouchis' words describing memories of the good old days. Then we would have had a charming "retro", an audiovisual nostalgia which, as is well known, doesn't lead anywhere. But the staff of the show with a no holds barred Tsarouchian "voice-over" had a real surprise in store for us: an incision and admittance into the problems of neo-Greek "culture", a denunciation of the general wretchedness both pre-war and present, a criticism of the destruction of everything, of "cultural" discontinuity of the "aesthetics" of cement, of individual financial interest at the expense of the whole.

Tsarouchis talked, revealed, posed truths, replied, the camera commented, juxtaposed in a continuous dialectical development of words and image. A strategy that was never abandoned even when Yeatriki Spiliadis' superb text was introduced over Tsarouchis' paintings in counterpoint, here, with the works of art and the reality from which the subjects of the paintings were taken. Of course, the sumptuous feast when the great painter speaks lies not only in his works or the beauty of the locations in which he lived as a child but — chiefly — in what he says. As a guide to in Piraues, he took us to Pasalimani, to streets and rooftops, he told us about the urban class that only talks about property, described with a touch of irony

the visits of the ladies to whom they took for... protection a shorn twelve year-old little servant, transported himself to Neo Phaliron which he said was "the most beautiful landscape on earth", showed us where the unknown to us Tarantella was located and the hotel at the railway station, so magical as to remind him, he says, of Visconti's Death in Venice, showed us the same location in the horror of today and wondered what was going to happen there: "war, a fortress or the Maginot Line?" or do some wily ones simply make a profit while the State looks the other way? Yet the wise Byzantines, continued Tsarouchis, when the barbarians, with financial gain in mind, set off for war, hastened to offer them what they reckoned they would gain and thus avoided destruction. The same thing, he said, should be done today as well. The barbarians of profit should be summoned, asked how much money they reckoned to gain by destroying landscapes, it should be given to them and thus save the cities, the beauty the magnificent Phaliron. Why should happiness be based on cement?

Thus spoke Tsarouchis and the camera articulated its own discourse with the same unease and ingenuity, making us realize that: not only was Europe not born here, as the title of the era of the show says but that cities with style produce people with style, while nothing comes out of cement but dullards... So we didn't simply have a wonderful program but one that was didactic. So much so that it deserves to continue.

Ta Nea 15/11/1980 Translated into English by Elly Petrides



# Άρης Βελουχιώτης – Το δίλημμα

#### Aris Velouchiotis - The Dilemma

Με κεντρικό πρόσωπο τη μορφή του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ Αρη Βελουχιώτη, η ταινία αφηγείται τον αγώνα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ κατά τη γερμανική κατοχή, και παράλληλα τη μοναχική πορεία του Βελουχιώτη, μετά τη Συμφωνία της Βάριαζας και την παράδοση των όπλων (Φεβρουάριος του 1945) μέχρι τον τραγικό του Βάνατο, τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου. Μέσα από το πορτρέτο του Άρη, παρουσιάζεται το εαμικό κίνημα και η ένοπλη αντίσταση στη διάρκεια της γερμανοίταλικής κατοχής.

Centering on Aris Velouchiotis, the leader of the Greek People's Liberation Army (ELAS), the film narrates the struggle of the National Liberation Front (EAM) and its military branch ELAS during the German occupation, as well as Velouchiotis' solitary course, following the Treaty of Varkiza and the EAM-ELAS surrendering their weapons in February 1945, up until his tragic death in June of the same year. Through the portrait of Aris Velouchiotis, the film presents the EAM movement and the armed resistance during the German and Italian occupation.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Αφήγηση/Narration: Γιώργος Σαμπάνης/Yorgos Sabanis Φωτογραφία/Cinematography: Γιώργος Καβάγιας/ Yorgos Kavagias Movτά / Editing: Πάνος Παπακυρισκόπουλος/Panos Papakyriakopoulos, Νίκος Κομνηνός/Nikos Komninos 'Hxoc/Sound: Τάκης Δημητρίου/Takis Dimitriou Μουσική/Music: Λουκιανός Κηλαηδόνης/Louxianos Kilaidonis Ιστορικοί σύμβουλοι/Historical Advisors: Hagen Fleischer, Γιάνης Γιανουλόπουλος/Yanis Yanoulopoulos Παραγωγοί/Producers: Γιώργος Ζερβουλάκος/Yorgos Zervoulakos, Βαγγέλης Σερντάρης/Vangelis Serdaris, Μιχάλης Λεφάκης/Michalis Lefakis Παραγωγή/ Production: Cine-Video, Γκρέκα Φιλμ/Greka Film Digibeta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/ Color-B&W 112'

Ελλάδα/Greece 1981

#### Σχόλιο σκηνοθέτη

Οι μαρτυρίες στελεχών του εαμικού κινήματος όπως και απλών μαχητών του ΕΛΑΣ κατατίθενται από κάθε αυτόπτη μάρτυρα και στον τόπο που συνέβησαν τα γεγονότα, χωρίς να επεκτείνονται σε προσωπικές εκτιμήσεις και κρίσεις για τη γενικότερη πολιτική του κομμουνιστικού κόμματος ή του εαμικού κινήματος. Πρόκειται δηλαδή για μαρτυρίες-τεκμήρια και όχι για υποκειμενικές απόψεις. Ετσι, στην ταινία μιλάνε οι: Γιώργης Χουλιάρας (Περικλής), που ήταν από τους αντάρτες που ακολούθησαν τον Άρη στη δημιουργία των πρώτων ανταρτικών ομάδων του ΕΛΑΣ. Ο αντάρτης Σαράνταινας, που στρατολογήθηκε το 1942 στη Δομνίστα, το χωριό που έκαναν για πρώτω φορά την εμφάνισή τους οι αντάρτες του Άρη. Ο Λευτέρης Αποστόλου, πρώτος Γραμματέας και ιδρυτικό μέλος του ΕΑΜ. Ο Θανάσης Χατζής, Γραμματέας του ΕΑΜ στο μεγαλύτερο διάστημα της Αντίστασης. Ο Κώστας Δεσποτόπουλος, σύμβουλος του Γιώργη Σιάντου. Ο Σταύρος Κανελλόπουλος, μέλος της Εθνοσυνέλευσης στο χωριό Κορυσχάδες. Οι καπετάνιοι του ΕΛΑΣ, Μπουκουβάλας, Λευτεριάς και Λασσάνης. Επίσης, τις μαρτυρίες τους καταθέτουν ο Έντυ Μάγιερς, αρχηγός της βρετανικής αποστολής στην Ελλάδα, που οργάνωσε την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, όπως και ο Καρλ Χάϊντς Ρούντφουκς, επικεφαλής του Β΄ Γραφείου της γερμανικής ταξιαρχίας «Εντελβάις» στην Ήπειρο. Από τους μαχητές του ΕΛΑΣ που ακολούθησαν τον Βελουχιώτη μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζος και την παράδοση των όπλων, μιλάει ο Μήτσος Καραθάνος.

#### Director's note

Eyewitness accounts by members of the National Liberation Front (EAM) movement as well as those of ordinary fighters in its military wing, the Greek National Liberation Army (ELAS), are given at the scene where the events took place without extending to personal evaluations and assessments of the more general policy of the Communist Party or the EAM movement. In other words, what we have is evidence-documentation and not subjective views. So those who speak in the film include Yorgis Houliaras (Pericles), who was one of the guerillas who followed Aris in the creation of the first ELAS guerilla units. Sarantainas, a guerilla who joined the rebels in 1942 in Domnista, the village where Aris' guerillas made their first appearance. Lefteris Apostolou, First Secretary and founding member of EAM, Thanassis Hatzis, Secretary of EAM for most of the period of the Resistance, Costas Despotooulos, Yorgis Siantos' advisor, Stavros Kanellopoulos, member of the National Assembly in the village of Koryschades and ELAS captains Boukouvalas, Lefterias and Lassanis. Eddy Myers, head of the British Mission to Greece, who organized the blowing up of the bridge at Gorgopotamos and Karl Heinz Rudfuchs, head of the Gregopotamos and Karl Heinz Rudfuchs, head of the Great and the surrender of their weapons, we have the oral testimony of Mitsos Karathanos.

### Η Κριτική για την ταινία

Χορακτηριστική του πολιτικού μας καταντήματος είναι η προβαλλόμενη τοινίο Αρης Βελουχιώτης, Πρόκειται δί ένα «ντοκυμανταίρ» με την δράσιν του αργισφαγέως «καπετάνιου» το ΕΛΑΣ το οποίον, όμως, τείνει να τον παρουσιάσει εις την απληροφάρητον νεωτέραν γενεάν ως... εθνικόν ήρωα! Στόχος του ακηνοθέτου Φώτου Λαμπρινού είναι να εξηγήσει διατί απέτυχεν η υποδούλωσις της Ελλάδος εις την κομμουνιστικήν δικτατορίαν μετά την Απελευθέρωση, προφανώς δια να μην επαναληφθούν τώρα τα ίδια λάθη τακτικής... Avuntypago. Etnia, 15/12/1981

Ένα δίλημμα αποπροσανστολιστικό. Δημήτρης Δανίκας, Ρίζοσπάστης, 15/12/1981

Αναμφισβήτητα πολύτιμη ταινία. Απή, σοβαρή, σεμνή, χωρίς παραφουσκωμένα λόγια και πρόχειρους χαρακαηρισμούς.

Ροζίτα Σώκου. Απογειματική, 15/12/1981

Είναι στην ουσία η πρώτη ταινία που πλησιάζοντας τη μέθοδο της επιστημονικής έρευνας, αναλύει έξω από κάθε δογματισμό, χωρίς αφορισμούς και δημαγωγίες, μία ιστορική περίοδο.

Miosk Anuónoukoc, Auvri, 15/12/1981

Η ταινία του Φώτου Λαμπρινού είναι ένα μνημείο του ελληνικού κινηματογράφου. Ντοκουμέντο μοναδικό, αποκαλύψεις συνταρακτικές από πρωτοβάθμιους μάρτυρες, μεθοδική ανάπτυξη του θέματος, και προπαντός σεμνόπητα, αντικειμενικότητα, απουσία οποιουδήποτε υποκειμενικού σχολίου, συνέπεια και βαθιά γνώση της κυπματογραφικής γλώσσας, και ανάπτυξης. Όλα χαρακτηριστικά και κέρδη μιας μακράς θητείας του σκηνοθέτη στο χώρο της κινηματογραφικής - πραγματικής - EDELINGS

Kiumac Olponc, Meanullown, 15/12/1981

Ο Φώτος Λαμπρινός (συνδημιουργός εκείνου του σημαδιακού ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία του Λαμπράκη και ένας από τους ελάχιστους που συνέβαλαν στο να αρθρώσει κάποιο ουσιαστικό λόγο η τηλεόραση) διαλέγει έναν άλλο δρόμο: ισορροπώντας με προσοχή ανάμεσα στις κατευθύνσεις του θεματικού υλικού του και ανάμεσα στις διάφορες φόρμες.

Γιάννης Μπακογιαννόπουλος. H.Kathnuspivrl, 15/12/1981

Το υποδεινματικό ιστορικό ντοκιμαντέρ του Φώτου Λαμπρινού ζωντανεύει με ακρότατο σεβασμό προς την αλήθεια την παράξενη, μοναδική και ανεπανάληπτη μορφή του Άρη, τοποθετώντας τη στο γενικότερο πλαίσιο των ετών 1941-1945 που κι αυτά τα βλέπει χωρίς φόβο και πάθος, ανθρώπινα, αντικειμενικά, «μπρεχτικά» - με την απλούστερη και πιο χειροπιαστή του

Κώστας Σταματίου. Τα Νέα, 15/12/1981

#### Film Reviews

The film that is being screened, Aris Velouchiotis, is characteristic of the sorry political state we are in. It is a "documentary" about the activities of the chief butcher "captain" of the National People's Liberation Army (ELAS). whom, however, it tends to present to the uninformed younger generation as... a national hero! The aim of the director Fotos Lamprinos is to explain why the enslavement of Greece by the communist dictatorship after the Liberation failed, obviously in order to avoid repeating the same wrong tactics now... Unsigned. Estia, 15/12/1981

A disorienting dilemma. DimitrisDanikas. Rizospostis, 15/12/1981

An unquestionably valuable film. Austere, serious, modest, without pompous words and off-hand char-

Rozita Sokou. Apogevmatini, 15/12/1981

It is in essence the first film that approaching the method of scientific research, analyses a historical period outside of any dogmatism, without any aphorisms and demagogy.

Michel Demopoulos, Avgi, 15/12/1981

Fotos Lamprinos' film is a monument of Greek cinema. A unique documentary, devastating revelations by primary witnesses, systematic development of the subject and most of all modesty, objectivity, absence of any subjective comment, consistency and a deep knowledge of film language and development. All characteristics and assets derived from the director's long career in the field of true film research.

Costas Ferris, Messimvrini, 15/12/1981

Fotos Lamprinos (co-creator of that landmark documentary on the murder of Lambrakis and one of the very few who contributed to television's articulation of some substantial discourse) chooses another road: balancing carefully between the directions of his thematic material and the different forms.

Yannis Bacoyannopoulos. I Kathimerini, 15/12/1981

Fotos Lamprinos' exemplary historical documentary brings to life with extreme respect for the truth, the strange, unique and matchless figure of Aris, placing it in the general context of the years 1941-1945 which he also views without fear and passion, but humanly, objectively, "Brechtianly" - in the simplest and most tangible sense of the term.

Costas Stamatiou. Ta Nea, 15/12/1981



# Πανόραμα του Αιώνα – 1ο επεισόδιο (1895-1900)

Panorama of the Century — 1st Episode (1895-1900)

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, που αποτελείται από 32 συνολικά επεισόδια τα οποία καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1895 έως τις 28 Οκτωβρίου 1940, αναφέρεται στη μετάβαση από τον 19ο στον 20ό αιώνα. Όπως και τα υπόλοιπα επεισόδια, έτσι κι αυτό προσπαθεί να ανασυνθέσει και να επαναπροβάλει παρελθόντα γεγονότα όπως αυτά κινηματογραφήθηκαν ή και φωτογραφήθηκαν πρωτίστως στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο την περίοδο εκείνη.

The first segment of the 32-episode series covering the period from 1895 to 28 October 1940, when Greece entered WWII, focuses on the transition from the 19th to the 20th century. Similarly to the rest of the series, the first episode tries to put together again and present past events as they were filmed or photographed, primarily in Greece but also in the rest of the world at that time.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Λέων Λοΐσιος/Leon Loisios, Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos **Αφήγηση/Narration**: Σπύρος Μηλιώνης/Spyros Milionis, Κώστας Σκόκος/Costas Skokos **Moντάζ/Editing**: Στέλιος Μωραῖτης/Stelios Moraitis '**Hχος/Sound**: Στέλιος Μωραῖτης/Stelios Moraitis '**Hχος/Sound**: Στέλιος Μωραῖτης/Stelios Moraitis, Αριστείδης Καρύδης-Φουκς/Aristides Karydis-Fuchs **Mουσική/Music**: Ιφηγέλεια Ευθυμιάτου/ Ifigenia Efthymiatou, Καίτη Γκίλη-Αλεξίου/Ketty Gili-Alexiou Ιστορικός σύμβουλος-Κείμενα/Historical **Advisor-Texts**: Γιάνης Γιανουλόπουλος/Yanis Yanoulopoulos Παραγωγή/Production: TV Journal, EPT AE/ERT SA Hellenic Broadcasting Corp., Greece **Betacam SP** Ασπρόμαυρο/**B&W 35**' Ελλάδα/Greece 1984

#### «Μαθήματα Ιστορίας»

του Γιάνη Γιανουλόπουλου

Τα παλιά επίκαιρα, ως πρώτη ύλη για την κατασκευή μιας ιστορικής αφήγησης, δεν εμφανίζονται φυσικά με το Πανάραμα του Αιώνα. Διαθέτουν προϊστορία, άλλοτε σύντομη, ούστοιχη με την εξίσου σύντομη προϊστορία της ελληνικής τηλέδρασης, και άλλοτε μακρά και ένδοξη στις μικρές οθόνες των μεγάλων ξένων πηλέσπτικών σταθμών.

Στο Πονάραμα ωστόσο, ήταν η πρώτη φαρά που τα επίκαιρα χρησιμοποιήθηκαν σε τέτοια έκταση, συμπληρούμενα ομισμένες φορές από άλλο οπτικό ύλικό (κυρίως φωτογραφικό) σε 30/επτα «μαθήματα Ισιορία». Χωρίς τη βοηθίσια σύγχρονων λήψεων και γμαρίς τη «ξωντακή» παρέμβαση κανειός αφηγητή, όπως συνέβατικ κα συμβαίνει στις πιο γνωστές και εππυγημένες ξένες ιστορικές σειρέα ποι στηρίζονται στα παλά επίκαιρα. Και εδώ υπάρχει σχολιασμός αλλά ακούγεται στι απτριέζοντα ποι παλύ επίκαιρα. Και εδώ υπάρχει σχολιασμός αλλά ακούγεται στι απενα. Η επιλογή αυτή προϋποθέτει μια σθέστη, πολυειής και διόκολη προεργασία έρευνας του κόσμου για τον εινασισμό των «ελληνικών» τους θεμάτων. Μια έρευνα που αποτέλεος, όπως φαίνεται, έργο ζωής για τον Φώτο Λαμπρικό, ήδη από την επαχή που σπούδοζε κινηματογράφο στη Μόσχα στα τέλη της δεκαετίας του '60.

Η συνεχής ροή παλιών επικαίρως αντίστοιχων με τα κπορούμενα, δεν ήταν η μοναδική πρωτοτιστία του Πακοράματος (1982-1986), ενός από τα το γκωστά πραγράμματα της ΕΡΤ, που καλύπτει τη χροκική περίοδο από τα τέλη του 1900 αώνα έως την 28η Οκτιμβρίου 1940, και που γκώρει πολλές επακόμητικές προβολές μέχρι οήμέρα. Η πορά των 32 επιστοδίων, των οποίων τη οιστροθεσία και το σενάριο συλέμβαν ο Φώτιος Ασμπρικός και ο Νέων Ακόιοις, διαθέτει τρία ακόμα στοιχεία πρωτοπιπίσε, κανένα από τα οποία, πολλώ δε μάλλον και τα τρία μού, δεν τα έχω ουναντήσει σε άλλα ανόλογα ξένα τηλεοπτικά προιχάμματα, διασ συμβαίκει να γκωρίζω.

Το πρώτο στοιχείο έχει σχέση με τη στρατηγική απόφαση να είναι ο σχολισσμός, που ακούγεται οθ, αυνομήλικος με την εικόνα που συνοδείειε. Δεν πρόκειπα δηλαδή για τη γινώμη ενός σύχχρονου ιστορικού, ο αποίος έχει μελεπήσει την περίοδο, καθώς και το οπτικό υλικό που βλέσει ο τηλείσετης και μας συσκοινώνει, στοχρατικά, τα ουμπεράφατα του, αλά για το τρέχον σχόλιο ενός ευαίσθητου περταπρητήτη που ηλείπει τι συμβαίνει γύρω του, διαβάζει, πληροφορείται και κρίνει. Ενδεχομένως και προβλέπει, πάντοτε όμως εντός λογικών ορίων. Ενός σχολισστή που αναφέρεται στο Μεγάλο Πλόξωο του 1914 έως 1918, όπως όλοι οι ούχχρονοί του, και όχι στον Πρώτο Πογικόσμο Πλόξωο, διότι δεν θα μπορούσε από τότε να έξιρει ότι θα υπάρξει και Δεύτερος.

Το δεύτερο στοιχείο πρωτοτυπίας είναι η σχέση του σχολίου με τις εικόνες που τρέχουν παράλληλα στη μικρή οθόνη. Δεν πρόκειται για την καθιερωμένη –όπως καθιερωμένη είναι και η εκ των υστέρων άποψη για το ιστορικό παρελθόν – επεξήγηση του είδους, ίδού κύριοι βλέπετε! Στο Πανόραμα πολλές φορές το σχόλιο που ακούγεται βρίσκεται σε σχέση αντίστιξης με την εικόνα. Το τελικά αποτέλεσμα είναι προϊόν σύνθεσης. Άλλη μία στρατηγική επιλογή της προετοιμασίας της σειράς.

Υπάρχει τέλος και μια τρίτη πρωτοτυπία στη μορφή της παρουσίασης της Ιστορίας. Τα επιμέρους θέματα των ημίωρων εκπομπών του Πανοράματος χωρίζονται με μεσόττλους, όπως τα πολιά επίκαιρα της εποχής του βωβού, και άλλα μεταγενέστερα που βλέπαιμε, οι παλιότεροι, στο Σινεάκ. Μορφή η οποία μόζ με την αντατοίχως εποχιακή συνοδευτική μουσική, όπου υπάρχει, υπηρετεί τον ίδιο στόχο: την όσο το δυνατόν πιο πιστή ανασύσταση των τμημάτων εκέίνων του ιστορικού παρελθότης, ελληνικού και διεθνούς, που περιλάμβανε κάθε φορά το Πανόραμα στην εβδομαδιαία «ύλη» του.

### "Lessons in History"

by Yanis Yanoulopoulos

Of course, Panarama of the Century isn't the first film to use old newsreels as the raw material for a historical narrative. No, the practice has a prehistory which is sometimes short — as short, that is, as the history of Greek television itself — and sometimes long and glorious, as in the works produced for the small screen by major television channels abroad.

However, no one had ever used news footage so extensively before, supplemented at times with other visual (chiefly photographic) material in the course of each half-hour "lesson in history". Moreover, no one had eschewed the help of contemporary footage or the "live" intervention of a narrator, a device used by all the best-known historical series internationally centered on the media of yesteryear. For while Panorama does have a commentary, it is heard off-camera. The decision not be employ a conditional mentary came at a price years of demanding preparatory research in the world's largest cinema archives unearthing Greek-related material; years of successes and disappointments. Indeed, it would seem that Fotos Lamprinos has dedicated his life to this search since his time at the Moscow Film School in the Socties.

Which is to say that Panoroma (1982-1986), one of Greek state television's bestknown programs, presented viewers with a continuous stream of old news footage corresponding to the narrative. But its innovations did not stop there. Covering the period between the late 19th century and October 28, 1940, the day on which Greece entered World War II, the 32 episodies in the series have been broadcast repeatedly since it was made. Directed and written by Fotos Lamprinos and Leon Loisios, the series broke new ground in another three respects which, as far as I know, are unique to Panorama:

The first is its strategy of using the original audio commentary, and using it off camera. This means that, rather than being presented with the opinions of a contemporary historian who, having studied the period and the footage in question, pensively announces his conclusions, we are provided with the contemporaneous commentary of a sensitive observer who has kept a watchful eye on events, read widely and used information to come to his own decisions. Which is to say that the commentary also predicts, to some extent. Thus, like all his contemporaries, a commentator will refer to the 1914–1918 war as the Great War and not as World War I, as he was not in a position to foresee the onset of a second clobal conflict.

The series is also innovative in the relationship it establishes between the commentary and the images on screen. As we have said, the commentary does not enshrine the established interpretation, meaning the view of the historical past established with the benefit of hindsight: "Behold, gentlemen, here you see!" In Panorama, the commentary often exists in counterpoint with the image. That the end result is a synthesis of image and words constitutes another strategic decision taken at the planning stage.

Panarama's final innovation lies in the form in which history is presented. The separate subjects dealt with in each half-hour episode are separated by intertitles of the sort used in the silent movie era or, later, by Cineak, the Greek cinema newsreel older readres will remember from their youth. This form was selected, like the period music which accompanies the images and commentary, to further a specific goal: the reconstruction of those chunks of historical past, Greek and international, included in a given week's Panarama in the most faithful manner possible.

Translated into English by Michael Eleftheriou



### Σεργκέι Παρατζάνωφ, ο εξόριστος

#### Sergei Paradjanov, the Exile

Ο Σεργκέι Παρατζάνωφ, ο σπουδαίος σοβιετικός σκηνοθέτης αρμενικής καταγωγής που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τιφλίδα της Γεωργίας, σπούδασε σκηνοθεσία στη Μόσχα και εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ουκρανία, μιλά στον Φώτο Λαμπρινό για τη ζωή του, τις ταινίες του και τα τεκταινόμενα στην ΕΣΣΔ την εποχή του Γκορμπατσόφ και της Περεστρόικα, λίγους μήνες πριν πεθάνει και ενώ η κατάσταση της υγείας είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Στην ταινία περιλαμβάνονται σπάνια τεκμήρια από τη σφαγή των άμαχων Γεωργιανών από το σοβιετικό στρατό τον Απρίλιο του 1989 και ανέκδοτο υλικό από την ουκρανική φυλακή στην οποία εξέτισε την ποινή του.

Sergel Paradjanov, the great Soviet filmmaker of Armenian origin who was born and grew up in Tbilisi, Georgia, studied film in Moscow and worked for many years in Ukraine, talks on camera to Fotis Lamprinos about his life, his films, and events in the USSR under Gorbachev's Perestroika, a few short months before he died and while the state of his health was already deteriorating. The film includes rare footage of the massacre of Georgian civilians by the Soviet Army in April 1989 and unpublished material from the Ukrainian prison in which Paradjanov served his sentence.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση/Direction-Screenplay-Narration: Θώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Φωτογραφία/Cinematography: Θανάσης Παναγιωτόπουλος/Thanasis Panayotopoulos Moντάζ/Editing: Γιώργος Φωτεινάκης/Yorgos Fotinakis 'Ηχος/Sound: Παναγιώτης Κούσουλας/Panayotis Kousoulas Μουσική/Music: Γιώργος Παπαδάκης/Yorgos Papadakis Παραγωγή/Production: Λάμπα Φιλμ/Lamba Film, EPT ΑΕ/ERT SA Hellenic Broadcasting Corp., Greece Betacam Έγχρωμο/Color 35'

Ελλάδα/Greece 1990

### Ρέκβιεμ για έναν σκηνοθέτη

#### του Ανδρέα Παγουλάτου

Το ντοκιμαντέρ αυτό του Φώτου Λαμπρινού για τον μεγάλο σκηνοθέτη Σεργκέι Παρατζάνωφ, στην τελευταία περίοδο της ζωής του, παρουσιάζει εξαιρετικό κινηματογραφικό, αλλά και ιστορικό, ενδιαφέρου. Συνταιριάζει επιδέξια εικόνες από τα τραγικά νενονότα που συνέβησαν στην Τιφλίδα της Γεωργίας στις 9 Απριλίου του 1989, με τα 21 θύματα, με τις αγετικές εκμυστηρεύσεις του αρμένιου ακηνοθέτη στον φίλο του κινηματογραφιστή Γιούρι Ιλένκο -διευθυντή φωτογραφίας της εξαιρετικής ταινίας του Οι οκιές των λησμονημένων προνόνων- και στον Φώπο Λαμποινό, Παράλληλα, καταγράφει στιγμές από τις φυλακές του Κιέβου - ζώνη, όπως τις αποκαλούν- για ποινικούς κρατούμενους. όπου ο Παρατζάνωφ, μόνος πολιτικός κρατοίψενος αυτός, πέρασε, κάτω από φαβερές συνθήκες, πέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες από τη ζωή του κι αυπά, δεν ήταν δυστυγώς το μόνο.

Η τοινία αρχίζει με τις εραστεχνικές λόψεις από τα τραγικά γεγονότα της Τιφλίδας ο λαός γιορταζει μπροστά στο προεδρικό μέγαρο, όπον ξαφνικά εισβάλλουν τα τανικς κι αρχίζει η τρομερή καταστική με δηλοτηριώδη χημικά αξρια και άιχρια χτιντήματα που προκαλεσε το θάνατο 21 ανθρώπων. Η φοβερή αμεσόπητα της εραστεχνικής λήψης αποδίδει, με μεγαλύτερη ένταση, τις διάφορες φάσεις των γεγονόταυν, την αθωότητα και τη χαρά της γιορτής, με τους χορούς και τους παληγριαμούς κι έπειτα την απομή τρογη τρογωδία που θα ξεσπάσει... Επισημαίνεται μάλιστα, στο σχόλιο ποτό Δεμπρίνού πως, ίσως, ο ένας από τους δύο απορίλο τους Κίδβ. Ακολουθούν αποσπάσματα από μια φιλική αυζητηση ανάμεσα στον Παρατίζωμο και τον θιένική, που ο τελευταίος κινηματογράφησε με μια εραστεχνική κάμερα, το Σεπτέμβριο του 1989. Ο Παρατζάνωφ εκφράζει την απόγνωση, την απελπισία του, αλλά και την οργή του για όλα αυτά που έγιναν και για τη σύγχυση που ακολούθησε, αφού δεν βρέθηκε για να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που έδωσε την εγκληματική εντολή να piδουν τα φονικά χημικά αέρια. Ο σκηνοθέτης δηλώνει ακόμη στο φίλο του ότι έφτασε το τέλος της ζωής του, μέσα σ' αυτή τη χούδη κατάσταση πουε επικρατεί, χωρίς ω μπορεί να συνεχίσει τα γυρίσματα της ταινίας που είχε αρχίσει, γιατή νικώθει φοβερά πύτευμονων που είχε κάνει. Και αυτό το μέρος της ταινίας μας συγκλονίζει με την αμεσόπητα της εραστεγινικής καταγορφής του.

Το τελευταίο και πιο εκτεταμένο τμήμα της ταινίας καταγράφει ένα φιλικό διάλογο του Παρατζάνωφ με τον Λαμπρινό, που είναι γνώστης των όσων συμβαίνουν στη Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή, αλλά και της ιστορίας του κινηματογράφου της, αφού σπούδασε κι έξησε αρκετά χρόνια εκεί. Μεσόλαβούν τα απαραίτητα βιουραφικά στειχεία μέσα από το σχόλιο του Λαμπρινού, διαφωτίζοντας τα αποσπάσματα του διαλόγου τους και των εξιστορήσεων του Παρατζάνωφ, καθώς και ακτινές γυριαμένες στις φυλακές του Κιέβου, όπου ένας φρουρός που γνώρισε κι εκτίμησε τον Παρατζάνωφ αναφέρει ότι πιστεύει πως μια μέρα θα γυρίσει μια ταινία γι' αυτές τις φωλακές. Ακολουθεί μια εμπεριστατωμένη αναφορά στις ταινίες του κινηματογραφιστή και μια ανάλυση της ποιητικής κινηματογραφικής γραφής του στην ταινία που τον έκανε παγκόσμια γνωστό: τις Σκιές των λησμονημένων προγόνων, από την οποία βλέπουμε ορισμένα πολύ σημαίνοντα αποσπάσματα.

Μια παράλληλη εξερεύνηση του χώρου, όπου λαμβάνει χώρα ο διάλογος, και του σπιτιού του Παρατζάνωφ, μας δείχνει διάφορα χαρακτηριστικά εικαστικά έργα του, όπως πίνακες, κολάζ, κατασκευές. Η διαφωτιστική αυτή ανάλυση για τη γενικότερη ποιητική του Παρατζάνωφ επιμένει ιδιαίτερα στη μετατροπή των ιδιαιτέρων τοπικών παραδόσεων, μέσα από ποιητικές διεργασίες, σε ποίηση των εικόνων, των μουσικών, των τριανουδιών και νενικότερα των ήχων, που αποκτούν έτσι μια οικουμενική αξία. Το ντοκιμαντέρ ολοκληρώνεται με τις απαισιόδοξες διαπιστώσεις του Παρατζάνωφ σχετικά, τόσο με την πολιτική κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις που μπορεί κάποιος να περιμένει, όσο και με την περαιτέρω ανάπτυξη του κινηματογράφου στη χώρα και τους νεώτερους σκηνοθέτες. Με όλα αυτά κι από τη θέληση, όπως διαπιστώνουμε, του ίδιου του Λαμπρινού, το ετερονενές και τόσο δυνατό αυτό ντοκιμαντέρ, αποτελεί, μπορούμε να πούμε, ένα είδος ρέκβιεμ, αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου σκηνοθέτη, ποιπτή της κινηματογραφικής γραφής.

### Requiem for a Director

#### by Andreas Pagoulatos

This documentary by Fotos Lamprinos on the last period in the life of the great Soviet director Sergei Paradianov is as extraordinarily cinematic as it is historical and fascinating. It skilfully combines images from the tragic events that took place in Tbilisi, Georgia, on April 9, 1989, in which 21 people lost their lives, with confidences the Armenian director shared with his friend the cinematographer Yuri Ilyenko the director of photography on his exceptional Shadows of Our Forgotten Ancestors [aka Wild Horses of Fire - and with Fotos Lamprinos, It also includes documentary footage of the iail for criminal prisoners in Kiev - the 'zone', as it is known - where Paradjanov was held under the most appalling conditions for four years and four months as its only political prisoner; unfortunately, these were not the only years of his life he spent incarcerated.

The film begins with amateur shots of the tragic events in Tbilisi: the populace celebrating in front of the president's residence when the tanks suddenly attack the crowd with poison gas and clubs, causing the deaths of 21 people. The terrible immediacy of the amateur footage imbues the sequential phases of the tragedy with ever-growing intensity: the innocence and joy of celebration, the dancing and festivities; and then, the sudden, unexpected tragedy... In his commentary, Lamprinos notes that one of the two men who filmed the events could well have been KGB. This is followed by extracts from a friendly discussion between Paradjanov and Ilyenko, filmed by the latter on a home-movie camera in September 1989, in which Paradjanov expresses his desperation

and despair, but also his anger at everything that happened and at the subsequent confusion that allowed the man who gave the criminal order to use the deadly gas to escape punishment. The director also told his friend that, amidst the chaos, he had reached the end of his life; that he felt terribly weak after surgery for lung cancer of the liver and would be unable to finish the film he had started. This section, too, is shattering in the immediacy of its amateur means

The final and longest part of the film records a friendly discussion between Paradjanov and Lamprinos, the Greek director who, having spent a number of years living and studying in the Soviet Union, was au fait both with everything happening there at the time and with the history of Soviet cinema, Lamprinos' commentary provides us with all the biographical details we need, and sheds light on the extracts from their dialogue, Paradjanov's words and the scenes shot in the Kiev prison, where a quard who knew and respected Paradianov says he is sure the director will one day make a film about the prison. This is followed by a detailed account of Paradianov's filmography and an in-depth analysis of the poetic cinematic idiom of the film that made the director's name internationally: the Shadows of Our Forgotten Ancestors, from which we are shown a few highly meaningful extracts. A parallel exploration of the space in which the dialogue is taking place and Paradjanov's home takes in several paintings, collages and constructions typical of the director's work in the visual arts. This enlightening analysis of Paradjanov's poetics dwells on the transformation of unique local traditions into a universally-relevant poetry of images, musics, songs and sounds through poetic processes. The documentary ends with Paradjanov making pessimistic pronouncements both on current and future political developments in the Soviet Union and on the prospects for Soviet cinema and the upcoming generation of directors. This heterogeneous and powerful documentary comes to serve — and this, we come to understand, due to Lamprinos' determination that it should — as a requiem of sorts for a great director and poet of film.

Translated into English by Michael Eleftheriou

29



# Μόσχα – Νοέμβριος 1990. Επιστροφή στο μέλλον

Moscow - November 1990. Return to the Future

Ένα επεισόδιο από τα πέντε συνολικά της ομώνυμης σειράς. Ο Φώτος Λαμπρινός ταξιδεύει στη Μόσχα το 1990, με την ευκαιρία της 73ης επετείου της Επανάστασης του 1917. Σκοπός, του να δει και να ακούσει πού βρίσκεται και πού πηγαίνει η Σοβιετική Ένωση μετά την περεστρόικα του Γκορμπατοόρ. Συζητώντας με τον απλό πολίτη αλλά και με τον επώνυμο αυριανό πρωταγωνιστή, ο Λαμπρινός σκιαγραφεί τις τρομερές δυνάμεις –πολλών και διαφορετικών κατειιθύνσεων – που ετοιμάζονται να εκραγούν με απρόβλεπτες συνέπειες.

One of the five episodes of the series by the same name. Fotos Lamprinos travels to Moscow in 1990 for the 73rd anniversary of the Bolshevik Revolution of 1917, with an aim to see where the Soviet Union is headed after Gorbachev's perestroika. As he talks with ordinary people as well as with tomorrow's rising protagonists, Lamprinos allows us a glimpse of the terrible forces — moving in many different directions — which are preparing to be unleashed upon soviet society, with unforeseeable consequences.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση-Κείμενα/Direction-Screenplay-Narration-Texts: Φότος Ασμπρινός/Fotos Lamprinos Φωτογραφία/Cinematography: Αλκης Πολυχρόνου/Alkis Polychronou Movτά/Editing: Γιώργος Φωτεινάκη/Λ'ρτορο Fotinakis Ήχος/Sound: Θόδωρος Παπαπαναγιώτου/Thodoros Papapanajoitou Moυσική/ Music: Γιώργος Παπαδάκης/Yorgos Papadakis Παραγωγή/Production: Λάμπα Φιλμ/Lamba Film, EPT ΑΕ/ERT SA Hellenic Broadcasting Corp., Greece

Betacam SP Έγχρωμο/Color 30′ Ελλάδα/Greece1991

# Το μικρό θαύμα

#### του Μηνά Χρηστίδη

Η Δευτέρα 22 Απριλίου 1991 θα μπορούσε να ήταν μια κοινή, κοινότατη τηλεοπτική μέρα. Αλλά δεν ήταν. Αρκεί μόνο η αναφορά στην εκπομπή του Φώτου Λαμπρινού Μόσχα-Νοέμβριος για να φανεί όλη η διαφορά που την ξεχώριζε. Μια πάρα πολύ σπουδαία εκπομπή. Ο Λαμπρινός βρέθηκε στη Μόσχα στην 73η επέτειο της Μπολσεβίκης επανάστασης του 1917. Δεν βρέθηκε τυχαία. Πήγε με συγκεκριμένο σκοπό. Να δει και να ακούσει πού βρίσκεται πράγματι και πάει αληθινά η Σοβιετική Ένωση μετά την περεστρόικα του Γκορμπατσώφ. Ο Λαμπρινός είχε μερικά ατού που τον έκαναν να ξεχωρίζει από οποιονδήποτε άλλον ρεπόρτερ-ερευνητή που θα πλησίαζε το ίδιο θέμα: είχε ζήσει ο ίδιος αρκετά χρόνια στη Σοβιετική Ένωση, ήξερα τέλεια ρωσικά και ήταν ένας πάρα πολύ καλός κινηματογραφιστής. Με βάση λοιπόν τη «γραφικότητα» της γιορτής μιας επετείου, έφερε πίσω στην Ελλάδα ένα σπάνιο σε σημασία, ακρίβεια και οξύτητα

υλικό που το μοντάρισε σε πέντε ημίωρες εκπομπές. Πρόκειται για ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα που φτιάχτηκε ποτέ για την τηλεόραση. Θα μπορούσε να πουληθεί σε οποιαδήποτε τηλεόραση του κόσμου και να κάνει την ίδια ισχυρή εντύπωση. Ίσως για πρώτη φορά αισθανθήκαμε πού βρίσκεται σήμερα η ΕΣΣΔ. Τις τρομερές δυνάμεις –πολλών και διαφορετικών κατευθύνσεων – που ετοιμάζονται να εκραγούν με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Λαμπρινός πήγε στην καρδιά του προβλήματος: τον απλό πολίτη και τον αναδυόμενο επώνυμο αυριανό πρωταγωνιστή. Ήξερε τι έπρεπε να ρωτήσει και καταλάβαινε τι άκουγε. Δεν ήταν ο ψυχρός και αδιάφορος ρεπόρτερ. Ήταν ο κινηματογραφιστής με πάθος, που συγκέντρωνε υλικό για μια κινηματογραφική ιστορία μοναδική και συναρπαστική. Πέτυχε απόλυτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί η ΕΤ-1 έχασε τέσσερις μήνες από την επικαιρότητα. Η εκπομπή έπρεπε να είχε μεταδο-

θεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Η τηλεόραση πρέπει να θεωρεί τον χρόνο πολύτιμο και δεν αφήνει ποτέ να χάνονται όχι μήνες, αλλά ούτε μέρες. Ποια εμπόδια και ποιες στενοκεφαλιές καθυστέρησαν τη μετάδοση; Η εκπομπή ήταν ψύχραιμη και συγχρόνως παθιασμένη. Ήταν αποκαλυπτική και την ίδια στιγμή συνταρακτική. Ήταν συστηματική, δίκαιη, αντικειμενική και συγχρόνως σπαρακτική. Η επεξεργασία του υλικού είχε γίνει με το μεράκι ενός καλού σκηνοθέτη που δεν θέλει να πει ψέματα, ούτε να «στολίσει» το υλικό του. Με τέτοιες εκπομπές η ελληνική τηλεόραση περνά αποφασιστικά στην ενηλικίωσή της κατά τον πιο δυναμικό τρόπο. Δεν χρειάζεται, νομίζω να πω ότι η επανάληψή της είναι απαραίτητη, το συντομότερο δυνατό, και στην καλύτερη ζώνη ακροαματικότητας. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό μάθημα για όλους.

Ταχυδρόμος, 2/5/1991

#### The Small Miracle

#### by Minas Christidis

Monday 22 April 1991 could have been an ordinary, a very ordinary television day. But it wasn't. Suffice it only to mention Fotos Lamprinos' program Moscow-November to reveal all the difference that sets it apart. A very important program. Lamprinos found himself in Moscow during the 73rd anniversary of the Bolshevik revolution of 1917. He was not there by chance. He went for a specific purpose. To see and hear where the Soviet Union is really at and where it is really going after Gorbachev's perestroika. Lamprinos had a few aces up his sleeve that made him stand out from any other investigative reporter who would broach the same subject: he had lived in the Soviet Union himself for a number of years, spoke perfect Russian and was a very good filmmaker. With the "picturesqueness" of the celebration of an anniversary as the basis, he brought back to Greece a rare in importance, accuracy and insight material that he

edited into five thirty-minute programs. It is one of the most devastating documentaries every made for television. It could be sold to any television station in the world and make the same powerful impression. Perhaps for the first time we sensed where the USSR finds itself today. The terrible forces - in many and diverse directions - that are getting ready to explode with unforeseen consequences. Lamprinos went to the heart of the problem: the ordinary citizen and the rising, high-profile protagonist of tomorrow. He knew what he had to ask and understood what he heard. He was not a cold and indifferent reporter. He was a filmmaker with passion who was collecting material for a unique and fascinating film story. He was completely successful. I don't understand why the Hellenic Broadcasting Corporation wasted four months of newsworthiness. The program should have been aired last December. Television must consider that time is precious and must never lose months nor even days. What obstacles and what narrow-mind-edness delayed the broadcast? The program was dispassionate and at the same time passionate. It was revealing and at the same time devastating. It was systematic, fair, objective and at the same time heart-rending. The material had been processed with the tender loving care of a good director who does not want to tell lies or "adorn" his material. With such programs Greek television has taken a decisive step towards maturity in the most dynamic way. I don't think it is necessary for me to say that airing the program again is absolutely necessary, as soon as possible and in the best time zone. It is a television lesson for all.

Tachydromos, 2/5/1991

Translated into English by Elly Petrides



### Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο

#### Beauty Will Save the World

Η παράλληλη πορεία της ρωσικής εκκλησίας και του ρωσικού κράτους από την εποχή του εκχριστιανισμού των Σλάβων τον 9ο αιώνα στο Κίεβο, μέχρι το πραξικόπημα του 1992 που οδήγησε στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη σε μία ώρα εκδοχή των επτά ημίωρων επεισοδίων με τον ίδιο τίτλο, με τη σειρά να αφηγείται τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της παράλληλης πορείας.

The parallel course of the Russian church and the Russian state from the Christianization of the Slavs in 9th century Kiev, up until the 1992 coup that led to the collapse of the Soviet Union. This is an hour-long version of the seven half-hour episodes that make up the series by the same name, and chronicles the landmark events of this parallel journey. Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Φώτος Λομπρινός/Fotos Lamprinos Αφήγηση-Κείμενα/Narration-Texts: Γιώργος Κοροποιόλης/Yorgos Κοτορουίίs Φωτογραφία/ Cinematography: Μίκλαι Αgranovich Moντά/Editing: Γιώργος Φωτεινάτης/Yorgos Fotinakis 'Ηχος/Sound: Yuri Zorin Mouσική/Music: Γιώργος Παποδάκης/Yorgos Papadakis Επιστημονικός σύμβουλος/Theological Advisor: Σάββας Αγουρίδης/Savvas Agouridis Ιστορικός σύμβουλος/Historical Advisor: Δημήτρης Τριανταφυλλίδης/Dimitris Triantafyllidis Παραγωγή/ Production: EPT ΑΕ/ΕRT SA Hellenic Broadcasting Corp., Λόμπα Φλμ/Lamba Film, Greece

Betacam Έγχρωμο/Color 56' Ελλάδα/Greece 1992

#### Σχόλιο σκηνοθέτη

Το υδάτινο στοιχείο, που είναι κυρίαρχο στη ρωσική γη, συνδέει τους τόπους όπου χτίστηκαν οι πολιτείες, οι ναοί και τα μοναστήρια της ορθόδοξης πίστης, από τον 9ο αιώνα, όταν, με πρωτεργάτη τον Βλαδίμηρο του Κιέβου, εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι. Η φράση του Ντοστογιέβακι, «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» αποτυπώνει τη βαθιά σχέση του ρωσικού λαού με την ορθοδοξία, ενώ παράλληλοι και ιδιαίτερα στενοί είναι οι δρόμοι της ρωσικής εκκλησίας με το ρωσικό κράτος στην μακρόχρονη ιστορία τους. Η ορθοδοξία ως ομορφιά, έλκει την καταγωγή της από την επιλογή της ορθόδοξης πίστης, ως επίσημης θρησκείας του κράτους, όταν οι απεσταλμένοι του πρίγκιπα Βλαδίμηρου στην Κωνσταντινούπολη, τού μετέφεραν τον θαυμασμό τους για την κλοσία σε κυρίαρχο παράγοντα της ρωσικής ζώης, αντίστοιχης με αυτήν της εκάστοτε κρατικής εξουσίας. Οι αλληλεπιδράσεις κράτους και εκκλησίας, σε μία διαδρομή από τον 9ο αιώνα μέχρι το 1992, όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση, είναι το θέμα αυτής της τανίας, η οποία παρουσιάζεται στην ωριαία εκδοχή της αντί των 7 ημιώρων επεισοδίων που αποτελούν την πλήρη μορφή της.

#### Director's note

Water, the predominant Russian element, connects the sites where the Orthodox Faith erected its cities, churches and monasteries from the 9th century on when, led by Vladimir of Kiev, it converted the Slavs to Christianity. Dostoyevsky's phrase "Beauty will save the world" captures the Russian people's deep connection with Orthodoxy, while the parallel paths between Russian church and state have linked the two especially closely throughout their long history. Orthodoxy as beauty can trace its history back to Prince Vladimir's delegation to Constantinople whose account of the sublime ritual in the Church of the Holy Wisdom convinced their ruler to choose the Orthodox faith as the official religion of his state. His choice would make the Russian church as dominant in Russia as the state. This film focuses on the interaction between church and state between the 9th century and 1992, the year in which the Soviet Union collapsed, and is shown here in its one-hour version, rather than in its full three and a half hours (7 x 30-minute episodes).



# Γλέντι γενεθλίων ή... Μία βουβή βαλκανική ιστορία

Birthday Celebration or a Silent Balkan Story

Η ταινία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του κινηματογράφου και, μέσα από την ανασυρραφή των ταινιών της περιόδου του βωβού απ' όλες τις χώρες των Βαλκανίων, αποτίει φόρο τιμής σ' έναν εντελώς ξεχισσμένο κινηματογράφο. Οι παλιές φωτογραφίες κι ένα σημερινό ταξίδι μ' ένα τρένο που διασχίζει τα Βαλκάνια μιλούν για τις συμπτώσεις, τις ομοιότητες, τις συγγένειες ανάμεσα στους βαλκάνιους κινηματογραφιστές. Μιλούν, δηλαδή, για όλα όσα ενώνουν τους γείτονες αυτής της χεροονήσου, τα οποία, ίσως, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν...

The film is dedicated to the centennial of cinema and, through a pastiche of excerpts from Balkan silent films, pays tribute to a cinema that has been almost completely forgotten. Old photographs and a modern-day train trip through the Balkans highlight the coincidences, the similarities, and the affinities that link Balkan filmmakers. A film about all the things that unite the neighboring countries of the peninsula, which, perhaps, are many more than the things that divide them...

#### Διακρίσεις/Distinctions:

Συμμετοχή στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1995, Movάχου 1996, και Βελιγραδίου 1996 / Participated in the Thessaloniki FF 1995, the Munich FF 1996, and the Belgrade FF 1996

Εκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay:
Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Κείμενα/Texts:
(μεσότιτλου/intertitles) Δημήτρης Νόλλας/Dimitris
Nollas Φωτογραφία/Cinematography: Ηλίας
Κωνσταντοκόπουλος/Elias Constantakopoulos Movτάζ/Editing: Ιωάννα Σπηλιοπούλου/ Ioanna
Spiliopoulou Ήχος/Sound: Μαρίνος Αθανασόπουλος/Marinos Athanassopoulos Μουσική/Music:
Γιώργος Παπαδάκης/Crógos Papadákis Παραγωγοί/
Producers: Νίκος Γκίνης/Nikos Ghinis, Pavel Vassev
Παραγωγή/Production: ΕΚΚ/Greek Film Centre, Φ.
Λαμπρινός & Σια ΟΕ/F. Lamprinos Co., Λάμπα
Φιλμ/Lamba Film, EPT ΑΕ/ΕRΤ SA Hellenic Broadcasting Corp., (Greece) & Panaef Film (Bulgaria), Eurimages

35mm Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/Color-B&W 67' Ελλάδα/Greece 1995

#### Σχόλιο σκηνοθέτη

Η ταινία ανασυνθέτει μέσω του μοντάζ την εικόνα του βαλκανικού κινηματογράφου κατά την περίοδο του βωβού (1900-1930), όταν δηλαδή ο κινηματογράφος δεν διέθετε ήχο και η αφήγηση της ιστορίας γινόταν μέσα από τις εκφράσεις και την υποκριτική των ηθοποιών καθώς και μέσα από τους μεσότιτλους που κατέγραφαν τους διαλόγους ή επεξηγούσαν την εξέλιξη της ιστορίας. Χρησιμασιώντας, λοιπόν, ως μοναδικό εκφραστικό μέσο την εικόνα —βωβός κινηματογράφος σημαίνει διεθνής κινηματογράφος — και την καθαρή κινηματογραφική γλώσσα, η ταινία επιχειρεί μία συρραφή των βωβών ταινιών που δισαώθηκαν από κάθε βαλκανική χώρα, αναμειγνύοντας τη μία ιστορία με την άλλη, έτσι που στο τέλος να καταλήγει σε ένα ενιαίο φιλμ στο οποίο δύσκολα διακρίνει κανείς την «εθνικότητα» του κάθε αποσπάσματος. Η συρραφή διαπλέκει και τα τρία είδη του κινηματογράφου: τις ταινίες μυθοπλασίας σε τρείς ενότητες (αστικά δράματα, κωμωδίες και βουκολικά μελοδράματα), τα ντοκιμαντέρ (με κυρίαρχο υλικό τις ταινίες των κατεξοχήν βαλκάνων κινηματογραφιστών, των ασέελφών Μανάκη) και τέλος τα Επίκαιρα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος ο θεατής έχει την αίσθηση ότι παρακολούθησε μία και μόνη ταινία και όχι μοντάζ πολλόν και διαφορετικών ταινίων.

#### Director's note

Through the editing, the film reconstructs the image of Balkan cinema in the silent era (1900-1930), when, in other words, films had no synchronized recorded sound and no spoken dialogue. The story was told through acting techniques that emphasized facial expressions and body language so that the audience could better understand what an actor was feeling or portraying on the screen as well as onscreen intertitles that were used to present key dialogue, narrate story points and sometimes even comment on the action. Using the image as the sole expressive means — silent film also means international film — and pure cinematic language, the film attempts a collage of silent films that were preserved from each Balkan country, mixing one story with another so as to end up with a single film in which one has a hard time discerning the "nationality" of each excerpt. The collage interweaves all three genres of cinema: feature films in three sequences (urban dramas, comedies and pastoral melodramas), documentaries (with its chief material being the films of the pre-eminently Balkan filmmakers, the Manaki brothers) and finally newsreels, in such a way that in the end the audience has the feeling of having seen just one film and not a collage of many different films.



# Ισχύς μου η αγάπη του φακού

#### My Power Lies in the Love of the Lens

Η χρήση των παλαιών κινηματογραφικών Επικαίρων ως υλικό μυθοπλασίας είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 50λεπτης ταινίας που αφηγείται τρεις διαφορετικές ιστορίες γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: τις «Περιπέτειες της Δημοκρατίας» όπου κυριαρχεί το πορτραίτο του Γεωργίου Κονδόλη. Ακολουθεί η «Επιστροφή των αιωνίων αντιπάλων» που αφηγείται το θάνατο και τη μεταφορά από το Παρίσι στα Χανιά της Κρήτης της σορού του Ελευθερίου Βενιζέλου και, συγχρόνως, τη μετακομιδή των οστών της βασιλικής οικογενείας από τη Φλωρεντία στο Τατόί. Τέλος, με τον τίτλο «Αυτή τη στολή να την τιμήσεις», παρουσιάζεται η ένστολη Ελλάδα στη διάρκεια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Στις ιστορίες αύτες, τα Επίκαιρα μεταβάλλονται σε φιλμικό κείμενο που ανασυνθέτει την ιστορία ως αφήγημα.

The use of old newsreels as the material for a fiction film is the salient feature of this 50-minute film that narrates three different stories surrounding the political developments in interwar Greece. First are "The Adventures of Democracy," which are dominated by the portrait of the army general and politician Georgios Kondylis. Next is "The Return of the Age-old Foes," which tells of the death of prominent statesman Eleftherios Venizelos and the return of his body from Paris to Chania, Crete, as well as of the disinterment of the bones of the royal family and their transport from Florence to Tatoi, near Athens. Lastly, under the title "Honor this uniform," the film presents "in uniform" Greece during the dictatorship of August 4th, 1936. In these stories, newsreels are transformed into filmic text which recreates history as a narrative.

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Αφήγηση-Κείμενα /Direction-Screenplay-Narration-Texts: Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Movrά/Zediting: Δεσποινα Κονταργύρη/Despina Kontargyri Hχος/ Sound: Δέσποινα Κονταργύρη/Despina Kontargyri Μουσική/Music: Γιώργος Παπαδάκης/Yorgos Papadakis Παραγωγή/Production: Cinetic, EPT ΑΕ/ERT SA Hellenic Broadcasting Corp., Φ. Λαμπρινός & Σια ΟΕ/F. Lamprinos & Co., Greece

Betacam SP Ασπρόμαυρο/B&W 50' Ελλάδα/Greece 2005

### Αναδεικνύοντας τη βαθύτερη ουσία των γεγονότων

#### των Γιώργου Λεοντάρη & Φώτου Λαμπρινού

Τα κινηματογραφικά επίκαιρα, με την κατάλληλη δομή και τις αντίστοιχες λέξεις, εκτός από υλικό ιστορικής έρευνας π άλλο θα μπορούσε να είναι; θα μπορούσε να είναι μια μορφή αφήγησης και αν ναι, ποιος είναι ο αφηγητής και ποιος ο αποδέκτης της. Τι είναι αυτό που μας κρύβουν επίσης δείχνοντας, αυτές οι εικόνες; Προβάλλουν τη βαθύτερη σημασία των γεγονότων ή μήπως αλλοιώνουν, παραποιούν την αλήθεια;

Η τριλογία με τον γενικό τίτλο *Ισχύς μου η αγάπη* του φακού προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και για το λόγο αυτό τοποθετεί, κάτω από το μικροοκόπιο μιας φιλμικής ανάλυσης, όχι τον ανώνυμο φαντάρο, ήρωα των περισοστέρων «πολεμικών επικαίρων», αλλά, στην πρώτη ιστορία, το πρόσωπο της εξουσίας Γεώργιο Κονδύλη, ο οποίος μετατρέπεται μπροστά στα μάτια μας σε κινηματογραφική περοόνα, ή μάλλον σε ήρωα του Γκογκόλ: ένα πρόσωπο που για περισοότερο από μία δεκαετία (1924-1935) πρωταγωνιστεί και εξασφαλίζει, με μα-

γικό τρόπο, την πρώτη θέση στο προσκήνιο της Ιστορίας — παραγκωνίζοντας κάποιους άλλους μπροστά στο φακό — ενώ στη συνέχεια συρρικνώνεται απότομα και σχεδόν εξαφανίζεται όταν, μπροστά στα σκαλιά της μητρόπολης, ο βασιλιάς Γεώργιος το αγνοεί. Λίγο καιρό μετά, θα επέλθει και ο φυσικός του θάνατος!

Αντίστοιχη είναι, στη δεύτερη ιστορία, Η επιστροφή των αιωνίων αντιπάλων όταν, μέσα από το παράλληλο μοντάζ της νεκρώσιμης πομπής, αναδεικνύεται, αφενός μεν, η οδύνη και η θλίψη του λοού για το θάνατο ενός λαοπρόβλητου ηγέτη (Ελευθερίου Βενιζέλου) και αφετέρου, η πεμπτουσία των ιδεολογικών φορτίσεων που διαπότισαν τη χώρα στη διάρκεια της Δυναστείας των Γλύξμπουργκ, όταν η μετακομιδή των οστών του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, της μητέρας του Όλγας και προσφέρει την αφορμή για μία άρτια σκηνοθετημένη και πλήση συμβολισμών τελετή.

Τέλος, η *Ισχύς* εδραιώνεται μέσα από τον συμβολισμό της *στολής*, όταν το δικτατορικό καθεστώς της 4ης

Αυγούστου επιβάλλει την ένστολη δημόσια εμφάνιση, ως ένδειξη ομοιομορφίας και υποταγής όλων των υπηκόων

Τρία θέματα από τον ελληνικό μεσοπόλεμο που εικονογραφούνται με «εικόνες εκ του φυσικού», δηλαδή με επίκαιρα, όπου η αλληλουχία αλλά και η ανάγνωση των εικόνων αναδεικνύει, με τη συνδρομή αφηγηματικών εργαλείων, τη βαθύτερη ουσία των γεγονότων.

Έτσι λοιπόν, όπως τα γεγονότα δεν «μιλούν από μόνα τους», το ίδιο και «οι εικόνες εκ του φυσικού» δεν συνιστούν αυτονόητη απόδειξη ή μαρτυρία. Εξαρτώνται και αυτές από τη χρήση τους, από τον τρόπο που ο χρήστης (στην προκειμένη περίπτωση ο σκηνοθέτης) θα τις αξιολογήσει, κατατάξει, συν-προσδιορίσει. Αν δεχτούμε ότι τα γεγονότα είναι άδεια σακιά που παίρνουν σχήμα ανάλογα με τα *αντικείμενα* που ποπόψει μέσα τους, τα τεκμήρια τι είναι; Τα τεκμήρια, είναι τα *αντικείμενα* που προσδίδουν στα γεγονότα νόημα, έτοι που παύουν να συνιστούν απλές κινούμενες εικόνες.

# Bringing Out the Deeper Essence of Events

#### by Yorgos Leontaris & Fotos Lamprinos

What could the cinematic newsreel, suitably structured and worded, be apart from a source for historical research? Could it serve as a form of narrative? If yes, then who is the narrator and who is the audience? What is it they tell us by showing and what is it they hide by showing us these self-same images? Are they shedding light on the deeper meaning of events, or are they distorting and manipulating the truth?

The trilogy with the umbrella title My Power Lies in the Love of the Lens seeks to answer these questions. As such, it is not the anonymous hero of most 'war news' that it places under the microscope of cinematic analysis, but rather, in its first part, Georgios Kondylis, the representative of power who is transformed before our eyes into a cinematic persona, or rather, into a hero from Gogol: a person who remained in the forefront of events for over a decade (1924–1935) and in so doing ensured himself, as if

by magic, a place in the foreground of history — elbowing several others out of the way in the process — before curling up and virtually disappearing when he is ignored by King George in front of the cathedral steps. His natural death would follow soon afterwards!

The second tale, The Return of the Age-old Foes, is linked to the first in the way it uses parallel editing of the funeral procession to reveal the people's pain and mourning at the death of its elected leader (Eleftherios Venizelos), and the essence of the nation's ideological state under the Glücksburg dynasty, when the ceremonial transfer of the mortal remains of the former King Constantine, his mother Olga and consort Sophia from Italy to Greece provided the opportunity for a perfectly staged and symbolically-charged ritual.

Finally, *Power* is rooted in the symbolism of the *uniform* which Metaxas' authoritarian regime (1936–

1940) required all Greeks to wear in public as proof of its subjects' uniformity and submission.

Three subjects from inter-war Greece illustrated with "natural" — meaning contemporary — images; it is their sequencing and reading, coupled with a range of narrational tools, that reveals the deeper meaning of events.

So, just as the events do not "speak for themselves", "natural" images do not necessarily prove or testify to anything. That, too, depends on how they are used; on the way the user (in this case, the director) chooses to evaluate, arrange and co-define them. Let us accept that events are nothing but empty sacks whose shape depends on what we put in them. It is our inferences, i.e. the *objects* that bestow meaning on events that makes them more than simply moving pictures.

Translated into English by Michael Eleftheriou



## Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος

Captain Kemal, a Comrade

Το πορτρέτο του Μιχρί Μπελί, ενός Τούρκου 92 χρονών του οποίου η βιογραφία συνδέεται με σημαντικές στιγμές του 20ού αιώνα αλλά και με την Ελλάδα. Η ταινία εξετάζει το πώς ένας Τούρκος, ο οποίος μετά τον ελληνικό πόλεμο (1919-1922) υπήρξε ένθερμος εθνικιστής και φανατικός εχθρός των Ελλήνιως αποφασίζει, το 1947, να μεταβεί παράνομα στα ελληνικά βουνά για να πολεμήσει στον ελληνικό εμφύλιο στο πλειρό των ελλήνων ανταρτών.

The portrait of Mihri Belli, a Turk born in 1915, who, after the Greco-Turkish War (1919-1922) was a devout nationalist and fanatic enemy of the Greeks, but decided, in 1947, to travel illegally to the mountains in Thrace to fight in the Greek Civil War on the side of the Greek communist guerrillas. Today, at the age of 92, he makes a journey back to Greece where he fought to visit the battle fields and hopefully meet again with his comrades.

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Φώτος Λαμπρινός/Fotos Lamprinos Αφήγηση/Narration: Μάνος Ζαχριρία/Manos Zakharias Φωτογραφία/Cinematography: Σίμος Σακερτζής/ Simos Sakertzis Movτά/Editing: Αλέξης Πεζάς/ Alexis Pezas 'Ηχος/Sound: Δημήτρης Αθανασόπουλος/Dimitris Athanassopoulos Moouxri/Music: Γιώργος Παπαδάκης/Yorgos Papadakis Κείμενα/ Texts: Μιχρί Μπελλί/Mihri Belli Παραγωγοί/Producers: Κώστος Λαμπρόπουλος/Costas Lambropoulos, Παραγωγή/Production: C. Productions, ΕΚΚ/Greek Film Centre, EPT AE/ERT SA Hellenic Broadcasting Corp., (Greece) & Asi Film (Turkey) info@asifilm.com www.sfilm.com

Digibeta Έγχρωμο-Ασπρόμαυρο/ Color-B&W 72'

Ελλάδα-Τουρκία/Greece-Turkey 2008

#### Σχόλιο σκηνοθέτη

Ο Μιχρί Μπελί, γνωστή πολιτική προσωπικότητα στην Τουρκία, ήταν 92 χρονών όταν γυρίστηκε η ταινία (2007), στην οποία αφηνείται την πολυτάραχη ζωή του με χιούμορ και ηρεμία, παρά τους σοβαρούς κινδύνους που διέτρεξε από τα νεανικά του χρόνια. Αποφοίτησε από το Roberts College της Κωνσταντινούπολης και το 1937 πήγε με υποτροφία στις ΗΠΑ για πανεπιστημιακές σπουδές. Θέμα της εργασίας του «Η ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο 1922», Ωστόσο, εκεί στην Αμερική, ασπάστηκε γρήγορα τις αριστερέςκομμουνιστικές ιδέες και δραστηριοποιήθηκε στο Νότο (Οξφορντ Μισσισιπή) υπερασπίζοντας τους μαύρους. Επέστρεψε στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην ουδέτερη Τουρκία (1941) και εντάχθηκε στο Τουρκικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Για τη δράση του φυλακίστηκε, διώχθηκε και εξορίστηκε, μέχρι που το 1947 αποφάσισε να μεταβεί, παράνομα, στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον αγώνα των ανταρτών στα βουνά της Θράκης. Στην ελληνική Θράκη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923) είχε παραμείνει, ως μειονότητα, ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού που απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και διατήρησε τη μουσουλμανική του πίστη. Η δουλειά του Μιχοί Μπελί ήταν να Βοηθήσει αυτό τον μειονοτικό πληθυσμό στις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου. Αρχικά εξέδωσε μία εφημερίδα στα τουρκικά (την Sayas που σημαίνει «δράση») και μετά ένα τουρκικό αλφαβητάρι ώστε να μαθαίνουν και τουρκικά (εκτός από ελληνικά) τα παιδιά των μουσουλμάνων. Στη συνέχεια, συγκρότησε ένα μεικτό τάγμα από Πομάκους, μουσουλμάνους με ελληνική υπηκοότητα, τσιγγάνους και Έλληνες και με αυτό, ως διοικητής, πήρε μέρος στις επιχειρήσεις, όπου τραυματίστηκε βαριά. Νοσηλεύτηκε αρχικά στην Βουλγαρία και στη συνέχεια στη Μόσχα για να επιστρέψει και να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελική ήττα των αριστερών το 1949. Επέστρεψε αμέσως στην Τουρκία, όπου συνεχίστηκαν οι φυλακίσεις, οι διώξεις και οι εξορίες. Στη φυλακή της Κωνσταντινούπολης, που σήμερα είναι ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, ννώρισε και παντρεύτηκε τη γυναίκα του Σεβίμ, επίσης κομμουνίστρια και επίσης φυλακισμένη.

Το 2007, στην ηλικία των 92 χρόνων, μεταβαίνει και πάλι στη Θράκη, στα μέρη που πολέμησε, με την ελπίδα να συναντήσει κάποιους από τους παλαιούς του συμπολεμιστές. Εκείνους που τον είχαν βαφτίσει «Καπετάν Κεμάλ» και μ' αυτό το όνομα τον θυμούνται μέχρι σήμερα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του πολυτάραχου βίου του Μιχρί Μπελί βασίζεται σε δύο κυρίαρχα στοιχεία: την αφήγηση του ίδιου του Μπελί, που ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του βιβλίου του, στο οποίο κατέγραψε τις εμπειρίες του από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο για τα βιώματά του και σε μία «ανασκαφή», όπως αυτή των αρχαιολόγων, στα παλαιά και άγνωστα κινηματογραφικά στιγμιότυπα που κατέγραψαν ως «βίοι παράλληλοι» τα γεγονότα. Ταυτοχρόνως, γίνεται μία προσπάθεια, μέσα από σύγχρονες εικόνες τόσο της ιδιόμορφης κατάστασης που επικρατεί από το 1923 στη θράκη, όσο και της ζωής στη σημερινή Τουρκία, να «δούμε» σε ποιο περιβάλλον εξελίχθηκαν τα γεγονότα που συνδέονται με τη ζωή του ήρωά μας — μία ζωή που διατρέχει ουσιαστικά ολόκληρο τον 20ό αιώνα.

#### Director's note

How does a Turk, who after the Greek-Turkish war (1919–1922) became a fervent nationalist and fanatic enemy of the Greeks, decide in 1947 to enter Greece illegally and head for the mountains in order to fight in the Greek Civil War on the side of the Greek querillas?

Mihi Belli, a well-known political figure in Turkey was 92 years old when the film was shot (2007), in which his turbulent life is told with humor and equanimity despite the serious dangers he faced from a very early age. He graduated from Roberts College in Istanbul and in 1937 went to the USA on a scholarship to pursue university studies. The subject of his dissertation: "The exchange of populations between Greece and Turkey during the Greco-Turkish War of 1922". In America, however, he soon espoused leftist-communist ideas and became active in the South (Oxford, Mississippi) supporting the blacks. During World War II he returned to neutral Turkey in 1941 and joined the Turkish Communist Party. He was imprisoned for his activities, persecuted and exiled until, in 1947, he decided to go to Greece illegally in order to reinforce the struggle of the guerrillas in the mountains of Thrace. In accordance with the Treaty of Lausanne (1923) a large segment of the population had remained in Greek Thrace as a minority, acquiring Greek nationality and preserving its Muslim faith. Mihri Belli's job was to help this minority population in the conditions of the Civil War. Initially, he published a newspaper in Turkish (Awsus which means "action") and then a Turkish primer so that the children of the Muslims could learn Turkish (apart from Greek). He then formed a mixed battalion of Pomaks, Muslims of Greek nationality, gypsies and Greeks and with it, as commander, he took part in operations during which he was seriously wounded. He was hospitalized initially in Bulgaria and then in Moscow, only to return and continue the fight until the final defeat of the leftists in 1949. He immediately returned to Turkey where the imprisonments, the persecution and the exiles continued. In an Istanbul prison which today is a luxury hotel, he met and married his wife Sevim, also a communist and also imprisoned.

In 2007 at the age of 92 he returned to Thrace once again, to the places where he fought in the hope of meeting some of his old comrades-in-arms. Those who had christened him "Captain Kemal" and remember him by this name to the present day.

The film adaptation of Mihri Belli's turbulent life is based on two dominant elements: Belli's own account as he leafs through the pages of his book in which he recorded his experiences of the Greek Civil War, speaking in the first person about his life, and a "dig" like those of the archaeologists, in the old and unknown film cameos that recorded the events as "parallel lives". At the same time, an attempt is made, through contemporary images of both the situation that prevailed in Thrace since 1923, and life in Turkey today, for us to "see" in what sort of an environment the events that are connected to the life of our hero unfolded — a life that in essence traverses the whole of the 20th century.





13-22 MAPTIOY / 13-22 MARCH 2009

11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11th THESSALONIKI DOCUMENTARY FESTIVAL

