

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ  
**HIROKAZU  
KORE-EDA**



ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

II-000000001991



HIROKAZU  
KORE-EDA

Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία  
του αφιερώματος των Νέων Οριζόντων

**Hirokazu Kore-edo - Ανθολογία**

που διοργανώθηκε στο πλαίσιο

του 45ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από 19-28 Νοεμβρίου 2004.

**Καλλιτεχνική Διεύθυνση** Δημήτρης Ειπίδης

**Συντονισμός αφιερώματος** Κατερίνα Κακλαμάνη

**Επιμέλεια έκδοσης** Δημήτρης Κερκινός

**Επιμέλεια κειμένων** Ζωή – Μυρτώ Ρηγοπούλου, Δημήτρης Κερκινός

**Μεταφράσεις** Δημήτρης Μέλλος.

**Συνόψεις ταινιών** Μαίρη Κιτροέφ

**Σχεδίαση εξωφύλλου** Δάμων Βλάχος, Αθανάσιος Ντόβας

**Παραγωγή εντύπου** Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ

Θερμές ευχαριστίες στην Asako Nishikawa



© 2004, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

**Έκδόσεις Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης**

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9, 11473 Αθήνα

Τηλ.: 210-8706000 Fax: 210- 6448163

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310-378400 Fax: 2310-285759

e-mail: info@filmfestival.gr www.filmfestival.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η πρώτη μας επαφή έγινε το 1995 με μια ταινία που ονομαζόταν *Μαμπορόσι*. Σπάνια – και πραγματικά το εννοώ- συναντά κανέις κινηματογραφικά ένα τόσο μεστό και ολοκληρωμένο κινηματογραφικό ντεμπούτο. Το *Μαμπορόσι* και ο μόλις 33χρονος τότε σκηνοθέτης του, Hirokazu Kore-edo, ήταν μια πραγματική αποκάλυψη για μένα, όπως και για το κοινό του Φεστιβάλ Θεο-σαλονίκης την ίδια χρονία και από τότε δεν έχει πάψει στιγμή να μας εκπλήσσει.

Οι ταινίες του Kore-edo εμφανίζονται στα μεγάλα Φεστιβάλ κάθε τρία χρόνια. Έτσι, βρι- σκόμαστε και εμείς, οι παροικούντες των Φεστιβάλ, αντιμέτωποι με ένα ταλέντο τόσο σύνθετο και εντυπωσιακό όσο και η ικανότητα ενός σκηνοθέτη να υποτάξει τον κίνδυνο της πτώσης με την πειθαρχεία και, προ πάντων, την ακρίβεια. Από που όμως αντλεί ένας σκηνοθέτης τέτοια οξεία αι- σθησην της κινηματογραφικής ακρίβειας;

Πιθανώς από τις καταβολές του στο ντοκυμαντέρ. Όπως κάθε καλός ντοκυμενταρίστας, έτσι και ο Kore-edo είναι πάνω απ' όλα ένας προσεκτικός παραπροτής της ανθρώπινης συμπε- ριφοράς και όχι ο παντοδύναμος σκηνοθέτης της. Στο σινεμά του, όμως, η παρατήρηση δεν γί- νεται συνώνυμη με την αποστασιοποίηση αλλά την διαχειρίζεται με συμπόνια και ευαισθησία τα θέματά του. Οι ηθοποιοί του δεν ερμηνεύουν την πρότα του σεναρίου αλλά, κουβαλώντας τα ε- φόδια του χαρακτήρα (βιογραφικό και αναμνήσεις), αφήνονται να αυτοσχεδιάσουν, με την κά- μερα του Kore-edo να καταγράφει σαν σύντροφος και κοινωνός.

Ίσως πάλι να τις αντλεί είναι από τη μεγάλη παράδοση του ιαπωνικού πολιτισμού στην λιτότητα και στην αξία της λεπτομέρειας. Οι ταινίες του Kore-edo μπορεί να αφηγούνται μεγάλα δράματα (μια γυναίκα χάνει τον άντρα της από ανεξήγητη αυτοκτονία, νεκροί προσπαθούν να ε- πιλέξουν τη μοναδική ανάμνηση που θα τους συντροφεύει στην άλλη ζωή, τέσσερα παιδιά με- γαλώνουν στην εγκατάλειψη της μεγαλούπολης) αλλά το μεγάλο δράμα απουσιάζει πάντα από το κάδρο. Μια νευρική κίνηση του ποδιού, ένα σπασμένο αντικείμενο, μισές κουβέντες, λεπτομέ- ρεις από το περιβάλλον της αφήγησης, δοσμένες ελλειπτικά σαν αλλεπάλληλα οπτικά χαίκού: αυτά είναι τα στοιχεία που μας προσφέρει ο Kore-edo, για να οδηγηθούμε στο δράμα και στον πυρήνα της αφήγησης.

Η ίσως, τέλος, η ακρίβεια του μπορεί να πηγάζει από τη μεγάλη παράδοση του ιαπωνι- κού σινεμά. Ο Kore-edo βαδίζει συνειδητά στο δρόμο που άνοιξαν ο Ozu και ο Mizoguchi, χω- ρίς να επιδιώκει συγκρίσεις μαζί τους αλλά συγκρατώντας τη συνέπεια σε ένα κινηματογράφο συναισθηματικής καλλιγραφίας.

Η τελευταία επαφή με τον Kore-edo έγινε φέτος στις Κάννες. Η τέταρτη του ταινία, *Kanēis* δεν ξέρει, ήταν και πάλι μια σπάνια κινηματογραφική έκπληξη, ακόμα και γ' αυτούς που τον πα- ρακολουθούν εδώ και χρόνια. Είναι, λοιπόν, μεγάλη μου τιμή που οι Νέοι Ορίζοντες συγκέντρω- σαν τις τέσσερις ταινίες του νέου Ιάπωνα σκηνοθέτη για μια πρώτη γνωριμία με το ελληνικό κοι- νό, που ελπίζω να σταθεί εξίσου θερμή με τη δική μας.

**Δημήτρης Εινίδης**  
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

## Ο ψυχογράφος της μνήμης

του Δημήτρη Κερκινού

Γεννημένος το 1962 στο Τόκιο, ο Hirokazu Kore-edo θεωρείται ήδη μία από τις νέες και πιο σημαντικές ανανεωτικές δυνάμεις του ιαπωνικού κινηματογράφου. Έχοντας σπουδάσει λογοτεχνία, ο Kore-edo έμαθε κινηματογράφο μέσα από την πρακτική, γυρνώντας ντοκιμαντέρ για μια ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα της σύγχρονης ιαπωνικής πραγματικότητας. Τα ντοκιμαντέρ αυτά (*But-in the name of Government Aid cuts, Lessons from a calf, This is how I'm living – One year of coming out with Aids by Yutaka Hirata, August without him, κ.α.*), έκαναν τον Kore-edo γνωστό στην Ιαπωνία, τον βοήθησαν να ωριμάσει ως σκηνοθέτης και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις μετέπειτα μυθοπλαστικές του ταινίες, οδηγώντας τον από την συγκεκριμένη θεματική που του επέβαλλε το είδος του ντοκιμαντέρ σε περισσότερο αφηρημένες αναζητήσεις που αφορούν την ανθρώπινη φύση και την διερεύνηση της ανθρώπινης μνήμης.

Το ενδιαφέρον του Kore-edo για την ανθρώπινη φύση, σε συνδυασμό με την ενασχόλησή του με το ντοκιμαντέρ θα διαμορφώσουν το προσωπικό του κινηματογραφικό ύφος το οποίο χαρακτηρίζεται από την γόνυμη υπέρβαση των ορίων μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Μέσα από την διαλεκτική σύνδεση τους αλλά και την εκτεταμένη χρήση των συμβάσεων του κινηματογράφου τεκμηρίωσης ο Kore-edo προσπαθεί να διεισδύσει στην βαθύτερη αλήθεια των χαρακτήρων του. Ετοι, παρατηρεί και καταγράφει με ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος τους, καταφέγγει στη χρήση πραγματικού χρόνου, αποστασιοποιείται από τους χαρακτήρες του χρονιμοποιώντας μακρινά πλάνα και ευρυγώνιους φακούς, αποφέγγει να δραματοποιεί και αφήνει τους – πολλές φορές ερασιτέχνες – ηθοποιούς του να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα σε σχέση με την ιστορία ή να αυτοσχεδιάσουν τα λόγια τους αντί να ακολουθήσουν ένα σενάριο, προσδίδοντας μ' αυτόν τον τρόπο αυθορμητισμό και αυθεντικότητα στα έργα του.

Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, *Μαμπορόσαι* (1995), αποτέλεσε μια αποκάλυψη για τον κινηματογραφικό κόσμο. Η οπτική της εκφραστικότητα σε συνδυασμό με την απλότητα και την στοχαστικότητα του κινηματογραφικού της ύφους εντυπωσίασε τους κριτικούς και έστρεψε πάνω του το διεθνές ενδιαφέρον. Η ταινία επικεντρώνεται στα συναισθήματα μιας γυναίκας που ζει με την αγωνία ότι προκαλεί το θάνατο των κοντινών της προσώπων και προσπαθεί να συνέλθει από τον θάνατο της γιαγιάς της και κυρίως από την αδικαιολόγητη αυτοκτονία του άνδρα της. Επηρεασμένος από σκηνοθέτες όπως οι Yasujiro Ozou, Hou Hsiao-Hsien, Víctor Erice, Eric Rohmer και Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Kore-edo προσπαθεί να ανακαλύψει και να επικινωνήσει τον εσωτερικό κόσμο της πρωίδας, Γιουμίκο, αιχμαλωτίζοντας την συναισθηματική της διάθεση μέσα από την λεπτομερή παρατήρηση της καθημερινής της ζωής και την απεικόνιση του προσωπικού της χώρου, δίνοντας μας την αίσθηση πως παρακολουθούμε μια ταινία ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή της πρωίδας: με στατική κάμερα, μακρινές ευρυγώνιες λήψεις και μονόπλανα, ο Kore-edo αποστασιοποιείται από την Γιουμίκο σε μια προσπάθεια να διεισδύσει στο ψυχικό είναι της και να τονίσει την εσωτερική της απομόνωση. Οι αλλαγές των συναισθημάτων της αποδίδονται μέσα από την συμβολική χρήση του φυσικού φωτός και των χρωμάτων, δημιουργώντας μια ονειρική ατμόσφαιρα που επιβάλλει στον θεατή την στοχαστική και συναισθηματική του εμπλοκή.

Με το *Μαμπορόσι*, ο Kore-edo αρχίζει να εντρυφεί όλο και περισσότερο στην διερεύνηση της ανθρώπινης μνήμης, μια θεματική που χαρακτηρίζει τις πρώτες του τρεις ταινίες μυθοπλασίας. Η σημασία που αποδίδει ο Kore-edo στην μνήμη πηγάζει από την θεώρηση της ως αναπόσπαστου στοιχείου της ατομικής ταυτότητας και των ανθρώπινων σχέσεων, με αποτέλεσμα να ενδιαφέρεται για κάθε της έκφανση, είτε αυτή αφορά τις οδυνηρές συνέπειές της (*Μαμπορόσι*), είτε τον τρόπο λειτουργίας της (*Μετά Θάνατον zωή, Απόσταση*) είτε την απουσία της (*Χωρίς μνήμη*).

Στην *Μετά Θάνατον zωή*, αυτό που απασχολεί τον Kore-edo είναι η σημασία της μνήμης για τους ανθρώπους, η δυνατότητα του ατόμου να μοιραστεί τις αναμνήσεις του, και το τι συμβαίνει όταν κάποιος ξαναζεί μια ανάμνηση. Εδώ, η μνήμη προσεγγίζεται ως κάτι που αλλάζει συνεχώς, ως μια σχέση συμβίωσης με την μεταβαλλόμενη αντίληψη, συνιστώντας έναν συνδυασμό πραγματικού γεγονότος και φαντασίας, δίνοντας στον Kore-edo την ευκαιρία να διερευνήσει παράλληλα την σχέση μεταξύ του ντοκυμαντέρ και της μυθοπλασίας. Έτσι, χρησιμοποιεί την μυθοπλασία ως αφηγηματικό πλαίσιο στο οποίο ενσωματώνει αληθινούς ανθρώπους που αφηγούνται αληθινές ιστορίες, αφήνοντας τον θεατή να ξεδιαλύνει το αληθινό από το μυθοπλαστικό.

Στην *Απόσταση*, το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη εστιάζεται στους τρόπους με τους οποίους η μνήμη διαφωτίζει το παρελθόν και διαμορφώνει το παρόν, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει την βαθύτερη συναισθηματική αλήθεια που ενυπάρχει μέσα στους χαρακτήρες του. Για να το επιτύχει, καταφεύγει και πάλι στις τεχνικές του ντοκυμαντέρ, κάνοντας χρήση πραγματικού χρόνου, ακολουθώντας τους χαρακτήρες με την κάμερα στο χέρι, αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια επεξήγησης της πλοκής ή την χρήση μουσικής καθώς δεν θέλει να κειραγωγήσει με κανένα τρόπο τα συναισθήματα του θεατή.

Εμπνευσμένη από ένα πραγματικό γεγονός, η τελευταία του ταινία, *Κανείς δεν ξέρει*, επικεντρώνεται στον αγώνα επιβίωσης και στην πρώτη ενηλικίωση τεσσάρων παιδιών τα οποία εγκαταλείφθηκαν από την μπέρα τους, καταγράφοντας παράλληλα την αποξένωση της σύγχρονης πόλης, όπου κανείς δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει δίπλα του. Γυρισμένη με το γνώριμο πια ντοκυμενταρίστικο ύφος του, το *Κανείς δεν ξέρει* μας παρέχει κάθε λεπτομέρεια για την ζωή των παιδιών μέσα στο διαμέρισμα που ζουν, χωρίς να δραματοποιεί ή να προκαλεί ταυτίσεις, μεταφέροντας την άποψη των παιδιών για την κατάσταση που βιώνουν, θολώνοντας τα όρια του αληθινού και του προσωποποιού, της ερμηνείας ενός χαρακτήρα ή της προσωπικότητας του ίδιου του ερμηνευτή.

Ο Kore-edo στις ταινίες μυθοπλασίας του καταγράφει την αναμέτρηση του ανθρώπου με τις αναμνήσεις του, εξερευνεί τον συναισθηματικό κόσμο που απορρέει από αυτές - την θλίψη, την αποξένωση, την απώλεια -, καθώς και το πώς οι άνθρωποι διαπραγματεύονται τις μνήμες που δεν μοιράζονται πια με κάποιον άλλον. Σ' αυτήν την διερεύνηση του ανθρώπινου ψυχισμού ο Kore-edo ενσωματώνει τις συμβάσεις του ντοκυμαντέρ, προσδιδόντας αυθορμητισμό και αμεσότητα, και συνάμα επαναπροσδιορίζοντας τις δημιουργικές δυνατότητες της συνύπαρξης του ντοκυμαντέρ με την μυθοπλασία, καταφέροντας παράλληλα να εμπλέκει διανοπικά τους θεατές. Προτερήματα που αναδεικνύουν την οπουδαίότητα του έργου του και καθιερώνουν τον Kore-edo ως έναν από τους σημαντικότερους νέους Ιάπωνες σκηνοθέτες.



## ■ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

- 1991** Lessons from a calf / Μαθήματα από ένα μοοχάρι [ντοκιμαντέρ – video]
- 1992** But – in the name of Government Aid cuts / Άλλα - στο όνομα των κυβερνητικών περικοπών [ντοκιμαντέρ – video]  
I wanted to be Japanese / Ήθελα να είμαι ιάπωνας [ντοκιμαντέρ – video]
- 1993** When cinema reflects the times – Hou Hsiao-Hsien and Edward Yang / Οταν ο κινηματογράφος αντανακλά τους καιρούς - Hou Hsiao-Hsien και Edward Yang [ντοκιμαντέρ – video]  
Four times of death / Οι τέσσεις φορές του θανάτου [ντοκιμαντέρ – video]  
This is how I'm living – One year of coming out with Aids by Yutaka Hirata / Να πως zw – Ένας χρόνος με το Aids [ντοκιμαντέρ – video]  
Soul sketches – Every person's Kenji Miyazawa / Ικνογραφώντας την ψυχή – O Kenji Miyazawa του καθενός μας [ντοκιμαντέρ – video]
- 1994** August without him – Two years of living with Aids by Yutaka Hirata / Αύγουστος χωρίς αυτόν – Δύο χρόνια με Aids [ντοκιμαντέρ – video]
- 1995** Maborosi / Μαμπορόσι
- 1996** Without memory / Χωρίς μνήμη [ντοκιμαντέρ – video]
- 1998** After Life / Μετά Θάνατον zwή
- 2001** Distance / Απόσταση
- 2004** Nobody knows / Κανείς δεν ξέρει



## ΜΑΜΠΟΡΟΣΙ [1995] Maborosi no hikari

**Σκηνοθεσία:** Hirōkazu Kore-Eda. **Σενάριο:** Yoshihisa Ogita, Βασ. στο διήγημα του Teru Miyamoto. **Φωτογραφία:** Masao Nakabori. **Μουσική:** Chen Ming-chan. **Σκηνικά:** Kyoko Heya. **Κοστούμια:** Michiko Kitamura. **Ηθοποιοί:** Makiko Esumi, Takashi Naito, Tadanobu Asano, Midori Kiuchi, Akira Emoto, Mutsuko Sakura. **Παραγωγός:** Naoe Gozu. **Παραγωγή:** TV Man Union, Inc. 35mm Έγχρωμο. **Διάρκεια:** 110'

### Βραβεία

Βραβείο Golden Osella: Φεστιβάλ Βενετίας 1995, Βραβείο Dragons and Tigers: Φεστιβάλ Βανκούβερ, Βραβείο καλύτερης μουσικής: Mainichi Film Concours 1995, Βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού: Blue Ribbon Awards 1996.

Η Γιουμίκο ζει με το Βάρος της γνώσης ότι προκαλεί το θάνατο των κοντινών της προσώπων. Έχοντας ήδη τύψεις από τα δώδεκά της χρόνια, όταν πέθανε η γιαγιά της, η Γιουμίκο υφίσταται άλλο ένα φοβερό πλήγμα όταν ο αύξυντος της αυτοκτονεί χωρίς, απ' ό,τι φαίνεται, να υπάρχει λόγος. Υπέρα από μερικά χρόνια απομόνωση, η Γιουμίκο ξαναπαντρεύεται. Μοιάζει να έχει ξαναβρεί την ευτυχία, όταν επιστρέφει στο πατρικό της για το γάμο του αδελφού της. Αρχίζει να βασανίζεται από εφιαλτικές αναμνήσεις...

## Κινηματογραφώντας τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου

του Mark Sinker

(...) Αυτή η σκοτεινή, πανέμορφη, σχεδόν ακίνητη ταινία θα μπορούσε να παρεμπνευθεί, αν την προσέγγιζε κανείς με λάθος διάθεση, ως μια εξωφρενική παρωδία του μη-χολλυγουντιανού κινηματογράφου: τόσο ανελέτη εστιάζει σε αντί-θεαμπτικά σινεφή μοτίβα και προσεγγίσεις. Πρώτη μεγάλου μήκους σκηνοθετική απόπειρα του Hirokazu Kore-eda – ο οποίος έχει επανειλημμένα βραβεύει στην Ιαπωνία για τη δουλειά του στην τηλεόραση–, πρόκειται για μια ταινία τόσο εξεζητημένη και εικαστική όσο και ένα έργο του Peter Greenaway, και ψυχολογικά τόσο αφορά μονόπλευρη όσο και το *Eraserhead*. Είναι επίσης πολύ πιο αυστηρή και από τα δύο προαναφερθέντα παραδείγματα – και ταυτόχρονα πολύ πιο αβίαστα και ευχάριστα ρεαλιστική σε μικρές αλλά ισχυρές δύσεις.

Η «δράση» τοποθετείται σε στιγμές και χώρους που οι περισσότερες ταινίες πετάνε στα οκουπίδια κατά τη διαδικασία του μοντάζ. Και αυτό γιατί η ιστορία της Γιουμίκο διαμορφώνεται από γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εκτός οθόνης, από πράγματα που δεν συμβαίνουν ποτέ, ενώ το ύφος της κινηματογράφησης – η πλάγια, έμμεση αφηγηματικότητα, η ουδετερότητα που κυριαρχεί, η επιβλητική φυσική παρουσία πραγμάτων που σε άλλες ταινίες θα ήταν απλά μέρος του σκηνικού – μας κάνει να ξεχάσουμε τους συνηθισμένους διαχωρισμούς μεταξύ μορφής και φόντου, ο ακόμη και μεταξύ ανθρώπινης μορφής και τοπίου. Όσο περισσότερο επιπρέπει η Γιουμίκο στο τοπίο, εντός του οποίου εντάσσεται, να εκφράζει την ψυχική της διάθεση για λογαριασμό της, σαστισμένη καθώς είναι από την αυτοκτονία του φαινομενικά ευτυχισμένου συζύγου της, τόσο περισσότερο διατρέχει τον κίνδυνο να καταληφθεί και εκείνη από την ίδια ακριβώς σαγήνη των μη-ζώντων πραγμάτων, της οποίας θύμα υπήρξε και ο άντρας της. Και παρότι αυτός ο μη-ζώντων εξωτερικός κόσμος είναι κινηματογραφημένος με τέτοιο εκπληκτικό τρόπο, αν τον αντιληφθούμε ως έκφραση των εσωτερικών καταστάσεων της Γιουμίκο απλώς συναισθανόμαστε την σύγχυση στην οποία έχει περιέλθει η ίδια σχετικά με το καλό και το κακό, όπου αμφότερα διαπλέκονται με την ομορφιά (το εκτυλισσόμενο δράμα δεν είναι τίποτε άλλο από το ξεδιάλυμα αυτής της σύγχυσης).

Ελάχιστες ταινίες έχουν υπάρξει τόσο ανυποχώρητα υποφωτισμένες. Ακόμη και οι σκηνές που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φως του *Μαμπορόσι* είναι «μαλακό», πέφτει συνήθως τόσο πλαγιώς όσο και η μινιμαλιστική παράθεση της διήγησης: μεγάλες λίμνες σκιάς καταπίνουν την οθόνη: συχνά βλέπουμε μόνο τη σιλουέτα των χαρακτήρων: αρκετές υπερινές σκηνές λαμβάνουν χώρα σε απόλυτο μαύρο (που υπογραμμίζεται από την απόλυτη σιωπή). Η κάμερα κινείται σπάνια, ωστόσο συναντάμε εδώ κάποιες από τις πιο εντυπωσιακά όμορφες εικόνες που έχετε δει ποτέ, και άλλες εξίσου ευχάριστα ωντανές. Όπως για παράδειγμα η εικόνα της κίνησης των μαλλιών της Γιουμίκο ως παιδί, το περίγραμμα των οπίων διαγράφεται στη σκιά καθώς εκείνη διασχίζει τρέχοντας ένα διάδρομο κατευθυνόμενη προς το φως της ημέρας. Σε μακρινά πλάνα, που συχνά διαρκούν πολύ περισσότερο απ' όσο θα τολμούσε οποιοσδήποτε άλλος σκηνοθέτης, μικροοκοπικές φιγούρες περπατούν αργά σε μακρινούς ορίζοντες, φαντάζοντας ακόμη περισσότερο μικροοκοπικές σε αντιδιαστολή με τον ουρανό ή τα Βουνά: οι καιρικές συνθήκες δεν δίνουν τόσο την εντύπωση προϊόντων καλλιτεχνικής διεύθυνσης, όσο ότι και ο ίδιος ο καιρός δεν είναι παρά ένας τέλειος καρατερίστας στον ιδανικό ρόλο, ο οποίος αυτοσχεδιάζει ευφύεστα (σε ένα βαθύ μακρινό πλάνο μιας νεκρικής πομπής χωρικών, όπου ξαφνικά, από το πουθενά, ξεσπά μια «αποκαλυπτική» χιονόπτωση). Η Οσάκα, όπως έχει εδώ κινηματογραφηθεί, είναι μια πόλη ανθρώπων σε απομακρυσμένα δωμάτια – είτε αυτά βρίσκονται στην γωνία του δρόμου, είτε σε κάποιον άλλο. Σιωπηλή για εκτεταμένα διαστήματα, η ποχτική μπάντα επικεντρώνεται εξίσου σε ένα μπερδεμένο μουρμουρπτό φωνών και ήχων εκτός κάδρου – το δυνατό ραδιόφωνο κάποιου γείτονα, ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που γλεντάνε στην άλλη άκρη του σπιτιού – όσο και στην παρουσίαση του επί της οθόνης διαλόγου.

Όπως οπιδόποτε άλλο τόσο φανατικό, διαστροφικό, και τολμηρό σε σημείο γελοιότητας, έτσι και το *Μαμπορόσι* ούντομα καθίσταται απόλυτα συναρπαστικό: στην αρχή περιμένει κανείς ότι ένα προϊόν τέτοιων ακραίων στρατηγικών ούντομα θα ανατραπεί στη συνέχεια οι στρατηγικές αυτές μετατρέπονται σε κάτι σαν τεράστιο αστέιο που σκηνοθέτησε και θεατές μοιράζονται α-



**ΜΑΜΠΟΡΟΣΙ**  
Maborosi  
no hikari

πό κοινού (καθώς ο μαυρίλα και η παγωμάρα φτάνουν το ζενίθ τους, ο Kore-edo φαίνεται να διασκεδάζει τόσο σκανταλιάρικα με μια σκηνή σε μια στάση λεωφορείου που αισθάνεσαι την επιθυμία να οκάσεις στα γέλια). Παρ' ότι το πνέυμα που θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «και ξαφνικά – δεν συνέβη τίποτε» συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας σχεδόν υπερβολικά επιτυχημένα, η δεξιοτεχνική υπομονή που θα αισθανθεί ότι καταβάλλετε ανταμείβεται επαρκώς από μικροσκοπικές αλλά πολύ συμπυκνωμένες μπουκίτσες παραπρηθείσας καθημερινής συμπεριφοράς (ο Kore-edo είναι το ίδιο άτεγκτα φειδωλός με αυτές όσο και με το φως). Μπορεί η όλη σκηνοθεσία να παραπέμπει συνεχώς στην ζωή όπως απεικονίζονταν σε ένα πίνακα του Rothko – ο κόδομος ολόκληρος υιοθετεί την ακινησία ενός σπιτιού την ημέρα της κηδείας κάποιου που ήταν έπωσε σε αυτό το σπίτι – αλλά η ζωή που ζουν οι κάτοικοι αυτού του κόσμου απέχει έπιν φωτός από την Βαρύγδουπη ευρωπαϊκή σινεφιλική προσέγγιση του ανιαρού, πολυφορεμένου μοτίβου Ερωτας-και-Θάνατος. Η καυστική θρυσκευτικότητα των χειρότερων χαρακτήρων του Robert Bresson απουσιάζει εντελώς, όπως και ο φλύαρος αυτοβασανισμός εκείνων του Ingmar Bergman: είναι σαν το φυσικό περιβάλλον να επωμίζεται μια καταθλιπτική εκφραστικότητα, απελευθερώνοντας έτσι όσους βαδίζουν εντός του από την κουραστική υποχρέωσαν να είναι «στοχαστικοί». Έτσι λοιπόν τα παιδιά, άγαρμπα, ανεπιτήδευτα, απορροφημένα από τον εαυτό τους, χοροπιδούν τριγύρω στο μισολιωμένο κιόνι, ή τρέχουν – σε μια υπέροχη στιγμή – μέσα από το στόμιο ενός ζοφερού αγωγού υδάτων προς έναν χλοερό παράδεισο σε μικρογραφία, χωρίς να δίνουν σημασία στην επικίνδυνη, απρόσωπη ομορφιά που τα περιβάλλει. Οι πλικιώμενοι, από την άλλη, είναι πρακτικοί, χαλαροί, μέχρι και παιχνιδιάροδες: γι' αυτούς, αυτού του είδους η ομορφιά αποτελεί έναν παλιό εχθρό, ο οποίος μπορεί να υπερνικηθεί (αν και πάντοτε επιστρέφει).

Η πρωταγωνίστρια Makiko Esumi (η οποία παλαιότερα ήταν μοντέλο) διαθέτει ένα σκανταλιάρικο χαμόγελο και μπρί στην κίνηση, ποιότητες που, όταν της δίνεται η ευκαίρια, αναδεικνύονται δεόντως. Η έμφυτη επιθυμία της Esumi να κινείται και να γελάει, να είναι φυσιολογική και να διασκεδάζει, μετατρέπεται σε μία απόλαυση που εμείς ως θεατές αποζητούμε ολοένα και περισσότερο. Αρχίζουμε όμως να συνειδητοποιούμε ότι αυτή θα είναι και η σωτηρία της Γιουμίκο, απ' τη στιγμή που θα πάψει να έχει την ανάγκη να καταπνίγει αυτή την πλευρά του εαυτού της, να κάθεται ακίνητη, να αντιμετωπίζει την καταστροφή πετρωμένη. Τα στεριανά και θαλασσινά τοπία, η σαν φτιαγμένην από νέον πόλη, η ετοιμόρροπη παραθαλάσσια κωμόπολη, όλα είναι ουγκλονιστικά όμορφα με τον τρόπο που έχουν κινηματογραφηθεί εδώ. Αντιπροσωπεύουν όμως επίσης και την έννοια του *maborosi* από την οποία έχει πάρει τον τίτλο της η ταινία, αυτή την πλασματική, απατλή ανταγόρευα που προβάλλεται από τον ταραγμένο εσωτερικό κόσμο πάνω στον εξωτερικό. Και αυτό που βλέπουμε να προβάλλεται δεν αποτελεί μόνο κινδύνο για τους ανυποψίαστους: στις αρχικές σκηνές στην Οσάκα, ο ψίθυρος του τρένου που περνά αντιπροσωπεύει τον σαγηνευτικό μπ-Ζωντανό κίνδυνο, εντός του οποίου κάθε ζωντανός μπορεί να καταρκυλήσει αργότερα, στο χωρίο, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο ατέρμονος αναστεναγμός των κυμάτων. Όταν ο Γιουμίκο πρωτοβλέπει τη θάλασσα, λέει στον Ταμίο: «Η θάλασσα είναι τρομερή, προκαλεί δέος». «Ναι. Ισάς σε υπερβολικό βαθμό», αποκρίνεται εκείνος. Έως ότου η Γιουμίκο μπορέσει να κατανικήσει την ιοχυρή γοητεία που ασκεί ο κόδομος των αντικειμένων – νι ιερή αυτή παγίδα ομορφιάς – ν αχανής, ανέλεπτη, ανεπιάσθιτη σαγηνευτική απάνθρωπη εμπραγματοσύνη αυτού του κόσμου θα αποτελεί μια τέλεια απειλητική, αντικειμενική συνέχεια του εσωτερικού της ελλείμματος, των σκοτεινών, σδειών πόνων της, των ενοχών και ανησυχιών που δεν γνωρίζουν αυτοί που μένουν πίσω.

**Sight and Sound**, 1995

## **Η απεικόνιση της Γιουμίκο**

του Naofumi Higuchi

Θα ήταν αδύνατον για οποιονδήποτε εκτός του Hirokazu Kore-edo να απεικονίσει τη Γιουμίκο χρησιμοποιώντας συνήθεις τεχνικές κινηματογράφησης. Η Γιουμίκο είναι ιδιαίτερα δύσκολος χαρακτήρας, δεδομένου ότι η ζωή της περιστρέφεται γύρω από ζητήματα σχετικά με το θάνατο και γύρω από τον φόβο της ότι κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να πεθάνει.

Ο Kore-edo κατάφερε να δημιουργήσει μια εικόνα της ταραγμένης ψυχής της Γιουμίκο απορρίπτοντας έναν αμφίβολο ναυαραλιοτικό ρεαλισμό και υιοθετώντας μια πολύ πιο συγκινητική άμεση τεχνική.

Όλοι οι πραγματικοί κινηματογράφοι φίλοι θα αναγνωρίσουν στη στιγμή την επιρροή του Hou Hsiao-Hsien, του Θόδωρου Αγγελόπουλου και του Yasujiro Ozu. Ο Kore-edo, ωρίς να βασίζεται απλώς σε ένα συνδυασμό καλών ερμηνειών και όμορφων τοπίων, επικειρεί να επιβάλλει στην ταινία μια αντιουμβατική μέθοδο εξαιρετικής σφοδρότητας. Μιας σφοδρότητας η οποία αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που η Γιουμίκο πασχίζει ψυλαφώντας να αδράξει τη ζωή.

Ο Kore-edo αποτεί φόρο τιμής (αναγνωρίζοντας την οφειλή του) στους διάσημους αυτούς οκνοθέτες όχι απλώς υιοθετώντας τις καλλιτεχνικές τους μεθόδους, αλλά εμπλουτίζοντας την ταινία με τον δικό του δυναμισμό και ένταση.

Ο Kore-edo δεν επέβαλλε στη Γιουμίκο έναν τελεοίδικο χαρακτήρα. Με τη Βοήθεια των ζεστών συναισθημάτων του και μιας εκπληκτικής διορατικότητας, ο Kore-edo απεικονίζει τη Γιουμίκο ως τον περίπλοκο χαρακτήρα που πραγματικά είναι. Οπικά η ταινία είναι εκθαμβωτική, και αποκτά βάθος από τον συνδυασμό σταθερών και μακρινών πλάνων. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει καλύτερα το μέσον του, ο Kore-edo άγγιξε τα ίδια τα όρια της κινηματογραφικής τέχνης.

Μέσω μιας ψυλαφιστής αναζήτησης της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ ψευδαίσθησης και πραγματικότητας, μας προσφέρεται μια εξαίσια, λεπτοδουλεμένη θεώρηση η οποία περιλαμβάνει τόσο τη ζωή όσο και το θάνατο.

**Kinema Junpo**, 20.7.1995

## **Ο Hirokazu Kore-edo μιλά για τη δημιουργία της ταινίας Μαμπορόσι**

«Λατρεύω τα μυθιστορήματα του Teru Miyamoto και μου αρέσει να βλέπω το Muddy River του Kohei Oguri (διασκευή ενός μυθιστορήματος του Miyamoto) ως απλός θεατής. Ωστόσο, δεν ήθελα να γυρίσω το Μαμπορόσι στο ίδιο ύφος με την ταινία Muddy River, η οποία βασιζόταν σε μια ιστορία για τη μιζέρια και τα προβλήματα της μεταπολεμικής Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα και η ταινία να υιοθετεί μια τέτοια οπτική. Στη δική μου ταινία ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό – ήθελα να διερευνήσω την αίσθηση απώλειας που κουβαλούσε μέσα της μια γυναίκα, ανεξάρτητα από την ένδεια των καιρών ή ακόμη και από τη δική της προσωπική φτώχεια. Θεώρησα ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα μπορούσα να πετύχω μια αριγή απεικόνιση αυτής της απώλειας. Τόσο στη δική μου γενιά όσο και στη γενιά της Makiko Esumi υπάρχει μια αίσθηση έλλειψης βεβαίοτητας για το κάθε τι – μια καθολική, απροσδιόριστη αίσθηση απώλειας. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εποχή μας, αλλά είναι κάτι που όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας καθώς προχωράμε στις ζωές μας. Θεώρησα ότι θα μου ήταν πιο εύκολο να αποδώσω αυτή την ιδέα και την αίσθηση της απώλειας ως κάτι τοποθετημένο χρονικά στο σήμερα, στο πλαίσιο της δικής μας γενιάς, αντί ως μια ιστορία του παρελθόντος.»

«Ταν άρχισα να κουβεντιάζω την ταινία με την ενδυματολόγο Michiko Kitamura διαπίστωσα ότι οι ιδέες της σχετικά με το χρώμα και τα κοστούμια ήταν αποκομμένες από την πραγματικότητα, με την έννοια ότι δεν απέδιδαν κανένα είδος ένδειας. Όταν όμως το ουζήτησα με τον

**ΜΑΜΠΟΡΟΣΙ**  
Maborosi  
no hikari

διευθυντή φωτογραφίας μου Masao Nakabori και τους υπόλοιπους συντελεστές, συνειδητοποίησα ότι χροιμοποιώντας τα κοστούμια αυτά θα μπορούσα να διηγηθώ καλύτερα την ιστορία. Δεν εννοώ ότι ήρόκειται για παραμύθι, αλλά ότι η ίδια η ιστορία δεν βασίζεται ακριβώς στο ρεαλισμό. Έτοι, θα είχε νόημα να τη διηγηθώ ως ένα είδος παραμυθιού, μέσω του οποίου θα μπορούσα να αποδώσω άμεσα το εσωτερικό τοπίο της Θλίψης που κουβαλάει μέσα της η γυναίκα. Ήθελα επίσης να γυρίσω ολόκληρη την ταινία κάτω από γκρίζους συννεφιασμένους ουρανούς – να επικεντρωθώ στο πώς εμφανίζεται η ανθρώπινη παρουσία και τα χρώματα υπό αυτές τις συνθήκες. Ήθελα οπωδόποτε να αποφύγω τον τεχνητό φωτισμό, και επιθυμούσα να δομήσω την ταινία με άξονα την κινηματογράφηση στο σκοτάδι, σε μέρη που φυσιολογικά είναι σκοτεινά, αφογκραζόμενος τους ήχους που αναδύονταν μέσα από το σκοτάδι.

Ηξερα ότι ήταν απαραίτητο να καταλήξω στο ποιός θα υποδυόταν τον κεντρικό χαρακτήρα, εκείνον της Γιουμίκο, πριν διανείμω τους υπόλοιπους ρόλους, και έτοι υπήρξε μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας αμφιταλαντευόμουν μεταξύ αρκετών ηθοποιών. Η παραγωγός μου έτυχε να ουζπάται με ένα φίλο της φωτογράφο για το είδος της ταινίας που ήθελε να κάνει, και εκείνος της σύστησε τη Makiko. Ο φωτογράφος είχε τραβήξει μερικές φωτογραφίες της, και όταν τις είδα με εντυπωσίας η δύναμη των ματιών της. Ένιωσα μια έντονη θέληση στη λάμψη τους. Όταν μιλήσαμε πρόσωπο με πρόσωπο – κοιτάζοντας ο ένας μέσα στα μάτια του άλλου, ξεκίνωντας το γεγονός ότι εκείνη ήταν ηθοποιός ή μοντέλο – ένιωσα ότι κρύβει μέσα της μια πολύ έντονη θέληση ως γυναίκα. Ένιωσα ότι ήταν ένας άνθρωπος που ενεργούσε βάσει μιας ισχυρής προσωπικής φιλοσοφίας και πίστης. Όχι απλώς ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τους άλλους ανθρώπους, άλλα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει και τον ίδιο της τον εαυτό – την εσώτατη, μύκια ατομικότητά της. Ευθύς εξαρχής, δεν είκα την παραμικρή πρόθεση να της λέω πράγματα του τύπου «Η Γιουμίκο δεν θα το έκανε αυτό» ή «Πη Γιουμίκο δεν θα έκανε τέτοιες κινήσεις». Το μόνο που ήθελα να κάνει ήταν να στοχάζεται και να εστιάζει στο «Τι δύψι έχω όταν έρχομαι αντιμέτωπη με μία τεράστια απώλεια; Πώς θα αντιδρούσα αν με είχε κυριεύσει η Θλίψη?» Όταν μιλήσα στη Makiko για την ταινία, της είπα να μην προσπαθήσει να κατανοήσει την απώλεια της Γιουμίκο, αλλά να ανακαλύψει την απώλεια εντός της – τη δική της απώλεια.

Όσον αφορά τις σκηνές μεταξύ του Ikoύo και της Γιουμίκο, η πρωταρχική μου ιδέα ήταν να δημιουργήσω ένα χώρο που να ανήκε μόνο στους δυό τους τοποθετώντας τους συνεχώς πλάι-πλάι. Ήθελα να διασώσω τη στιγμή που αντίκριζαν ο ένας τον άλλο ως μια σημαντική και ιδιαίτερη περίσταση. Το μοναδικό σημείο όπου έχουμε μεσαίο πλάνο είναι εκεί που η Γιουμίκο πηγαίνει να τον συναντήσει στο εργοστάσιο – εκείνη κοιτάζει μέσα από το παράθυρο, και εκείνος στρέφεται προς το μέρος της από εκεί όπου Βρίσκεται. Έχουμε συνεχή εναλλασσόμενα πλάνα, μεσαίες λήψεις του καθενός από τους δυό τους, έτοι ώστε η ταινία τους προσεγγίζει εκ των έω, εντός της σκέψης τους. Ήθελα πραγματικά να κάνω τη σκηνή αυτή αλημόνητη, και για το λόγο αυτό ήθελα να χροιμοποιήσω το συγκεκριμένο στήσιμο της κάμερας αποκλειστικά για τη σκηνή αυτή. Απέφυγα εσκεμμένα να χροιμοποιήσω αυτή την τεχνική σε οποιοδήποτε άλλο σημείο αυτής της ταινίας, και αντ' αυτής χροιμοποίησα μακρινά πλάνα, ή τους έβαζα να κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση προκειμένου να καταδείξω ότι μοιράζονταν κάποιο συναίσθημα. Στο Νότο του Víctor Erice υπάρχει μια σκηνή που λατρεύω. Είναι η σκηνή όπου η κόρη, που Βρίσκεται έξω από το παράθυρο, αντικρίζει τον πατέρα της ο οποίος είναι μέσα στο café. Μου είναι αδύνατον να ξεχάσω το συναίσθημα που τόσο πετυχημένα αποδίδεται στη σκηνή εκείνη – την αγάπη που πατέρας και κόρη ένοιωθαν ο ένας για τον άλλο, και, ταυτόχρονα, την απόσταση που τους χώριζε και η οποία ποτέ δεν θα γεφυρώνοταν. Βλέποντας την σκηνή αυτή σκέπτηκα, «Κάποια μέρα θα ήθελα να απεικονίσω την μελαγχολία των ανθρώπων που αντικρίζουν ο ένας τον άλλο μέσα από ένα τζάμι».

Η σκηνή της εκδρομής των παιδιών αποτελεί ένα από τα λίγα σημεία της ταινίας όπου υπάρχει πολλή κίνηση, αλλά δεν την είχα φανταστεί εξ αρχής έτσι. Αρχικά, σκοπός μου ήταν απλώς να την κάνω πιο εύκολη για τα παιδιά, γιατί έχουν την τάση να αισθάνονται άβολα όταν τα περιορίζει κανείς. Έτσι λοιπόν τους είπα να κινούνται όπως τους κάνει κεφί. Στόχος μου ήταν αφ' ενός να ακολουθήσω τη φυσική τους κίνηση, ήθελα όμως επίσης και να δημιουργήσω μια αντίθεση μεταξύ της σκηνής αυτής και των σκηνών που γυρίστηκαν στην Οσάκα, οι οποίες επέπινεαν μια κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, μια αίσθηση κλειστού χώρου. Εκείνες οι σκηνές παρουσιάζονται

ως ένας χώρος τυλιγμένος στο σκοτάδι. Όταν όμως η Γιουμίκο πηγαίνει στο χωριό Νότο και Βγαίνει έξω, οι όχοι και το φως που ουναντάει αποτελούν αφετηρία μιας αλλαγής διάθεσης και ατμόσφαιρας. Η εξωτερική σεκάντ των παιδιών αποτελεί επίσης ένα «άνοιγμα», μια διεύρυνση του χώρου, και το τράβελινγκ στο δεύτερο μισό της σεκάντ εισάγει ένα φως το οποίο φαντάζει περισσότερο ανοιχτικό. Με άλλα λόγια, δίνοντας για πρώτη φορά κίνηση στην κάμερα, στόχος μου ήταν να ουλλάβω τη μεταβολή του σκηνικού – να δείξω ότι το φως γύρω απ' τη Γιουμίκο έχει αλλάξει, και ότι ο νέος, πλατύς χώρος γύρω της την επηρεάζει. Ήθελα να μεταδώσω ένα είδος απελευθέρωσης των συναισθημάτων της. Χρησιμοποιώντας στο σημείο αυτό κινούμενη κάμερα, μπόρεσα να απεικονίσω τα παιδιά σα να την συμπαρέσουν μαζί τους στον ανοιχτό χώρο.

Σε μια μετέπειτα σκηνή όπου τα παιδιά τρέχουν κατά μήκος της όχθης μιας λιμνούλας, υπάρχει λίγο κιόνι που δεν έχει λιώσει, ξερά δέντρα και κλαδιά διασκορπισμένα στο έδαφος, παλιά αυτοκίνητα και παραπλένες παλιές Βάρκες, μια σήραγγα, ένα βουδιστικό άγαλμα – πρόκειται κυριολεκτικά για μια δίδιο προς τον άλλο κόσμο. Να βλέπεις τα παιδιά να τρέχουν όλοι ζωή μέσα σε έναν τόπο θανάτου – η σκηνή αυτή είναι δυνατόν να ειδωθεί με πολλούς τρόπους. Ορισμένοι λένε απλώς ότι τα παιδιά είναι αξιαγάπητα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μια πανέμορφη σκηνή – όλες οι απόψεις είναι απολύτως αποδεκτές. Αυτό όμως που εγώ είχα κατά νου ήταν να αισθάνεται ο θεατής λίγο κίνδυνο στη σκηνή αυτή – να μυρίζει λίγο θάνατος. Αυτή λοιπόν η σκηνή με τα παιδιά και τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ζωής και θανάτου, αντικατοπτρίζει δύον αφορά τη σύνθεσή της την τελευταία σκηνή στην παραλία με τη Γιουμίκο και τον Ταμί.

Πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι κακό να έλκεται κανείς από την ιδέα του θανάτου ή της απώλειας, ή να την απεικονίζει, ή να την προσεγγίζει, ή να μετράει την απόσταση που τον χωρίζει από αυτήν. Έχω την αίσθηση πως κάνοντας κάτι τέτοιο επανεξετάζεις την ιδέα της ζωής, του να είσαι ζωντανός. Κάθε φορά που σκέφτεσαι το θάνατο και την απώλεια είσαι σε θέση να επανεπιβεβαιώνεις τη ζωή, και μπορείς να επαναλαμβάνεις συνεχώς μια τέτοια παλινδρομική κίνηση.

Πρωτάκουσα τη μουσική του Chen Ming-Chang στην ταινία *Dust in the Wind* του Hou Hsiao-Hsien. Μου άρεσε πάρα πολύ η κιθάρα. Ήταν πολύ συναισθηματική χωρίς να είναι γλυκερή. Όταν άρχισα να δουλεύω πάνω στο *Μαμπορόσι* έφτασε σε κάποια στιγμή ο καιρός να ζητήσω από κάποιον να κάνει τη μουσική. Αρχικά δίσταζα λίγο να απευθυνθώ στον Chen Ming-Chang. Σκεφτόμουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εξόρθιαλμος φόρος τιμής στον Hou. Και το να δώσω την εντύπωση ότι η ταινία αυτή θα έπρεπε να ειδωθεί ως μία ταινία-αναφορά στον Hou Hsiao-Hsien δεν μου φαινόταν απαραίτητα σκόπιμο. Από την άλλη, το να χρησιμοποιήσω τον Chen Ming-Chang θα αποτελούσε και ένα είδος δήλωσης για το ότι αυτή δεν ήταν απλώς μια γιαπωνέζικη παραγωγή – μια γιαπωνέζικη ταινία. Έτσι λοιπόν μάζεψα όσο κουράγιο μπορούσα και ζήτησα από τον Hou να μου τον συστήσει. Όταν πρωτοέγραψα στον Chen, δεν του είπα ποιό ήταν το θέμα ή η ατμόσφαιρα της ταινίας – του είχα μόνο ότι επρόκειτο για μια ταινία οπτικά σκοτεινή. Θεματικά, πρόκειται για μια πολύ ήσυχη ταινία, ήθελα όμως να μουσική να είναι σαν μια ακτίδα φωτός που θα φώτιζε το σκοτάδι. Πραγματικά κατάλαβε τι προσπαθούσα να του πω. Μετά από όλα τα δοκιμαστικά από το γύρισμα του έστειλα και το βίντεο. Δεν ξέρει να γράφει νότες, και έτοι συνθέτει ενδών βλέπει την ταινία πχογραφώντας ταυτόχρονα το αποτέλεσμα.

Φτιάχνοντας το *Μαμπορόσι*, με απασχόλησε ιδιαίτερα το πώς θα κατάφερνα να κάνω τον κόσμο να δει την ταινία ακριβώς ως τέτοια – ως μια ταινία και τίποτε άλλο. Με απασχόλησε ιδιαίτερα το πών να την προβάλλω το τι είδους διαδρομή θα έπρεπε να ακολουθήσω και το πώς θα μπορούσα να κάνω μια ταινία που να μπορεί να δικαιωθεί αυτό το επίτευγμα. Το ζήτημα είναι πώς να συνεχίσω στον ίδιο δρόμο, ιδιαίτερα τώρα, δεδομένου ότι το έργο σκηνοθετών όπως ο Ozu, ο Naruse και ο Mizoguchi προβάλλεται συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό για μένα είναι να βρω τον τρόπο να ακολουθήσουν στα Βήματά τους και να συνεχίσουν την πορεία αυτή οι ταινίες νέων, σύγχρονων Ιαπώνων σκηνοθετών. Το ζήτημα αυτό έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία – και, φυσικά, ελπίζω να καταφέρω το ίδιο με τη δεύτερη ταινία μου».

**Αποσάματα από την συνέντευξη που παραχώρησε στον Kenichi Okubo  
Από το Press kit της ταινίας.**

**ΜΑΜΠΟΡΟΣΙ**  
Maborosi  
no hikari



## ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ [1998] Wandafuru Rifu

**Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ:** Hirokazu Kore-Eda. **Φωτογραφία:** Yutaka Yamazaki. **Ήχος:** Osamu Takizawa. **Μουσική:** Yasuhiro Kasamatsu. **Καλλιτεχνική Διεύθυνση:** Toshihiro Isomi, Hideo Gunji. **Ηθοποιοί:** Arata, Erika Oda, Susumu Terajima, Takashi Naito, Kei Tani, Toru Yuri. **Παραγωγός:** Shiho Sato, Masayuki Akieda. **Παραγωγή:** TV Man Union, Inc. & Engine Film, Inc., 35mm, Έγχρωμο. **Διάρκεια:** 118'

### Βραβεία

Βραβείο FIPRESCI: Φεστιβάλ Σαν Σεμπάστιαν 1998, Βραβείο Holden καλύτερου σεναρίου, Φεστιβάλ Τορίνο 1998, Καλύτερη καλλιτεχνική διεύθυνση: Mainichi Film Concours 1999, Καλύτερη ταινία & καλύτερο σενάριο: Φεστιβάλ Μπουένος Άιρες 1999.

Σ'έναν ενδιάμεσο σταθμό, κάπου ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, ειδικοί οδηγοί υποδέχονται αυτούς που έχουν μόλις πεθάνει. Για τις τρεις επόμενες μέρες, οι οδηγοί αυτοί θα βοηθήσουν τους νεκρούς να ανατρέξουν στις αναμνήσεις τους και να βρουν τη μία και καθοριστική στιγμή της ζωής τους. Η στιγμή που θα επιλέξουν θα αποτυπωθεί σε φίλμ το οποίο θα πάρουν μαζί τους όταν πάνε στον ουρανό... Μια σοβαρή αλλά και πανέμορφη ταινία που αποκαλύπτει τις απρόσμενες και διφορούμενες συνέπειες της ανθρώπινης μνήμης.

# Μια ταινία ιδεών

του James Berardinelli

Η κυκλοφορία της ταινίας *Μαμπορόσι* το 1995 αποτέλεσε την αφορμή της γνωριμίας της παγκόμιας κοινότητας με έναν σημαντικότατο νέο ίάπωνα κινηματογραφιστή. Ο Hirokazu Kore-edo κατέπληξε το κοινό με την παραστατική, συναισθηματικά ουσιώδην απεικόνιση του αγώνα μιας νεαρής κόρης να ξανασυναρμολογήσει τη ζωή της μετά την ανεξήγητη αυτοκτονία του άντρα της. Το *Μαμπορόσι* δεν έτυχε ευρείας διανομής, κυκλοφορεί ωστόσο σε Βίντεο, και η σχεδόν τέλεια σύνθεσή του έκανε τον κριτικό Roger Ebert να το συμπεριλάβει στο πρώτο Φεστιβάλ Παραγγωρισμένων Ταινιών που διοργάνωσε.

Η *Μετά Θάνατον* των Kore-edo μετά το *Μαμπορόσι*, συνιστά μια πολύ διαφορετική πρόταση. Στη βάση της συλλογιστικής της θρίσκεται ένα ερώτημα που έχει εξάψει την περιέργεια των ανθρώπων από την αρχή της ιστορίας μας: τι συμβαίνει μετά θάνατον. Η απάντηση που δίνει στο ερώτημα αυτό ο Kore-edo, ωστόσο, διακρίνεται από το γεγονός ότι είναι εντελώς μοναδική – και αυτή είναι μια ποιότητα που σπανίζεται σε ταινίες οποιουδήποτε είδους, είναι δε ιδιαίτερα ασυνήθιστη για μια ταινία που κινείται σε αυτό το πεδίο. Το άραμα του οκνοθέτη έχει ως άξονα την ιδέα ότι όταν κάποιος πεθάνει πηγάδινε σε ένα είδος πνευματικού μεταβατικού ξενώνα, που παρεμπιπόντως μοιάζει με εξοχικό περίπτερο. Δεν υπάρχει παράδειος ή κόλαση, θέρος ή θρησκεία. Οι νεκροί παραμένουν στο μέρος αυτό για ακριβώς μία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, πρέπει να επιλέξουν μία και μοναδική ανάμνηση από τη ζωή τους την οποία επιθυμούν να κρατήσουν· όλες οι υπόλοιπες πρόκειται να διαγραφούν. Στη συνέχεια, η ανάμνηση αυτή αναπαρίσταται και κινηματογραφείται, και γίνεται η σταθερή και μοναδική συντροφιά τους καθώς περνούν στην μετά θάνατον ζωή.

Σπντη καρδιά της *Μετά Θάνατον* των Kore-edo εκείνο το είδος προκλητικής και διανοπικά γαργαλιοτικής ούλληψης που οδηγεί τον θεατή στο να εξετάσει την δική του ζωή. Μια ταινία σαν αυτή απαιτεί ένα βαθύμο εμπλοκής που εξακολουθεί και μετά τους τίτλους του τέλους – σε αντίθετη περίπτωση, έχει αποτύχει σε έναν από τους πρωταρχικούς της στόχους. Ο Kore-edo χρησιμοποιεί την κεντρική προκείμενη του συλλογισμού του ως εφαλτήριο για μια πληθώρα αλληλοδιαπλεκόμενων ιστοριών, αφηγούμενος ιστορίες που έχουν να κάνουν τόσο μ' εκείνους που διέρχονται από τον ενδιάμεσο σταθμό καθ' οδόν για το γλυκό επέκεινα, όσο και με εκείνους που «ζουν» και εργάζονται εκεί. Υπάρχει μία απλή προϋπόθεση για να γίνει κανείς σύμβουλος στον ενδιάμεσο σταθμό: να αρνηθεί να επιλέξει κάποια ανάμνηση. Κανείς δεν μπορεί να συνεχίσει την πορεία του αν δεν καταλήξει σε μία επιλογή.

Η πλουσιοπάροχη οπτική παλέτα του *Μαμπορόσι* απουσιάζει από την *Μετά Θάνατον* των Kore-edo. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές οπουδάιες εικαστικές συνθέσεις, αν και ο Kore-edo παρουσιάζει και εδώ αρκετές εικόνες που μένουν χαραγμένες στο νου. Σε μια από αυτές, μια χειμωνιάτικη θύελλα μετατρέπεται σε μπαλέτο των νιφάδων του κιονιού, και σε μία άλλη βλέπουμε τον ατμό να ανεβαίνει τεμπέλικα προς τα πάνω από δυο κούπες φρεσκοσερβίρισμένου τσαγιού. Όπως και στο *Μαμπορόσι*, κάθε σκηνή έχει οργανωθεί με μεγάλη προσοχή, με την κάμερα να αφιερώνει συχνά πολύ χρόνο σε άψυχα αντικείμενα. Υπάρχουν μακριά πλάνα άδειων διαδρόμων, ελεύθερων δωματίων, και ανοικτών εκτάσεων όπου τίποτε δεν κινείται. Η τεχνική αυτή, αν και χρησιμοποιείται κάπως υπόγεια, δίνει στη *Μετά Θάνατον* των Kore-edo μια πολύ διαφορετική αίσθηση από τις συνθισμένες σινεφή ταινίες του συρμού.

Ένα στοιχείο που απουσιάζει από την *Μετά Θάνατον* των Kore-edo είναι η συναισθηματική σύνδεση που αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο του *Μαμπορόσι*. Η *Μετά Θάνατον* των Kore-edo προσφέρει διανοπική ικανοποίηση αλλά είναι συναισθηματικά ψυχρή. Υπάρχουν υπερβολικά πολλοί χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να μην δίνεται πολύς χρόνος σε κανέναν από αυτούς. Οι μόνοι χαρακτήρες στους οποίους αφιερώνεται κάπως περισσότερος χρόνος είναι ο Ιάστρο Γουατανάμπε (τον οποίο υποδύεται ο Taketoshi Naito), ένας 70χρονος επιχειρηματίας που πέθανε μετά από μια άσαρη ζωή σκληρής δουλειάς, και οι δύο υπάλληλοι που έχουν αναλάβει την μεταθανάτια περίπτωσή του, οι Τακάσι Μοσιζούκι (Arata) και Σιόρι Σατονάκα (Erika Oda). Ενώσω ο Γουατανάμπε βλέπει θιντεοκάστετς με τη ζωή του προκειμένου να επιλέξει μία ανάμνηση, το δράμα του απορρόφα τους Τακάσι και Σιόρι, οι οποίοι παραβαίνουν κατ' αυτό τον τρόπο τον θεμελιώδη κανόνα, ο



META  
ΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ  
Wandafuru Rifu

οποίος απαγορεύει τη συναισθηματική εμπλοκή. Όταν ο Τακάσι συνειδητοποιεί ότι μοιράζεται ένα κοινό παρελθόν με το γέρο, αποφασίζει να αποσυρθεί από την υπόθεση. Η επακόλουθη απόφασή του προκαλεί κρίση εμπιστοσύνης στον Σιόρι.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποιες από τις πιο αγαπημένες αναμνήσεις των χαρακτήρων. Ένας άντρας, ο οποίος φλυαρεί ακατάπαιστα για τις σεξουαλικές του κατακτήσεις, επιλέγει εντέλει την ημέρα του γάμου της κόρης του. Μια έφηβη υπερεκθειάζει ένα ταξίδι που έκανε στη Disneyland, κατόπιν όμως, όταν πληροφορείται ότι η επιλογή της συγκεκριμένης ανάμνησης είναι πολύ συνθισμένη για παιδιά της πλικίας της, καταλήγει σε κάτι πιο προσωπικό. Ένας άντρας ανακαλεί μια φορά όταν ήταν Βρέφος και αισθάνθηκε τη φθινοπωρινή λιακάδα να του ζεστάινε το πρόσωπο. Ένας άλλος επιλέγει μια Βόλτα με το λεωφορείο την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Κάποιοι θυμούνται την αγάπη, κάποιοι τις ανέσεις, και άλλοι την σωματική ιδονή. Υπάρχουν τόσες αναμνήσεις όσοι και άνθρωποι – αναμνήσεις για τον καθένα, εκτός από τους ελάχιστους που σκοπίμως τις αποφεύγουν.

Η ταινία του Kore-edo αφιερώνει επίσης χρόνο στην εξερεύνηση του κόσμου όπου κατοικούν οι σύμβουλοι, και στη διερεύνηση του τι είδος ύπαρξης διάγουν. Ο μεταβατικός σταθμός είναι κατ' ουσίαν πανομοιότυπος με ένα οποιοδήποτε κομμάτι της σύγχρονης Ιαπωνίας, απ' όπου δεν απουσιάζει ακόμη και μια ολόκληρη πόλη όπου οι άνθρωποι τρέχουν βιαστικά στον προορισμό τους, επικρατεί μποτιλιάρισμα κατά την ώρα αιχμής, και τα μαγαζιά στολίζουν τις βιτρίνες τους για την περίοδο των Χριστουγέννων. Από πολλές απόψεις, ακριβώς αυτή η κοινωνία, η καθημερινότητα και κανονικότητα του καθαρτηρίου του Kore-edo και όσων το κατοικούν είναι το στοιχείο εκείνο που καθιστά αυτή τη σύλληψη για τη μετά θάνατον ζωή τόσο συναρπαστική.

Το *Μαμπορόσι* ήταν η ταινία που γνώρισε τον Kore-edo στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα, αλλά το *Μετά θάνατον* ζωή των καθημερώνει πλέον ως ένα ταλέντο κάθε νέας ταινίας του οποίου θα γίνεται δεκτή με μεγάλη ανυπομονησία. Στη διεθνή σκηνή, ελάχιστοι είναι τελευταία οι νέοι οκνοθέτες που εμφανίζουν τέτοιες προοπτικές χωρίς να συνδέονται εμφανώς με κάποιο συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος ή ύφος (όπως π.χ. ο Quentin Tarantino). Ακόμη και αν δεν διέθετε τόσο ξένυπο σενάριο, η *Μετά θάνατον* ζωή θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον στη βάση της κεντρικής της ιδέας και μόνο. Ωστόσο, με το επιδέξιο χέρι του Kore-edo πίσω από την κάμερα αλλά και την πένα, το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά απολαυστική κινηματογραφική εμπειρία.

[http://movie-reviews.colossus.net/movies/a/after\\_life.html](http://movie-reviews.colossus.net/movies/a/after_life.html)

## Ο θάνατος, μια τρυφερή αναζήτηση του χαμένου χρόνου του Stephen Holden

Όταν λέμε ότι «θυμόμαστε» κάτι, τι ακριβώς είναι αυτό που ανακαλούμε; Ένα συναισθημα; Μια μυρωδιά; Κάποια λόγια; Εκφράσεις του προσώπου; Αν μας ζητούσαν να αναβιώσουμε μια ιδιαίτερα ευτυχή ανάμνηση, πόσοι από εμάς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πέρα από την ανάκληση του πώς αισθανθήκαμε, και να περιγράψουμε λεπτομερώς και με ακρίβεια το πλαίσιο και τις συνθήκες της στιγμής εκείνης; Ακόμη και όταν είμαστε σε θέση να φέρουμε στην οκέψη μας έντονες νοντικές εικόνες γεγονότων του παρελθόντος, πόσο ακριβείς είναι στην πραγματικότητα;

Αυτά και άλλα βαθιστόχαστα ερωτήματα αποτελούν την ουσία της πανέξυπνης, χιουμοριστικής, ανυπέρβλητης συμπονετικής ταινίας, *Μετά θάνατον* ζωή του Hirokazu Kore-edo. Ο Ιάπωνας οκνοθέτης κέρδισε πριν μερικά χρόνια την διεθνή αναγνώριση με την ταινία *Μαμπορόσι*, μια εξαίσια κινηματογραφημένη ιστορία μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το γεγονός της ανεξήγητης αυτοκτονίας του άντρα της.

Ενώ η ταινία εκείνη μπόρεσε να ανακαλύψει την ιδιαίτερη ουσία της θλίψης στο χρώμα, το φως και τις σκιές των ιαπωνικών τοπίων, και σε εικόνες ενός κόσμου ειδωμένου από απόσταση μέσω ενός πέπλου Βουβού πάνου, η *Μετά θάνατον* ζωή είναι μια ταινία ιδεών, η οπική επι-

φάνεια της οποίας είναι εσκεμμένα κοινότοπη.

(...) Είναι προφανές ποιά είναι η ερώτηση που φέρνει αμέως στο νου τη Μετά Θάνατον ζωή: ποιά ανάμνηση θα διαλέγετε εσείς; Θα ήταν κάποια ερωτική, γαστριμαργική, καλλιτεχνική ή ενισχυμένη από υαρκωτικές ουσίες στιγμή έκστασης; Ή κάτι πιο καθημερινό και κοινότοπο όπως η ανάμνηση του να γέρνετε το κεφάλι σας στην αγκαλιά της μητέρας σας; Η η ευφρόσυνη αίσθηση ενός δροσερού, ανέφελου καλοκαιρινού πρωινού;

Καθώς οι πελάτες του σταθμού μετακομιδής ξεδιαλέγουν και ταξινομούν τις αναμνήσεις τους, η Μετά Θάνατον ζωή μετατρέπεται σταδιακά σε έναν διακριτικό, απίστευτα συγκινητικό και καμιά φορά αστείο διαλογισμό πάνω στο νόημα και την αξία της ζωής. Αυτό που υπαινίσσεται είναι ότι η μοναδική ευτυχία που μπορούμε να βρούμε στην ζωή προέρχεται από μέσα μας, είναι αυτοδημιούργητη.

(...) Η Μετά Θάνατον ζωή έχει να κάνει με τον ίδιο τον κινηματογράφο όσο έχει να κάνει και με τη μνήμη. Γιατί τι είναι οι ταινίες, σε τελική ανάλυση, παρά ονειρικές εικόνες μεγάλης κλίμακας οι οποίες προβάλλονται πάνω στο κινηματογραφικό φίλμ; Ο συνεταλμένος, απέριττος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την ικανότητα των ταινιών να αναπαράγουν τα όνειρα, καθιστά τη Μετά Θάνατον ζωή το άκρο αντίθετο μεγαλόστομων και kitsch χολλυγουντιανών ταινιών όπως το *What Dreams May Come*.

Η ταινία υπαινίσσεται ότι, όσον αφορά την ικανότητά του να συλλαμβάνει την βαθύτερη ουσία της εμπειρίας, ο κινηματογράφος είναι εξίσου ατελής και δονκιχωτικός όσο και η ίδια η μνήμη. Όταν ξεδιαλέγουμε τις αναμνήσεις μας προκειμένου να ανασύρουμε κάποια κομματάκια του παρελθόντος, το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να προσβλέπουμε είναι το ωντικό ισοδύναμο μιας χοντροκομμένης, παλιάς βιντεοταινίας. Ακόμη όμως κι αν οι ταινίες δεν μπορούν να κατακτήσουν πλήρως τη μαγική δύναμη των ονείρων, η δημιουργία τους δεν παύει να αποτελεί μια πολύτιμη, καθαρτήρια δραστηριότητα. Και όταν φτάνει η στιγμή να φτιάχνουν οι υπάλληλοι και οι πελάτες του μεταβατικού σταθμού τις ταινιούλες τους, τη Μετά Θάνατον ζωή δονείται από την ευχάριστη έξαψη ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου.

Μια εντυπωσιακή πτυχή της Μετά Θάνατον ζωής είναι η απόλυτη έλλειψη οποιασδήποτε μεγαλεπιβόλης διάθεσης. Εικαστικά, η ταινία δεν επιδιώκει να κάνει τις αναμνήσεις «ποιητικές», μέσω γυαλιστερών εικόνων ή βασισμένων στην αισθητική των διαφημιστικών φυλλαδίων ή με τη χρήση ρομαντικής μουσικής: μπορεί μεν η ζωή και ο θάνατος να είναι σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν αποτελούν και τίποτε το εξαιρετικό. Ωστόσο, η Μετά Θάνατον ζωή έχει τη δική της αυστηρή ομορφιά, σε υπέροχα πλάνα μορφών που το περιγράφεται με φόντο μια πόρτα λουσμένη στο φως, και άλλες εικόνες που με πολύ λεπτό τρόπο απεικονίζουν το γραφείο διακομιδής ως μεταφυοϊκή πύλη.

Δεν υπάρχουν «ήρωες» και «κακοί», απλώς υπάλληλοι και ιδιότροποι πελάτες οι οποίοι δουλεύουν από κοινού προκειμένου να συναρμολογήσουν τις ενδείξεις που θα τους οδηγήσουν στο παρελθόν, και μέσω αυτής της διαδικασίας ανακαλύπτουν το νόημα και την αξία της ζωής. Αυτό που έχει τελικά σημασία έχει πολύ μικρή σχέση με τα υλικά επιτεύγματα, και τεράστια σχέση με το να έχει κανείς την αίσθηση ότι ζει τη στιγμή, ότι αποτελεί μέρος του κόσμου και αισθάνεται αληθινά και απόλυτα ζωντανός.

**The New York Times**, 12.5.1999

## Στα μισά του δρόμου για τον παράδεισο

Συνέντευξη του Kore-edo στον Tony Rayns

Η ταινία προσπαθεί συνειδητά να αποφύγει τους θρησκευτικούς υπαινιγμούς, αλλά ορισμένοι κριτικοί και θεατές φαίνεται να θέλουν να τη διαβάσουν ως θρησκευτική ταινία. Ο Donald Richie, για παράδειγμα, την περιέγραψε ως Βουδιστική. Ποιά είναι η γνώμη σας γι' αυτό;

Σκοπίμως απέβαλλα τους ιαπωνικούς (ή οποιεσδήποτε άλλους) θρησκευτικούς υπαινι-

META  
ΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ  
Wandafulu Rafa

μούς από την ταινία. Αυτό αποτελούσε μέρος της αρχικής μου σύλλογης. Ξέρετε, λατρεύω αυτό που έκανε ο Lubitsch στο *Ο Παρδέος* μπορεί να περιμένει, όπου κατάφερε να εκμεταλλευθεί όλες τις κωμικές δυνατότητες που ενυπάρχουν στο θέμα του θανάτου. Δεν είμαι βέβαια κρισιανός, αλλά η ταινία εκείνη δεν μου φάνηκε να έχει να κάνει με τον Χριστιανισμό. Επρόκειτο απλώς για ένα κωμικό πλαίσιο, και αυτός είναι ένας απ' τους λόγους που επέλεξα το γεγονός του θανάτου ως αφηγηματικό πλαίσιο και της δικής μου ταινίας. Δεν θα έφτανα στο σημείο να περιγράψω τη *Μετά Θάνατον* zwή ως μία ελαφριά κομεντί, αλλά δεν έχω υπ' ώψη μου καμία άλλη iαπωνική ταινία που να έχει προσεγγίσει το ζήτημα του θανάτου κατ' αυτόν τον ήπια κωμικό τρόπο. Όποτε με ρωτούν, πάντοτε λέω ότι δεν πρόκειται για θροκευτική ταινία, αν όμως κάποιος είναι θρόσκος και αποφασίσει να προσεγγίσει την ταινία μέσω της θροκείας του, αυτό είναι δική του υπόθεση. Δεν έχω εγώ το δικαίωμα να τους πω ότι κάνουν λάθος.

### **Υπάρχει κάτι το ιδιαζόντως iαπωνικό στην ιδέα του να έρχεται κανείς αντιμέτωπος με τη zwή εντός του πλαισίου του θανάτου;**

Απ' όσο γνωρίζω όχι. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο πιθανό να αντικατοπτρίζει την δική μου προσωπική προσέγγιση: τον τρόπο που σκέφτομαι, τον τρόπο που κινηματογραφώ, τον τρόπο που zw τη zwή μου. Στην πραγματικότητα μάλιστα, είχα μεγαλύτερη συνείδηση του γεγονότος ότι χρησιμοποιούσα τη μυθοπλασία ως πλαίσιο επανεξέτασης του ντοκυμαντέρ, παρά του ότι χρησιμοποιούσα το θάνατο ως πλαίσιο επανεξέτασης της zwής. Αυτό που με ενδιέφερε πάνω απ' όλα ήταν να καταφέρω να βάλω τη μυθοπλασία και το ντοκυμαντέρ πλάι-πλάι.

**Η ταινία είναι σε πολλά σημεία αρκετά αστεία, αλλά οι σκηνές που Βγάζουν το περισσότερο γέλιο είναι εκείνες στο στούντιο όπου αναπαρίστανται και κινηματογραφούνται οι αναμνήσεις. Τονίζετε τον αυτοσχέδιο, ερασιτεχνικό τρόπο που το προσωπικό δημιουργεί τα οπτικά εφέ σε αυτές τις αναπαραστάσεις. Το Βλέπετε αυτό ως μια σάτιρα του «κινηματογράφου της ψευδαίσθησης» εν γένει;**

Οπωδόποτε υπάρχει μια κάποια αμφιθυμία πίσω από αυτές τις σκηνές, αλλά σκοπός μου δεν ήταν να επιδοθεί σε μια σάτιρα της κινηματογραφικής τέχνης. Η ευτέλεια των εφέ ήταν προφανώς εσκεμμένη, αλλά για μένα αυτό είχε να κάνει με μια έκφραση ζεστασιάς και συμπάθειας προς αυτό που συνέβαινε. Με σημείο εκκίνησης το «Γειά σας, είστε νεκρός...» καταφέραμε να εκμαιεύσουμε τις ιστορίες αυτές από αυτούς τους ανθρώπους. Γνώριζα όμως ότι θα παρέμενε θαμμένο, δεν θα αποκαλυπτόταν, αν οι άνθρωποι απλώς μίλαγαν για το παρελθόν. Ήξερα ότι παντρεύοντας τις φτηνές αυτές αναπαραστάσεις με την αφήγηση των αναμνήσεων θα προέκυπταν δλμάτα και σε άλλες περιοχές. Και είχα δίκιο: μπορείτε να δείτε τον τρόπο που οι άνθρωποι αναθεωρούν τις αναμνήσεις τους, προσθέτουν λεπτομέρειες, εισάγουν ξεχασμένα συνανθήματα. Είναι εν τούτοις αστείο να βλέπει κανείς το προσωπικό του κινηματογραφικού στούντιο να αντιμετωπίζει με τέτοια σοβαρότητα τις μπάλες από βαμβάκι, και να αναρωτιέται αν θα αποτελέσουν πιστή απομίμωση των συννέφων ή όχι. Αισθάνομαι απίστευτη ευτυχία όταν οι θεατές γελάνε με αυτές τις σκηνές.

**Οι αναπαραστάσεις των αναμνήσεων στο στούντιο εγείρουν επίσης το ζήτημα των ορίων του κινηματογράφου. Οι αναμνήσεις των ανθρώπων έχουν να κάνουν με την μυρωδιά, τη γεύση, την αφή, πράγματα που δεν μπορεί να αναπαράγει μία ταινία...**

Η εντύπωσή μου ότι θυμόμαστε και με τις πέντε αιοθήσεις επαναθεβαίωθηκε ατελείωτες φορές καθώς καταγράφαμε τις 500 συνεντεύξεις. Οι άνθρωποι θυμούνται ένα άγγιγμα, μια γεύση, κάτι που ακούμπισε ανάλαφρα το δέρμα τους. Έχω την αισθήση ότι εδώ και 100 χρόνια που υπάρχει, ο κινηματογράφος αγωνίζεται αδιάκοπα κατά του περιορισμού του να είναι ένα κατά κύριο λόγο οπτικό μέσο: υπάρχει κάτι στον τρόπο που βλέπουμε ταινίες που είναι σα να σηράχνει αυτό το όριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στη *Μετά Θάνατον* zwή οι αναμνήσεις που αναπαρίστανται ως ταινίες δεν είναι οι τελικός προορισμός. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι το τι συμβαίνει μέσα στους ανθρώπους όταν αναβιώνουν την ανάμνηση, και η κινηματογραφική αναπαράσταση δεν είναι παρά ένα βοήθημα.

**Όταν ο Μοτσιζούκι δέχεται να προσδιορίσει μία δική του ανάμνηση, δίνεται η ε-**

**ντύπωση ότι οι συνάδελφοί του που τον κινηματογραφούν αποτελούν μέρος της μνήμης του. Είναι πράγματα έστι; Και αν ναι, τι συνεπάγεται αυτό για την όλη διαδικασία;**

Αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας της ταινίας, αλλά είναι η πρώτη φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση! Ναι, είναι αλήθεια: οι μνήμη του Μοτσιζούκι δεν περιλαμβάνει μόνο τα 20 χρόνια που ήταν υπόνταν, αλλά και τα 50 χρόνια υπηρεσίας σε αυτό τον τόπο μεταξύ ωρής και θανάτου. Η «μνήμη» του αποτελεί αποδοχή και επιβεβαίωση και του χρονικού διαστήματος που πέρασε στον ενδιάμεσο σταθμό.

Η αλήθεια είναι ότι είχα μεγαλεπήβολα σχέδια για τη συγκεκριμένη σεκάνσ. Δεδομένων των κυρίαρχων μεταφορών που διέπουν την ταινία, αντίλαμβανόμουν την εικόνα του Μοτσιζούκι για τον εαυτό του – την ανάμνηση που επιλέγει για να κινηματογραφηθεί – ως ισοδύναμη του υποκυμαντέρ, και την εικόνα του συνεργείου που τον κινηματογραφεί ως ισοδύναμη της μυθοπλασίας. Πιστεύω ότι λίγο-πολύ κάπως έστι λειτουργεί και η πραγματική μνήμη: πρόκειται για ένα συνδυασμό πραγματικών γεγονότων και αποκυμάτων της φαντασίας. Το άλλο πράγμα που ήλπιζα να μεταδώσω ήταν ο αντίκτυπος που θα είχε πάνω στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού το να δουν μια αντανάκλαση του εαυτού τους μέσα στη μνήμη κάποιου άλλου. Ο παραγώγος μου Sato Shihō και εγώ έκαμε ακριβώς μία τέτοια εμπειρία κάποτε καθώς γυρίζαμε ένα υποκυμαντέρ για την τηλεόραση. Το να ουνειδιόποιήσεις ότι αποτελείς μέρος της εμπειρίας κάποιου άλλου έχει πολύ ευεργετικές συνέπειες.

**Στην μία εβδομάδα κινηματογραφικού χρόνου που καλύπτει η ταινία, οι σύμβουλοι πρέπει να «διεκπεραιώσουν» 22 ανθρώπους. Βάσει του νόμου των πιθανοτήτων, θα περίμενε κανείς ένας ή δύο από αυτούς να είναι ομοφυλόφιλοι – δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό;**

Η τελική επιλογή των 22 αυτών ανθρώπων με απασχόληση πάρα πολύ έντονα. Ασφαλώς και υπήρχαν ομοφυλόφιλοι μεταξύ των 500 από τους οποίους πήραμε συνέντευξη· υπήρχε επίσης ένας λαπωνο-κορεάτης. Κανείς τους όμως δεν έφτασε στην τελική επιλογή. Η αρχική μου ιδέα ήταν ότι οι 22 αυτοί άνθρωποι, με όλα τα θραύσματα της εμπειρίας τους, θα μας έδιναν μια «ιστορία» της σύγχρονης λαπωνίας ξεκινώντας από το σεισμό του Κάντο στα 1923, περνώντας μέσα από το πόλεμο και το μεταπολεμικό «οικονομικό θαύμα», και καταλήγοντας στη σύγχρονη εποχή και το μεταναστευτικό κύμα από το Ιράν και την Ασία. Η επιλογή εκείνη θα περιέλαμβανε φυσικά ομοφυλόφιλους, λαπωνο-κορεάτες, και άλλες μοιονότητες. Καθώς όμως έκανα την έρευνά μου, συνειδητοποίησα ότι αυτό το είδος εσκεμμένα ισορροπημένου εννοιολογικού πλαισίου δεν θα λειτουργούσε – ή τουλάχιστον δεν θα είχε τόσο ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν στράφηκα από μια επιλογή ανθρώπων βάσει εννοιών σε μία επιλογή βάσει χαρακτήρων.

**Είχα την αίσθηση ότι, από ορισμένες απόψεις, ο Μοτσιζούκι ήταν κατά κάποιο τρόπο η αυτοπροσωπογραφία σας. Ισχύει κάτι τέτοιο;**

Ναι, αλλά ο προσωπικότητά μου δεν αντανακλάται μόνο στο χαρακτήρα του Μοτσιζούκι. Κομμάτια μου υπάρχουν και στους δίλλους συμβούλους – όλοι τους είναι φορτωμένοι με κάποιο κομμάτι μου! Και φυσικά και στη δική μου βιογραφία υπάρχουν στοιχεία που αποτελούν προϊόντα «μυθοπλασίας».

**Είστε ένας από τους λίγους σκηνοθέτες στον κόσμο που κάνουν τόσο κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους όσο και τηλεοπτικά υποκυμαντέρ που σχετίζονται στενά μεταξύ τους. Το *Xarīs μνήμη*, το οποίο ολοκληρώσατε για την τηλεόραση το 1996, φαίνεται να ανατρέχει στο *Μαμπορόσι* αλλά και να προοινώνεται αυτήν εδώ την ταινία. Πρόκειται να είναι αυτό ένα κυρίαρχο μοτίβο στην μελλοντική δουλειά σας;**

Η μνήμη είναι ένα ζήτημα το οποίο με συναρπάζει εδώ και δέκα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι θα έξακολουθησει να με ενδιαφέρει, αλλά πιστεύω ότι ανοίγονται μπροστά μου και πολλές άλλες κινηματογραφικές προκλήσεις. Όπως έχω πει, στη *Μετά Θάνατον* ωρή θήθελα να διερευνήσω τη σχέση μεταξύ υποκυμαντέρ και μυθοπλασίας και να δω με ποιό τρόπο θα μπορούσαν να ουνυπάρχουν· με ενδιέφερε επίσης πολύ η διερεύνηση των λέξεων, του προφορικού λόγου που χρησιμοποιούμε για να διηγηθούμε ιστορίες. Υπάρχουν όμως και άλλα πεδία στα οποία θέλω

META  
ΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ  
Wandafuru Raftu

να επικεντρωθώ – θέλω, επί παραδείγματι, να δω πώς θα μπορούσε να αρθρωθεί μια ιστορία μέσω μιας συσσώρευσης ανθρώπινων πράξεων. Αυτή είναι μία πρόκληση την οποία δεν έχω επιβάλλει μέχρι στιγμής στον εαυτό μου. Αν επιστρέψουμε σε κάποιες θεμελιώδεις αρχές και θεωρήσουμε ότι ο κόδομος μοιράζεται μεταξύ Έρωτα και Θανάτου, είναι προφανές ότι στη μέχρι τώρα δουλειά μου δεσποζει ο Θάνατος. Νομίζω πως τώρα θα ήθελα να ασκοληθώ με ανθρώπους που αρπάζονται πεισματικά απ' τη ζωή, έτσι λοιπόν ακοπεύω να αλλάξω κατεύθυνση. Τα δύο πράγματα στα οποία εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον μου είναι ο Έρως και το νόημα των ανθρώπινων πράξεων.

#### **Να μνη περιμένουμε λοιπόν κάποια τηλεοπτική δουλειά στο άμεσο μέλλον;**

Το τηλεοπτικό ντοκυμαντέρ αποτελεί μία καταπληκτική φόρμα για να διερευνά κανείς νέα πεδία και να πειραματίζεται. Σχεδιάζω όμως ήδη τρεις ή τέσσερις νέες δουλειές, και βρίσκομαι σε κατάσταση αναβρασμού: δεν βλέπω την ώρα να γυρίσω αυτές τις ταινίες, και όλες τους είναι ταινίες μυθοπλασίας – ή, τουλάχιστον, όχι τηλεοπτικά ντοκυμαντέρ. Πιστεύω λοιπόν ότι για τα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια θα είμαι απασχολημένος με αυτές.

**Sight & Sound**, τόμ. 9, τχ. 3, Μάρτιος 1999





## ΑΠΟΣΤΑΣΗ [2004] Distance

**Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ:** Hirokazu Kore-Eda. **Φωτογραφία:** Yutaka Yamazaki. **Ήχος:** Eiji Mori. **Καλλιτεχνική Διεύθυνση:** Toshihiro Isomi. **Ηθοποιοί:** Tadanobu Asano, Arata, Yusuke Iseya, Yui Natsukawa, Susumu Terajima. **Παραγωγός:** Masayuki Akieda. **Παραγωγή:** Distance Project Team, c/o TV Man Union, Inc, 35mm. Έγχρωμο. **Διάρκεια:** 132'

### Βραβεία

Υποψήφιο για τον Χρυσό Φοίνικα: Φεστιβάλ Καννών 2001.

Τέσσερις γνωστοί πηγαίνουν κάθε χρόνο σε μια απομονωμένη λίμνη για να τιμήσουν τους νεκρούς συγγενείς τους, θύματα –αλλά ίσως και αυτουργοί– μιας σφαγής των μελών μιας θροκευτικής αίρεσης, της Κίβωτού της Αλήθειας. Την τρίτη επέτειο της τραγωδίας, συναντούν έναν νεαρό ο οποίος ήταν μέλος της αίρεσης και ήταν παρών μέχρι που άρχισε η σφαγή. Όταν κάποιος κλέβει το αυτοκίνητό τους, η παρέα αναγκάζεται να περάσει στις εγκαταστάσεις της αίρεσης μια δύπνη νύχτα που, όμως, θα τους αλλάξει τη ζωή...

## **Μια ταινία χωρίς απαντήσεις**

*tou Acquarello*

(...) Στην ταινία *Απόσταση*, ο Hirokazu Kore-edo παρουσιάζει ένα στοχαστικό και αντικειμενικό, αλλά ταυτοχρόνως συμπονετικό, πορτραίτο της απώλειας, της Θίψης, και της επακόλουθης διαδικασίας επούλωσης. Αναμειγνύοντας αναμνήσεις και ασύνδετα flashback με το τωρινό μνημόσυνο στη λίμνη, ο Kore-edo καταφέρνει να αποδώσει τον καμβά της αποζένωσης και της συναισθηματικής απομόνωσης των δραστών από τις οικογένειές τους, καθώς απορροφώνται και αναλίσκονται ολοένα και περισσότερο από την συλλογική ιδεολογία της αίρεσης στην οποία ανήκαν: η μοναχική επίσκεψη του Σακάτα στην προβλήτα πριν την άφιξη των συγγενών· η προαναγγελόμενη εικόνα του κατηφή Μινόρου σε ένα εστιατόριο· ο αναπάντεκος αποχαιρετισμός του αδελφού του Μασάρου (τον οποίο υποδύεται ο Kanji Tsuda) στο τέλος της επετείου του θανάτου του πατέρα τους. Επιπλέον, καθιστώντας ανάγλυφη την ολοένα εντεινόμενη εμπιστοσύνη του πολιτισμού μας στην τεχνολογία (και την εξάρτησή του από αυτήν), ο Kore-edo στοχάζεται πάνω στις αποξενωτικές της επιπτώσεις: τα εκτός δικτύου κινητά τα οποία αποσυνδέουν μεταφορικά τους ταξιδιώτες από τον υπόλοιπο κόσμο· η ανώνυμη και απρόσωπη διάδοση του συνθετικού ίσου μέσω των υδροταμευτήρων· ο κοντόφθαλμος φιλιππικός του Ταμάκι (Kenichi Endo), ουζύγου της Κιγιόκι, πάνω στα περιβαλλοντολογικά δεινά του σύγχρονου πολιτισμού. Εν τέλει ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των πενθώντων να κατανοήσουν την αδίστακτη πράξη των αγαπημένων τους προσώπων και να συμφίλιωθούν με αυτήν, οι απαντήσεις παραμένουν ακατανόητες, αινιγματικές, αβδαίμες, και, σε τελική ανάλυση, άπιαστες.

<http://www.filmref.com/directors/dirpages/koreeda.html>



## **Η διερεύνηση της μνήμης**

*tou Mark Shilling*

Συχνά λέγεται ότι οι οκνούθετες στην ουσία γυρίζουν την ίδια ταινία ξανά και ξανά, αν και αυτό είναι περισσότερο εμφανές στην περίπτωση οριομένων απ' ότι στους υπόλοιπους. Ο Akira Kurosawa υπήρχε ένας από τους πιο πολυδιάστατους οκνούθετες της γενιάς του, γυρίζοντας σχεδόν τα πάντα, από σαιξηπρικές τραγωδίες (*Ο Θρόνος του Αίματος*) μέχρι καθαρά ψυχαγωγικές ταινίες (*Το κρυμμένο φρούριο*), πάντα ωστόσο επανερχόταν στο πρόβλημα του να είναι κανές ήρωας στο πλαίσιο ενός αντι-πρωτοκού κόσμου.

Ο Hirokazu Kore-edo, ο οποίος γύριζε ντοκυμαντέρ που είχαν αποσπάσει πολλά εγκώμια πριν στραφεί στη μυθοπλασία με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του *Μαμπορόσι* το 1995, έχει τοποθετήσει τη μνήμη, από τις πιο ανάλαφρες μέχρι τις πιο σκοτεινές εκφράσεις της, στο επίκεντρο του έργου του. Στο *Μαμπορόσι* μια νεαρή γυναίκα χάνει τον άντρα της έξι αιώνας μιας ανεξήγητης αυτοκτονίας – και χρειάζεται μήνες και χρόνια που φαντάζουνται ατέλειωτα προκειμένου να επεξεργαστεί και να αντιμετωπίσει τον πόνο και τις ενοχές της. Στη δεύτερη ταινία του, την *Μετά θάνατον ζωή* (1998), οι πρόσφατα απεβιώσαντες επιλέγουν την πιο πολύτιμη ανάμνηση τους για να την πάρουν μαζί τους στην αιωνιότητα.

Στην τελευταία του μέχρι στιγμής ταινία, με τίτλο *Απόσταση*, το μοτίβο της μνήμης προσεγγίζεται μέσα από ένα πιο τοπικιστικό, επίκαιρο πρίσμα, καθώς τέσσερις άνθρωποι των οποίων κάποιο αγαπημένο πρόσωπο ήταν μέλος μιας φονικής αίρεσης – και πέθανε δολοφονημένο από τους ίδιους τους συντρόφους του – συγκεντρώνονται την ημέρα της επετείου του θανάτου των αγαπημένων τους. Υπάρχει ένας προφανής παραλληλισμός με την αίρεση Aum Shinrikyo, η οποία πριν λίγα χρόνια απελευθέρωσε ένα τοξικό αέριο στο σύστημα του υπογείου οιδηροδρόμου του Τόκιο στο πλαίσιο μιας παρανοϊκής οκευωρίας με στόχο να προκαλέσει τη συντέλεια του κόσμου. Η προσέγγιση του Kore-edo, ωστόσο, μόνο σκανδαλοθηρική δεν είναι. Με τον γνώριμο πιά τρόπο του, χρησιμοποιεί τεχνικές δανεισμένες από το ντοκυμαντέρ προκειμένου να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της αμερότητας, ενώ ταυτόχρονα διερευνά το πώς η μνήμη φωτίζει το παρελθόν και διαμορφώνει το παρόν.

**ΑΠΟΣΤΑΣΗ**  
Distance

Όπως και οι μεγάλοι σκηνοθέτες που θαυμάζει – ο Andrei Tarkovsky, ο Robert Bresson, ο Hou Hsiao-Hsien – έτσι και ο Kore-edo απορρίπτει τις συμβατικές μεθόδους κινηματογραφικής αφήγησης: δεν υπάρχει κάποιος αφηγητής εκτός κάδρου που να επεξηγεί την υπόθεση, ούτε μουσική για να χειραγωγεί τα συναισθήματα. Μια τέτοια προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο της υπερβολικής διανοητικοίσης: να καταλήξει κανείς με μία ταινία που είναι ολόκληρη ένα κεφάλι που θεωρητικούς, χωρίς καρδιά που αισθάνεται. Ένας όλος κίνδυνος είναι το να ενδώσει ο σκηνοθέτης υπερβολικά στις επιθυμίες του, έτσι ώστε, προκειμένου να δηλώσει αυτά που θέλει, με όση ειλικρίνεια και αν γίνεται αυτό, κλείνει απ' έξω το κοινό.

Κατά τη γνώμη μου, αδίκως ο Kore-edo έχει κατηγορηθεί και για τα δύο αυτά ατοπήματα. Είναι ένας σκηνοθέτης με εξαιρετικό ταλέντο, ευφυΐα και ακεραιότητα, ο οποίος δεν επιδίεται σε διανοητικά παιχνίδια αλλά μάλλον αφαιρεί κάθε περιπτώση μέχρι να αποκαλύψει την πραγματική ουσία της ιστορίας του και να φτάσει στην συναισθηματική της αλήθεια. Και, ως καλός ντοκυμαντέρας που είναι, θέλει να δειξεί και όχι να πει με λόγια: να είναι η μύγα στον τοίχο, όχι ο ερμηνευτής των οποίο λούζει το φως των προβολέων.

Το *Απόσταση* ξεκινά αργά, με μια διάχυτη, διασκορπισμένη αφηγηματική προσέγγιση. Επιπλέον, υποθέτει εκ προοιμίου μια γνώση της τοπικής, ειδοσεογραφικής του αναφορικότητας, η οποία στην περίπτωση μη-Ιαπώνων θεατών ενδέχεται και να απουσιάζει. Τέλος, σε κάποια σημεία θυμίζει υπερβολικά ντοκυμαντέρ γυρισμένο σε πραγματικό χρόνο, με την κάμερα να καταγράφει ψηλοκουβεντούλες και βλέμματα να ατενίζουν μελοδραματικά το κενό, πράγμα που δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο ακοπό. Είναι εμφανές ότι ο Kore-edo άφρος τους θηθοποιούς του να αυτοσχεδιάσουν σε μεγάλο βαθμό τους διαλόγους τους, εξ ου και αυτή η ατμόσφαιρα της ζωής όπως είναι στην πραγματικότητα, αυμπεριλαμβανομένης της κοινοτοπίας της.

Πάρ' όλα αυτά, καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται πι μία την άλλη, τόσο όσον αφορά το παρελθόν όσο και το παρόν, φτάνουμε σε μία κατανόηση των χαρακτήρων με μια αμεσότητα που σπανίως επιτυγχάνεται στον κινηματογράφο. Πάνω απ' όλα αντιλαμβανόμαστε την απομόνωσή τους, με μια διαύγεια που παγώνει το αίμα. Παρά την αμοιβαιότητα της εμπειρίας τους και παρά τους δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ τους, στην ουσία είναι μόνοι με τις αναμνήσεις τους, καθέρετες που αντανακλούν μόνο την προσωπική τους πραγματικότητα.

Οι τέσσερις επιζώντες – ένας ευαίσθητος δάσκαλος (Yui Natsukawa), ένας απότομος, κακοδιάθετος μισθωτός (Susumu Terajima), ένας λίγο αλπτήριος ελεύθερος επαγγελματίας (Yusuke Iseya) και ένας συναισθηματικός φοιτητής (Arata) – πηγαίνουν μαζί σε μια απόμερη λίμνη όπου τα αγαπημένα τους πρόσωπα ζουσσαν κάποτε σε μια καλύβα της αίρεσης. Εκεί συναντούν έναν συνεσταλμένο, γλυκομίλητο πρώνη οπαδό της αίρεσης (Tadanobu Asano), ο οποίος γλύτωσε παρά τρίχα το ολοκαύτωμα στο οποίο αφανίστηκαν οι πρώνη σύντροφοί του.

Όταν, εξ αιτίας μιας αναπάντεκτης τροπής, ξεμένουν παγίδευμένοι σε αυτή την ερημιά, αναγκάζονται να περάσουν το βράδυ στην καλύβα, η οποία έχει παραμείνει εγκαταλειμμένη εδώ και τρία χρόνια, την στοιχειώνουν όμως ακόμα τα φαντάσματα του παρελθόντος. Με το πρώνη μέλος της αίρεσης να αναλαμβάνει ακούσια το ρόλο του καταλύτη, αρχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με τα φαντάσματα αυτά. Κάποιες απ' τις αποκαλύψεις που ακολουθούν είναι αυτό που θα περιμένει κανείς από μια ταινία αυτού του τύπου, όπως για παράδειγμα ότι ο φοιτητής δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Αλλά τις περισσότερες φορές οι συνειδητοποιήσεις έχουν πιο εσωτερικό χαρακτήρα, καθώς οι πρωταγωνιστές αναβιώνουν σκηνές από το παρελθόν, στις οποίες συγκαταλέγονται βίαιες αντιπαραθέσεις και πολύ οδυνηροί αποχωρισμοί. Βλέπουμε ότι επικειρούν να απαντήσουν το μοναδικό ερώτημα που δεν επιδέχεται απάντηση: Γιατί; Στην προσπάθειά τους αυτή, καταλήγουν σε ένα είδος λειψής συμβιβαστικής λύσης, η οποία περιγράφεται, τετριμμένα, ως «κλείσιμο». Επίσης, με έναν κατ' εξοχήν γιαπωνέζικο τρόπο, φθάνουν σε ένα είδος αμοιβαίας κατανόησης που οποία όμως δεν ταυτίζεται με την εγγύτηπα. Στο τέλος, ο καθένας τους παίρνει, αναπόφευκτα, το δρόμο του.

Όλα αυτά εκτυλίσσονται σχεδόν όπως θα συνέβαιναν και στην πραγματικότητα – πολύ λίγα πράγματα φαντάζουν στημένα ή τραβηγμένα. Όταν έπεσε και το τελευταίο καρέ αισθανόμουν σα να βρισκόμουν και εγώ στο τρένο που μετέφερε το παράταιρο αυτό κουίντετο προς το σπίτι, μόνος με τις αναμνήσεις μου.

## **O Kore-edo για την ταινία του**

Απόσπασμα από την συνέντευξη του Kore-edo στον Gabriel M. Paletz

(...) Όταν zntάω από τους ερμηνευτές να εκφράσουν κάτι, εκείνοι έχουν την τάση να επεξηγούν. Όταν κάνεις ντοκυμαντέρ, δεν zntάω από τους ανθρώπους να εκφράσουν κάτι. Έτοι και εγώ δεν το zntώ από τους ηθοποιούς στις ταινίες μυθοπλασίας. Τους εξηγώ τις συνθήκες οι οποίες διέπουν τη zntή των χαρακτήρων, καθώς και το τι προηγήθηκε της τρέχουσας κατάστασης και οδήγησε σε αυτήν: όπως για παράδειγμα στη σκηνή μεταξύ του δασκάλου και της γυναίκας του πάνω στο μπαλκόνι στην ταινία *Απόσταση*.

Μίλανε για δέκα λεπτά περίου. Και όταν γύρισα αυτό το μονοπλάνο των δέκα λεπτών, ενημέρωσα τους ηθοποιούς για το υπόβαθρο, την προϊστορία των χαρακτήρων: ότι δηλαδή το zευγάρι γνωρίστηκε στο πανεπιστήμιο κ.τ.λ. Είπα στον ηθοποιό που υποδυόταν το σύζυγο να zntήσει από τη γυναίκα του να γίνει μέλος της αίρεσης. Και είπα στην ηθοποιό που έπαιζε τη σύζυγο να του απαντήσει ότι ήθελε να εξακολουθήσει να zei όπως zóuse μέχρι τότε. Ζήτησα επίσης από τον ηθοποιό, χωρίς να ενημερώσω την ηθοποιό γι' αυτό, να χρησιμοποιήσει τη φράση: «Εχεις αλλάξει». Ήταν ελεύθερος να τη χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε σημείο του διαλόγου, και με οποιοδήποτε τρόπο. Θα έπρεπε όμως να ξεστομίσει τη φράση αυτή στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να την μεταπείσει, έτοι ώστε, μετά την αναχώρησή του, τα λόγια αυτά να την κατατρέχουν. Αυτές ήταν οι οδηγίες μου. Δεν έχω την αίσθηση ότι τα μονοπλάνα ενθαρρύνουν την ταύτιση και τη συμπάθεια. Στην *Απόσταση* τα χρησιμοποίησα επειδή ο διάλογος ήταν ελάχιστα καθορισμένος εκ των προτέρων. Η μεγάλη λήψη ήταν ένας τρόπος να παραπήρω τον τρόπο που θα δημιουργούσαν οι ερμηνευτές. Παρέχω πληροφορίες στους ηθοποιούς, αλλά δεν τους zntώ να απεικονίσουν τα αισθήματα των χαρακτήρων. Η παραγωγή συναισθήματος εναπόκειται σε εκείνους.

(...) Βασικός στόχος μου ήταν να κάνω μια αφηγηματική ταινία με αφετηρία μια ντοκυμαντερίστικη προσέγγιση. Στα ντοκυμαντέρ, σημείο εκκίνησης είναι κάποιο επίκαιρο κοινωνικό πρόβλημα ή zήτημα... Κατά δεύτερον, πάντοτε απέφευγα τα flashback, με την έννοια των αναμνήσεων που παρουσιάζονται με πραγματικές εικόνες. Στο παρελθόν κατέδειξα τις αναμνήσεις ως λόγο, είτε με λέξεις ή μέσω των αναπαραστάσεων της *Metá Θάνατον* zwnhs. Η αιτία της αποφυγής συγκεκριμένων από το παρελθόν είναι ότι προκειμένου να κάνω ένα ντοκυμαντέρ, η βασική μου θέση είναι να μνη σημείωνα προσπαθών να εκφράσω το τι βρίσκεται εντός του υποκειμένου. Τα ντοκυμαντέρ θα πρέπει να επιδιώκουν να αποκαλύπτουν το μέσα δείκνυντας το έξω. Η πρόσφατη ταινία *Memento* πραγματεύεται το είδος μνημονικής νόσου από την οποία υποφέρει και ο Σεκίνε (ο.ε: στο *Xwris Mnήμη*). Επιχειρεί να αναπαραστήσει την κατάσταση του Σεκίνε κάνοντας χρήση μιας αφήγησης σε πρώτο πρόσωπο. Κατά την άποψή μου, ένα ντοκυμαντέρ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο. Ωστόσο, σκέφτηκα ότι στο πλαίσιο της αφηγηματικής αυτής ταινίας θα μπορούσα να προκαλέσω τον εαυτό μου να δείξει εσωτερικές εικόνες από το παρελθόν, να εκφράσει τα συναισθήματα των ανθρώπων. Αυτά είναι τα δύο μοτίβα που αισθάνθηκα να με καθιδηγούν κατά τη δημιουργία της *Απόστασης*, παρ' όλο που μπορεί να ακούγονται αντιφατικά.

(...) Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να χρησιμοποιήσω τα flashback κατά τέτοιο τρόπο ώστε, αν και βλέπουμε το τι θυμούνται οι χαρακτήρες, δεν παύουμε να αισθανόμαστε αποστασιοπίνοντας από αυτούς. Μπορούσα να τα δεχτώ μόνο με την προϋπόθεση να μνη σημείωνα την συμπάθεια, όπως συμβαίνει με τη συμβατική χρήση αναμνήσεων σε πρώτο πρόσωπο. Κανένας από τους χαρακτήρες της ταινίας δεν ταυτίζεται με τους υπόλοιπους. Τα flashback είναι οι μνήμες εκείνες που δεν είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν.

**CineAction**, τχ. 60, 2003.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Distance



## ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ [2004] Dare mo shiranai

**Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ:** Hirokazu Kore-Eda. **Φωτογραφία:** Yutaka Yamazaki. **Τχος:** Yutaka Tsurumaki. **Μουσική:** Gontiti. **Καλλιτεχνική Διεύθυνση:** Toshihiro Isomi, Keiko Mitsumatsu. **Ηθοποιοί:** Yuya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoko Shimizu, Yu. **Παραγωγός:** Hirokazu Kore-Eda. **Παραγωγή:** TV Man Union, Inc. & Bandai Visual Co. Ltd. & Engine Film, Inc. 35mm. Έγχρωμο. **Διάρκεια:** 141'

### Βραβεία

Βραβείο καλύτερου ηθοποιού (Yuya Yagira), Υποψήφιο για τον Χρυσό Φοίνικα: Φεστιβάλ Καννών 2004.

Τέσσερα αδέλφια ζουν ευτυχισμένα με τη μπτέρα τους σ'ένα μικρό διαμέρισμα στο Τόκιο. Το καθένα είναι από διαφορετικό πατέρα και δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Ο σπιτονοικούρος τους αγνοεί την ύπαρξη των τριών από τα τέσσερα. Μια μέρα, η μπτέρα αφήνει λίγα χρήματα κι ένα σημείωμα όπου γράπται από τον 12χρονο γιο της να φροντίσει τ' αδέλφια του. Κι έτσι ξεκινά η οδύσσειά τους. Τα παιδιά βάζουν τα δυνατά τους να επιβιώσουν μέσα στο μικρό τους κόσμο, επινοώντας και ακολουθώντας ένα δικό τους σύστημα κανόνων. Άλλα όταν υποχρεώνονται να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο, το κουκούλι μέσα στο οποίο ζούσαν και η λεπτή ισορροπία που τα συντηρούσε ξαφνικά καταρρέει...

## Μια νεορεαλιστική ωδή στην παιδική ηλικία

του Allan Hunter

Ένα εφιαλτικό σενάριο γονεϊκής αμέλειας αποδίδεται ως μια σπαρακτική νεορεαλιστική ωδή στην παιδική ηλικία σε αυτή την ταινία (προιόν μακράς κυριοφορίας) που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Hirokazu Kore-edo. Εμπνευσμένο από ένα αληθινό περιστατικό από τα τέλη της δεκαετίας του '80, το *Kanei's* δεν ξέρει παρουσιάζει ένα λεπτομερές πορτραίτο τεσσάρων παιδιών που πασχίζουν να διατηρήσουν μια επίφαση ομαδότητας στην ζωή τους όταν η μπτέρα τους τα εγκαταλείπει.

Την ταινία κομμούν ορισμένες λυρικές και διαπεραστικά συγκινητικές στιγμές, αλλά την υπονομεύει η υπερβολική της διάρκεια για μια τόσο ισχνή ιστορία, καθώς και ένα αόριστο, ανοιχτό τέλος, το οποίο απλώς επιτείνει την αδιόρατα ληθαργική αίσθηση που απονιένει η ταινία.

(...) Ο *Kore-edo* συνέλαβε και έγραψε το πρώτο προσχέδιο της ταινίας 15 χρόνια πριν τελικά τη γυρίσει. Το *Kanei's* δεν ξέρει αποτελεί μια απόπειρα αποστασιοποίησης από τα βιαστικά συμπεράσματα και τις οκανδαλοθηρικές επικεφαλίδες που αναπόφευκτα έπονται μιας τέτοιας υπόθεσης. Αντ' αυτών, προσκαλεί τον θεατή να παρατηρήσει την εμπειρία αυτή εκ των έσω, και να αποκομίσει μια αίσθησην του πώς τη Βίνδαν εκείνοι που την έζησαν.

(...) Το *Kanei's* δεν ξέρει είναι μια ταινία που χτίζεται πάνω σε εντυπώσεις και παρατηρήσεις, παρά πάνω σε μία αφηγηματικότητα που κινείται ορμητικά προς τα εμπρός. Η δύναμη της έγκειται στην ακρίβεια και την αλήθεια αυτών των παρατηρήσεων – αποκομίζουμε μια αίσθηση μεγάλου εσωτερικού αναβρασμού από ένα πόδι που χτυπάει νευρικά το πάτωμα, μια σφιγμένη γροθιά, ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σιωπηλό δάκρυ. Η μουσική καίει τις ευαίσθητες χορδές μας, αλλά η ταινία δεν είναι υπερβολικά συναισθηματική – τα πάντα δίνονται με έμμεσο τρόπο. «Πότε θα μας αφήσεις να πάμε στο σχολείο;» ρωτάει ένα από τα παιδιά, υπογραμμίζοντας έτσι μια λαχτάρα για τα πράγματα που οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένα.

Η ταινία καταφέρνει επίσης να μεταδώσει την αίσθηση μιας πόλης όπου οι άνθρωποι χάνονται μέσα στην ανωνυμία – κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στον πλησίον του ή ακόμη και σε ανθρώπους που συναντά καθημερινά. *Kanei's* ενήλικας δεν τυχαίνει να παρέμβει, τα παιδιά εμφανίζουν μια εντυπωσιακή απουσία περιέργειας σχετικά με τον έξω κόσμο, και, ακόμη και όταν το νοίκι μένει απλήρωτο και τους κόβουν το ρεύμα και το νερό, ακόμη και τότε δεν πέφτουν σε κανενός την αντίληψη και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η διόλου ευκαταφρόνητη διάρκεια της ταινίας αφήνει ίσως υπερβολικό χρόνο για να αναλογιστεί κανείς τέτοια κοινότητα πιπτήματα.

Δεδομένου ότι ο χαρακτήρας τον οποίο υποδύεται αναλαμβάνει την ευθύνη των αδελφών του, ο *Yuya Yagira* καλείται να επωμισθεί το μεγαλύτερο βάρος της ταινίας. Η άνεση που έχει μπροστά στην κάμερα είναι μεγάλο χάρισμα, και τα εκφραστικά μάτια του αποδίδουν μεγάλο μέρος της αγωνίας, της όλης και μεγαλύτερης απελπισίας, και της στωικότητας του χαρακτήρα που υποδύεται. Εν τέλει, καθώς περιφέρεται στους δρόμους του Τόκιο, η μορφή του *Akira* είναι εξίσου συγκινητική όσο και ο *Jackie Coogan* στο *Xαμίνι* ή ο χαρακτήρας του *Antonouán Ntouanéλ* που υποδύεται ο *Jean-Pierre Leaud* στα *400 Χτυπήματα* του *Τρυφώ*. Η *Yu* αφήνει μια εξίσου ισχυρή εντύπωση στις λίγες οκνές που έχει ως μπτέρα, καταφέρνοντας να δημιουργήσει μια σχεδόν συμπαθητική παρουσία από μια γυναίκα η θεαματική ανευθυνότητα της οποίας θέτει τέσσερις μικρές ζωές σε τέτοιο κίνδυνο. Τα υπόλοιπα παιδιά δημιουργούν μια πιστευτή αίσθηση οικογένειας, ενώ ο αυτοασχεδιαστικός χαρακτήρας πολλών από τις οκνές του διαμερίσματος παράγει εκείνο το είδος κλεμμένων στιγμών που κάνουν το κοινό να αναστενάζει από συμπάθεια.

Στο *Kanei's* δεν ξέρει υπάρχουν ήσυχες, υπαινικτικά αποκαλυπτικές εικόνες ομορφιάς και ελπίδας, η ταινία όμως είναι τόσο μακροσκελής και εύθραυστη που τελικά εξαντλεί τα όριά της και εκτρέπεται της πορείας της τη στιγμή που θα έπρεπε να ασκεί καλύτερο έλεγχο στο συναίσθημα.

**Screen**, 14.5.2004



## **Μια ανακεφαλαίωση της κινηματογραφικών εμπειριών**

Συνέντευξη του Kore-edo από την Kuriko Sato

**Στην ταινία *Απόσταση* χρησιμοποιήσατε ένα πολύ συγκεκριμένο σκηνοθετικό ύφος και έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς με τους πθωποιούς. Επηρέασε αυτό τον τρόπο που εργαστήκατε στο *Kaneis* δεν ξέρει;**

Ναι, με θετικό τρόπο. Η εμπειρία της *Απόστασης* μου πρόσφερε μια ευρύτερη προοπτική σχετικά με το πώς μπορεί να γυριστεί μια ταινία. Όσον αφορά το *Kaneis* δεν ξέρει επιδίωξα συνειδητά να κάνω μια ταινία μυθοπλασίας, πράγμα που διαφοροποιεί την προσέγγισή μου από εκείνη της *Απόστασης*, αλλά παρ' όλα αυτά εφέρμοσα πολλά από όσα έμαθα γυρίζοντας την *Απόσταση*. Για παράδειγμα το πώς να χρησιμοποιώ την κάμερα σε σχέση με τα παιδιά, και πώς να δημιουργώ την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο πλατώ. Άλλα κάποια από τα πράγματα που εφέρμοσα στην δημιουργία της ταινίας αυτής ανάγονται επίσης στην εποχή που γύρισα την *Μετά Θάνατον* των ζωή.

Όταν κάνεις ένα ντοκυμαντέρ είσαι υποχρεωμένος να προσαρμόζεσαι σε ότι σου επιβάλλει η πραγματικότητα. Πρέπει επίσης να έχεις την ικανότητα να πάρνεις γρήγορες αποφάσεις. Όσον αφορά τις ταινίες μυθοπλασίας, παλαιότερα νόμιζα ότι είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσεις κανείς ένα ντοκυμαντερίστικο τρόπο κινηματογράφησης, δεδομένου ότι τα πάντα είναι ήδη προσδιορισμένα με ακρίβεια στο σενάριο και τα storyboards. Στην *Απόσταση* ήθελα να καταφέρω να συλλάβω ότι θα εξέπειπαν από μέσα τους οι πθωποιοί, πράγμα που σήμαινε ότι κατήργησα τα storyboards και χρησιμοποίησα μόνο κάμερα στο χέρι. Δεδομένου ότι κατάφερα να γυρίσω επιτυχώς μια ταινία κατ' αυτό τον τρόπο, στο *Kaneis* δεν ξέρει ήμουν πιο σίγουρος ότι δεν θα είχα δυσκολία να προσαρμόσω την προσέγγισή μου στις νέες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποίησα σενάριο και storyboard.

**Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι υφίσταται για σας μία πρ-Απόσταση και μία μετά-Απόσταση εποχή;**

Τρόπον τινά, ναι. Ήθελα να κάνω το *Kaneis* δεν ξέρει σαν ένα είδος ανακεφαλαίωσης των εμπειριών που αποκόμισα από τις τρεις πρώτες ταινίες μου, τόσο των καλών όσο και των κακών εμπειριών μου.

**Χρειάστηκε να αναπροσαρμόσετε τις μεθόδους σας λόγω του ότι δουλεύατε με παιδιά;**

Δεν κάναμε καθόλου πρόβες, αλλά αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο στην προετοιμασία. Περάσαμε πολύ χρόνο με τα παιδιά και καταγράφαμε τα πάντα σε βίντεο, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με την παρουσία μας αλλά και με την παρουσία της κάμερας. Επίσης τα παραπρήσαμε διεξοδικά προκειμένου να διαμορφώσουμε μια εντύπωση για την προσωπικότητα του καθενός τους. Επινοήσαμε διάφορες υποθετικές καταστάσεις, για παράδειγμα έναν υποτιθέμενο καβγά μεταξύ τους. Έτσι συλλέξαμε παραπρήσεις για το πώς θα αντιδρούσε το κάθε παιδί σε μια τέτοια περίσταση. Αυτό μας επέτρεψε να αντιληφθούμε πώς εξελίσσονται μετά από πολλαπλές λήψεις. Το ένα παιδί μπορεί να ήταν καταπληκτικό απ' την πρώτη λήψη, ένα άλλο μπορεί να χρειαζόταν τρεις ή τέσσερις μέχρι να μπορέσει να δώσει την καλύτερη ερμηνεία του.

**Δουλεύοντας με τέσσερα διαφορετικά παιδιά, που το καθένα τους είχε τη δική του προσωπικότητα και ρυθμό, πώς προσαρμόσατε τη μέθοδό σας; Θα πρέπει να ήταν δύσκολο να επιλέξετε τη σωστή λήψη.**

Οι διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους και μεταξύ των ερμηνειών τους με μία έννοια μας υπαγόρευσαν το πώς έπρεπε να μοντάρουμε την ταινία. Έπρεπε να δομήσουμε την ταινία με άξονα τις ερμηνείες τους. Ο Yuya Yagira θετικώνταν μετά από αρκετές λήψεις, ενώ η ερμηνεία της Ayu Kitaura παρέμενε πολύ σταθερή από τη μια λήψη στην άλλη, και τα δύο μικρότερα παιδιά έδιναν την καλύτερη ερμηνεία τους στην πρώτη λήψη. Αυτό σήμαινε ότι, για παράδειγμα σε μια σκηνή μεταξύ του Yuya και των δύο μικρότερων, βάζαμε και τα τρία να παιξουν, αλλά επικεντρώναμε την κάμερα στα δύο μικρά παιδιά κατά την πρώτη λήψη, αφήνοντας τον Yuya εκτός κάδρου. Κατόπιν, στις επόμενες

λήψεις της ίδιας σκηνής, καδράραμε στον Yuya και αφήναμε τα δύο άλλα παιδιά εκτός οθόνης.

Έτσι λοιπόν, μολονότι η ταινία δίνει την αίσθησην ντοκυμαντέρ, περιέχει μεγάλο αριθμό cut, επειδή ήμασταν υποχρεωμένοι να μοντάρουμε με σάνονα τα παιδιά. Κάναμε επίσης συνή χρόνο σταθερά τοποθετημένους κάμερας.

**Χροσιμοποιήσατε επίσης και πολλά κοντινά πλάνα. Ήταν αυτό κάτι προσχεδια-  
σμένο, ή ήταν και αυτό αποτέλεσμα της προσαρμογής της προσέγγισής σας στο τι ταίρια-  
ζε καλύτερα στα παιδιά;**

Είχα σχεδιάσει εκ των προτέρων τα κοντινά πλάνα σε χέρια, δάκτυλα ποδιών, κραγιόνια  
ζωγραφικής πεταμένα στα πάτωμα, κ.τ.λ., προκειμένου να τα χροσιμοποιήσω ως «σφήνες». Τα κο-  
ντινά πλάνα στα πρόσωπά τους, όμως, συνέβησαν πιο ενοτικωδώς. Δεν μπορούσα να αντιστα-  
θώ στον πειρασμό να κινηματογραφήσω τα πρόσωπά τους, γιατί ήταν τόσο χαριτωμένα (γέλια).

**Τι αποκομίσατε από την εμπειρία του να εργαστείτε με παιδιά;**

Η όλη διαδικασία κατασκευής της ταινίας μας πήρε ένα χρόνο, είκαμε λοιπόν να κάνουμε με μια μάλλον ασυνήθιστη κατάσταση. Κάθε εποχή γυρίζαμε και κάποιο συγκεκριμένο επει-  
σόδιο. Στη συνέχεια μοντάριζα εκείνο το τμήμα της ταινίας, και βάσει του τελικού αποτελέσματος έγραφα το κομμάτι που θα γυρίζαμε την επόμενη εποχή. Επανέλαβα λοιπόν τη διαδικασία αυτή  
τέσσερις φορές, και αυτό είχε ως συνέπεια το να βιθιστώ πολύ βαθύτερα σε αυτή την ταινία απ' ότι σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες.

**Δεν είχατε αποφασίσει την τροπή της ιστορίας εκ των προτέρων;**

Εκτός από το τέλος, η ιστορία είχε διαμορφωθεί πριν αρχίσω γυρίσματα. Σχετικά με τις ε-  
πιμέρους λεπτομέρειες, όμως, κατέληγα σε μία απόφαση στο μεσοδιάστημα μεταξύ εποχών γυ-  
ρισμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι, όταν ξανασυναντίομουν με το συνεργείο και τους θη-  
ποιούς την επόμενη εποχή, όλοι έκπληκτοσαν από τις καινούργιες ιδέες μου. Αυτός ο τρόπος  
εργασίας ήταν πολύ απολαυστικός.

**Πώς καταλήξατε στη διανομή των ρόλων; Εκτός από την Hanae Kan, η οποία είχε  
παιξει στο Pistol Opera, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί είναι πρωτεμ-  
φανιζόμενοι.**

Είδα πάρα πολλά παιδιά για τους τέσσερις αυτούς ρόλους, και κατά σύμπτωση όλα όσα  
επέλεξα δεν είκαν προηγούμενη εμπειρία ως ηθοποιοί. Ήθελα πρώτα να διανείμω τους ρόλους  
των παιδιών, και μετά να επιλέξω την ηθοποιό που θα έπαιζε τη μπτέρα βάσει των παιδιών, δε-  
δομένου ότι το να παίζει με τέσσερα ανεκπαίδευτα παιδιά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για εκεί-  
νη. Θα έπρεπε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Ηθελά επίσης να αποφύγω να δώσω στο κοινό την εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος χα-  
ρακτήρας ήταν κακή μπτέρα και ότι ευθύνεται για όλα όσα συμβαίνουν. Αν το κοινό σχημάτιζε  
μια τέτοια εντύπωση, τότε το αποτέλεσμα δεν θα διέφερε σε τίποτε από τον τρόπο που τα MME  
κάλυψαν την υπόθεσην η οποία ενέπνευσε την ταινία. Η μπτέρα υπήρξε θύμα των συγκεκριμέ-  
νων περιστάσεων της ζωής της, και είναι πιθανόν για αγαπούσόν της παιδιά της με τον τρόπο της.

Μια μέρα έβλεπα ένα σώου στην τηλεόραση όπου έτυχε να δω τη Yu, και σκέφτηκα ότι ενδε-  
χομένως θα ήταν σε θέση να ανταπεξέχει στις απαιτήσεις του ρόλου της μπτέρας. Ήταν εξαιρετικά ο-  
ξυδερώκης και δεν παρίστανε την καλή. Την επομένη την τηλεφώνησα και συναντήθηκαμε για καφέ.  
Αυτοπροσώπως ήταν ακριβώς ίδια όπως και στην τηλεόραση. Ήταν ωστόσο διστακτική, και μου είπε  
ότι θα ήταν καλύτερα να μνη της δώσω τον ρόλο και ότι δυσκολεύόταν να απομνημονεύεται διαλό-  
γους. Της είπα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν απαραίτητο, και ότι αυτό που σχεδίαζα ήταν να δίνω στους  
ηθοποιούς τα λόγια τους κάθε πρωί, και στη συνέχεια θα αναπτύσσαμε την εκάστοτε σκηνή από αυτή  
την αφετηρία. Μετά από αυτό ενέδωσε και δέχτηκε την πρότασή μου, και οφείλω να ομολογήσω ότι  
ποτέ δεν περίμενα να είναι τόσο καλή όσο τελικά είναι στην ταινία. Πραγματικά με ξέπληξε.

**Τι σας προσέλκυσε στην συγκεκριμένη ιστορία; Έχει να κάνει με το ότι γενικά σας  
αρέσουν τα παιδιά, ή με το ότι εντοπίσατε κάτι που σας θύμισε τη δική σας νεότητα;**

KANEIS  
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ  
Dare  
mo shiranai

Ενδεχομένως και με τα δύο. Καμιά φορά όταν κανείς παρατηρεί τα παιδιά, αισθάνεται ότι εκδηλώνουν συναισθήματα με τα οποία ένας ενήλικας μπορεί να σχετιστεί. Όσον αφορά αυτή την ταινία, η επιθυμία μου να κατανοήσω τα παιδιά αυτά ήταν πολύ έντονη, ιδιαίτερα τις πράξεις τους από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους.

**Δεν δείχνετε πουθενά τον Yuya Yagira να κλαίει, παρά το γεγονός ότι ο χαρακτής που υποδύεται Βρίσκεται στην δυσκολότερη θέση απ' όλα τα παιδιά.**

Δεν είναι σε θέση να κλάψει. Τα κλάματα είναι ανώφελα γι' αυτόν. Επιπλέον, δεν ήθελα να γίνει η ταινία μελοδραματική. Αυτό ήταν το τελικό μου κριτήριο, γιατί σκοπός μου δεν ήταν απλώς να διηγηθώ μια θλιβερή ιστορία. Μπορεί να είναι θλιβερή, αλλά, εν τέλει, για μένα ήταν πάνω απ' όλα μια ιστορία για ένα αγόρι που καταφέρνει να ωριμάσει. Είχε λοιπόν και μια θετική πλευρά.

**Έχετε δηλώσει ότι σκεφτόσασταν να διασκευάσετε την ιστορία αυτή και να τη γυρίσετε σε ταινία επί δεκαπέντε χρόνια. Με ποιό τρόπο άλλαξε η άποψή σας για την συγκεκριμένη ιστορία στη διάρκεια αυτής της περιόδου;**

Στην αρχή οραματιζόμουν μια προσέγγιση που έμοιαζε περισσότερο με μονόλογο, μια θέωρηση σε πρώτο πρόσωπο από την οπτική γωνία του χαρακτήρα που υποδύεται ο Yagira. Αισθανόμουν μια πολύ άμεση σχέση μαζί του. Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων μεγάλωσα, και τελικά έφτασα σε μεγαλύτερη πλικιά απ' ότι η μπτέρα τον καιρό που έλαβε χώρα το συμβάν. Αυτό είχε ως συνέπεια να αλλάξει και πιο αντιληφτή μου, έτσι ώστε αισθάνθηκα ότι Βρισκόμουν στη θέση κάποιου ο οποίος στέκεται πλάι σε αυτό το αγόρι, και ίως πού και πού το ενθαρρύνει λίγο, του δίνει ένα φιλικό κτύπημα στην πλάτη. Όχι μια φιλική αγκαλιά, γιατί όταν αγκαλιάζεις κάποιον, δεν είσαι σε θέση να δεις αυτό που εκείνος βλέπει. Ούτε ένα πιο έντονο αγκάλιασμα, γιατί κάτι τέτοιο προύποθετεί υπερβολική οικειότητα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν αναγκαίο να τηρήσω κάποια απόσταση, τόσο όσον αφορά εμένα όσο και την κάμερα, προκειμένου να μπορέσω να δω αυτά που έβλεπε εκείνο το αγόρι.

**Εδώ και καιρό αναφέρετε ότι επιθυμείτε να γυρίσετε μια ταινία εποχής (jidai geki). Εξακολουθεί αυτό να συμπεριλαμβάνεται στα μελλοντικά σας σχέδια;**

Βεβαίως. Και μάλιστα η ακριβώς επόμενη ταινία μου θα είναι jidai geki.

**Θεωρείστε καλλιτέχνης που ασχολείται με τρέχοντα zπτήματα της εποχής μας. Τι είναι λοιπόν αυτό που σας τραβά το ενδιαφέρον στις ταινίες εποχής;**

Το *Kanei* δεν ξέρει αποτελεί μια επισκόπηση του είδους ταινίας που έκανα μέχρι τώρα. Προς το παρόν λοιπόν δεν πιστεύω ότι μπορώ να κάνω μια καλύτερη ταινία αυτού του είδους απ' ότι το *Kanei* δεν ξέρει. Είναι προτιμότερο να κάνω ένα πολύ διαφορετικό είδος ταινίας και να διευρύνω τις ικανότητές μου ως κινηματογραφιστής. Ήθελα να δημιουργήσω ένα μεγάλο ψέμα, εννοώντας με αυτό το ακριβώς αντίθετο των σε ύφος ντοκυμαντέρ, νατουραλιστικών, σύγχρονων ταινιών που μέχρι τώρα γύριζα. Ένα jidai geki ήταν η προφανής επιλογή. Άλλα το να είναι κάτι νατουραλιστικό δεν οημάνει αυτομάτως ότι είναι και αληθινό. Μέχρι στιγμής προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω τον νατουραλισμό προκειμένου να αναζητήσω την πραγματικότητα, τώρα όμως θα δοκιμάσω να αναζητήσω την πραγματικότητα αυτή μέσω της απόλυτης μυθοπλασίας. Αισθάνθηκα ότι τώρα είναι η στιγμή να το κάνω. Αν δεν το κάνω τώρα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Έτσι λοιπόν η επόμενη ταινία μου θα είναι μια ταινία εποχής βασισμένη σε μια ιστορία *rakugo*<sup>1</sup> με κεντρικό μοτίβο την εκδίκωση. Ήθελα να κάνω ένα jidai geki όπως εκείνα που γύριζε ο Sadao Nakajima, να μην είναι και τόσο macho και να μην έχει να κάνει με ατελείωτους σκοτώματούς. Θέλω να δείξω πόσο δύσκολο είναι να σκοτώνεις κάποιον. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν αδύνατο τυπάκο ο οποίος αποφασίζει να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του, αλλά το κάνει πολύ απρόθυμα γιατί θα προτιμούσε να ζήσει περισσότερο.

<sup>1</sup> Σύντομη και κωμική ή σατυρική ιστορία που αφηγείται ένας επαγγελματίας παραμυθάς.





## ■ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεννήθηκε στο Τόκιο το 1962. Σπούδασε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Waseda. Μόλις αποφοίτησε, το 1987, άρχισε να συνεργάζεται με την ανεξάρτητη τηλεοπτική εταιρεία παραγωγής TV Man Union, όπου διετέλεσε παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλά βραβευμένα ντοκιμαντέρ. Μεταξύ αυτών, το *But - in the name of Government Aid cuts* (Διάκριση, Διαγωνισμός Galaxy, Ιαπωνία), μια ταινία που διερευνά την αυτοκτονία ενός ανώτατου κυβερνητικού

αξιωματούχου, εξαιτίας της κυβερνητικής αρμελίας στην περιθαλψή των θυμάτων δολοπτηρίας από υδράργυρο στην Minamata, την δεκαετία του '60. Το *Lessons from a calf*, (Βραβείο ATP, Ιαπωνία), γύρω από μια τάξη του δημοτικού στην επαρχία, όπου ο εκπαιδευσης των παιδιών επικεντρώνεται στην εκτροφή ενός μουσχαριού. Το *August without him* (Βραβείο Ταινία του Μήνα, Διαγωνισμός Galaxy, Ιαπωνία), το πορτραίτο του πρώτου γιαπωνέζου ομοφυλόφιλου που ανακοίνωσε δημόσια πώς πάσχει από Aids. Το *Without memory* (Κρατικό Βραβείο Ντοκιμαντέρ) το πορτραίτο ενός άνδρα που εξ αιτίας μιας εγκεφαλικής βλάβης σε συνδυασμό με την νοσοκομειακή αμέλεια δεν μπορεί να θυμηθεί γεγονότα περισσότερο από μία ώρα.

Έχει κάνει επίσης την παραγωγή δύο ταινιών νέων Γιαπωνέζων σκηνοθετών, το *Kakuto* του Iseyama Yusuke που παρουσιάστηκε το 2003 στο Φεστιβάλ του Ρόπερνταμ και *Wild Berries* του Nishikawa Miwa που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2003 στη Νέα Υόρκη στο Φεστιβάλ New Directors/ New Films.

Τέλος, έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, το «*But... A Welfare Bureaucrat: A trace to death*».



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ