

鈴木  
清順  
Seijun  
Suzuki

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ



Επιμέλεια : Δημήτρης Μπάμπας

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ  
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

**II-000000006386**



SEIJUN SUZUKI

鈴木

清順

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΡΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με την ευκαρία της αναδρομής στο έργο του Seijun Suzuki, που οργανώθηκε από το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (18-27 Νοεμβρίου 2005) στα πλαίσια του προγράμματος «Ημέρες Ανεξαρτησίας». Το αφίερωμα περιλαμβάνει την προβολή 7 ταινιών του σκηνοθέτη.

Καλλιτεχνική επιμέλεια αφιερώματος: Λευτέρης Αδαμίδης

Συντονισμός αφιερώματος: Κατερίνα Κακλαμάνη

Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ευχαριστούμε τους: Παναγιώτη Ευαγγελίδη, Rachel DINIITo, Eric Derobert, Niko Σαββάτη, Θωμά Λιναρά.

Επίσης ευχαριστούμε τους: Kira Kitaonanidou (Paris III – Sorbonne Nouvelle), Niko Μυλωνά (Studio Παράλληλο Κύκλωμα), Kiyomi Horiguchi (Little More), Atsuko Fukuda (Kawakita Memorial Film), Marie Suzuki (Institute Japan Foundation), Yasue Nobusawa (Nikkatsu), Tetsu Osaki (Dentsu Tec Inc).

Ευχαριστούμε τους: Max Tessier, Stephen Teo, Tadao Sato, Thierry Jousse, Tony Rayns, το περιοδικό Cahiers du Cinema, το Φεστιβάλ του Rotterdam, το Institut of Contemporary Arts του Λονδίνου, τις εκδόσεις Kodansha International (Τόκιο) και L'Herminier (Παρίσι), καθώς και το δικτυακό τόπο Senses of Cinema για την αναδημοσίευση κειμένων τους.

Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από τα αρχεία των: Institute Japan Foundation (Τόκιο), Nikkatsu (Τόκιο) και Bibliothèque du film (Παρίσι).

Επιμέλεια: Δημήτρης Μπάμπας

Επιμέλεια κειμένων: Ιριγένεια Ταξιούλου

Στη μετάφραση των κειμένων συνεργάστηκαν οι: Έφη Στρουσοπούλου, Άννα Μεντζελοπούλου, Κατερίνα Κρανούλη και Δημήτρης Μπάμπας.

Τα σάκλα του Σέιζουν Σουζούκι και των συνεργατών του μετέφρασε ο Δημήτρης Μπάμπας.

Η βιβλιογραφία, η φιλμογραφία, το βιογραφικό απμείωμα του Σέιζουν Σουζούκι, τα ζενερίκ και οι συνόψεις έχουν συντάχθει από τον Δημήτρη Μπάμπα.

Συντονισμός εκδόσεων: Αθηνά Καρτάλου

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Γραφεία Θεσσαλονίκης: ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 37 84 00, Fax: 2310 28 57 59

Γραφεία Αθηνών: Λεωφόρος Αλεξανδρας 9, 11473, Αθήνα, Τηλ.: 210 87 06 000, Fax: 210 64 48 143

<http://www.filmfestival.gr/>

Σχεδιαστής εξωφύλλου - Επιμέλεια παραγωγής: Γρηγόρης Τρύφου

Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφών: Κική Παπαδοπούλου

Ηλεκτρονική αελιδοποίηση: Δημήτρα Δαύμηλα

Τυπογραφικές διορθώσεις: Μαρία Φωτακέλη

Copyright © 2005, εκδόσεις «Σύγχρονοι Ορίζοντες» - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ISBN 960-398-180-X



Επιμέλεια: Δημήτρης Μπάμπας  
Επιμέλεια κειμένων: Ιφιγένεια Ταξοπούλου

# Περιεχόμενα

Χαιρετισμός, της Δέσποινας Μουζάκη	6
Σέιτζουν Σουζούκι: Ένας θρύλος του ιαπωνικού σινεμά, του Λευτέρη Αδαμίδη	7
<b>Κείμενα για τον Σέιτζουν Σουζούκι</b>	
Σέιτζουν Σουζούκι: Ο αλήπτης της Nikkatsu, του Max Tessier	10
Ο παράγοντας κιόκα: Απολαμβάνοντας τον Σέιτζουν Σουζούκι, του Tony Rayns	19
Αποδομώντας τον Σέιτζουν Σουζούκι, του Thierry Jousse	25
Σέιτζουν Σουζούκι: Το κύρος της μειοψηφίας, του Stephen Teo	29
Η καταγωγή του Σέιτζουν Σουζούκι, του Τάνταο Σάτο	35
Οι διαφορετικοί κόδαιμοι του Σέιτζουν Σουζούκι, του Τακέο Κιμούρα	41
<b>Κείμενα και απόψεις του Σέιτζουν Σουζούκι</b>	
Πριν από το σινεμά	46
Για τον κινηματογράφο	50
Σελίδες ημερολογίου	57
Η έρημος κάτω από την κερασιά: μια συνέντευξη του Σουζούκι στον Σουζούκι	61
<b>Οι ταινίες του αφιερώματος</b>	
Άγρια νύχτα	68
Ιστορία μιας πόρνης	70
Ο αλήπτης του Τόκιο	72
Γεννημένος δολοφόνος	74
Ταιγγάνικη μελωδία	76
Πίστολ Όπερα	78
Πριγκίπισσα Ρακούν	80
<b>Βιογραφικό σημείωμα του Σέιτζουν Σουζούκι</b>	83
Φίλμογραφία	86
Εκδόσεις DVD	89
Βιβλιογραφία	92



# Χαιρετισμός

Το αφιέρωμα στο έργο του Ιάπωνα οκνοθέτη Σέιτζουν Σουζούκι που διοργανώνουν οι «Ημέρες Ανεξαρτησίας» είναι μια πολύ σημαντική πτυχή στο πρόγραμμα του 4ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στη Θεσσαλονίκη το έργο αυτού του πάντα ρηξιέλευθου, τολμηρού και διαρκώς ανήσυχου δημιουργού.

Δέσποινα Μουζάκη

Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

# Σέιτζουν Σουζούκι: Ένας θρύλος του ιαπωνικού σινεμά

Όταν τον περασμένο Μάιο, στις Κάννες, μαζευόμασταν στην αίθουσα Buñuel για να δούμε την εκτός συναγωνισμού Πριγκίπισσα Rakoún, διαφανώμασταν ότι στη σκηνή θα εμφανιζόταν αυτοπροσώπως ο 82χρονος και με σοβαρά προβλήματα υγείας Σέιτζουν Σουζούκι, αναγκάζοντας μια ολόκληρη αίθουσα να χειροκροτεί δρθια. Αυτή η μοναδική στιγμή συνάντησης με ένα ζωντανό θρύλο του ιαπωνικού σινεμά ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει την ίδεα ενός, μικρού έστω, αφιερώματος σε ένα σκνοθέτη που παραμένει άγνωστος στη χώρα μας. Ίσως γιατί δε θεωρήθηκε ποτέ αρκετά «σοβαρός» ώστε να ασχοληθεί κάποιος μαζί του – αν και είμαι σίγουρος ότι έχει το μικρό, φανατικό του κοινό.

Κάποιοι, Βέβαια, ίσως αναφωτθούν: Γιατί ένα αφιέρωμα σε έναν γηραιό πλέον και «εμπορικών» προδιαγραφών οκνοθέτη, στην πρώτη μάλιστα εμφάνιση ενός τμήματος που ορκίζεται πίστη στη διαρκή αναζήτηση του καινούργιου; Μα, γιατί αυτός ο σοφός, «αιωνίως νεανίας», Βρίσκεται ακόμη στην εμπρασθοφυλακή της κινηματογραφικής πρωτοπορίας και γιατί αντιπροσωπεύει και φωτίζει όσο ελάχιστοι τον όρο ανεξάρτητος δημιουργός.

Ο Σουζούκι ανδρώθηκε τη δεκαετία του '60 στα στούντιο της εταιρίας Nikkatsu, όπου και δημιούργησε το μεγαλύτερο όγκο του έργου του (47 από τις 56 ταινίες του), φτιάχνοντας, κατά παραγγελία, φτηνές γκανγκστερικές ταινίες γιακούζα, μελό και περιπέτειες εποχής. B-movies προσριμένα να γεμίσουν διπλές προβολές, με κοινό εισιτήριο. Και όμως, δουλεύοντας σε ένα τόσο ασφυκτικό πλαίσιο, όπως ο κοντινός «συγγενής» του, Sam Fuller, ξεπέρασε τους περιορισμούς και τις συμβάσεις των ειδών που κλήθηκε να υπηρετήσει και έπλασε ένα *sui generis* παρασιθητικό σύμπαν, με σήμα κατατεθέν την καταστράγηση της γραμμικής αφήγησης και την επαναστατική χρήση οκνικών και χρωμάτων. Χωρίς, Βέβαια, να λείπει κάτω από τον αισθητικό παρεξιαμό των εικόνων του μια οξυδερκής ανατομία της ιαπωνικής κοινωνίας.

Οι εφτά επιλογές του αφιερώματος, τρία μετά- noir αριστουργήματα, ένα εκπληκτικό μελόδραμα (:) από την πιο παραγωγική του περίοδο στη δεκαετία του '60, ο μεγάλος επιστροφή του, το 1980, με το Βραβευμένο στο Βερολίνο Ταιγγάνικη μελωδία και οι δύο πιο πρόσφατες δημιουργίες του, αποδεικνύουν, νομίζουμε, περίτραβα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν διαχρονικά ανορθόδοξο οκνοθέτη, που ξεφεύγει πεισματικά την κατηγοριοποίηση. Σήμερα, ο «διασκεδαστής» Σουζούκι αναγνωρίζεται επιπέλους ως ένας προφήτης του μεταμοντέρνου, ένας cult δημιουργός, ή ο οκνοθέτης που άνοιξε το δρόμο για το ιαπωνικό νέο κύμα της δεκαετίας του '60, σύμφωνα με τον Ναγκίδια Όσιμα. Λατρεύεται από οκτωβάστες όπως ο Jim Jarmusch, ο John Woo, ο Buz Luhrmann, ή «αντιγράφεται από το φανατικό του θαυμαστή Quentin Tarantino. Ευτυχώς, την ίδια στιγμή εξακολουθεί να παραμένει, κυρίως, μια γνήσια «ένοχη» απόλαυση και ένας αληθινός «απόβλητος» ανατροπέας.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα αναπόσπαστο συμπλήρωμα στο μικρό αυτό αφιέρωμα, μια πολύτιμη προσθήκη στη σκεδόν ανύπαρκτη βιβλιογραφία για τον Σουζούκι και, κυρίως, ιδιανική αφετηρία για μια βαθύτερη γνωριμία με το απόβλητο έργο του.

Λευτέρης Αδαμίδης  
Διευθυντής Προγράμματος «Ημέρες Ανεξαρτησίας»





Κείμενα για τον  
Σέιτζουν Σουζούκι

# Σέιτζουν Σουζούκι: Ο αλήτης της Nikkatsu

Max Tessier

Όταν, το Μάιο του 1968, ο Σέιτζουν (αλλιώς γνωστός ως Κιγιονόρι) Σουζούκι απολύεται από την εταιρεία Nikkatsu, από τον ίδιο τον πρόεδρό της Κιγιουσάκου Χόρι, που θεωρεί προσβλητικό το να παράγονται στην εταιρεία του ταινίες τόσο «ακατανότητες» και «επαίσχυντες», ο ίδιος ο Σουζούκι είναι ήδη στο απόγειο της φήμης του στην Ιαπωνία, και έχει γίνει μύθος ακόμα και στην Ευρώπη. Η απόλυτη του προκαλεί βίαιες αντιδράσεις διανοούμενων και φοιτητών, σε μια περίοδο που η εξέγερση υποβόσκει και θα καταλήξει στις ταραχές του 1969-1970. Διαδηλώσεις στο Τόκιο, που υποκινούνται από ριζοσπαστικές ομάδες φοιτητών, διώς η Ζενγκακούρεν,<sup>1</sup> συμπίπουν χρονικά με το γεγονός αυτό και γίνονται αφορμή ώστε η υπόθεση Σουζούκι να χαρακτηριστεί ως «υπόθεση Langlois της Ιαπωνίας».<sup>2</sup> Ακολουθεί μια μακροχρόνια και επεισοδιακή δίκη εναντίον της Nikkatsu, που ο Σουζούκι θα κερδίσει... το 1976. Αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο και το τέλος ενός μύθου, μια που, μετά από αναρίθμητες προβολές και ολονύκτιες, ενθουσιασμένες συγκεντρώσεις των πιο ετερόκλητων θαυμαστών, οι ταινίες του Σουζούκι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν προβάλλονται πια στις κινηματογραφικές αίθουσες του Τόκιο. Κι δώρω, ο Σουζούκι υπήρχε το είδωλο μιας ολόκληρης γενιάς φοιτητών και νέων, που αναγνώρισαν τον εαυτό τους στο εκκεντρικό και εξαιρετικά ευρηματικό έργο του.

Ο δυτικός θεατής, που σε γενικές γραμμές δε γνωρίζει τίποτα, ή σκεδόν τίποτα, για το έργο του Σουζούκι – ή μόνη ταινία που έχει ουμάλει στη φήμη του είναι *Τα κορίτσια της χαράς* (1964), που προβλήθηκε στο Βέλγιο – μπορεί να αναρωτηθεί ποια ήταν η καλλιτεχνική του εμβέλεια στην Ιαπωνία και για ποιο λόγο σημαντικοί κινηματογραφιστές διανοούμενοι αναφέρονται α' αυτόν με διάφορους τρόπους. Η φήμη του είναι, πράγματι, μάλλον δύσιμη σε σχέση με τη συνολική του σταδιοδρομία στην Nikkatsu. Στο βιβλίο του *Ιστορία των ιδεών στον ιαπωνικό κινηματογράφο*, ο κριτικός και ιστορικός Τάντο Σάτο επισημαίνει ότι μια από τις πρώτες ταινίες του Σουζούκι που τράβηξε την προσοχή του καινού ήταν *Η άνοιξη που δεν ήρθε* (1958), δημοφιλής σε μια από εκείνες τις ιστορίες ανήλικων εγκληματιών, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Ιαπωνία την εποχή Ταιγιοζόκου (Γενιά του Ήλιου).<sup>3</sup> Όμως, συνεχίζει ο Σάτο, μόλις το 1963 και με την ταινία *Άγρια νιότη*, καταφέρνει ο Σουζούκι να «διαμορφώσει το προσωπικό του ύφος», δηλαδή, τέσσερα μόνο χρόνια πριν από το οκάνδαλο και τη δίκη και ύστερα από είκοσι επτά ταινίες που έχει γυρίσει ήδη από το 1956 μέχρι το 1963! Ο Σουζούκι ήταν πράγματι ένας απ' αυτούς τους οκνηθέτες που, με την πληθωρική παραγωγή ταινιών (τέσσερις με πέντε το χρόνο), εξασφαλίζει το ψωμί του και τη θέση του στην εταιρεία με την οποία συνδέεται με συμβόλαιο. Άλλωστε, διώς σωστά παρατηρεί ο Σάτο, ο Σουζούκι έγινε γνωστός με «ταινίες δράσης» συμμοριών, «επειδή η Nikkatsu γνώρισε την εμπορική επιτυχία με ταινίες δράσης», αλλά ότι «για τον ίδιο, που αντιπαθούσε τα εποικοδομητικά θέματα, οποιοδήποτε κινηματογραφικό υλικό μπορούσε να είναι κατάλληλο, αρκεί να μην είχε εποικοδομητικό χαρακτήρα. Για κάποιον που είχε συχνά βρεθεί στα σύνορα ζωής-θανάτου, και που είχε ήδη ανακαλύψει τον κωμικό χαρακτήρα μιας τέτοιας κατάστασης, συνιστούσε έναν τρόπο ζωής το να αποδέχεται ανεπιφύλακτα το υλικό που του έδιναν να οκνηθετήσει και να αναδεικνύει από μέσα του το στοιχείο του γελοίου».

## Mia cult μορφή, με διαβρωτικό χιούμορ

Από εκείνην, λοιπόν, την εποχή (1963), ο Σουζούκι γίνεται αιγά-αιγά αυτό που στις Η.Π.Α. θα αποκαλούσε κανείς «cult figure» (όπις, π.χ. ο Roger Corman ή ο Russ Meyer). Οι ξένοι κριτικοί των γνωρίζουν αποκλειστικά από τις τελευταίες του ταινίες, καθώς οι υπόλοιπες είναι πρακτικά απρόσιτες στα κυκλώματα αυτά. ενώ κά-



Ο αλήτης του Τόκιο

ποια αντίτυπα έχουν εξαφανιστεί. Από το 1963 μέχρι το 1968, χρονιά που απολύθηκε, ο Σουζούκι θα γυρίσει ακόμη δεκατέσσερις ταινίες για τη Nikkatsu, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι πιο διάσημες και αντιρροσωπευτικές του.

Ρομαντικός και χωρίς αυταπάτες, αμοραλιστής αλλά και ηθικός, ο Σέιζουν Σουζούκι χαρακτηρίζεται από ένα σπάνιο πρασόδιο για λάπινα ακινοθέτη, ή και, γενικότερα, για λάπινα: το χιούμορ και τη διάθεση να χλεύ-άσει πις προκαταλήψεις και τους καθιερωμένους κώδικες. Στόχος του χλευασμού του είναι μάλλον το είδος και η συγκεκριμένη ηθική, παρά οι ίδιοι οι χαρακτήρες, για τους οποίους τρέφει κάποια συμπάθεια, παρά τις γε-λοία και μάταια πλευρά τους: οι πόρνες στην ταινία *Ta koreigai της χαράς* ή στην *Istoria μιας πόρνης* (1965), οι απουδαστές στην *Ελεγεία της βίας* (1966), κερδίζουν τη συνενοχή του Σουζούκι εναντίον της κοινωνίας, πα-ρά την ακραία τους αυμπεριφορά - ή και εξαιτίας της. Ακόμα και ο χαρακτήρας του Τετσούγια Ουατάρι στον *Αλήτη του Τόκιο* (1966), ή του δολοφόνου που ενσαρκώνει ο Τζ Σίαντ στο *Γεννημένος δολοφόνος* (1967), που γελοιοποιούνται απίστευτα και παραδέρνουν σαν μαριονέτες σε μια υπερκατασκευή του χλευασμού, δεν είναι απόλυτα αρντικοί ο Σουζούκι τούς αποδίδει μια συγκινητική, τυπικά γιαπωνέζικη, ανθρωπιά.

Για τον Τάντο Σάτο, στις ταινίες του Σουζούκι «το χιούμορ υποκαθιστά την κάθαρο», ενώ στις σειρές γιακούζα ο εξαγνιαμός του θεατή γίνεται μέσα άπο μια «ηθική», συνδεδεμένη με μια «δίκαιη» βία και το σχε-δόν θρηακευτικό σεβασμό στους κώδικες. Στο έργο του Σουζούκι, αντίθετα, ο χλευασμός εξαγνίζει τους διε-φθαρμένους και χωρίς νόημα κώδικες. Στις καλύτερες ταινίες του, και ειδικά τις τελευταίες, ο σκηνοθέτης, συνειδητά και με ταλέντο, κινείται προς μια θεατρικότητα που εκφράζεται με τα στυλιζαρισμένα ακνικά, τις καταστάσεις ή τους ηθοποιούς-μαριονέτες, που ενσαρκώνουν στερεότυπα στα οποία ο Σουζούκι αρνείται κάθε αξιοποίηση. Την ίδια στιγμή, άλλοι ακνιοθέτες αγωνίζονται να διαιωνίσουν τα ίδια αυτά στερεότυπα.

Ο αλήτης του Τόκιο είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που εξωθεί στα άκρα αυτή την τεχνική: με αφετηρία ένα γυνατό τραγούδι την εποχής εκείνης, που έδωσε και τον τίτλο στην ταινία, ο Σουζούκι παρασύρει τον τρα-γουδιστή-βεντέτα Τετσούγια Ουατάρι, ένα κακέκτυπο λάπινα Elvis Presley, σε ένα ψυχεδελικό ταξίδι, απ' όπου

εξιθελίζεται ο ρεαλισμός. Το βασικό μοτίβο του τραγουδιού είναι ο καταλύπτης που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο ήρωας θριαμβεύει – και θριαμβεύει σε κάθε περίσταση. Το σενάριο, απίστευτα περίπλοκο και παράλογο, είναι σχεδόν εξίου ακατανόπτη με οριαμένες ταινίες του Όσαμα, για διαφορετικούς λόγους, αλλά με παρόμοια λογική. Αριστουργηματικά «ποπ» και αυθεντικά «κιτς», αποτελεί θριαμβό του δημιουργικού πνεύματος του Σουζούκι, ο οποίος ακροβατεί πάνω στα στερεότυπα της εταιρείας: στη διάρκεια των καθηγόδων, ένα τεράστιο στυλιζαρισμένο μπαρ αλλάζει χρώμα κάθε φορά που εμφανίζεται ένας γκάγκοτερ ή κάθε φορά που πέφτει ένας πυροβολισμός, περνώντας από το κόκκινο στο μαύρο, από το κίτρινο στο μαύρο χρώματα με ιδιαίτερη σημαδία στην λαπωνία, αλλά και στη συμβολική γλώσσα του δημιουργού. Σε όλη τη διάρκεια της εν λόγω ταινίας, εμφανίζονται χαρακτήρες-στερεότυπα των ταινιών γκαύζα, με μοναδικό λόγο ύπαρξης τη μυθική υπόδοση τους: ένας σημαδεμένος δολοφόνος που αυτοκτονεί με μια σφαίρα στο κεφάλι, απόλυτα στυλιζαρισμένοι γκάγκοτερ, μια υπερβολικά συναισθηματική και ρομαντική πρωΐδα (η απίστευτη Ταιέκο Ματσουμάρα) που τραγουδά με κάθε ευκαιρία, χωρίς να αναφέρουμε τον πρωικό Τετσού, απίπτο και πάντα έτοιμο να σιγοτραγουδήσει το βασικό μοτίβο του τραγουδιού στιγμές. Σε μία από τις πιο αναπάντεχες και οστείες οκνής της ταινίας, ο Τετσού μονομαχεί με πιστόλι πάνω στις κινηματογραφικές αιδηροδρομικές γραμμές, ενώ ένα τρένο έρχεται από μακριά, απειλώντας εκείνον που πρόκειται να πιπήθει... Το τέλος υπερθεματίζει, ενιακούντας το μύθο του ήρωα, που πάντοτε κάκκο-ή (γεμάτος αυτοπεποίθηση) απομακρύνεται προς τη φωτιά με νέον συναοικία της Ακαδαίκα, πιάνοντας και πάλι το τραγούδι της ταινίας, μαζί με τους θεατές...

Ωστόσο, είναι στην ταινία Γεννημένος δολοφόνος (1967) όπου ο Σουζούκι υπονόμευσε πιο φανερά τους κώδικες και τα στερεότυπα του γιαπωνέζικου film noir. Η πρόθεση είναι ήδη φανερή από το σενάριο-παρωδία (του Χάταιρο Γκουρίγιου),<sup>4</sup> που υιοθετεί και κυριολεκτικά κοροϊδεύει τη θεματολογία των ταινιών γκαύζα, είδος στο οποίο ειδικεύοταν ο Nikkatsu, με δεκάδες παραγωγές το χρόνο.

Το μέτρο δίνεται από την υπέρτατη φιλοδοξία του κινηματογραφικού ήρωα, Γκόρο Χάναντα,<sup>5</sup> να αναρριχηθεί στην ιεραρχία των γιαπωνέζων γκάγκοτερ και να σκοτώσει ο ίδιος το «Νόιμερο Ένα». Όλη του η δράση συνδέεται με τους ιεραρχικούς κώδικες των πληρωμένων δολοφόνων στην λαπωνία, καθρεφτίζοντας μία μόνο από τις όψεις ενός έθνους, όπου όλα τα επαγγέλματα είναι επίσης ιεραρχημένα βάσει της αρχαιότητας ή της ισχύος (εργοδότες, γκέισες, ηθοποιοί, κ.λπ.). Η έμμονη ιδέα του Χάναντα είναι απολύτως φαντασιακή και οι διάφορες περιπέτειες, στις οποίες εμπλέκεται, είναι πρόσωχμα για να φτάσει σ' αυτό τον ιδεατό στόχο και να αποκτήσει λόγο ύπαρξης.

Το εικαστικό ύφος του Σουζούκι συγγενεύει με τα underground κινούμενα σχέδια που είναι, ούτως ή άλλως, πηγή έμπνευσης για το σενάριο: οι νεκροί κατρακυλούν στριφογυρίζοντας είκοσι φορές και μετά ξανασκύνονται, εκτελώντας έναν εξωπραγματικό χορό, όπου κάθε πράξη είναι ένα «γκαγκ» συχνά παράλογο. Μια από τις δολοφονίες του Χάναντα αποτυγχάνει εξαιτίας μιας πεταλούδας που κάθεται πάνω στον τηλεφακό του την ώρα που πυροβολεί, ενώ η κάμερα καδράρει τα αναγνωρίσιμα σημάδια του θεμελιώδους παραλογισμού μιας πόλης τόσο πολύπλοκης όπως το Τόκιο. Μερικές φορές μας θυμίζει μερικά από τα πιο παράλογα αμερικανικά καρτούν του Tex Avery ή του Bob Clampett.<sup>6</sup> Ενα από τα σατιρικά στοιχεία της ταινίας, που μάλλον δεν άρεσε καθόλου στη διοίκηση της Nikkatsu, είναι η γελοιοποίηση της λογοκρισίας από τον Σουζούκι, ο οποίος υπερτονίζει τις γελοίες μεθόδους της: κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης οκνής, παράξενα μαύρα σχήματα εμφανίζονται στην άκρη της «Nikkatsu-scope» και διασκίζουν την οθόνη για να εξαλείψουν τις σχεδόν γυμνές γυναίκες που εμφανίζονται στην άλλη άκρη... Φανταστικός λαβύρινθος, διάσπαρτος με πτώματα, πεταλούδες, μυστηριώδεις χαρακτήρες και ανυπουχητικές οκιές, όπου η λογική της πράξης είναι ανεξήνιστη, όπως και στα έργα του Chandler.<sup>7</sup> Η ταινία Γεννημένος δολοφόνος είναι ο λογική κατάληξη μιας «αρντικής και αυτοκτονικής» πορείας, της οποίας τις συνέπειες ο Σουζούκι θα πληρώσει.

Με τον ίδιο τρόπο, σε μια παλιότερη ταινία, τη Σημαδεμένη ζωή (1965), ο Σουζούκι ακυρώνει ένα σχετικά συμβατικό σενάριο, στην οποία παρουσιάζεται θεατρικά και με εξαιρετικό τρόπο το αναμενόμενο φινάλε, όπου ο ήρω-



Τα κορίτσια της χαράς

ας, τον οποίο ενδιαφέρουν οι Κότζι Τακαχάσι, πρέπει να εκδικηθεί για το θάνατο του αδερφού του, που δολοφονήθηκε από τους γιακούζα. Το αδυσώπιτο πεπρωμένο υπογραμμίζεται βίαια με θεατρικά μέσα, που χρησιμοποιούνται στο μέγιστο της εκφραστικής τους ιωύος: την ώρα που πεθαίνει ο αδερφός, η οθόνη λούζεται με κόκκινο φως, ενώ ο Τακαχάσι τρέχει να πάρει την εκδίκωσή του, στην καρδιά της καταιγίδας. Ο ρυθμός της ταινίας επιταχύνεται ξαφνικά και η αναμενόμενη σκηνή παίρνει μια ασυνήθιστη δάσταση, χάρη στη μαγεία της σκηνοθεσίας. Η κάμερα του Σουζούκι σε κάθετο πλονζέ, κινηματογραφεί συρόμενες πόρτες σε εξωπραγματικούς φωτισμούς, ενώ ο ήρωας, που αποκάλυψε το μυστικό του τατουάζ, ορμάει στους αντιπάλους του κραδαίνοντας το σπαθί του. Με το ρυθμό, την ανάπτυξη ενός πλαστικού πλούτου και το απόλυτο στυλιζάρισμα, ο Σουζούκι αποφέύγει τις παγίδες τυποποίησης αυτού του κινηματογραφικού είδους, αλλά ο χλευασμός φαίνεται ότι ακόμα απλώς υποβόσκει.

#### Ματαιώσεις και απώθηση

Ωστόσο, τα πιο προσωπικά έργα των τελευταίων ετών του Σουζούκι στη Nikkatsu απομακρύνονται από το στυλιζάρισμα που τον έκανε διάσημο στην Ιαπωνία.

Η Ελεγεία της Βίας (1966), σε σενάριο του Κανέτο Σίντο,<sup>8</sup> είναι μάλλον μια ρομαντική, γεμάτη ζωντάνια αναφορά στην εφηβεία του ίδιου του Σουζούκι, που διαδραματίζεται στην περιοχή Οκαγιάμα γύρω στο 1935. Την εποχή εκείνη, που οι στρατιωτικοί κυριαρχούσαν λόγω της τύχες της Ιαπωνίας οδηγώντας την σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ο Σουζούκι περιγράφει εξαιρετικά την ανάγκη των απουδασών για σωματική βία: ο Κίροκου, ο κεντρικός χαρακτήρας του έργου, τσακώνεται διαρκώς με τους συμφοιτές του, σε μια ατμό-αφαίρα διαρκούς βίας, συγκαλυμμένης ή απροκάλυπτης.

Όπως και ο Όσιμα, αλλά με διαφορετικά μέσα, ο Σουζούκι δείχνει με ποιον τρόπο η νεολαία ξέδεινει απραγματική ενέργεια στους καβγάδες και πώς αυτή η βία δεν είναι στην πραγματικότητα παρά μια διέξοδος για τις καταπιεσμένες σεξουαλικές επιθυμίες. Για παράδειγμα, ο Κίροκου τρέφει έναν «ιδανικό» έρωτα για



Ιστορία μιας πόρνης

την Μίσικο, το «αγνό κορίτσι», κλασική γιαπωνέζα και, επιπλέον, χριστιανή. Μην τολμώντας να την αγγίξει, της γράφει ποιήματα: *Είσαι αγνή σαν την Ιωάννα της Λορένης ή την Παρθένο Μαρία...* Μια από τις πιο παράξενες οκνής της ταινίας τον παρουσιάζει να παιζεί μια ρομαντική μελωδία στο πάνω, ενώ η κάμερα υποδηλώνει ότι κινέι τα πλήκτρα με το γεννητικό του δργανό. Ολόκληρη η ταινία είναι ένα διαρκές πηγανέλα ανάμεσα στην ανεκπλήρωτη επιθυμία και τη «βαλβίδα ασφαλείας» της Βίας, ενώ ο Σουζούκι δεν χάνει την ευκαιρία να σαρκάσει τα ακραία εθνικιστικά φοιτητικά κινήματα που πολλαπλασιάζονταν την εποχή εκείνη. Τον διακατέχει πάντοτε ο δάιμονας της παρωδίας και διανθίζει την ταινία με επινοήσεις των μαθητών, που γεννάνε συνέχεια καινούργιες ιδέες για να τελειοποιήσουν τους τσακωμούς: ταύκα με καρούλια, βραχιόλια με καρφάκια και άλλα, εξίσου επιπδευμένα εργαλεία. Οι χαρούμενοι καυγάδες του έχουν, όμως, τραγική έκβαση όταν οι απουδαστές στρατολογούνται για τον πόλεμο στην Κίνα. Σε κλίμα έντονα φορτιαμένο συναισθηματικά, το τέλος παρουσιάζει τους απουδαστές-στρατιώτες να παρελαύνουν βυθίζοντας έναν εσταυρωμένο στο κίνη, ενώ η Μίσικο μένει μόνη στην καταιγίδα. Βλέποντας να απομακρύνεται το τρένο του Κίροκου, για τον οποίο θα παραμείνει η ιδιαίτερη εικόνα σε έναν κόρμο ανδρών. Περιέργο μελίγμα πικρού ρομαντισμού και συντριπτικού χιούμορ, σε μια ταινία όπου ο Σουζούκι θέλεις να αποκαλυφθεί πιο πολύ από ποτέ. Ειδάγει επίσης μια πολιτική δίσταση, γυρίζοντας μια οκνή που δεν υπάρχει στο σενάριο, με τη σύντομη εμφάνιση σε ένα πανδοχείο του Ίκκι Κίτα, θεωρητικού του εθνικισμού με εξαιρετικά ιαχυρή επιρροή, ο οποίος αργότερα θα γίνει ο κεντρικός ήρωας της ταινίας *Πραβικόπημα* (Κάιγκενρεϊ, 1973) του Γιοσίντα. Ο Κίροκου επιπρέπεται βαθιά από την παρουσία του και συνειδητοποιεί πόσο παιδιάστική ήταν η ζωή του απουδαστή. Ωστόσο, ο Σουζούκι δεν ενδίδει ούτε για μια στιγμή στον πειραμάτη της θεωρητικοποίησης και η Ελεγεύτη της Βίας παραμένει μια ταινία σε πρώτο επίπεδο, με κύριο πρόσων το δυναμισμό και τη συνεχή δράση μιας εφευρετικής οκνοθεσίας.

Ο Σουζούκι, οκνοθέτης του υπαρκτού ονείρου, χαρακτηρίζεται για τη φυσική, σωματική αντίληψη των καταστάσεων, προσέγγιση που αναμφίβολα γοτίευε το ευρωπαϊκό κοινό της ταινίας *Τα κορίτσια της χαράς*.

(1964). Διασκευή ενός πετυχημένου μυθιστορήματος του Τάιτζιρο Τάμουρα, η ωμή, δίκως συστολές ματιά του στην προσπάθεια επιβίωσης μερικών ιερόδουλων στο Βούρκο του Τόκιο μετά την ήπτα, επικρίθηκε έντονα στην Ιαπωνία για τις υπερβολές, τα σαδομαζοχιστικά της στοιχεία και την έλλειψη «ανθρωπιάς». Σε μια περίοδο για την οποία η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος είχαν διαμορφώσει διαφορετική εικόνα. Μια άλλη όψη της ταινίας ήταν ο αντιαμερικανισμός της (Βιασμός ενός μαύρου πάστορα, ακολασία των G.I.), που πλαισίζει την οπτική του Ιμαμούρα στο φαρμακερό Γουρούνια και Θωρηκτά / Μπούτα το γκουνκάν (1961). Κάθε στιγμή, με τη δυναμική χρήση των χρωμάτων, του ήχου, του γρήγορου μοντάζ (καινοτομία για το γιαπωνέζικο κινηματογράφο της εποχής εκείνης, ακόμα και για τις σειρές). Ο Σουζούκι επιβάλλει τη δική του οπτική για τα τέσσερα κορίτσια που μοιράζονται τον Σιν-Σαν, ένα λιποτάκτη στρατιώτη που τον θαυμάζουν για τον ανδρισμό του, σε μια βίαιη και φορτισμένη με ερωτισμό ατμόσφαιρα. Το κάθε κορίτσι συμβολίζεται από ένα χρώμα (κόκκινο, πράσινο, μοβ, κίτρινο) που κυριεύει την οθόνη, χρώματα στα οποία ο Σουζούκι αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο, πιο σημαντικό απ' ό,τι στην ταινία Ο αλήπτης του Τόκιο: «Στα τέσσερα έγχρωμα πλάνα, συμβολίσα με το πράσινο την ειρήνη. (...) Στη συμβολική μου γλώσσα, το πράσινο αντιπροσωπεύει την ειρήνη, την πρεμία: το κόκκινο, τον αιφνιδιασμό και το φόβο: το κίτρινο είναι καλοσύνη και συμβιβασμός και το μοβ μια εσωτερική απώθηση. Πρόσφατα, έδωσα στο λευκό την έννοια της μοναξίας και της αβεβαιότητας.»

Μια από τις πολλές συγκλονιστικές σκηνές στην ταινία είναι η σχεδόν τελετουργική αφαγή ενός Βοδιού από το λιποτάκτη, σε μια γιορτή με αρκετά ειδωλολατρικά στοιχεία, κατά την οποία τα πάθη αναζωπυρώνονται και παραδύονται τα κορίτσια σε νέες αντιτολίες. Η σκηνή δημιουργήσεις ακάνδαλο στην Ιαπωνία «επειδή το Βόδι, όπως αναφέρει ο Σουζούκι, «θεωρείται Βοδίδος στην εργασία του ανθρώπου και ο ρόλος του αποκτά σημασία εντελώς διαφορετική απ' ό,τι στην Ευρώπη». Άλλωστε, καθώς η τιμή του Βοδινού κρέατος στην Ιαπωνία είχε ανέβει υπερβολικά, το ακάνδαλο είχε ίσως και οικονομική χροιά. Αυτό που αποτέλεσε επίσης σκάνδαλο, ήταν το γεγονός ότι, είκοσι χρόνια μετά την ήπτα, ο Σουζούκι αρνιόταν να επικαλεστεί τη «ουνείδηση του θύματος» των Γιαπωνέζων, επιλέγοντας το «εγώ», την πρωτοκαθεδρία του σώματος και την ωμότητα, αντί για κάποιο πνευματικό και πθεκό στοιχείο. Το σεξ και το φρονικό ένστικτο είναι άμεσα συνδεδεμένα, όπως συμβαίνει και με τις ταινίες του Όσιμα ή του Ιμαμούρα, μα εδώ, όλα τα στοιχεία αναμεγγύνονται σε μια αισθητική μπαρόκ και μια υπερ-θεαματική αίσθηση της σκηνοθεσίας, που αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία της ταινίας. Αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την αντίθεση στον ανθρωπισμό του Κουροσάου και των προοδευτικών σκινοθετών της εποχής, όπου ο άνθρωπος ξαναγεννιέται μέσα από την ελπίδα, τη στιγμή που ο Σουζούκι τονίζει τα Βασικά ένστικτα, την ανυπαρξία ιδανικών και θιθικής.

Ο Σουζούκι χρησιμοποιεί και πάλι αυτή την οπτική σε μια άλλη ταινία, διασκευή του έργου του Τάιτζιρο Τάμουρα, που γιρίζει ένα χρόνο αργότερα: στην Ιστορία μιας πόρνης (1965), μια φανταχτερή ταινία μελό, ψυχαριφιασμένη στα χρώματα του πόθου, ο Σουζούκι επιστρέφει στη θεματολογία της ματαίωσης. Η σκέση μεταξύ της Χάρουμι, πόρνης των στρατοπέδων, που στάλθηκε στη Μαντζουρία κατά τη διάρκεια του αινο-ιαπωνικού πολέμου, και του απλού στρατιώτη Μικάμι είναι μια συνεχής πρόκληση στην έννοια της στρατιωτικής πειθαρχίας και έκει κάτι κοινό με τον «τρελό έρωτα» που εκθείάζουν οι σουρεαλιστές στην Ευρώπη. Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο πυρά (τα ιαπωνικά και τα κινέζικα), οι δύο εραστές υπακούουν μόνο στις επιθυμίες τους, και ο διπλός τους θάνατος, μια «συμπτωματική» και διφορούμενη διπλή αυτοκτονία, γίνεται αναπόφευκτος όσο εξελίσσεται η ταινία. Και πάλι, ο Σουζούκι δείχνει πώς μια καταπιεσμένη ζωτικότητα, στην περίπτωση αυτή από τους στρατιωτικούς και τον αυτοκρατορικό μύθο, μπορεί να μεταμορφωθεί σε σεξουαλική ενέργεια με τη συνάντηση δύο «αγγών», με τον τρόπο τους, υπάρξεων. «Άνθρωπος των εικόνων», πάντοτε, ο Σουζούκι εκφράζει τη σεξουαλική επιθυμία μέσα από υπέροχες ονειρικές σκηνές, όπου η κάμερα αναλαμβάνει μια εκπληκτική στη θεατρικότητά της σκηνοθεσία. Η υπερ-εκτεθειμένη φωτογραφία των ασπρόμαυρων σκηνών *cinemascope*, εμφανίζει εδώ ένα χαρακτήρα σκοπίμως σεξουαλικό, σε αντίθεση με τον ωμό ρεαλισμό της υπόλοιπης ταινίας, που αποτελεί μιαν ανέληπτη περιγραφή της στρατιωτικής ζωής στη φρουρά της Μαντζουρίας.

Παρά τη μέτρια επιτυχία της ταινίας *Mia névulum istoría* (1977), που γυρίστηκε μετά το τέλος της δίκης, ο Σουζούκι εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική θέση στο σύγχρονό ιαπωνικό κινηματογράφο, γιατί (όπως συνέβη και με ορισμένους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ) μπόρεσε να οικειοποιηθεί στοιχεία ενός λαϊκού κινηματογραφικού είδους, ανατρέποντας τα στερεότυπα του και δημιουργώντας ένα προσωπικό έργο. Αν έγινε μυθικό πρόσωπο στην Ιαπωνία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υπονομευτική και εν πολλοῖς αρνητική στάση του εξέφρασε συχνά το πνεύμα της γενιάς του '60, που επιθυμούσε δύο τίποτα να «ξεκόψει με το παρελθόν». Η ίδια της καταστροφής γοήτευε τον Σουζούκι, χωρίς όμως ποτέ να φτάνει στον απόλυτο μπονειαμό, χάρη στην εξαιρετική ζωτικότητα που εμψυχώνει τους χαρακτήρες του. Σε μια συνέντευξη που καταγράφει ο Τάντο Σάτο, ο σκηνοθέτης ορίζει αυτή την αρνητική στάση με τα παρακάτω λόγια: «( ...) όταν ένα πράγμα υπάρχει, δεν έχουμε συναίσθηση της ύπαρξής του· απλώς εγγράφεται στο βλέμμα μας. Μόνο όταν καταστραφεί, γεννιέται η συνείδηση της ύπαρξής του. Γι' αυτόν το λόγο, από πολιτισμική άποψη, η καταστροφή ενέχει μια ιαχυρή δύναμη. (...) Πιστεύω ότι ο κόδιμος θα ήταν καλύτερα να κοιμάται. Επειδή προσπαθούμε να κτίσουμε κάτι, η χώρα αυτή, η Ιαπωνία, μπορεί να ζήσει, και η εξουσία μπορεί κι αυτή να ζήσει...»

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που ο Σουζούκι δεν μπόρεσε να συνεχίσει την «αρνητική» του στάση στους κόλπους της επικείρωσης, όπου όλα, αντίθετως, προσανατολίζονται στην παραγωγή θετικών, δημιουργικών θεμάτων. Γι' αυτό και, λίγα χρόνια μετά την αποχώρωση του Όσιμα από τη Shochiku, ο Σουζούκι έχει την ίδια τύχη στη Nikkatsu, επειδή παραβίασε υπερβολικά τους κανόνες της. Ωστόσο, αντίθετα με πολλούς συναδέλφους του, δε θέλησε ποτέ να ιδρύσει δική του ανεξάρτητη εταιρεία. Θεωρούσε τον εαυτό του ικανό να δουλέψει αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο ενός κινηματογραφικού είδους (δράσης, γιακούζα) και δε θέλησε ποτέ να γυρίσει «ταινίες τέχνης», έξω από ένα σύστημα, του οποίου τις αντιφάσεις μπόρεσε να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Με τον Σουζούκι θα εξαφανιστεί ο τελευταίος πραγματικός, μοναχικός μάστορας ενός αγελαίου συστήματος.

Απόσπασμα από το βιβλίο *Le Cinéma Japonais au présent* (β' έκδοση), Lherminier, Παρίσι 1984.  
(Μετάφραση: Έφη Στρουσσοπούλου)



Από τα γυρίσματα  
της ταινίας  
Ιστορία μας πόρνης

## ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ζενγκακούρεν. Ακρωνύμιο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Φοιτητικών Συλλόγων. Ιδρύθηκε το 1948 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις κινητοποιήσεις των δεκαετιών του '50 και του '60. Αργότερα, η ομοσπονδία οδηγήθηκε σε διάσπαση. (Σ.τ.Ε.)
2. Συνιδρυτής και διευθυντής της Cinémathèque Française. Η απόλυτη του, το 1968, από το Γάλλο υπουργό Πολιτισμού, André Malraux, προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση σκηνοθετών και κινηματογραφόφιλων. (Σ.τ.Ε.)
3. Ο όρος χροιμποίεται για να περιγράψει τη νέα γενιά της δεκαετίας του '50. Ο όρος επίσης χροιμποίηθηκε για να περιγράψει ένα είδος ταινιών που γυρίζονταν στα στούντιο των εταιρειών Nikkatsu και Daiei, με ήρωες την άγρια νεολαία της εποχής. (Σ.τ.Ε.)
4. «Χάταιρο Γκουρέριου» είναι το συλλογικό ψευδώνυμο δύον, πιθανόν, συνεργάστηκαν στη συγγραφή του σεναρίου: ο ίδιος ο Σουζούκι, ο Τζικου Γιαματόγια (που συνά συνεργάστηκαν με τον Κότζι Ουκαμάτσου), ο Γιούκι Μιγάτα (κειμενογράφος κόμικς) και ίσως ο Τσουσάι Σόνο, μελλοντικός σκηνοθέτης δρόμων-πόρων στην εταιρεία Nikkatsu.
5. Ερμηνεύεται από τον Τζο Σιαντο, θενέτα των ταινιών της Nikkatsu από τη δεκαετία του 1950, που εμφανίζεται σε πολλές ταινίες του Σουζούκι, ίσως Γραφείο ντετέκτιβ 23 (1963), Τα κορίτσια της χαράς (1964).
6. Tex Avery και Bob Clampett. Από τις πιο σημαντικές μορφές στο χώρο των αμερικανικών κινουμένων σκεδίων. Στη δεκαετία του '40, συνεργάστηκαν με τα στούντιο της Warner και υπήρξαν υπεύθυνοι για το άγριο και συνά παράλογο στυλ των κινουμένων σκεδίων της. Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία χαρακήρων όπως οι Daffy Duck και Bugs Bunny. (Σ.τ.Ε.)
7. Raymond Chandler. Μαζί με τον Dashiell Hammett, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων, που καλλιέργησε το ύφος noir. (Σ.τ.Ε.)
8. Κανέτο Σιντο. Συνεργάτης των Κέντζι Μιζογκούται και Κον Ιτακάουα. Εκτός από σεναριογράφος είναι και σκηνοθέτης με πολύ σημαντική φιλμογραφία. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι ταινίες του Τα παιδιά της Χιροσίμα / Γκεμπάκου νο κο (1952), το Βραβευμένο στο Φεστιβάλ της Μόσχας Γυμνό ντού / Χάντακα νο σίμα (1960), Ονιμπάμπα (1965) και Κουρονέκο (1968). (Σ.τ.Ε.)



Ταγγιγάνικη μελωδία

*O αλητης του Τόκιο*



8

# Ο παράγοντας κιόκα: Απολαμβάνοντας τον Σέιτζουν Σουζούκι

Tony Rayns

Η καριέρα του Σουζούκι ως σκηνοθέτη χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη. Πρώτα είναι τα δώδεκα χρόνια που δούλεψε για την εταιρεία Nikkatsu ως έμμισθος σκηνοθέτης, στη διάρκεια των οποίων γύρισε σαράντα ταινίες. Ακολουθούν τα είκοσι έξι χρόνια της καριέρας του ως ανεξάρτητου σκηνοθέτη, στη διάρκεια των οποίων έκανε πέντε ταινίες μεγάλου μήκους και μερικές ταινίες για την τηλεόραση. Σχεδόν όλες του οι ταινίες για τη Nikkatsu ήταν παραγωγές-αστραφή, ταινίες που ανήκαν σε κάποιο κινηματογραφικό «είδος», παραγωγές χαμπλού προφίλ, με μικρό προϋπολογισμό και στενά χρονοδιαγράμματα, σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτελέσουν το δεύτερο μέρος σε μια διπλή κινηματογραφική προβολή. Ακολούθησε το δύσκολο δρόμο, ως άνθρωπος για διλές τις δουλειές, σκηνοθετώντας οπιδήποτε του ανέθεταν. Σε αυτό το, κατά κύριο λόγο, χέρσος έδαφος άνθισε. Εν μέρει χάρη στο γεγονός ότι συνάντησε συνεργάτες με κατανόηση, Βρήκε σταδιακά τη δική του ξεχωριστή «φωνή» και την αυτοπειθήση που χρειαζόταν για να εκφραστεί. Ως αποτέλεσμα, οι τελευταίες δεκατρείς ταινίες που έκανε για τη Nikkatsu – από την Άγρια νύχτα του 1963 ως το Γεννημένος δολοφόνος του 1967 – συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων και πιο καινοτόμων ταινιών «ειδούς» που έχουν γίνει ποτέ, με μια αρειώτων δύναμη να συνεπάρχουν και να εκπλήσσουν. Οι μεταγενέστερες ανεξάρτητες ταινίες του δημιουργήθηκαν χωρίς τους περιορισμούς ενός κινηματογραφικού ειδούς, αλλά και χωρίς την υποστήριξη του συστήματος ενός στούντιο εν λειτουργίᾳ. Αυτές οι ταινίες αναπτύσσουν ορισμένες οπτικές και δομικές ιδέες που υπήρχαν στα φίλμ της Nikkatsu, αλλά είναι ουσιαστικά «προϊόντα θερμοκηπίου» ενός διαφορετικού ειδούς.

Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρει κανείς ανάλογα δυτικά παραδείγματα σε μια τέτοια καλλιτεχνική διαδρομή, και ειδικά στο Χόλιγουντ. Η σχετική βιβλιογραφία είναι γεμάτη με παραδείγματα σκηνοθετών που έλαμψαν όταν εργάζονταν υπερπαραγωγικά σε οργανωμένα στούντιο και έπειτα βρέθηκαν περισσότερο ή λιγότερο έρμαιοι των περιστάσεων, όταν το σύστημα των στούντιο κατέρρευσε. Άλλα ο Σουζούκι, παρότι έχει κάνει σχετικά λίγες ταινίες αφότου ήρθε σε ρήξη με τη Nikkatsu, επιβίωσε στη μετάβαση προς την ανεξαρτησία πολύ καλύτερα απ' ό,τι οι περισσότεροι: οι ταινίες του είναι ακόμη ζωντανές, γεμάτες νιότη και ερωτισμό, ενώ οι τρεις που συνθέτουν την Τριλογία Τάσο – Ταιγγάνικη μελωδία, Το θέατρο των φευδαρισθίσεων, Γουμέτζι – δε συγκρίνονται με τίποτε ανάλογο στην ιστορία του κινηματογράφου. Παραδόξως, ο Σουζούκι φαίνεται να είναι πιο κοντά σε ανορθόδοξους καλλιτέχνες όπως ο Sam Fuller και ο Joseph Losey (οι οποίοι ποτέ δεν αισθάνθηκαν άνετα σε οποιοδήποτε σύστημα στούντιο), απ' ό,τι στο πλήθος των μισθωτών σκηνοθετών τής κατά παραγγελία δημιουργίας. Το κλειδί για την κατανόηση των δύο φάσεων της καριέρας του μπορεί να είναι το γεγονός ότι ο Σουζούκι τοποθετούσε πάντοτε την εικόνα και το θέμα πιο πάνω από το θέμα και την πλοκή. Ή μπορεί, ακόμη, να είχε δίκιο ο νεότερος αδελφός του Σουζούκι, ο Κέντζι, όταν έγραψε: «Και οι δύο μας σταματήσαμε να επηρεαζόμαστε από τον έξω κόσμο λίγο μετά τα είκοσι μας χρόνια, οπότε και οι ταινίες του και τα δικά μου δοκίμια παραμένουν έντονα ασημαδεμένα από τα συναισθήματα της εφηβείας μας. Τώρα είμαστε μεσολίκες, αλλά οι σκέψεις μας πηγάζουν ακόμη από τον τρόπο που αισθανόμασταν όταν ήμασταν είκοσι χρονών.» (από ένα δοκίμιο που εκδόθηκε για το γιαπωνέζικο περιοδικό *Art Theatre*, το 1981).

Η δημιούργια θέση του Σουζούκι είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε τίποτε άλλο παρά ένας διασκεδαστής. Κανένας άλλος σκηνοθέτης δεν είχε τέτοια ικανότητα να αποφέύγει τους υπανιγμούς για «καλλιτεχνία» ή «αισθητισμό».

στο έργο του. Επίσης, αρνείται ότι υπήρξε κάποια «θεωρία» που καθόρισε τη δουλειά του, αποκρύψας σπαζόντος επιθυμία να «διδάξει» το κοινό του ή να εκφράσει τις προσωπικές του εμπειρίες μέσα από τις ταινίες του και εκφράζει με ευγενικό τρόπο την αμυχαία του σε προσπάθειες που γίνονται να συνδεθεί το έργο του με το έργο άλλων οικνοθετών. Πριν από δέκα χρόνια, σε ένα μικρό φεστιβάλ στην Ιταλία, κάποιος του ρώτησε να απαριθμήσει πέντε ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου που θα έπρεπε να σωθούν. Αιφού τόνισε ότι όλα τα φίλμ υπόκεινται σε φθορά (εφόσον το ίδιο το υλικό τους είναι εξαιρετικά φθαρτό), απάντησε ότι ή έπρεπε να σωθούν όλες οι ταινίες ή καμία. Εν ολίγοις, ο Σουζούκι δεν είναι ούτε ματαιόδοξος, ούτε υποκρητής. Ήσως έχει δει πάρα πολλούς από τους λάπωνες συγχρόνους του να παίρνουν στα σαβαρά τον εαυτό τους ως καλλιτέχνες, για να πέσει και ο ίδιος σ' αυτή την παγίδα. Η ίσως, πολύ απλά, είναι έτοι φτιαγμένος.

Κατά τη δική του άποψη, τα οπικά και δομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ταινίες «είδους» που έκανε στη δεκαετία του '60 γεννήθηκαν από ένα μείγμα ανίας («Όλα τα σενάρια των εταιρειών ήταν ίδια! Αν έβρισκα έστω και μια πρωτότυπη πρόταση, κάπως θα μπορούσα να την αξιοποιήσω») και αυτοσυντήρησης («Αφού όλοι εμείς οι οικνοθέτες, που έχουμε συμβόλαια, δουλεύαμε με τα ίδια ακριβώς σενάρια, ήταν σημαντικό να βρούμε έναν τρόπο να ξεκωρίσουμε από το πλήθος»). Την περίοδο εκείνη, τα σενάρια της Nikkatsu, παρόλο που συνήθως υπογράφονταν από ένα συγγραφέα, αναπτύσσονταν στην πραγματικότητα από μια επιπροπή. Εφόσον ένα σενάριο γινόταν δεκτό από τη διεύθυνση, καταρτίζοταν ο προϋπολογισμός και γινόταν η διανομή των ρόλων. Η επιλογή του οικνοθέτη ερχόταν τελευταία και οι έμμισθοι οικνοθέτες, έτσι αρνούνταν κάποια ανάθεση, το έκαναν με τον κίνδυνο της απόλυτης (ο Σουζούκι θυμάτως ότι αρνηθήκε πράγματι δύο ή τρία σενάρια στη διάρκεια της συνεργασίας του με την εταιρεία). Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, είναι φανερό ότι οι πρώτες ταινίες του Σουζούκι περιέχαν αναρίθμητα υπαινικτικά σημάδια μιας δυσφορίας για το υλικό του, που συνήθως εκφραζόταν οπικά μέσα από ένα εκκεντρικό καδράρισμα ή μια απροσδόκητη τοποθέτηση των θησοποιών. Αυτή η υφέρπουσα δυσφορία τελικά έξπασε το 1963, χρονιά κατά την οποία ο Σουζούκι εισήγαγε ένα περίτεκνα στυλιζαρισμένο ύφος στο είδος γιακούζα (Άγρια νιότη) και οικνοθέτησε την πρώτη του – εκτός κάποιου κινηματογραφικού «είδους» – διασκευή ενός «σαβαρού» βιβλίου (Ο Μπάσταρδος). Αυτές οι δύο ταινίες λεπτούργησαν ως μοντέλο για τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια της παραμονής του στη Nikkatsu, στη διάρκεια των οποίων οικνοθέτησε φαντασμαγορικά γκαγκ-στερικά θρίλερ αλλά και περιθωριακές λογοτεχνικές διασκευές.

Οι διτικοί θεατές των ταινιών που έκανε ο Σουζούκι με τη Nikkatsu τένουν να θεωρήσουν ως δεδομένο ότι οι περισσότερες από αυτές ήταν φτιαγμένες με ένα πνεύμα παρωδίας. Είναι αλήθεια ότι οι ταινίες έχουν στοιχεία παρωδίας (Η Κάρμεν από το Καυάται δεν έχει και τίποτε άλλο...), αλλά ο Σουζούκι δεν ήταν ποτέ τόσο αφελής ώστε να παρωδήσει το ίδιο το υλικό. Πιστός στο ρόλο του έμμισθου οικνοθέτη, θέλει οι ταινίες του να λειτουργήσουν ειδολογικά ως θρίλερ, κωμωδίες, ρομάντζα... οπιδήποτε. Ο στόχος του είναι να βρει τρόπους να τις κάνει περισσότερο ενδιαφέρουσες για τον ίδιο και για το κοινό του – ένας στόχος που δύοκαλα θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να ανατρέπει τις ειδολογικές συμβάσεις πάνω στις οποίες ήταν κτισμένες οι ταινίες. Έτσι ο Σουζούκι, παρακινούμενος από το οικνογράφο Τακέο Κιμούρα, τον κινηματογραφιστή Κάζουε Ναγκατσούκα και τον μαθητή του Σιγκεγίδαι Μίνε, δίνει ωρή σε ένα Βαρετό υλικό, καταργώντας τους μη οισιώδεις συνδέσμους στις αφγυματικές δομές, υπερβάλλοντας με γνώση σε άλλα στοιχεία της πλοκής και διακοσμώντας το σύνολο με στυλιζαρισμένα χρώματα και τολμηρά θεατρικά οπτικά εφέ. Στη γιαπωνέζικη ορολογία, ο Σουζούκι και οι συνεργάτες του άρκισαν από τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο το πλαίσιο του *cinemascope* ταιριάζει στο σχήμα της οικνής του θεάτρου Καμπούκι,<sup>1</sup> και μετά έφαγαν για οικάκε<sup>2</sup> – τεχνώματα που θα έκαναν πιο δυναμική τη θεμελιώδη ψευδαίσθηση του θεάματος. Και τα βρήκαν. Το κύπιπτα του ξίφους που μετατρέπει το άσπρο χιόνι σε κόκκινο στην ταινία Ο Αλήτης του Κάντο, ο χρωματικός κώδικας των τεσσάρων γυναικών στα Κορίτσια της χαράς, οι ανεξήγητες ριψές του ανέμου στην Ιστορία μιας πόρνης, οι ανώμαλες αλλαγές εποχής στον Αλήτη του Τόκιο... ο κατάλογος είναι κυριολεκτικά ατελείωτος, επειδή η εφευρετικότητα σε αυτές τις ταινίες είναι ανεξάντλητη. Ο Σουζούκι πετάει



Ταγγάνικη μελωδία

από εδώ και από εκεί οπικές και δομικές ιδέες που άλλοι σκηνοθέτες θα παρακαλούσαν να έχουν για να τις χρησιμοποιήσουν σε στιγμές κορύφωσης των έργων τους. Ο Σουζούκι είναι σπάταλος με το ταλέντο του. Λίγοι σκηνοθέτες έχουν αποζημιώσει τόσο καλά το κοινό τους για τα λεφτά που πληρώνει.

Ο ίδιος ο Σουζούκι αναγνωρίζει δύο παράγοντες που διαμόρφωσαν τις προτιμήσεις και τις απόψεις του. Πρώτον, παραδέχεται ευχαρίστως ότι είναι ένας τυπικός Έντόκκο (δηλαδή, γέννημα θρέμμα του Τόκιο. Έντοκκό είναι η παλιά ονομασία του Τόκιο). Ο Έντόκκο, όπως ορίζεται από τον Σουζούκι, είναι ένας άνθρωπος θορυβώδης και φωνακλάς, που εκδηλώνει έντονα τον ενθουσιασμό και τις αντιδράσεις του. Ακόμη, ο Σουζούκι ταυτίζεται με τις παραδόσεις Έντο του ελεύθερου λόγου και της εξέγερσης, παρότι αναγνωρίζει ότι «ξέγερση» σημαίνει συνήθως κάτι μάλλον εσωτερεφές και προσωπικό, παρά επιθετικό και καταστροφικό. Δεύτερον, παραδέχεται τη βαθιά γοντεία που του άσκησε ο ταραχώδης κουλτούρα της ιαπωνικής εποχής Τάιο (1912-1926),<sup>3</sup> που συμπίπτει με την περίοδο και της δικής του γέννησης. Ακόμη περισσότερο απ' ό,τι στην προηγούμενη εποχή Μέιτζι,<sup>4</sup> η Ιαπωνία του Τάιο ήταν ένα καζάνι νέων και «επικίνδυνων» ιδεών, πολλές από τις οποίες προερχόμενες από το εξωτερικό, είχαν αφομοιωθεί μέσω της μεταφρασμένης λογοτεχνίας και φιλοσοφίας και των εισαγόμενων ταινιών του Βωβού κινηματογράφου. Αυτή η κουλτούρα παρήγαγε ένα ισχυρό αναρχικό/τρομοκρατικό ρεύμα, το οποίο ακόμη γοντεύει τον Σουζούκι. Ο Γιουμέτζι Τακεχίσα, κεντρικός χαρακτήρας της τελευταίας από τις ταινίες της Τριλογίας Τάιο του Σουζούκι, είχε μια περιφερειακή ανάμειξη στο παραπάνω ρεύμα.

Σπν την Τριλογία Τάιο ο Σουζούκι βρίσκεται στις πιο ελεύθερες και παιγνιώδεις στιγμές του. Δουλεύοντας εκτός των όρων/περιορισμών ενός καθιερωμένου είδους, ο Σουζούκι δημιουργεί τις δικές του συμβάσεις και τους δικούς του βασικούς κανόνες για να δομήσει και να ενοποιήσει τις τρεις ταινίες, ενώ χτίζει με σύνεση επάνω στο παιχνίδι των εικόνων, το οποίο είχε αναπτύξει στη διάρκεια της συνέργασίας του με το στούντιο. Ενδεικτικές συμβάσεις: χαρακτήρες που ακολουθούν τις επιθυμίες τους λημμονώντας τα δρια μεταξύ ζωής και θανάτου, προειδοποιητικά όνειρα τα οποία ανακυκλώνονται, σχέσεις που θεμελιώνονται στην κι-

νούμενη δύμη των αμφιστημάτων, αμφιβολία και έλλειψη εμπιστοσύνης. Και πρωταγωνιστές που προσπαθούν να αποσπαστούν από τις κοινωνίες τους και να ακολουθήσουν προσωπικούς θητικούς κώδικες, που αποδεικνύονται υπερβολικά μηδενιστικοί για να τους υπομείνουν. Εάν αναλύσουμε με τον τρόπο αυτό τα θέματα της Τριλογίας και τους θατικούς της κανόνες, γίνεται φανερό ότι Βριαλόμαστε στην ίδια σε γενικές γραμμές περιοχή με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο των δημιουργών των πρόσφατων δεκαετιών: Bergman, Resnais, Antonioni και Bertolucci (μεταξύ πολλών άλλων) μοιράζονται αυτά τα ενδιαφέροντα δύον αφορά τις ιδιότητες της επιθυμίας, την αθεβαϊστητική των εννοιών, την θητική σε κρίση. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον Σουζούκι και τους Ευρωπαίους συγχρόνους του, κι αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την υποδομή του Σουζούκι ως έμμισθου ακνούθετο. Η προσέγγιση του Σουζούκι στους χαρακτήρες και τα συναισθήματα που τον βασανίζουν ως εμμονές παραμένει πεισματικά μη διανούμενη. Οι ταινίες Ταιγγάνικη μελωδία, Το θέατρο των ψευδαισθήσεων και Γιουμέτζι είναι όλες ραφωδίες, και διασπέρονται κάτω από τον αστερισμό του παραλόγου. Είναι αδύνατον να αποκωδικοποιήσουμε τα μυστήρια τους γιατί το μυστήριο το ίδιο είναι ο πυρήνας της γοντείας τους.

Προφανώς, είναι αναγκαίο να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ της επιμονής του Σουζούκι στο μη λογικό και του ευρέως διαδεδομένου μυστικισμού που ακόμη θολώνει την αντίληψη των Δυτικών για τις ιαπωνικές ταινίες και την ιαπωνική λαϊκή τέχνη γενικότερα. Η γιαπωνέζικη κουλτούρα, με τις πολλαπλές και βαθιά ριζώμενες διαφορές από τις δυτικές παραδόσεις, θα είναι πάντοτε ένα πεδίο μελέτης για τους μη Γιαπωνέζους. Κάθε τι γύρω από αυτόν τον πολιτισμό, από την ίδια τη γλώσσα μέχρι τις κοινωνικές και φιλοσοφικές ιδιαιτερότητες, εξακολουθούν να προκαλούν δέος στον μη ειδικό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι πολιτισμικές διαφορές έχουν επιτρέψει να γίνει η Ιαπωνία εξωτική – να οριστεί σαν κάτι το εξωγήινο, το άγνωστο, το «άλλο» –, ένα σύνδρομο το οποίο η ίδια η Ιαπωνία έχει συκνά με ευχαρίστηκαν ενστερνιστεί. Τις περισσότερες φορές, αυτός ο φετιχισμός του γιαπωνέζικου εξωτικού στη Δύση είναι απλά zήτημα μόδας. Αλλά γίνεται πρόβλημα για την κινηματογραφική κουλτούρα, ιδιαίτερα όταν βάζει παρωπίδες στους διανομείς και τους κριτικούς της Δύσης, εμποδίζοντάς τους να δουν τις πραγματικές συνθήκες της γιαπωνέζικης κινηματογραφίας και, κατά συνέπεια, διαστρεβλώνοντας την ικανότητα του κοινού να γνωρίσει και να κατανοήσει τον γιαπωνέζικο κινηματογράφο. Γιατί ο κόδας δεν είχε δει τις ταινίες του Σουζούκι με τη Nikkatsu, γιατί δεν είχε γραφτεί κάτι για αυτές και γιατί δεν είχαν διανεμηθεί στο εξωτερικό την εποχή που γυρίστηκαν: Διότι το κατεστημένο του δυτικού κινηματογράφου σύντομαρε τα ξένα κινηματογραφικά «είδη», ανεξάρτητα από την εξαιρετική αισθητική που μπορεί να διέθεταν. Και γιατί η Τριλογία του Σουζούκι δεν έχει τύχει καμάς οσυθαρής προσοχής έξω από την Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία: Διότι σχεδόν κανένας στη Δύση δεν ήξερε από πού προέρχονταν αυτές οι ταινίες. Είναι περιπτώ να προσθέω ότι αυτά τα προβλήματα δεν υπήρχαν ποτέ στην ίδια την Ιαπωνία. Όταν τη Nikkatsu απέλυσε τον Σουζούκι το 1967, δήθεν επειδή έκανε ακατόνοτες ταινίες, ένα μεγάλο κίνημα υποκινούμενο από φοιτητές διαμαρτυρήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και υποστήριξε τον Σουζούκι στην παρατεταμένη δικαστική του υπόθεση εναντίον της απόλυτης του. Και οι Γιαπωνέζοι κριτικοί, σε μια πρόσφατη ψηφοφορία για το περιοδικό Κίνημα Τσουνπό, ψήφισαν την Ταιγγάνικη μελωδία ως την καλύτερη ταινία της δεκαετίας του '80.

Το παρόν κείμενο υποστηρίζει τη θέση ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να γνωρίσει και να κατανοήσει κανείς το έργο του Σουζούκι. Σίγουρα δεν υπάρχει ακριβές δυτικό ισοδύναμο της δικής του φανταχτερής αισθητικής, αλλά αυτό είναι ένα μέτρο του ταλέντου του και όχι της «εγνικότητάς» του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκε ως έμμισθος οκνοθέτης σε στούντιο τη δεκαετία του '60, πάντα σε μεγάλο βαθμό ανθλογές με τους όρους δουλειάς πολλών οκνοθετών στα δυτικά στούντιο. Και η κατάστασή του ως ανεξάρτητου κινηματογραφιστή στις δεκαετίες του '80 και του '90 είναι ακριβώς η ίδια με αυτή αναριθμητών μεταβιοτικών κινηματογραφιστών σε άλλες χώρες. Όλα αυτά είναι έγκολο να τα συλλάβει κανείς.

Κι ακόμη, δεν είναι περισσότερο δύσκολο το να ορίσει κανείς πού ακριβώς έγκειται η «ιαπωνικότητα του Σουζούκι». Η μονολιθική, «επίσημη» ή τυπική κουλτούρα της Ιαπωνίας είχε πάντατε την ανάποδη όψη της: ένα



Ιστορία μιας πόρνης

υπογάστριο από άγρια και τρελή τέχνη βασισμένη στη γελοιοποίηση, την ειρωνεία και την ασέβεια. Αυτή η τέχνη είναι κωμική, παρωδική, έρωτική, γκροτέσκα, παρακμιακή και, πάνω από όλα, γήινη. Το θέατρο Καμπούκι είναι ένα βασικό, δημοφιλές παράδειγμα αυτής της τέχνης (ένα είδος που ο Σουζούκι αγαπά και από το οποίο εμπνέεται), αλλά πολύ μακριά πια από την πραγματικότητα του 20ου αιώνα ώστε να λειτουργήσει ως ένα άμεσο σημείο αναφοράς σε μια συζήτηση για τον Σουζούκι. Έτσι η ποίηση να προσφέρει μια καλύτερη αναλογία. Στο πλαίσιο της γιαπωνέζικης ποιητικής παράδοσης (ουάκα)<sup>5</sup> παραμονεύει μια αντι-παράδοση κωμικών στίχων γνωστών ως κιόκα (κυριολεκτικά, «τρελά ουάκα»).<sup>6</sup> Τα κιόκα είναι συχνά άμεσες παρωδίες των σοβαρών ουάκα, σχεδιασμένα για να υπονομεύουν το στόμφο και την υποκρισία. Είναι όλα ανεξαιρέτως κωμικά (τουλάχιστον στις προθέσεις τους), προκλητικά και εξόχως επηρημένα. Αυτός είναι ο Σουζούκι. Είναι ο παράγοντας κιόκα στις γιαπωνέζικες ταινίες.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην έκδοση *Branded to thrill: the delirious cinema of Suzuki Seijun*, Institute of Contemporary Arts, Λονδίνο 1994.

(Μετάφραση: Κατερίνα Κρανούλη)

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δημοφιλές είδος του ιαπωνικού θεάτρου, που εμφανίστηκε στα τέλη του 1ου αιώνα. Είναι εξέλιξη του θέατρου Νο και συνδυάζει μουσική, χορό και παντομία. Χαρακτηρίζεται από έντονο στυλιζάρισμα. Το όνομα του είδους αποτελείται από τρεις ιαπωνικούς χαρακτήρες: κα (τραγούδι), μου (χορός) και ικ (κανόπτη). Το Καμπούκι ήταν το θέατρο των κατοίκων της πόλης. Στην απαρχή του είχε πολύ κακή φήμη επειδή οι θηθοποιοί ήταν πολύ συχνά πόρνες. Σήμερα όλοι οι θηθοποιοί του Καμπούκι είναι άνδρες. (Σ.τ.Ε.)

2. Τα ειδικά ερφέ στο θέατρο Καμπούκι. (Σ.τ.Ε.)

3. Περίοδος της ιαπωνικής Ιστορίας κατά την οποία αυτοκράτορας ήταν ο Γιοσαΐτο (1879-1926). Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, η Ιαπωνία εμφανίζεται με πιο έντονο τρόπο στη διεθνή ακτινή, ενώ στο εσωτερικό επικρατεί ένα φιλελύθερο πνεύμα εκδημοκρατισμού. Δημιουργούνται πολιτικά κόμματα και εφαρμόζεται μια εργατική νομοθεσία. Αυτή την εποχή, η Ιαπωνία πιέζει την παραπλέουσα Κίνα για παρακμήσεις και διευκολύνσεις. Το τέλος αυτής της ιστορικής περιόδου απηλεύεται από την αικονομική ύφεση. (Σ.τ.Ε.)

4. Φιλομένη δεσποτεία. Ο δρός περιγράφει την περίοδο της διακυβέρνησης του αυτοκράτορα Μουτσουούχιτο (1868-1912). Είναι μια εποχή έντονου εκαυγχρονισμού και εκδυτικοποίησης. Καταργείται η φεουδαρχική διαίρεση της χώρας, δημιουργείται εθνικός στρατός, υποστηρίζεται η υφαντουργία, αναπτύσσεται αιθροδρομικό δίκτυο, αναμορφώνεται η εκπαίδευση. (Σ.τ.Ε.)

5. Η αυλική ποίηση που επικράτησε από τον δε μέχρι των 14ο αιώνα. Ο δρός χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του τάνκα (σύντομη ποίηση), μιας βασικής μορφής της ιαπωνικής ποίησης. (Σ.τ.Ε.)

6. Ένα μωρολόγιο σπικούργημα, ένα τάνκα με χυδαιολογίες. (Σ.τ.Ε.)

Ελευσία της Βίας



# Αποδομώντας τον Σέιτζουν Σουζούκι

Thierry Jousse

Η τέχνη του Σουζούκι είναι, πριν απ' όλα, τέχνη της παραλλαγής και της αποδόμησης. Εντάσσεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, στο είδος των ταινιών γιακούζα, σημαντικό είδος του γιαπωνέζικου κινηματογράφου, με δύο αξιόλογες εξαιρέσεις: την ταινία *Τα κορίτσια της χαράς, ρόμαν-πόρον*<sup>1</sup> με θέμα την πορνεία, που εξακολουθεί, όμως, να συγγενεύει οριακά με τις ταινίες γιακούζα, και, προπάντων, το υπέροχο μελόδραμα *Iστορία μιας πόρνης*, με στοιχεία που θυμίζουν το έργο του Μιζογκούτσι. Άλλοτε ο Σουζούκι αγγίζει το είδος των ταινιών δράσης με σπαθιά, τις *τσαμπάρα*<sup>2</sup> (δίως στις ταινίες *Λουλούδια και κύματα και Ελεγεία της Βίας*), είδος που προηγείται χρονικά των ταινιών γιακούζα. Αλλά, κατά βάθος, ο Σουζούκι δεν επιδώκει να ανήκει σε κάποιο είδος. Σήμερα που οι φαντακοί οπαδοί του αστυνομικού μυθιστορήματος και των κόμικς τείνουν να εγκλωβίσουν τα είδη σε ένα μυθοποιημένο και βιομηχανοποιημένο κέλυφος, τέτοια ερωτήματα ανάγονται σε δομικό και φαντασιακό διακύβευμα. Όμως, την εποχή του Σουζούκι, το κινηματογραφικό είδος, γιακούζα ή όποιο άλλο, ήταν κάπι το αυτονότο, σαν τον αέρα που ανέπνεαν οι σκηνοθέτες των στούντιο και έπρεπε να εγκληματιστούν στους αυστηρούς κανόνες τους, πράγμα που ο Σέιτζουν Σουζούκι έκανε θαυμάσια, εισάγοντας ταυτόχρονα ρωγμές και παρεκκλίσεις στο τετριμένο υλικό που είχε στη διάθεσή του.

Στη διάρκεια των «swinging sixties», ο Σουζούκι συμπεριφέρθηκε σταθερά ως στυλίστας, εισάγοντας έναν τρόπο επεξεργασίας των χρωμάτων, που ξεχωρίζει τις ταινίες του στην υπερβολή, το πυροτέχνημα, ακόμη και το λυρισμό, ένα ιδεοληπτικό και επινοητικό πλαίσιο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους περισσότερους από τους μεγάλους λάπωνες σκηνοθέτες: μια διακοσμητική τρέλα μπαρόκ, που δεν εμποδίζει σε τίποτα τη σπασματική κίνηση των B-movies, μια διαρκής ειρωνεία προς το κινηματογραφικό είδος και προς την εξύμνηση του ανδρισμού που το χαρακτηρίζει, ένα αναρχικό και παραβατικό πνεύμα που υπονομεύει από τα μέσα τους καθιερωμένους κώδικες των ταινιών αυτού του είδους, μια εικονοκλαστική επιθυμία να ξεκενόσει τα τεκνάσματα του κινηματογράφου και να τα στρέψει ενάντια στον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ταινία *Τα κορίτσια της χαράς*, οι τέσσερις πρώιμες πόρνες αντιπροσωπεύονται πι κάθε μία από ένα έντονο, σκεδόν επιθετικό χρώμα. Το μοβ, το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο συνθέτουν μια χρωματική συμφωνία ποπ, που συμπαρασύρει την ταινία σε ονειρικές όχθες, αναίρει το ρεαλισμό των χαρακτήρων και τους μεταμορφώνει σε οργισμένα σύμβολα μιας θηλυκότητας χωρίς συμπλέγματα απέναντι στον ανδροκρατούμενο κόσμο.

Η ταινία εκτυλίσσεται στην πυρετώδη απόδοση της μεταπολεμικής λαπωνίας, όπου αναμεγνύονται μικροσπατέώνες, αμερικανοί στρατιώτες, πόρνες, έμποροι, ακόμα και ένας μαύρος ιερέας. Όλα σε ένα φόντο παράνομων συναλλαγών κάθε είδους και γενικευμένης μαύρης αγοράς. Το χαύδες περιβάλλον και η ασφυκτική απόδοση της εποχής αποδίδονται εξαιρετικά από τον Σουζούκι, ο οποίος όμως γρήγορα ξεφεύγει από την απλή περιγραφή και παρασύρει την ταινία σε ένα φεμινιστικό παραλήρημα, χωρίς ίχνος κακομοριάς. Όπως και ο Godard την ίδια εποχή, ο Σουζούκι αγαπά τις στιλπνές και επίπεδες επιφάνειες, και η περίφημη φράση του Jean-Luc, «δεν είναι αίμα, είναι κόκκινη μπογιά», θα του ταιριάζει γάντι. Στην Άγρια νιότη, μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες του στυλ του Σουζούκι, χρωματοποιεί καθρέφτες χωρίς επαργύρωση, κάδρο μέσα στο κάδρο, κάνει ιδιαίτερη χρήση της ηχητικής μπάντας για να δώσει την αίσθηση της αποστασιοποίησης, συχνά αστεία έως και γελοία, αλλά πάντα εξαιρετική. Η θεατρικότητα είναι πανταχού παρούσα σε όλες τις ταινίες του, ίδιως με τη χρήση του *cinemascope*, το συνεχές πανιώδι των κινήσεων της κάμερας, τη χρήση του στούντιο και τη σκηνογραφία, στυλιζαρισμένη μέχρι το πιο εκπληκτικό οπτικό παραλήρημα. Για τον Σουζούκι, που διεκδικεί απόλυτα την επιρροή του παραδοσιακού καμπούκι, τα πάντα είναι



Σημαδεμένη σελίδα

αναπαράσταση, μέχρι τα τελευταία πλάνα στο Γεννημένος δολοφόνος, τανία περιέργως γυρισμένη σε ασπρόμαυρο, όπου τα ελάχιστα ψήγματα ρεαλισμού, που μπορεί να παραπρήσει κανείς σε πολιότερες ταινίες του, εξαφανίζονται προς δύφελος ενός τελείων αυτόνομου σύμπαντος και μιας παρέκκλισης προς το παράλογο, που αποτελεί ταυτόχρονα βίαιη κριτική στο γιαπωνέζικο ανταγωνιστικό πνεύμα και έναν τρόπο να συντρίψει τους κώδικες του είδους, δύος σπάνια συναντάμε στην ιστορία του κινηματογράφου. Μ' αυτή την ταινία, ο Σουζούκι επιστρέφει στη Nikkatsu την εικόνα της ίδιας της τής αλαζονείας, και υπονομεύει από τα μέσα την προσδοκία του θεατή, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την αυτοαμφιθήτων του κινηματογράφου, σημίγοντας και πάλι με τον Godard εκείνης της εποχής. Κι αυτό, βέβαια, η εταιρεία δεν θα του το συγχωρέσει ποτέ.

Στις περισσότερες ταινίες του Σουζούκι βρίσκουμε τον ίδιο θηθοποιό-φετίχ, τον περίεργο Τζ Σίαντο, αντι-συμβατικό μείγμα Κουασιμόδου και Marlon Brando. Με τον Σίαντο, ο δημιουργός του Αλήπτη του Τόκιο, πλάθει μια εικονοκλαστική φιγούρα της παραβατικότητας και της επιθυμίας, ένα χαρακτήρα βίαιο και ασεβή, που εναντιώνεται στην εξουσία, έναν αλήπτα απόλυτα ελεύθερο και αστείο, που ενσαρκώνει τη διαρκή ειρωνεία του Σουζούκι. Στην Άγρια νιότη, ο Σίαντο συνθέτει ένα ρόλο ανεξέλεγκτου γιακούζα (στην πραγματικότητα, είναι αστυνομικός που έχει διεισδύσει στο κύκλωμα), που ανήκει ταυτόχρονα σε δύο συμμορίες, στρέφοντας τη μία εναντίον της άλλης, μέχρι την τελική αποκάλυψη. Ο κυνισμός και η οργή είναι το διαβατήριό του. Η ελευθερία κινήσεων, που του εξασφαλίζουν, τον κάνουν ανεξέλεγκτο, αδύνατο να τον εντοπίσεις, παρότι εκεί που δεν τον περιμένεις. Αυτός ο σαρκαστικός και κατεξοχήν επιπτευμένος χαρακτήρας θυμίζει κάπιως τον Clint Eastwood εκείνης της εποχής, στις πρώτες ταινίες του Sergio Leone, και ιδιαίτερα στο Για μια χούφτα δολάρια. Εμπνέεται ταυτόχρονα από τον Αρλεκίνο, στον Υπηρέτη δύο αφεντάδων του Γκολντόνι, και κυρίως από το Γιοζίμπο του Κουροσάουα. Ο συσχετισμός δεν είναι τυχαίος, γιατί μπορεί να πει κανείς χωρίς υπερβολή ότι ο Σουζούκι επιβάλλει στο τσαμπάρα (με εξαίρεση την ταινία Λουλούδια και κύματα, όπου, περιέργως, σέβεται τους κανόνες του είδους, αν και κατά βάθος διαφαίνεται ο ενδόμυχος αναρχισμός που

χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες ταινίες του) και στις γιαπωνέζικες γκανγκστερικές ταινίες, τις ίδιες ακρότητες που ο Leone έπιβάλλει στο γουέστερν. Αυτή η θεωρία του χάσου, αυτή η λογική της αντιτροφής των καθιερωμένων αξιών, αυτή η γελοιοποίηση του κόδου θεμελιώνουν το σύμπαν των περισσότερων από τους μεγάλους μανιεριστές σκηνοθέτες της εποχής, όπως εκτός από τον Leone και τον Σουζούκι ο Peckinpah, ο Βανά ή ο Argento, χωρίς να ξεχάσουμε τον Ιάπωνα Τάι Κάτο, που την ίδια εποχή υπονομεύει τις ταινίες τασμάρα με ευρήματα εξίσου λαμπρά μ' αυτά του δημιουργού της Σημαδεμένης ζωῆς.

Η ολοκληρωτική αποδόμηση και το χλευαστικό ύφος θα επανέλθουν, πολλά χρόνια αργότερα, σε νεότερους μανιεριστές σκηνοθέτες όπως ο Tarantino, ο Κιτάνο ή ο Jarmusch. Ο Jarmusch, στην ταινία του *Ghost Dog: Ο τρόπος του σαμουράι* (*Ghost Dog: The Way of the Samurai*), που πρόκειται για πραγματικό φόρο τιμής στον Σουζούκι, θα κάνει πολλές αναφορές στο Γεννημένος δολοφόνος, με τρόπο πιο στοχαστικό και φτηνό, απ' ό,τι στο υπερβολικό, παιχνιδιάρικο και αστραφτέρο σύμπαν του Σουζούκι. Όσο για τον Κιτάνο, ακόμα κι αν αρνείται οποιαδήποτε επιρροή, κληρονομεί στοιχεία από τον πρεαβύτερο του, τραβώντας όμως σε μάκρος τις καταστάσεις με τη μέθοδο του slow burn, ενώ ο Σουζούκι αγαπούσε πάνω απ' όλα την ταχύτητα, την πρωτόγονη παρωδία και τη σύγχυση. Ειδικότερα, οι χαρακτήρες που ερμηνεύει ο Τακέσι Κιτάνο στις ταινίες *Bίαιος μπάτσος* (Σόνο ότοκο, *Kiyomipō ni tsouki / Violent Cop*, 1989), *Σημείο Βρασμού* (3-4X *Tζουγκάτσου / Boiling Point*, 1990) και *Σονατίνα* (*Sonatine*, 1993), συγγενεύουν εκπληκτικά με τους διάφορους χαρακτήρες που ενσάρκωσε ο Σίσιντο, αν τους προσθέσουμε την αυτοκτονική παρόρμηση και το παιδιάστικο πνεύμα. Το πνεύμα του Σουζούκι συνεχίζεται....

Απόσπασμα από το κείμενο του Thierry Jousse, «Deconstructing Suzuki», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 573, Νοέμβριος 2002.

(Μετάφραση: Έφη Στρουσοπούλου)

## ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ρόμαν-πόρον ή πινκ έγκα ή πινκού. Είδος ελαφρού πορνό που εμφανίστηκε στο ιαπωνικό σινεμά τη δεκαετία του '60. Άνθισε στο περιβάλλον των στούντιο και αρκετοί σκηνοθέτες το χρησιμοποιήσαν ως χώρο άσκησης πριν περάσουν στις «κανονικές» ταινίες. Ο πιο σημαντικός σκηνοθέτης του είδους είναι ο Κότζι Ουκαμάτσου. (Σ.τ.Ε.)
2. *Τσαμπάρα*. Είδος ιστορικών ταινιών (τιγντά γκέκ) που κατέχει κεντρική θέση στο ιαπωνικό σινεμά. Οι ταινίες διαδραματίζονται την εποχή Έντο (17ος αιώνας), έχουν ως κεντρικούς ήρωες σαμουράϊ και επικεντρώνονται στις ξιφομαχίες. Ως κινηματογραφικό είδος γνώρισε την ακμή του στις δεκαετίες του '60 και του '70. (Σ.τ.Ε.)
3. Τάι Κάτο. Γεννήθηκε το 1916. Σπούδασε μηχανικός και ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο δίπλα στο θείο του, Σάνταο Γιαμάνκα, έναν από τους πιο σημαντικούς ιάπωνες σκηνοθέτες. Πριν από τον πόλεμο, ασχολήθηκε βασικά με τα ντοκιμαντέρ. Σκηνοθέτησε, επίσης, το τρέλερ της ταινίας *Ρασομόν* του Ακίρα Κουροσάου. Αντιμετώπισε διώξεις λόγω των αριστερών του φρονημάτων και της συνδικαλιστικής του δράσης. Τη δεκαετία του '50 ξεκίνησε να σκηνοθετεί ταινίες μεγάλου μήκους και η φιλμογραφία του περιλαμβάνει κυρίως ταινίες σαμουράϊ, γιακούζα και μελοδράματα. (Σ.τ.Ε.)



O alhīmē tou Tōkō

25 日活 東京流札者 | 映倫

# ΣÉITZOUV ΣOUZOÚKI: Το κύρος της μειοψηφίας

Stephen Teo

Το γεγονός ότι οι ταινίες του Σουζούκι μπορούν να εκτιμηθούν περισσότερο τώρα απ' ό,τι στην εποχή που έγιναν, είναι απόδειξη του προδρομικού, διορατικού ταλέντου του. Οι ταινίες του σήμερα φαίνονται σαν δομικά σχέδια του μοντερνιστικού κινήματος στον κινηματογράφο, το οποίο πρόεκυψε από τα υπερβατικά οράματα της αποξένωσης στο σύγχρονο τρόπο ζωής (Antonioni, Bergman, Bresson) και από τη μεταφορά τους στην μεταμοντέρνα τέχνη, αρχής γενομένης με τον Godard, καθώς και με τον σύγχρονο του Σουζούκι, Ναγκίσα Όσιμα. Τα έργα του Σουζούκι φαίνεται να είναι ακόμη πιο προδρομικά και πιο προκλητικά απ' ό,τι του Godard ή του Όσιμα. Ο Σουζούκι δείχνει να γεφυρώνει την κινητική διάθεσην του Godard με τους πιο σοβαρούς τόνους του Όσιμα. Σήμερα, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι ο Σουζούκι – και όχι ο Godard ή ο Όσιμα – είναι προφανώς ο πρόδυονος οριαμένων σύγχρονων σκνοθετών, όπως οι Wong Kar-wai, Sammo Ü, John Woo και Jim Jarmusch.

Οι εκδοχές των θρίλερ γιακούζα που γύρισε ο Σουζούκι, σκόπιμα φτιαγμένες με τον τρόπο των B-movies, τον τοποθετούν πλάι στον Samuel Fuller, το Δυτικό σκνοθετό που ανακαλεί κανείς κατά κανόνα όταν γίνεται αναφορά στο όνομα του Σουζούκι. Άλλα ο Σουζούκι, ως στυλίστας του iαπωνικού trash, θα μπορούσε επίσης να συγκριθεί με τον Mario Bava,<sup>2</sup> τον μεγάλο στυλίστα του ευρωπαϊκού trash. Πράγματι, ο Σουζούκι μπορεί να συγκριθεί με οποιονδήποτε από τους μεγάλους ανορθόδοξους καλλιτέχνες, που ανατρέπουν το σύστημα των στούντιο, επανεφευρίσκοντας και αναδομώντας μέσα από το προσωπικό τους ύφος οικείες και δημοφιλείς συμβάσεις του κινηματογράφου, αλλά και καταφέροντας να μνη υποστούν ιδιαίτερες συνέπειες (σκεφτείτε τον Welles, σκεφτείτε τον Corman, σκεφτείτε τον Melville). Τα έργα τέτοιων σκνοθετών αμφιθητούν «μεγαλοπρεπώς» την ιδέα της κλασικής τελειότητας και αποπνέουν μια πληθωρική κωτικότητα, σχεδόν σαν αυτό να είναι αυτοσκοπός.

Χωρίς αμφιβολία, ταινίες όπως Άγρια νιότη (1963), Ο αλήτης του Τόκιο (1966), και Γεννημένος δολοφόνος (1967), λειτουργούν στην ουσία ως οραματικές επιτομές του είδους των γκανγκότερικών φιλμ (ακόμη και στην εποχή τους, τη δεκαετία του '60), που δε θα μπορούσαν παρά να αφήσουν τα σημάδια τους σε νεότερες γενιές κινηματογραφιστών. Σκνοθέτες όπως οι John Woo και Wong Kar-wai έχουν σίγουρα δεχτεί την επίδραση του Σουζούκι στις δικές τους αναδομήσεις του γκανγκότερικού είδους: ο Woo με την εμμονή του στο θέμα του γι, την κινέζικη έννοια του ηθικού και ενάρετου,<sup>3</sup> ο οποία έχει την ίδια χροιά με την iαπωνική έννοια του γκίρι (συνήθως μεταφράζεται ως «υποχρέωση»), αυτόν τον κώδικα της οργάνωσης γιακούζα που αποδίδει ο Σουζούκι με την ακρίβεια της ψιλοβελονίας<sup>4</sup> και ο Wong με τις αναδιατάξεις του χρόνου και του χώρου, δύο διαστάσεων της αφήγησης της οποίες ο Σουζούκι ενορχηστρώνει με διαβολική ευστροφία και κομψότητα. Όσον αφορά το στυλ, ο Σουζούκι φαίνεται να είναι ακόμη πιο γεωμετρικός ή κατακερματισμένος από τον Woo και τον Wong, κι εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου το έργο του δασκάλου αντιστέκεται στη μίμηση περισσότερο απ' όσο υποδεικνύει η επιρροή του. Τελικά, το πνεύμα και η ουσία του Σουζούκι έχουν μεγαλύτερη σημασία από το στυλ του, αν και πρέπει να θεωρηθεί μέγιστος θρίαμβος που το στυλ του παραμένει τόσο προσωπικό.

(...) Η καριέρα του Σουζούκι ως οργισμένου νέου, ενός αιώνιου αντάρτη του iαπωνικού σινεμά, είχε σαν αποτέλεσμα να μνη του δοθεί ποτέ αρκετός χρόνος ή χώρος. Ο Σουζούκι είχε περίπου δέκα χρόνια για να αποδειξει τι άξιζε ως σκνοθέτης, από την εποχή που έκανε το ντεμπούτο του το 1956, ως την εποχή του Γεννημένος δολοφόνος, που προβλήθηκε το 1967. Αυτά τα δέκα χρόνια τα πέρασε δουλεύοντας στο στούντιο

Nikkatsu, του οποίου το αφεντικό, ο Κιγιουσάκου Χόρι, είχε πει κάποτε στη δεκαετία του '50 ότι οι ταινίες ήταν «μια ήσσονος σημαδίας επικέρπων».⁴ Η καριέρα του Σουζούκι μέσα στη Nikkatsu, το ανορθόδοξο στύλ του και το κινούμωρο του θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως η απάντωση ενός καλλιτέχνη στα λόγια του αφεντικού του. Στις ταινίες που έκανε για τη Nikkatsu έβαλε τη σφραγίδα της πολύ πρωσωπικής του εκδοχής του παραλόγου, και αυτό το «στυλ Σουζούκι» αποτελεί πράγματι μια εξαιρετική παρωδία της «ήσσονος σημαδίας επικέρπων».

Ακόμη και όταν ωρίμασε ως καλλιτέχνης, ο Σουζούκι πιεζόταν να δουλεύει με αυστηρούς προϋπολογισμούς και οφικτά χρονοδιαγράμματα, αλλά κατάφερε παρ' όλ' αυτά να διατηρήσει ζήτικη, στις περισσότερες παραγωγές του, την καλλιτεχνική του ζωντάνια. Το 1967, μετά την ολοκλήρωση του Γεννημένου δολοφόνου, ο Σουζούκι απολύθηκε από το στούντιο επειδή έκανε «ακατανότες ταινίες». Πολλά χρόνια αργότερα, ο Σουζούκι δήλωνε σε μια συνέντευξη: «Γιατί να κάνει κανείς μια ταινία για κάπι ου που είναι απόλυτα κατανότο; Κάνω ταινίες για πράγματα που δεν καταλαβαίνω, αλλά που θέλω να κατανοήσω.» Παρόλο που κατέφυγε στα δικαστήρια εναντίον του στούντιο για παράνομη απόλυτη και κέρδισε κάποια διευθέτηση του υπότιματος, η καριέρα του Σουζούκι πέρασε σε μια περίοδο λήθης και ο ίδιος δε γύρισε άλλη ταινία παρά μόνο δέκα χρόνια αργότερα.

Το «στυλ Σουζούκι» θεωρείται τώρα σχεδόν μυθικό, σαν κάπι που εμφανίστηκε από το πουθενά. Για ένα δεκτικό κοινό (και στην εποχή του ο Σουζούκι είκε πιστούς θαυμαστές μεταξύ των φοιτητών), οι ταινίες του έχουν κάπι περισσότερο από έναν αυθόρυμπο πειραματισμό: μια σκόπιμη τάση να κόβει την κανονική ροή της αφήγησης και ένα επιβλητικό ύφος που απαιτεί συμβολική χρήση των χρωμάτων ή μονοχρωμία υψηλής αντίθεσης, υπερβολικά σκηνικά και φωτισμούς, και στυλιζαρισμένη ηθοποιία. Η σταθερή φόρμα της σκηνοθεσίας του δείχνει ότι ο Σουζούκι δεν ήρθε από το πουθενά. Θα υποστήριζα ότι ο Σουζούκι ήταν ένας μαέστρος του σχεδιασμού και ότι δε θα είχε φέρει σε πέρας ένα τέτοιο έργο εάν δε γνώριζε σε κάποιο Βαθμό εκ των προτέρων τι ήθελε να κάνει. Εξάλλου, ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ως μοντέλο για τις ταινίες του το παραδοσιακό θέατρο Καμπούκι και τα τρία θασικά δομικά του στοιχεία: την ερωτική σκηνή, τη σκηνή του φόνου και τη σκηνή της μάχης. «Μεταφρασμένα στη γλώσσα του κινηματογράφου, αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούν τα θασικά συστατικά της ψυχαγωγίας».⁵

Εκεί ακριβώς έγκειται η δυσκολία της κριτικής αποτίμησης του Σουζούκι. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ως ένας προσπότας καλλιτέχνης, ο Σουζούκι είναι θασικά ένας διασκεδαστής. Επενδύει τις εικόνες του με την αισθητική της pop art ψευδαίσθησης, και με αληθινά ταχυδακτυλουργικό στυλ βλέπει τον εαυτό του ως «προφήτη» μάλλον παρά ως καλλιτέχνη. Ίσως γι' αυτό ο Σουζούκι έχει κάπι το παράδοξο. Το μικρό του όνομα, το Σέιτζουν, προέρχεται από τα κάντζι<sup>7</sup> και σημαίνει «καθαρίζω και «ρέω». Με τον ίδιο τρόπο οι αφηγήσεις του, παρά την ολοφάνερη μη γραμμικότητα, δύντας αναλύοντας καθαρά και ρέουν (σε τέτοιο Βαθμό που αν κάποιος προσαγγίζει τις ταινίες του Σουζούκι με την προκατάληψη ότι είναι ακατανότες, θα μείνει στο τέλος τους να αναρωτείται προς τι όλη αυτή η φασαρία). Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο Σουζούκι καλεί το κοινό του να δει τις ταινίες του ως εμφανώς αδόμπτα αύνολα ή κολάζ, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο οι εικόνες του είναι εκπλήρωσεις, επιφοτιθείσεις και, ναι, κάποιου είδους προφρετίες.

Ο Σουζούκι είναι πράγματι ένας μεταμοντέρνος οραματιστής για δύο κινηματογραφικά είδη κλειδιά: την γκαγκστερική ταινία και την ταινία δρόμου (road movie). Αξίζει να επαναλάβουμε ότι είναι ο πρόδρομος του κατακερματισμένου αφηγηματικού noir ύφους, που εξερευνά τις παρόδους και τα σοκάκια στην καρδιά του film noir (απόδειξη: ο Wong Kar-wai, ο Quentin Tarantino). Οι ταινίες του αποτελούν αστικές μυθολογίες που προγούνται της εποχής τους. Έτσι, ο αλήτης του Τόκιο είναι στην πραγματικότητα ένα γουέστερν, ή τη ταινία που πάιζει περισσότερο με τη μυθολογία του γουέστερν, περιλαμβάνοντας συμβάσεις όπως καθγάδες σε μπαρ και πιστολίδι. Η Ελεγεία της Βίας (1966) είναι μια νεανική ταινία που με έναν περίεργο τρόπο λειτουργεί προδρομικά για τις ιεροτελεστίες μετάβασης του American Pie (Paul Weitz, 1999) και του American Beauty (Sam Mendes, 1999), ενσωματώνοντας συμβάσεις δύνως οι εφηβικές φαντασιώσεις, οι τελετουργίες



Ελεγεία της Βίας

του αυνανισμού και τα ψυχολογικά συμπλέγματα που οικοδομούνται γύρω από την καταπιεσμένη σεξουαλικότητα και επιθυμία.

Οι ταινίες, όμως, του Σουζούκι είναι μοναδικές και για έναν άλλο λόγο. Οι αναφορές στο γουέστερν ή σε άλλα αμερικανικά κινηματογραφικά είδη δεν μπορούν στην πραγματικότητα να κρύψουν την «ιαπωνικότητα» των ταινιών του Σουζούκι και τις παραπρήσεις τους για την ιαπωνική ψυχή σε ακραίες καταστάσεις (π.χ. στον πόλεμο ή τον έρωτα). Η *Ιστορία μιας πόρνης* (1965) και η *Ελεγεία της Βίας* είναι μελοδράματα για τον ιαπωνικό μιλιταρισμό, που απεικονίζουν με ξεκαρδιστικές και γελοίες σκηνές την άνοδο του ιαπωνικού φασισμού διαμέσου του θεαμού της εκπαίδευσης και του στρατού, καθώς και μέσα από την υποταγή της ιδεολογίας και τη διαστροφή της σεξουαλικής επιθυμίας, στην προσπάθεια να πηγεμονεύσει σε όλη την Ανατολική Ασία. Ως μελέτες του ιαπωνικού μιλιταρισμού και του μιλιταριστικού τρόπου σκέψης, που προκάλεσε τόσο πόνο και δυστυχία, αυτά τα δύο έργα δημιουργούν είδος από μόνα τους, αφού δεν μπορούν να συγκριθούν με καμία άλλη ιαπωνική ταινία από σόσες έχω δει. Η *Ιστορία μιας πόρνης* είναι επιπλέον μια έκθεση του προβλήματος των «εύκολων γυναικών» κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με φόντο το σινοϊαπωνικό πόλεμο. Η *Ιστορία μιας Κινέζας πόρνης* και το πάθος της για ένα νεαρό ιάπωνα στρατιώτη είναι αλληγορική και ρομαντική, με υπερρεαλιστικές πινελιές, που ευφωνά αναδεικνύουν την ψυχολογική σημασιολογία των έργων του Σουζούκι.

Οι ταινίες *Τα κορίτσια της χαράς* και *Ιστορία μιας πόρνης* (δεν έχω δει ακόμη το τρίτο μέρος αυτής της τριλογίας, με τον τίτλο *Η Κάρμεν από το Καουάται* (1966)), μαζί με την *Ελεγεία της Βίας*, μου φαίνονται οι λιγότερο τυπικές δημιουργίες του «στυλ Σουζούκι», οι οποίες αναδεικνύουν περισσότερα την άποψη του ακπνοθέτη για την Ιαπωνία και για το αίσθημα της διανοτικής ανησυχίας που προκαλείται από την ιστορία της. Ακόμη και μέσα στην ασυνήθιστη περιρρέουσα ατμόσφαιρα του έργου του Σουζούκι, αυτές οι ταινίες είναι κάπως παράφωνες σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν όχι στο στυλ τους, τουλάχιστον ως προς το θέμα τους. Με δεδομένη την απρόβλεπτη φύση της τέχνης του Σουζούκι, τέτοια συμπεράσματα διατυπώνονται με επι-



Ο αλήτης του Κάντο

φύλαξη, στο βαθμό που εξαρτώνται από το αν θα ανακαλύψουμε περισσότερα πράγματα για το έργο του σκηνοθέτη. Στη Δύση, τουλάχιστον, η φήμη του Σουζούκι μοιάζει να είναι θεμελιωμένη σε μια σειρά θρίλερ γιακούζα, στα οποία η δράση μοιάζει αληθινή αν και είναι δοσμένη με πολύ ασυνήθιστο τρόπο. Ταινίες όπως Ο αλήτης του Κάντο (1963), Άγρια νιότη, Ο αλήτης του Τόκιο και Γεννημένος δολοφόνος θεωρούνται τώρα τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα της δουλειάς του Σουζούκι. Ενώ, όμως, τις ταινίες αυτές μπορεί κανείς να τις απολαύσει ως καθαρόδαιμες κινηματογραφικές περιπέτειες, είναι ταυτόχρονα έργα που αποδεικύουν ότι γιατί είναι προβληματικά και γιατί οδήγησαν τον Σουζούκι στο σκοτάδι και στο περιθώριο του κινηματογραφικού κόσμου για τόσον πολύ καιρό. Υπό μία έννοια, η καριέρα του Σέιζουν Σουζούκι αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το πρόβλημα με τους οραματιστές σκηνοθέτες, το γεγονός δηλαδή ότι φτάνουν σε αδιέξodo πολύ νωρίτερα από τους άλλους ομράτεκνούς τους.

Ο Σουζούκι γύρισε πολύ περισσότερες ταινίες γιακούζα απ' όσες έχω καταφέρει να δω, αλλά από τον Αλήτη του Κάντο μέχρι το Γεννημένος δολοφόνος μπορούμε να δούμε καθαρά μια εξέλιξη προς την αυτο-παρωδία του κινηματογραφικού αυτού είδους και προς την αυτοπειρόδρονη του ιαπωνικού σινεμά. Οι ταινίες συνδέονται άμεσα με τη δουλειά του Σουζούκι εντός του συστήματος των στούντιο και αποτελούν εγ-φανώς ασθενείς μελέτες του είδους γιακούζα. Ο Αλήτης του Κάντο διατηρεί πολλά στοιχεία από το παλιό στυλ των ταινιών γιακούζα και είναι κατά κάποιον τρόπο ταινία κλασική στο είδος της – μια λεπτομερής μελέτη τη γκαγκστερικής ιθικής που διαμορφώνει τις σχέσεις και τις συμμαχίες, π οποία χαρακτηρίζει και τις υπόλοιπες ταινίες γιακούζα του Σουζούκι. Με την Άγρια νιότη ο Σουζούκι μετακινήθηκε προς την παρωδία – αφού η αίσθηση του *pastiche*<sup>8</sup> είναι τόσο προφανής στην κλιμάκωση της δράσης, όπου ο ήρωας πρωταγωνιστής (Τζ Σιάντο) είναι κρεμασμένος ανάποδα από έναν πολυέλαιο και παρά ταύτα καταρθώνει να Βγει από τη δύσκολη θέση παίρνοντας ένα δύλο και σκοτώνοντας τους κακούς. Αλλά η αστυνομική ιστορία μυ-στηρίου στην οποία βασίζεται η ταινία (από ένα μυθιστόρημα που έγινε μπεστ σέλερ) λειτούργησε ως ασπίδα προστασίας απέναντι στον αυτοσαρκασμό, που έμελλε να γίνει πιο έκδηλος καθώς ο σκηνοθέτης δια-

πίστωνε ότι έχανε σταδιακά τη στήριξη του στούντιο. Παρομοίως, με τον *Άλητη του Τόκιο*, οι παιγνιώδεις αναφορές στο γουέστερν αποτελούν μια υπενθύμια διπλής κατεύθυνσης για το πώς μπορεί κανείς να επωφεληθεί χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις ενός είδους, κι έτσι ο αυτοσαρκασμός περνάει με πιο ήπιο τρόπο.

Το *Γεννημένος δολοφόνος* είναι ο πιο κυνική από όλες τις ταινίες, ένα πραγματικό γιουχάσμα. Πρόκειται για την ιστορία ενός τρίτης κατηγορίας επαγγελματία δολοφόνου (τον υποδύεται ο Τζ Σίσιντο, με τα φουσκωτά μάγουλα), με ένα διεστραμένο φετίχ για τη μυρωδιά του μαγειρεμένου ρυζιού, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει ο Νούμερο Ένα εκτελεστής. Το έργο αποτελεί την απόλυτη έκφραση της περιφρόννησης που τρέφει ο Σουζούκι για το στούντιο και πιθανώς για το εν λόγω κινηματογραφικό έίδος. Αυτή η ταινία κινείται βαθμιαία προς έναν πολιορκημένο χώρο, με τον ήρωα να είναι παγιδευμένος μέσα σε μια αβέβαιη τελική αναμέτρηση με τη δική του νέμεση, το Νούμερο Ένα (που αντανακλά τη διανοπτική κατάσταση πολιορκίας του Σουζούκι σε σχέση με το στούντιο του).

Η ταινία τελειώνει σε ένα ριγκ πυγμαχίας, με ενθουσιώδη μουρμουρτά που επαναλαμβάνουν «Είμαι ο πρωταθλητής!» στην πκπτική υπόκρουση, και με τον ήρωα να εξαφανίζεται εκτός πλάνου, νεκρός ή ετοιμοθάνατος. Το *Γεννημένος δολοφόνος* μπορεί να είναι αριστούργημα, αλλά είναι ένα αδιέξodo αριστούργημα, και είναι διδακτικό να σημειώσουμε ότι ο Σουζούκι δεν ξαναγύρισε άλλη ταινία γιακούζα. Στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζουμε, δεν γύρισε καμιά ταινία για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Απόσπασμα από το άρθρο «Seijun Suzuki: Authority in Minority». Δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική τοποθεσία <http://www.sensesofcinema.com/>.

(Μετάφραση: Κατερίνα Κρανούλη)

## ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σαμπού. Ψευδώνυμο του Ιάπωνα σκηνοθέτη και πιθογοίού Χιρογιούκι Τάνακα. Οι ταινίες του είναι συνήθως παραδίεσ των ταινιών γιακούζα και το ύφος του διακρίνεται για την έντονη ειρωνεία του. Οι γνωστότερες ταινίες του, *Monday* (2000) και *Postman Blues / Ποσσούρουσαν μπούρουσαν* (1998), προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση. (Σ.τ.Ε)
2. Mario Bava (1914-1980). Ιταλός σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας. Ως διευθυντής φωτογραφίας συνεργάστηκε με τους Jacques Tourneur και Riccardo Freda. Οι ταινίες του, που χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη γοτθική ατμόσφαιρα, ανήκουν στο έιδος του φανταστικού (ταινίες τρόμου και επιστημονικής φαντασίας). Θεωρείται, επίσης, ένας από τους προδρόμους των ταινιών giallo. Γνωστότερες ταινίες του: *La Maschera del Demonio* (1960), *Ercole al centro della terra* (1961), *I tre volti della paura* (1963), *Sei donne per l'assassino* (1964), *Terror nello spazio* (1965), *Operazione Paura* (1966), *Diabolik* (1968). (Σ.τ.Ε.)
3. Το γι (γι) έχει την έννοια της πίστης στη φιλία, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης και της τιμής. Ο όρος διλώνει έναν ιπποτικό κώδικα συμπεριφοράς και καθορίζει τη συμπεριφορά των πρώων στις ταινίες με σπαθά στο σινεμά του Χογκ Κογκ. Ο κώδικας πέρασε αργότερα και στις γκαγκστερικές ταινίες. (Σ.τ.Ε.)
4. B.L. Joseph L. Anderson and Donald Richie, *The Japanese Film: Art and Industry*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1982, σελ. 242.
5. Συνέντευξη στην Katherine Monk, «Japanese Legend Sees Himself as Simple Chronicler», *The Vancouver Sun*, 16 Οκτωβρίου 1991.
6. Β.λ. παραπάνω.
7. Κάντζι λέγονται οι κινέζικοι χαρακτήρες (ιδεογράμματα) που χρησιμοποιούνται στη γραφή της ιαπωνικής γλώσσας. (Σ.τ.Ε.)
8. Pastiche. Ο όρος περιγράφει την ανάλαφρη αλλά καθόλου ειρωνική απομίμηση ενός τρόπου και ενός ύφους. (Σ.τ.Ε.)

Γουμένι



# Η καταγωγή του Σέιτζουν Σουζούκι

Τάνταο Σάτο

Η γενιά του Β' Παγκόσμιου Πολέμου μεγάλωσε αναγκαστικά μέσα σε ένα πνεύμα γενικευμένου μιλταρισμού, με αποτέλεσμα νεαροί διανοούμενοι, ανάμεσά τους και ο Σουζούκι, να καταλήξουν να μισήσουν την ανούσια και βάρβαρη φύση του. Μοναδικό τους καταφύγιο ήταν η μελέτη των λαπώνων κλασικών, αφού τα περισσότερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά έργα τέχνης και λογοτεχνίας ήταν καταδικασμένα ως προϊόντα του εχθρού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο τρόπος σκέψης τους έγινε αναπόφευκτα πιο αφηρημένος, καθώς ήταν προτιμότερο να υιοθετήσουν τη φιλοσοφική άποψη που πρεσβεύει ότι η ζωή θα σύζεται στη μοίρα, πάρα να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα. Οι εμπειρίες τους από το στρατό και η μετέπειτα ήπτα της λαπωνίας ενίσχυσε αυτή τους την άποψη, εφόσον φαινόταν πιο λογικό να αδιαφορείς για την πραγματικότητα παρά να συμμετέχεις σε αυτήν.

Ο ίδιος ο Σουζούκι συνδύει αυτή τη φιλοσοφία σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού *Cinema '69*.

«Να το ονομάσω «εικόνα»; Τελοσπάντων, νομίζω ότι αυτό που παραμένει στη μνήμη μας δεν είναι η «κατασκευή» αλλά η «καταστροφή». Δεν έχει σημασία το πώς θα φτιάξεις κάπι, αλλά η δύναμη που θα το καταστρέψει. Για παράδειγμα, όταν ο Τσουσόντζι, ο γνωστός Βουδιστικός ναός που βρίσκεται στο Χιράζουμι, στεκόταν ακόμα όρθιος, οι τουρίστες απλώς τον προσπερνούσαν. Νομίζω ότι άρχισαν πραγματικά να τον προσέχουν από τη στιγμή που καταστράφηκε. Αυτό που στέκεται τώρα εκεί, στην ουσία δεν υπάρχει. Είναι απλά η αντανάκλαση των ματιών μας. Μόνο όταν ο ναός γκρεμίστηκε, άρχισε ουσιαστικά να διαμορφώνεται η αίσθηση ότι βρίσκεται ή ότι βρισκόταν εκεί. Με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό και την κουλτούρα, η δύναμη της καταστροφής είναι πιο ισχυρή. Συνεπώς, δεν μου αρέσουν τανίες όπως ο ήλιος πάνω από το Κουρόμπε Γκόργε.<sup>1</sup> Απλά, δεν μου αρέσει η ιδέα της κατασκευής, της δημιουργίας. Για να πω την αλήθεια, την περιφρονώ. Όλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να παραμένεις εν υπνώσει. Μόνο έτσι μπορείς να επιτύχεις αυτά που επιθυμείς. Αυτή η ευλογημένη λαπωνία υπάρχει στα αλήθεια. Υπάρχει επίσης και η εξουσία. Άλλα δεν χρειάζεται να φορέσουμε κόκκινο κράνος (σαν αυτό που φορούν οι ακτιβιστές φοιτητές) για να εναντιώθομε σε αυτήν. Εννοώ ότι είναι καλύτερα να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Με αυτό τον τρόπο οι μόνοι που θα ανησυχούν είναι εκείνοι που κατέχουν την εξουσία.»

Όταν ο Σουζούκι υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των ερειπίων στο Χιράζουμι, πως ό,τι καταστρέφεται επιπρέαζει τον πολιτισμό, γίνεται έκδολη η επιρροή που άσκησε στη σκέψη του η μελέτη των λαπώνων κλασικών, καθώς τα θεμέλια του ναού κτίστηκαν την εποχή Χέιαν (794-1185). Εμφανής, όμως, είναι και η επιρροή του διάσημου στοχαστή Χίντε Κομπαγιάδα.<sup>2</sup> Η αντίληψη του Κομπαγιάδα για το εφήμερο (μούτσο-καν) ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Δίνοντας έμφαση στη ρευστότητα όλων των πραγμάτων, Βοήθησε τους νέους και έξυπνους άντρες να αποδεχτούν το θάνατο και την καταστροφή στο πεδίο της μάχης. Ο Χίντε Κομπαγιάδα πίστευε ότι η ήπτα της λαπωνίας ήταν σαφώς μια ακόμη εκδήλωση αυτής της ρευστότητας και ότι οι άνθρωποι έπρεπε να ξεχάσουν τους θρήνους και τη δυστυχία και απλώς να προσαρμοστούν στην παρούσα κατάσταση. Ωστόσο για κάποιους, ανάμεσά τους και ο Σουζούκι, κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προδοσία της θλιβερής νεαρής τους ηλικίας. Είχαν πιστέψει στο

δόγμα της ρευστότητας και ουσιαστικά το είκαν βιώσει στο πεδίο της μάχης, όπου βρέθηκαν μεταξύ ζωῆς και θανάτου. Όταν επέστρεψαν από τον πόλεμο, θεώροσαν ότι και οι υπόλοιποι θα έπρεπε να τον γνωρίσουν, ίδιαίτερα αυτή τη διάσταση της απόλυτης καταστροφής. Επιπλέον, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ουζπούν για μια νέα εποχή δημιουργίας που θα διαδεχόταν την προηγούμενη της καταστροφής, ο Σουζούκι και η γενιά του πιθανώς να οισθάνθηκαν προδομένοι για άλλη μία φορά. Τα συναισθήματά τους μπορούν να παρομοιαστούν με εκείνα των σκνονθετών κινηματογραφικών ταινιών της μεταπολεμικής γενιάς Κέι Κούμαι<sup>3</sup>, Κικίρο Ουραγιάμα<sup>4</sup> και Μασακίρο Σινόντα,<sup>5</sup> που πίστεψαν ακράδαντα στη μεταπολεμική δημοκρατία, αλλά τελικά προδόθηκαν από αντιδραστικά κινήματα, όπως η κόκκινη εκκαθάριση και οι Δυνάμεις Αυτοδύμωνας.

Εκτός από την καταστροφή, το χιούμορ είναι επίσης ένα σημαντικό συστατικό της ρευστότητας για τον Σουζούκι, όπως είναι σαφές και από την απάντησή του στην ερώτηση: Γιατί οι σκηνές φόνου στις ταινίες σας φιλονούνται κωμικές;

«Όταν πηγαίνεις στον πόλεμο αποκτάς αυτό το συναίσθημα. Μπορεί να είναι απαράδεκτο να το λέει κανείς, αλλά είναι πράγματι αστείο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος τραυματίζοταν στη θάλασσα, τον δίεσωτε κάποιο πλοϊο του Αυτοκρατορικού Ναυτικού, από το οποίο του πέταγαν ένα ακονί. Το έδενε γύρω από το σώμα του και εκείνοι τον τραβούσαν επάνω. Καθώς, όμως, το ακονί κουνιόταν πέρα δώθε, αυτός χτυπούσε στο πλαϊνό μέρος του πλοίου. Οι άντρες που τους ανέβαζαν με αυτό τον τρόπο στο πλοϊο, είχαν καρούμπαλα σε όλο τους το σώμα και φαίνονταν πολύ αστείοι. (...) Μια φορά, ήταν περίπου δέκα νεκροί άντρες ανάμεσα στους περισσολεχθέντες και όλοι οι αξιωματικοί του ναυτικού, από τον πιο χαμπλόδαθμο έως τον πιο υψηλόδαθμο, διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν. Όταν ανεβήκαμε στη γέφυρα, είδαμε ένα σαλπιστή και τα πτώματα που ήταν τοποθετημένα στο κατάστρωμα. Κάθε λίγο, πλησίαζαν δύο ναύτες και σήκωναν τα πτώματα, κρατώντας ο ένας από το κεφάλι ο άλλος από τα πόδια. Η σάλπιγγα πνούσε και αυτοί πετούσαν τα πτώματα στη θάλασσα. Κάθε φορά που ακούγαμε τον ήχο της σάλπιγγας, ακολουθούσε ο ήχος του σώματος που έπεφτε στη θάλασσα. Το ταρατάτη της σάλπιγγας και ο ήχος της πτώσης δεν ταίριαζαν καθόλου ακουστικά. Ήταν πραγματικά αστείο.» (*Cinema '69*, τεύχος 2)

Για όσους έβλεπαν τα πράγματα από έξω, όπως στην περίπτωση του Χίντε Κομπαγιάσι, ο δρόμος για την εξόντωση ήταν όμορφος μόνο όταν συνοδευόταν από μια δραματική ή θλιβερή λάμψη. Ωστόσο, για τον Σουζούκι, ο οποίος είχε βιώσει τη διαδικασία της εξόντωσης, ήταν απαραίτητο να βλέπει κανείς τον εαυτό του αντικειμενικά, ακόμα και όταν η ρευστότητα εκδηλώνόταν με μια διάσταση θλιβερή αλλά και κωμική ταυτόχρονα. Επιπλέον, ίσως και να ήταν απαραίτητο να ανακαλύψει κανείς μια κάποια μαζοχιστική ευχαρίστηση στην παράλογη φύση μιας συνταρακτικής εμπειρίας, και γι' αυτό το λόγο οι καλύτερες ταινίες του Σουζούκι μοιάζουν με μαζοχιστικά καρτούν.

Η μαζοχιστική συμπεριφορά του Σουζούκι πιθανώς ενισχύθηκε από τη δουλειά που ανέλαβε μετά το έλος του πολέμου ως σκηνοθέτης του εμπορικού κινηματογράφου. Προτού το προσωπικό του ύφος αναδύθη με την ταινία Άγρια νιότη (1963), ο Σουζούκι γύρισε 27 ταινίες B-movies, που ήταν γι' αυτόν αναθέσεις ρουτίνας. Εάν είκε κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο Shochiku, όπου μαθήτευσε ως Βοηθός σκηνοθέτη, θα είχε γιρίσει με την ίδια ευκολία «γυναικεία μελοδράματα». Καθώς δεν του άρεσαν τα θέματα «κατασκευής/δημιουργίας», ήταν τυχερός που η κινηματογραφική εταιρεία, στην οποία εργαζόταν, ειδικεύεται σε σύγχρονες ταινίες δράσης – αν και θα μπορούσε να τα έχει καταφέρει σε οπιδήποτε. Μπορούσε να φέρει σε πέρα τις δουλειές που του ανέθεταν γιατί έβλεπε την αστεία πλευρά των καταστάσεων, όπου οι χαρακτήρες έρχονταν αντιμέτωποι με το θάνατο. Ωστόσο, το να ασχολείται αδιαμαρτύρητα με βαρετές ταινίες, που συμβάδιζαν με την πολιτική της κινηματογραφικής εταιρείας, δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια εύ-



Τα κορίτσια της χαράς

κολη και ευχάριστη εργασία – άλλωστε, ούτε η συμμόρφωση στο πεδίο της μάχης, μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, ήταν εύκολη και ευχάριστη. Στο Cinema '69 (τεύχος 2) δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Στην πραγματικότητα, το να γυρίζω ταινίες ήταν μια επίπονη εργασία, όπως συχνά έλεγα στη γυναίκα μου. Είχα ήδη νιώσει – τέσσερα πέντε χρόνια πριν – την επιθυμία να παραπτηώ. Της είπα ότι απεχθανόμουν αυτή την ανόπτη και κουραστική διαδικασία. Μου απάντησε είπε ότι δεν έπρεπε να λέω τέτοια πράγματα ... και ότι αν μιλούσα κατ' αυτόν τον τρόπο, στο τέλος θα επαληθευόμουν. Και τελικά ήταν συνέβη. (Εδώ υπαινίσσεται την άδικη απόλυση του από την εταιρία Nikkatsu το 1968) Αυτό για μένα ήταν μια ανακούφιση. Ένιωσα ήταν από την πρώτη στιγμή.»

Παρά την απέχθειά του για τις ταινίες, ο Σουζούκι κατάφερε τελικά να αναπτύξει ένα πρωτότυπο ύφος, το οποίο αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ακόλουθες σκηνές της ταινίας *Ο αλήτης του Κάντο* (1963), που ανήκει στο είδος γιακούζα. Ο πρωταγωνιστής (Ακίρα Κομπαγιάσι), πορτιέρος σε μια χαρτοπαικτική λέσχη, ζει ακολουθώντας τον ιπποτικό κώδικα νικιόντο. Για λόγους τιμῆς αναγκάζεται να τα βάλει με δύο σκληροτράχηλους τύπους που ετοιμάζονται να ανοίξουν καβγά μέσα στη λέσχη. Όταν ο γυμνόστηθος ήρωας καρφώνει ξαφνικά το σπαθί του και οι δύο γιακούζα πέφτουν κάτω με ένα γδούπο, όλοι το βάζουν στα πόδια και το σάρτι (το χαρτί που καλύπτει τις συρόμενες πόρτες) του μεγάλου δωματίου πέφτει με μια εντυπωσιακή κίνηση. Τότε, ο διάδρομος που περιβάλλει το χώρο αποκαλύπτεται λουσμένος με ένα λαμπερό κόκκινο φως. Το σκηνικό αλλάζει στην επόμενη σκηνή και η οθόνη γεμίζει χιόνι. Στο μεταξύ, στη σκιά μιας χάρτινης ιαπωνικής ομπρέλας, ο ήρωας κάνει ένα βήμα μπροστά για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του μόνος του.

Οι παραπάνω σκηνές ήταν τόσο αναπάντεχα θεατρικές ώστε έκαναν τις υπόλοιπες – οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ήταν υποδεέστερες σε ένταση – πιστευτές, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις δύο



Ο αλήτης του Κάντο

αυτές υπέροχες σπιγμές του ήρωα. Την ίδια σπιγμή που οι θεατές αισθάνονταν μαγεμένοι και απορροφημένοι από το θέαμα, δεν μπορούσαν και να μη γελούν με τον ίδιο τους τον εαυτό που ξεγελάστηκε από τέτοιους ακραίους θεατρινισμούς. Ο Berthold Brecht χρησιμοποίησε επίσης ακραίους θεατρινισμούς: στη διάρκεια ενός ρεαλιστικού έργου παρενέβαλλε ξαφνικά επεξηγηματικές ατάκες, χρησιμοποιούσε τραγούδια, μάσκες, έβαζε τους ηθοποιούς να κάνουν μηχανικές κινήσεις, και ούτω καθεξής. Ο ίδιος ονόμαζε τις μεθόδους αυτές «τεχνικές της αποστασιοποίησης» (Verfremdung effekt), οι οποίες απέτρεπαν τη συναισθηματική ταύτιση του κοινού, έτσι ώστε να διατηρείται η αντικειμενικότητα σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Με την πρώτη ματιά, οι αιφνίδιοι θεατρινισμοί στις ταινίες του Σουζούκι, από τον Αλήτη του Κάντο και μετά, φαίνονται να είναι μια μετεξέλιξη των «τεχνικών της αποστασιοποίησης» του Brecht. Ενώ, όμως, ο Brecht τις χρησιμοποιεί για να εμποδίσει την ταύτιση και να απορρίψει την κάθαρση, ο Σουζούκι τις επιστρατεύει για να τονίσει την αξιοθρήνητη ομορφιά της προσπάθειας των ηθοποιών να επιφέρουν την ταύτιση. Ωστόσο, το συναισθηματικό έξοπασμα που ακολουθούσε δεν κορυφώνταν με την τραγική κάθαρση. Ενώ οι θεατρικές αυτές ερμηνείες ήταν γεμάτες πάθος, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από όμορφες σπιγμές, τόσο φευγαλέες όσο και οι λάμψεις των πυροτεχνημάτων στο νυκτερινό ουρανό. Επιπλέον, αυτές οι ερμηνείες ήταν κωμικές, όχι τόσο για λόγους σάτιρας αλλά για λόγους ανακούφισης, καθώς για τον Σουζούκι το χιούμορ αποτελεί τη μοναδική λύτρωση για εκείνους που γνωρίζουν την ρευστότητα, την έννοια του εφήμερου όλων των πραγμάτων.

Ο Σουζούκι είχε εμμονή με την ιδέα ότι όλα τα ανθρώπινα εγχειρήματα είναι ανόπτα. Εάν, όμως, κάποιος τονίζει αυτή την ανοναία, την καθιστά ακόμη πιο εγδιαφέρουσα. Έτσι, ο Σουζούκι αναζήτησε νόημα στο χιούμορ που περιέχει η έννοια της ρευστότητας και στις ταινίες του το χιούμορ αντικατέσπονται την κάθαρση. Όσον αφορά το χιούμορ του εφήμερου, η πιο αξιοσημείωτη ταινία του Σουζούκι είναι Ο αλήτης του Τόκιο, διότι η υπερβολή των χρωμάτων, αλλά και ο κωμικός, εκκεντρικός του ρυθμός, στην ουσία μετέτρεψαν την ταινία σε έκθεση έργων της pop art. Η ταινία ήταν βασισμένη σε ένα δημοφιλές τραγούδι με τον ίδιο

τίτλο, και η παράλογη αλλά διασκεδαστική της υπόθεσην κτίστηκε πάνω στο μοντέλο ενός ευπώλητου εμπορικού βιβλίου. Ο πρωταγωνιστής, ένας σύγχρονος γιακούζα τον οποίο υποδύθηκε ο Τετσούγια Ουατάρι, βρίσκεται να περιπλανιέται στην επαρχία εξαιτίας μιας διαμάχης που έχει ξεσπάσει στους κόλπους της συμμορίας του στο Τόκιο. Σε κάθε δραματική του σπιγμή – καθώς αιμορραγεί σε μια συμπλοκή, ή όταν στέκει ακίνητος σε ένα έρημο, χιονισμένο χωράφι, ή όταν ξεκινά ξαφνικά για ένα ταξίδι– ακούγεται το τραγούδι των τίτλων. Ο ρυθμός με τον οποίο επανέρχονται αυτές οι σπιγμές δεν είναι σταθερός. Μοιάζουν περισσότερο με λάμψεις εφήμερης ομορφιάς και κιούμορ στην επιφάνεια ενός μαγικού φανού.

Η άποψη του Σουζούκι για τη ρευστότητα φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην *Ελεγεία της Βίας* (1966), ένα αξέχαστο αριστούργημα στην παράδοση του γκεσακούσα.<sup>6</sup> Η ιστορία τοποθετείται στις επαρχίες Οκαγιάμα και Άιζου τη δεκαετία του 1930, κατά τη διάρκεια της ανόδου του μιλιταρισμού. Αρχικά, ο πρωταγωνιστής, ο Κίροκου Νανμπού, ένας έφηβος εγκληματίας, τον οποίο υποδύθηκε ο Χιντέκι Τακαχάσι, διαμένει σε ένα συγγενικό σπίτι στην Οκαγιάμα και πηγαίνει στο τοπικό λύκειο. Ερωτεύεται την κόρη της οικογένειας, η οποία πηγαίνει επίσης στο σχολείο και είναι χριστιανή. Ο πλατωνικός του έρωτας διαφέρει αισθητά από αυτούν των συνομπλίκων του, καθώς για τον Κίροκου ισοδυναμεί με τη σεξουαλική επιθυμία. Η επιθυμία του αυτής ανακουφίζεται μόνο μέσα από καθγάδες με άλλους νεαρούς και με το να ονειρεύεται τον μεγαλειώδη έρωτα ενός ιππότη για μια κοπέλα ευγενικής καταγωγής. Μετά από κάθε εκτόνωση, η σεξουαλική παρόρμηση επιστρέφει δριμύτερη κι έτσι ο Κίροκου μπλέκεται συνεχώς σε καυγάδες, μέχρι που γίνεται ιδιαίτερα επιδέξιος στη συγκεκριμένη τέχνη.

Καθώς ο Κίροκου είναι ένας αγνός στην καρδιά νέος, η περιφάνεια του δε θα του επιτρέψει να εκτονώνεται μόνο με εφβικούς καθγάδες, γι' αυτό και υιοθετεί επιπλέον μια επαναστατική συμπεριφορά στο σχολείο. Αφού γελοιοποιεί τον στρατιωτικό εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια μιας σχολικής άσκησης, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Οκαγιάμα. Πηγαίνει να μείνει σε συγγενείς του στην Άιζου και συνεχίζει να επαναστατεί, αλλά επειδή ο εκεί διευθυντής του σχολείου συμπαθεί τους νέους με άποψη, η εξέγερση του δεν πάιρνει τη μορφή ανοιχτής αντιπαράθεσης. Έτσι, μαζεύει τους συμμαθητές του και αρχίζουν να καυγαδίζουν με τους μαθητές του γειτονικού σχολείου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι τσακώμοι τον διασκεδάζουν, συνειδητοποιεί ταυτόχρονα ότι είναι παιδιάστικοι. Μία μέρα, ανταλλάσσει ματιές σε μια καφετέρια με έναν μεσόλικα με διαπεραστικό βλέμμα. Ενόσω αναρωτιέται ποιος να είναι αυτός, ανακοινώνεται η είδηση για το γνωστό Επεισόδιο της 26ης Φεβρουαρίου 1936, το πραξικόπημα που επικειρήθηκε από ομάδα στρατιωτικών.<sup>7</sup> Ο Κίροκου ανακαλύπτει αργότερα ότι ο άντρας στην καφετέρια είναι ο ίκκι Κίτα, ένας στοχαστής δεξιών πεποιθήσεων, ο οποίος ενεπλάκη στο Επεισόδιο και τελικά εκτελέστηκε. Η ταινία τελειώνει με τον Κίροκου να ανακωρεί για το Τόκιο, για να συμμετάσχει σε μια μεγαλύτερη μάχη που, χωρίς αμφιβολία, είναι ο Σινοϊαπωνικός Πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε τον επόμενο χρόνο (1937).

Αυτό το ακοτενίδι, ειρωνικό τέλος μιας ταινίας γεμάτης αγριότητα, διασκεδαστικούς καθγάδες, φαντασία και κιούμορ προστέθηκε από τον ίδιο τον Σέιτζουν Σουζούκι, καθώς δεν υπήρχε στο πρωτότυπο κείμενο αλλά ούτε και στο σενάριο του Κανέτο Σίντο. Εκείνο που κατέχονται μένει στη μνήμη του θεατή είναι οι σκηνές που αποτυπώνουν τις σεξουαλικές απογοητεύσεις του νεαρού πρωταγωνιστή. Σε μια από αυτές βρίσκεται μόνος του στο σπίτι και έχει στύση. Σε κατάσταση αγαλλίασης, εκτονώνει την ένταση στηνώντας με το πέος του τα πλήκτρα του πιάνου της πλατωνικής του ερωμένης. Σε μια άλλη σκηνή καταλαμβάνεται από το μαρτύριο της σεξουαλικής επιθυμίας, ορμάει, πλακώνει στο ξύλο κάποιους γεροδεμένους της γειτονίας και επιστρέφει αμέσως στο δωμάτιό του, νιώθοντας ανανεωμένος στο σώμα και το πνεύμα. Κι όμως, τέτοιου ειδούς υπερβολικά αστείες σκηνές συνδυάζονται με τη μικρή σε διάρκεια και ασθαρή σε ύφος σκηνή όπου εμφανίζεται ο ίκκι Κίτα, γεγονός που προσδίδει μιαν απόκοσμην αίσθησην αγωνίας και έναν αέρα ρομαντισμού στην ταινία.

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στην ίδια την προσωπικότητα του ίκκι Κίτα, καθώς ήταν ο άνθρωπος που είχε εμφυσήσει την επαναστατική φλόγα σε αρκετούς νεαρούς αξιωματικούς του στρατού, με

το δόγμα του για τον εθνικό σσοιδαλισμό. Ωστόσο, επειδή ο Σουζούκι απεχθανόταν κάθε τι διδακτικό, ο λόγος που ουμπεριέλαβε αυτή τη σκηνή δεν είναι σίγουρα το ενδιαφέρον του για την ιδεολογία. Πιθανώς, είδε στο πρόσωπο του Κίτα ένα αξιοθήνητο σύμβολο για όλους εκείνους που ορμούσαν προς το θάνατό τους στον επικείμενο παγκόσμιο πόλεμο. Οι πολλές κωμικές καταστάσεις που βιώνει ο πρωταγωνιστής προτού συναντήσει τον Κίτα, υπαινίσσονται πιθανώς μια ενόραση της επερχόμενης καταστροφής, γι' αυτό και είναι τόσο ωραίες. Εδώ, σαν από τύχη, ρίχνουμε μια φευγαλέα ματιά στη σοβαρή πλευρά του Σέιτζουν Σουζούκι.

Απόσπασμα από το Βιβλίο *Currents in Japanese cinema*, Kodansha International, Τόκιο 1982.  
(Μετάφραση: Άννα Μεντζελοπούλου)

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τανία του Κέι Κούμαϊ, γυρισμένη το 1968. Κεντρικός χαρακτήρας είναι ένας μποχανικός, ο οποίος αναλαμβάνει τη διάνοιξη ενός τεράστιου τούνελ που θα βοηθήσει στην κατασκευή ενός φράγματος. (Σ.τ.Ε.)
2. Χίντε Κομπαγιά (1902-1981). Ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτεχνικούς κριτικούς της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με μελετητές του έργου του, υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα αφού, παρά τις αισθητικές του ανανούσιες και την υπεράσπιση της μοντέρνας λογοτεχνίας, είκε απόψεις αντιδραστικές και κράτσως μια στάση υπέρ του πολέμου. (Σ.τ.Ε.)
3. Κέι Κούμαϊ. Γνωστότερες ταινίες του: *Πορνείο No. 8 / Σάντακαν No. 8* (1975. Βραβείο στο Φεστιβάλ Βερολίνου), *Λαϊδή Όγκιν / Όγκινσαγκα* (1978). Ο θάνατος ενός τελετάρχη του τσαγιού / *Σεν νο Ρίκιγου* (1989. Αργυρός Λεόντας στο Φεστιβάλ Βενετίας) και η πρόσφατη *Η γκέισα και ο σαμουράι / Ούμι γουά μπέπτα* (2003, σε σενάριο του Ακίρα Κουροσάου). (Σ.τ.Ε.)
4. Κικίρο Ουραγιάμα. Γνωστότερες ταινίες του: *Κούπολα* (1962, σε σενάριο του Σοχέι Ιμαμούρα, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών), *Το κορίτσι που παράπονα / Ουτάσι γκα σουτέτα όνα* (1970) και *Τάτσου*. Ο μικρός Δράκος / *Τάτσου* νο τάρο (1979, κινούμενα σχέδια). (Σ.τ.Ε.)
5. Μασαχίρο Σινόντα. Εργάστηκε ως βοηθός ακινοθέτη με τον Γιασουτζίρο Όζου. Μαζί με τους Σοχέι Ιμαμούρα και Ναγκίσα Όσιμα, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς ακινοθέτες του Ιαπωνικού νέου κύματος. Γνωστότερες ταινίες του: *Χλωμό λουλούδι / Κασούτα χάνα* (1963), *Διπλή αυτοκτονία / Σιντζι τεν νο αμπζίμα* (1969), *Γκόντα / Γάρι νο γκόντα* (1986. Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου), *Το κάστρο των μαχητών / Φουκούρο νοσύρο* (1999). (Σ.τ.Ε.)
6. Γκεσακούνα. Συγγραφέας λαϊκών, ελαφρών και μάλλον χυδάιν αναγνωρισμάτων. (Σ.τ.Ε.)
7. Την 26η Φεβρουαρίου 1936, χίλιοι τετρακόσιοι νεαροί αξιωματικοί κατέλαβαν τη Κοινοβούλιο, το υπουργείο Στρατιωτικών και το αρχηγείο της Αστυνομίας, δολοφόντων τρεις υπουργούς και κατέλαβαν σκεδόν όλο το Τόκιο. Απαιτούσαν από την κυβέρνηση στρατιωτική επέμβαση στην Ασία. Ο αυτοκράτορας Χιροχίτο έδωσε εντολή για να κατασταλεί η εξέγερση. Μετά τα γεγονότα αυτά, η χώρα βυθίστηκε στον ακραίο εθνικισμό και το μιλταρισμό. Τον επόμενο χρόνο η Ιαπωνία εισέβαλε στην Κίνα. (Σ.τ.Ε.)

# Οι διαφορετικοί κόσμοι του Σέιτζουν Σουζούκι

Τακέο Κιμούρα<sup>1</sup>

Καθώς ο κόσμος ζει κλεισμένος στην καθημερινότητά του, είναι πολύ γοητευτικό να φαντάζεται κανείς με ποιον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν άλλο, διαφορετικό κόσμο. Ο κ. Σουζούκι αναζτά τρόπους για να μας παρουσιάσει τέτοιους κόσμους. Ο κ. Σουζούκι είναι μάλλον εκκεντρικός. Είναι το είδος του ανθρώπου που μπορεί να μετατρέψει κάτι που δεν είναι συμβατικό και συνθισμένο σε κάτι όμορφο.

Δεν περιορίζει τους ηθοποιούς ζητώντας τους να παιξουν μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο: αφήνοντάς τους να ερμηνεύουν τους ρόλους τους με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν, ο κ. Σουζούκι βρίσκει τη δική του φωνή ή έμπνευση. Ακόμα κι όταν δουλεύει με μια ηθοποιό, δε θα εσπιάσει στο πιο όμορφο σημείο του σώματός της, την πλάτη, το λαιμό, τα μάτια ή τα δάχτυλά της, παρά θα βρει κάτι ξεχωριστό επάνω της, κάποια ιδιαίτερη κίνησή της.

Καταγόμαστε και οι δύο από το Τόκιο, και μοιραζόμαστε την ιδιοσυγκρασία του Εντόκκο.<sup>2</sup> Όταν καταλαβαίναμε ότι κάτι στην ταινία δεν λειτουργούσε, το εγκαταλέίπαμε. Αναζητούσαμε νέες ίδεες, δεν ασχολούμασταν με τίποτε άχροντο. Ήμασταν, λοιπόν, καλοί στο να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις: γι' αυτό και τα πήγαμε καλά μεταξύ μας.

Τις περισσότερες φορές δε συζητάμε τα σχέδιά του με τυπικά επαγγελματικό τρόπο. Βγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε κάπου... Πηγαίνουμε στο σπίτι του κ. Σουζούκι, πίνουμε ένα ποτό και τρώμε το φαγητό που έχει ετοιμάσει ο σύζυγός του. Πίνοντας, συζητάμε για διάφορα και, απ' αυτές τις συζητήσεις και από τα ποτά, όλο και κάποια θεματική ή κάποια άλλη διάσταση της ταινίας θα προκύψει. Ο κ. Σουζούκι θα μιλήσει γι' αυτή και εγώ, καθώς θα τον ακούω, θα παίρνω ίδεες. Έτσι, σιγά-σιγά, θα αρχίσει να σχηματίζεται στη σκέψη μου μια εικόνα.

Συνήθως, μια ταινία θεωρείται ότι έχει δραματικότητα όταν υπάρχουν καλοί ηθοποιοί που λένε τα λόγια τους με πειστικότητα. Ωστόσο, με τον κ. Σουζούκι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Φυσικά και έχουμε ηθοποιούς που λένε τα λόγια τους. Όμως θέλουμε επίσης να συλλάβουμε τι συμβαίνει στο μυαλό τους. Είναι προφανές ότι ο κ. Σουζούκι θα κινηματογραφήσει τους ηθοποιούς καθώς αυτοί θα λένε τα λόγια τους, αλλά θα προσθέσει επιπλέον και ένα οπτικό επίπεδο για να δείξει τι συμβαίνει στο μυαλό τους. Στ' αλήθεια, δεν μπορώ να πω πώς το κάνει, ώστόσο αναμειγνύει αυτό το επιπλέον οπτικό επίπεδο με τις εικόνες που κινηματογραφήθηκαν κανονικά και έτσι αναδύεται μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα απ' αυτή που θα υποδηλώνει μόνος του ο διάλογος. Ο κ. Σουζούκι είναι δημιουργικός μ' έναν τρόπο οπτικό.

Για παράδειγμα, στην *Ιστορία μιας πόρνης* υπάρχει ένα πλάνο νυχτερινού ουρανού που φωτίζεται από μια έκρηξη. Αυτό το πλάνο δεν ήταν γραμμένο στο σενάριο, το παρενέβαλε, όμως, ανάμεσα στα διαλογικά πλάνα. Το συγκεκριμένο πλάνο είναι πολύ όμορφο, μένει στη μνήμη του θεατή και ταυτόχρονα αποδίδει την αισθηση του πολέμου.

Σχετικά με την τελευταία σκηνή της ταινίας *Ιστορία μιας πόρνης*: Όταν θέλεις να ζωντανέψεις το σενάριο ή να δώσεις δραματικότητα και έμφαση, είναι αποτελεσματικό να χρησιμοποιείς τα φυσικά φαινόμενα, όπως κεραυνοί, άνεμος, βροχή ή φωτιά. Αυτά απογειώνουν το δράμα. Όλοι οι σκηνοθέτες σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πάντα, όταν θέλουν να εκφράσουν μια εξαιρετικά βίαιη



Τακέο Κιμούρα

σκηνή, ενσωματώνουν φυσικά φαινόμενα. Τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα την οπτική εντύπωση ενός κόδου στην ταινία, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει κανείς στο λόγο.

Ο Σέιτζουν Σουζούκι, μέσα από μια μέθοδο σκηνοθεσίας που είναι διαφορετική από την κοινή μέθοδο, μπόρει να δημιουργήσει στην οθόνη ένα σύμπαν ομορφιάς. Νομίζω ότι συνειδέφερα κάτι σ' αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που είχα από εκείνον.

Αποσπάσματα από δηλώσεις του Τακέο Κιμούρα στο DVD της ταινίας *Istoriá miaς pôrniç*, έκδοση Criterion.  
(Μετάφραση-απόδοση: Δημήτρης Μηάγης)

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Τακέο Κιμούρα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στις περισσότερες ταινίες του Σέιτζουν Σουζούκι.

2. Έντο. Η παλαιότερη σοναμασία του Τόκιο. Ο κάτοικος του Τόκιο θεωρείται πως έχει μια συμπεριφορά μάλλον φιλελεύθερη και ανυπότακτη. (Σ.τ.Ε.)



*Istoriá mia pôrniç*



Пистол Опера





Κείμενα και απόψεις  
του Σέιτζουν Σουζούκη

# ΣÉITZOUV ΣOUZOÚKI: Πριν από το σινεμά

## Αναμνήσεις

Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που έχουν μόνο ευχάριστες αναμνήσεις κι αυτοί που έχουν μόνο άσχημες αναμνήσεις. Είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποια κατηγορία είναι η ευτυχέστερη, δημοσία γενικά οι άνθρωποι που έχουν μόνο ευχάριστες αναμνήσεις θεωρούνται πιο αξιοχλευτοί από εκείνους που έχουν μόνο άσχημες κι οδυνηρές αναμνήσεις. Παρ' όλ' αυτά, μια ανάμνηση είναι απλώς μια αποθήκη από ακατέργαστα γεγονότα και εντυπώσεις. Είναι καλύτερο να έχεις πολλές αναμνήσεις γιατί, χωρίς αμφιβολία, σε βοηθάνε σημαντικά να διαμορφώσεις μια ισχυρή προσωπικότητα.

Από την άλλη υπάρχουν ορισμένοι πλήθοι που δεν έχουν καθόλου αναμνήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο κακή μνήμη, που δεν μπορεί να θυμηθεί τον τίτλο της ταινίας που είδε χθες, ή που ξενά τελείωσε το όνομα ή τη φυσιογνωμία κάποιου του οποίο συνάντησε σήμερα για πρώτη φορά και με τον οποίο χώρισαν μόλις πριν από λίγο.

Αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ. Μου είναι τρομερά κουραστικό το να θυμάμαι διάφορα πράγματα για τη δουλειά μου, ή κάτι που μου συνέβη πριν από είκοσι πέντε χρόνια είτε πρόκειται για ευχάριστες αναμνήσεις, είτε όχι. Για κάποιον που ξενά όπως εγώ, η δουλειά, ο τρελός έρωτας, η αγάπη, η συμβίωση, ο γάμος και ο θάνατος δεν είναι παρά μια ριπή του ανέμου που περνάει μέσα από το κεφάλι. Μόλις περάσει, ξενιέται αμέσως. Γ' αυτό δε θα πρέπει να περιμένετε να ιστορία που ακολουθεί να 'ναι απόλυτα αληθινή. Όχι επειδή είμαι ένας ξεχαστάρης ψεύτης, αλλά επειδή τα πάντα σ' αυτό τον κόδομο αποτελούνται από πενήντα τοις εκατό ψέματα και πενήντα τοις εκατό αλήθεια.

## Ο στρατός

Η καριέρα μου ξεκίνησε στο στρατό. Κλήθηκα να υπηρετήσω όταν ήμουν σπουδαστής· δεν ήμουν όπως οι επαγγελματίες στρατιώτες ή οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, που προσφέρθηκαν εθελοντικά να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Ωστόσο, ήμουν κάτι ανάλογο, με την έννοια ότι πιληρώνεσαι για να κάνεις μια δουλειά. Μιλάμε για τους τελευταίους μήνες του 1943. Πέρασα τις εξετάσεις του στρατού (ήταν εξετάσεις στην ιαπωνική γλώσσα και στην αριθμητική), τοποθετήθηκα στο 83ο Τάγμα στο Ανατολικό Άμπικο στην νομαρχία Τσίμα. Έγινα υπαξιωματικός και νομίζω ότι κέρδισα δυόμισι γεν. Πολύ παλιά, λόγω της θεωρίας ότι στο στρατό δε χρειαζόταν να αντουχείς για φαγητό, διαμονή και ντύσιμο, παρουσιάζονταν συνήθως ως εθελοντές μόνο οι νέοι από τα πολύ φτωχά χωριά – ωστόσο, η θεωρία αυτή δεν άντεχε και πολύ εν καιρώ πολέμου.

Η πρώτη μου δουλειά, λοιπόν, ήταν αποτέλεσμα της αντουχίας μου για τις βασικές μου ανάγκες: φαγητό, στέγη, ντύσιμο. Αυτές οι αντουχίες ποτέ δε με εγκατέλειψαν: ακόμα και σήμερα δεν αισθάνομαι άνετα όταν η δουλειά μου δεν μου προσφέρει οικονομική εξασφάλιση. Είναι σαν να στέκεσαι σ' ένα μαλακό βαλτώδες έδαφος, όπου πολύ εύκολα μπορείς να κάσσεις το βηματισμό σου. Αν όμως νομίζεις ότι, μόλις παραπτηθεὶς από τη δουλειά σου, θα θρεθεῖς να περπατάς σε έναν ομαλό, ασφαλτοστρωμένο δρόμο, τότε κάνεις λάθος. Ένας ασφαλτοστρωμένος δρόμος δεν είναι μόνον ευθεία, έχει και λακκούβες. Ο προσριμός σου είναι ένα κατάμαυρο οκοτάδι γερμάτι κινδύνους, και αν δεν είσαι προσεκτικός θα πέσεις σε μια τρύπα και θα κτυπήσεις. Ό,τι και να κάνεις η αβεβαίότητα παραμένει. Η αβεβαίότητα της ύπαρξης σου προσφέρει αρκετούς λόγους για να αντουχείς κι όμως, εσύ συνείχεις νά zeis μια zwn χωρίς vόnima. σαν να πρόκειται για παράσταση με έναν πρωταγωνιστή. Και το γεγονός ότι δεν μπορείς να ξεπεράσεις το φόβο της αυτοκτονίας είναι επίσης κομμάτι αυτής της μοναχικής καριέρας που αποκαλείται ανθρώπινη zwn. Επιπλέον, δεν έχει vόnima να ακέφτεσαι, «Μακάρι να είχα πεθάνει στο στρατό», επειδή είναι πια πολύ αργά και γιατί το καθήκον



Ταγγάνικη μελωδία

σου να πεθάνεις για τον αυτοκράτορα, κάτι που δεν μπορούσες να αποφύγεις εκείνο τον καιρό, ήταν ένας αβέβαιος παράγοντας.

Παρότι έμεινα στο στρατό διότι φοβόμουν ότι θα εκτελεστώ ως λιποτάκτης μόλις θα παρατούσα το όπλο μου και θα άρχιζα να τρέχω, δεν άργησα να προαχθώ σε εκπαιδευτή αξιωματικό με μισθό δωδεκάμισο γεν, που εκείνη την εποχή μπορούσε να συγκριθεί με το μισθό ενός τμηματάρχου στον κόσμο των επικερήσεων. Πήγα στις Φλιππίνες, όπου ο πόλεμος είχε μια άσκηση εξέλιξη για μας. Έπειτα μετατέθηκα στην Ταϊβάν, όπου στρατοπέδευσα σ' ένα απομονωμένο αεροδρόμιο στους πρόποδες ενός βουνού μαζί με άλλους δώδεκα άνδρες. Οι μισθοί μας μοιράζονταν σε δεκατρία ίσα μέρη: ένα τέλειο κομμουνιστικό σύστημα. Το στρατιωτικό επιπελείο, για να αποφύγει το ξέσπασμα μιας εξέγερσης λόγω σεξουαλικής στέρωσης, δε μας παρείχε μόνο φαγητό, διαμονή και ντυσιό, αλλά επίσης θεώρησε στρατιωτικά αναγκαίο να μας εφοδιάσει με τρεις στρατιωτικές πόρνες. Δεν είναι μια πολύ εποικοδομητική ιστορία, ωστόσο δεν μπορώ να την αποφύγω: δαπάνησα όλα μου τα χρήματα στο ποτό και στις γυναίκες και διατηρούσα στο λιμάνι του Τάναμπε, ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση, ήμουν τελείως άφραγκος. Τα δέκα γεν που πήρα εκείνο το καλοκαίρι, όταν παρουσιάστηκα στο γραφείο αποστράτευσης στην Μιγιακέζάκα, ήταν όλη κι όλη η σύνταξή μου από τον αυτοκρατορικό στρατό. Όταν άκουσα και είδα ότι οι συγγενείς του πρών πρωθυπουργού Χιντέκι Τότζο<sup>1</sup> και το στρατιωτικό επιπελείο πήραν γενναιόδωρες συντάξεις, που τους επέτρεπαν να διάγουν άνετη zωή, απογοητεύτηκα. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι η δουλειά γραφέου που έκανα ήταν καταδικασμένη εξαρχής σε αποτυχία και η κακοτυχία με κυνηγούσε παντού.

#### Βοηθός σκηνοθέτης

Η δεύτερη δουλειά μου ήταν στα στούντιο της Shochiku στην Οφούνα. Έχω την αίσθηση ότι την ημέρα των εξετάσεων τριγυρνούσα στην είσοδο του σταθμού της Οφούνα. Δε θυμάμαι αν ήταν πλιόλουστη ή συννεφιασμένη μέρα – ίσως και να έβρεχε. Ένα πλήθος έβγαινε από το σταθμό, άνθρωποι που, όπως εγώ, θα

συμμετείχαν στις εξετάσεις για τις θέσεις Βοηθού οκνοθέτη. Λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης αμέσως μετά τον πόλεμο, άνθρωποι με πτυχίο πανεπιστημίου δε βρίσκανε αμέσως δουλειά και το απολυτήριο μου του λυκείου δεν ήταν επαρκές προσδόν για να προσληφθώ ούτε καν στην Mitsubishi. Επιπλέον, εκείνη την εποχή είχα μια φιλενάδα και οι γυναίκες δε μένουν μαζί σου αν είσαι άνεργος. Μια μάντισσα από την Καμακούρα με προειδοποίησε ότι θα με κυνηγούσε η κακοτυχία για δόλη μου τη ζωή αν έμενα μ' αυτή την κοπέλα. Οπότε δεν ήμουν σε καλή διανοπτική κατάσταση και δυσκολεύτηκα με τις εξετάσεις. Με απασχολούσε η σκέψη αυτής της κοπέλας και δεν είχα προετοιμαστεί για τις εξετάσεις. Μου ήταν αδύνατο να απαντήσω σε ερωτήσεις γενικής φύσης, για πράγματα που δε χρείζεται να τα θυμάσαι, επειδή μπορείς εύκολα να ανοίξεις ένα βιβλίο και να τα βρεις. Έτσι, πίστεψα ότι θα απορριφθώ, αντιθέτως, όμως, μου είπαν ότι προσλαμβάνομαι. Φαίνεται ότι η σχολική στολή μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Επίσης, είχα κάνει τον εξεταστή να γελάσει με την έκθεσή μου για τη φιλενάδα μου, η οποία του θύμισε τη γυναίκα του. Ωστόσο, οι ψυλοί Βαθμοί από το λύκειο με έβαλαν στην 22η θέση της κατάταξης και φαίνεται ότι ο επικεφαλής της επιτροπής παρενέβη προσωπικά για να προσληφθώ ως ο έβδομος από τους οκτώ που χρειάζονταν.

Το νέο της πρόσωπης μου ήρθε σαν Βροχή μετά από μια μακρά περίοδο ξηρασίας, σαν ένας φίλος σε μια κατάσταση ανάγκης: υπέφερα από μια σοβαρή κατάθλιψη λόγω της φίλης μου και της αποτυχίας μου στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Έβαλα το τηλεγράφημα με τα νέα της απόδοχής μου στο καμινάνι,<sup>2</sup> στάθηκα μπροστά του μαζί με τη μπέρα μου, χτύπησα τα χέρια μου και ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Ο μισθός των δύο χιλιάδων γνενάτων γεν κατά τη διάρκεια της μαθητείας μου, που διπλασιάστηκε μόλις έγινα κανονικός εργαζόμενος, μετά βίας μου επέτρεψε να τα Βγάζω πέρα μ' αυτήν τη δύσκολη γυναίκα. Πήγαινα στο στούντιο ντυμένος με την παλιά, εντελώς φθαρμένη στρατιωτική μου στολή, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν ντυμένοι με την τελευταία λέξη της μόδας. Μετά τη δουλειά πραγάνιαμε κάπου για να πιούμε σότσου (φθινό λικέρ). Με τα μακριά, ακτένιστα μαλλιά μου, σκοντάφτοντας στα φτωχικά γκέτα (ξύλινα τούρκα), κολλούσα στη λάσπη κάθε τόσο φωνάζοντας το όνομα της γυναίκας που αγαπούσα. Ήμουν ένας μελαγχολικός μέθυσος και σε λίγο έγινα γνωστός ως ένας σχετικά άχρονος Βοηθός οκνοθέτη. Σε μια μεγάλη εταιρεία, όπως η Mitsubishi ή η Nikkatsu, αυτά θα είχαν οδηγήσει στην απόλυτη μου, ειδικά εκείνες τις εποχές: ωστόσο, καθώς το στούντιο και οι Βοηθοί οκνοθέτες εργάζονταν έχοντας τη λάθος αντίληψη ότι ήταν λαμπροί καλλιέργεις, σκεδόν τα πάντα γίνονταν ανεκτά εκτός του εμπροσμού, της κλοπής και του φόνου. Έτσι, μάζευα λουλούδια για τη σύζυγό μου σε ώρα εργασίας κι όταν ήμασταν σε γύρισμα έμενα μέσα στο λεωφόρειο. Η δουλειά δεν ήταν και τόσο καλοπληρωμένη, αλλά δε χρειαζόταν να γλείφεις τους ανωτέρους σου και μπορούσες να κάνεις ό,τι θήθελες. Επιπλέον, υπήρχαν πολλές όμορφες γυναίκες και μπορούσαμε να περνάμε καλά.

Πριν το καταλάβουμε είχαν περάσει επτά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων δεν είχαμε διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, δεν είχαμε δει ούτε μια ταινία και δεν είχαμε σκεφτεί την πολιτική ή τη ζωή μας γενικότερα. Αν και ο μηνιαίος μου μισθός είχε αυξηθεί, ακόμη ζούσα σε ένα νοικιασμένο δωμάτιο. Άρχισα να καυγαδίζω όλο και πιο συχνά με τη σύζυγό μου, λόγω του ότι η κακοτυχία της με τραβούσε προς τα κάτω, αν και εγώ προσωπικά είχα υπάρξει τυχερός. Όταν στην Nikkatsu άφησα την προηγουμένως υποκλιθηκα Βαθιά στο διευθυντή στον οποίο η στολή του σχολείου μου είχε κάνει τόσο καλή εντύπωση. Αυτή ήταν η τρίτη μου δουλειά. Σύντομα καλάρωσα, και σε λίγο κατάντησα και πάλι ο μέθυσος, ξέγνοιαστος Βοηθός οκνοθέτη που άφηνε τα πάντα στην τύχη.

Από το βιβλίο του Σέιτζουν Σουζούκι, *Haka Jikoku* (Χάκα τζικόκου / Λουλούδια της κόλασης), Hokuto Shobo, Τόκιο 1979.

(Μετάφραση-απόδοση: Δημήτρης Μπάμπας)

## ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Χιντέκι Τότζο. Στρατηγός που συμμετείχε στον σινοϊαπωνικό πόλεμο. Εξέχον μέλος της ομάδας των στρατιωτικών που ώθησαν την Ιαπωνία στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπουργός Πολέμου και αργότερα πρωθυπουργός, ουσιαστικά υπήρξε ένας αληθινός δικτάτορας κατά την περίοδο του πολέμου. Λόγω των πτώσων στο μέτωπο του Ειρηνικού, οδηγήθηκε σε παραίτηση το 1944. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε ως εγκληματίας πολέμου και εκτελέστηκε. (Σ.Τ.Ε.)
2. Σιντοϊστικός οικιακός θωμός (ένα είδος εικονοστασίου), όπου τοποθετούνται πίνακες και φωτογραφίες των προγόνων. Οι άνθρωποι προσφέρουν φαγητό και ποτό στα πνεύματα των προγόνων τους για να είναι ευτυχισμένοι και τους ενημερώνουν για σημαντικά γεγονότα.

Ο αλήπτης του Κάντο



# Σέιτζουν Σουζούκι: Για τον κινηματογράφο

Η εποχή στη Nikkatsu

Άλλαξα εταιρεία και πήγα από τη Shochiku στη Nikkatsu, επειδή εκείνη την εποχή η Nikkatsu πλήρωνε τρεις φορές περισσότερο από τη Shochiku. Αυτό ήταν ένα δέλεαρ. Η Nikkatsu δεν μου πρόσφερε κάποια θέση σκηνοθέτη ή κάτι ανάλογο. Ο κύριος στόχος μου δεν ήταν να γίνω σκηνοθέτης, αλλά να βιοποριστώ.

Εργαζόμουν ως σκηνοθέτης με μισθό και αν απέρριπτα πολλά σενάρια θα απολυόμουν. Έται, όποτε είχα πρόβλημα με κάποιο σενάριο, μιλούσα στον παραγωγό και του έλεγα: «Αν κάνω αυτό το σενάριο, φοβάμαι ότι θα φτιάξω μια κακή ταινία κι αυτό δε θα ήταν καλό για την εταιρεία». Μ' αυτόν τον τρόπο το απέφευγα. Θυμάμαι, βέβαια, ότι αυτό το έκανα μόνο μία ή δύο φορές. Γενικά, δεν απέρριπτα πολλά σενάρια. Εξάλλου, όλες οι ταινίες ήταν ψυχαγωγικές. Για το είδος τους, δε συναντάς σενάριο που να μην μπορείς να το γυρίσεις ταινία. Προσπαθείς να το κάνεις όσο πιο ψυχαγωγικό γίνεται. Πράγμα που δεν είναι δύσκολο. Ούτε οι άλλοι σκηνοθέτες της Nikkatsu απέρριπταν συντάχ σενάρια.

Σχετικά με τους χρόνους παραγωγής στα στούντιο Nikkatsu... Έβγαιναν δύο ταινίες την εβδομάδα. Το σενάριο ήταν ήδη ολοκληρωμένο όταν παραδινόταν στους σκηνοθέτες. Και μετά ξεκινούσαν τα γυρίσματα. Επειδή κυκλοφορούσαν δύο ταινίες την εβδομάδα, ο χρονικός προγραμματισμός ήταν αυτορρόδος. Είκαμε κατά μέσο όρο 25 ημέρες για το γύρισμα της ταινίας και τρεις ημέρες για το μοντάζ και τη μείζη του ήχου. Συνήθως, ο όλη παραγωγή διαρκούσε 28 ημέρες. Πριν απ' αυτό, η επεξεργασία του σεναρίου διαρκούσε μία εβδομάδα. Αυτό ήταν το χρονικό πλαίσιο για την παραγωγή μιας ταινίας.

Ο προϋπολογισμός διέφερε από ταινία σε ταινία. Η Ελεγεία της Βίας θα γυρίζοταν έγχρωμη. Αυτή ήταν η εντολή από το στούντιο, λόγω, όμως, του προϋπολογισμού γυρίστηκε τελικά ασπρόμαυρη. Τα χρήματα για τις ασπρόμαυρες ταινίες που έκανα ήταν τα μισά απ' ό,τι για τις έγχρωμες.

Τι πιστεύω για τις ταινίες μου: Δύσκολη ερώτηση. Ο λόγος που ξεκίνησα να δουλεύω για τα στούντιο Nikkatsu ήταν για βιοπορισμό. Έμαθα να κάνω ταινίες από τους συναδέλφους μου που εργάζονταν στη Nikkatsu. Το να κάνω ταινίες ήταν ο τρόπος μου για να κερδίζω χρήματα. Δεν ήμουν σκηνοθέτης με κανένα ιδιαίτερο πάθος.

Είμαι καλλιτέχνης ή τεχνίτης; Ξεκίνησα ως σκηνοθέτης ταινιών από αυτές που συμπληρώνουν το πρόγραμμα των κινηματογράφων, κι αυτές οι ταινίες ήταν αποκλειστικά για ψυχαγωγία. Γ' αυτό και τα σενάρια που έπαιρνα από το στούντιο δεν ήταν καλλιτεχνικά. Έται, δεν υπήρχε καμάτε ελπίδα να προκύψει ταινία τέχνης από ένα τέτοιο σενάριο. Το μόνο που μπορούσα να ελπίζω ήταν να φτιάχνω πραγματικά ψυχαγωγικές ταινίες. Οι κριτικοί λένε ότι οι ταινίες πρέπει να κάνουν κάποιο κοινωνικό σκόλιο, να έχουν μια ανθρωπιστική οπτική γωνία. Ωστόσο, αυτό στο οποίο στόχευα εγώ ήταν να κάνω μια ταινία για διασκέδαση. Έται, δοκίμασα πολλές διαφορετικές ιδέες και πολλά διαφορετικά στυλ για να πετύχω κάτι τέτοιο.

Ο λόγος που απολύθηκα από τη Nikkatsu ήταν ότι οι ταινίες μου «δεν έβγαζαν νόμα και δεν έβγαζαν χρήματα». Αυτοί ήταν οι λόγοι που επικαλέστηκαν. Εκείνη την εποχή είχα συμβόλαιο με το στούντιο, όμως ο προέδρος της Nikkatsu το αγνόησε και με απέλυσε. Γ' αυτό τους έκανα μήνυσην. Έκανα τη μήνυση επειδή ήθελα να προστατεύω την αξιοπρέπειά μου. Χωρίς να θέλω να φανώ σονομπ, απλώς δεν ήθελα να κάνω οπιδόποτε μου επέβαλλε το στούντιο.

## Mia μέθοδος εργασίας

Δεν έκανα ποτέ ταινία χωρίς από πριν να έχω επεξεργαστεί το σενάριο. Πιστεύω ότι αν ένα σενάριο είναι τέλειο, δεν υπάρχει λόγος να γυριστεί ταινία. Έται, όταν πάρω για πρώτη φορά ένα σενάριο στα χέρια μου,



Ελεγεία της Βίας

ξεκινώ τις αλλαγές. Έτσι αρχίζω. Αλλάζω αρκετά πράγματα. Δεν αλλάζω τους διάλογους, αλλά γεμίζω τα χαρτιά με τις σημειώσεις μου για αλλαγές στη δράση.

Η σκηνοθεσία είναι... Καταρχήν, ο σκηνοθέτης έχει να κάνει με τους ηθοποιούς: το πώς να ελέγχεις τους ηθοποιούς είναι η πρώτη σου δουλειά σε μια ταινία. Για να ωθήσεις τους ηθοποιούς να αφιερωθούν σ' ένα ρόλο, το πρώτο που θα πρέπει να κάνεις είναι να τους δώσεις ένα κοστούμι. Νομίζω ότι για τον ηθοποιό το φορέσει το κοστούμι του είναι το πρώτο βήμα για να κατακτήσει ένα ρόλο.

Οι ηθοποιοί έχουν μια κοινωνική ζωή. Όταν περπατάνε μέσα στο σκηνικό της ταινίας, αν δουν κάπι φυσιολογικό, κάπι οικείο, δεν εκπλήσσονται καθόλου. Αν όμως φτιάξεις ένα σκηνικό ιδιαίτερο, τότε λένε: «Ω αυτό είναι υπέροχο». Έτσι μεταμφωνονται και περνούν, από την καθημερινή τους ζωή, στη ζωή του ρόλου που υποδύνται. Αυτό μπορεί να το κάνει ένα εξαιρετικό σκηνικό. Δεν υπονοώ κάπι κακό, ωστόσο ένα μέσο καθημερινό δωμάτιο, όπως είναι τα δωμάτια στις ταινίες του Όζου, δε θα λειτουργούσε στις δικές μου ταινίες. Το σκηνικό μου πρέπει να δίνει μια ώθηση στους ηθοποιούς, πρέπει να είναι κάπι διαφορετικό από τη ζωή που ζουν. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές σκηνοθετικές τεχνικές, ωστόσο τα κοστούμια που μετατρέπουν τους ηθοποιούς στους χαρακτήρες που υποδύνται και τα ιδιαίτερα σκηνικά που κεντρίζουν τους ηθοποιούς, είναι για μένα οι πιο σημαντικές τεχνικές.

Ποτέ δεν έχω κάνει προσχέδια των πλάνων (storyboards). Καταρχήν, δε σχεδιάζω καλά και οι ταινίες μου έχουν αυθορμητισμό: η έμπνευση θα πρέπει να περνά από το σκηνικό στην ταινία. Προσχεδιασμένες και υπολογισμένες από πριν ταινίες δεν είναι ενδιαφέρουσες. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές του καιρού ή στις αυθόρυμπτες κινήσεις των ηθοποιών: αυτά είναι που δημιουργούν τα ενδιαφέροντα συμβόντα. Αν τα πάντα ακολουθούσαν κάποιο προσχέδιο, τότε τα απροσδόκτα περιστατικά δε θα μπορούσαν να συμβούν. Δε μου αρέσει λοιπόν η προετοιμασία. Η αυθόρυμπη έμπνευση είναι που γεννάει την ταινία. Αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των ταινιών μου.

Ο άλλος λόγος που δεν κάνω προσχέδια είναι ότι, αν τα έχεις κάνει, τότε οι ηθοποιοί και το συνεργείο

Θα ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτονομία του σκηνοθέτη. Το μόνο πρόσωπο που γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί πρέπει να είναι ο σκηνοθέτης και αυτή είναι η μαγεία του επαγγέλματος. Αυτό το προνόμιο δεν ήθελα να το παραχωρήσω. Γι' αυτό και ποτέ δεν έκανα προσέχεδια, ώστε ούτε το συνεργείο ούτε οι ιθοποιοί να γνωρίζουν τι θα συμβεί. Τους λέω τι θα συμβεί στον τόπο του γυρίσματος. Αυτός είναι ο πιο μαγικός τρόπος για να δημιουργήσεις ένα πλάνο. Αυτό πιστεύω.

Το σχήμα του κάδρου στο *cinemascope* ταιριάζει τέλεια με το σχήμα της σκηνής του θεάτρου *Kamipouki*. Οι ιθοποιοί υποχρεωτικά κινούνται παράλληλα. Κατασκευάζουμε το σκηνικό με βάση αυτές τις κινήσεις. Συζητώντας με το σκηνογράφο συμφωνούμε να μη χρησιμοποιήσουμε σκηνικά που έχουν φτιαχτεί για άλλους σκηνοθέτες. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύω πάντα και με έναν από τους δύο διευθυντές φωτογραφίας μου. Πάντα τους ζητώ να κάνουμε αυτά που δε γίνονται. Για παράδειγμα, αν ένας ιθοποιός φάνει κάπι σε μια γέφυρα, σκεδιάζω έναν κύκλο στο κέντρο της και ζητώ από τον ιθοποιό να μην εγκαταλείψει τον κύκλο. Να πάει στη γέφυρα και να βρει αυτό που φάνει χωρίς να εγκαταλείψει τον κύκλο. Εξάλλου, ο ιθοποιός παλεύει ενάντια στο σκηνικό. Εφόσον ένας ιθοποιός έχει έμπνευση, τον αφήνω να παίξει. Πάντα λέω στους ιθοποιούς μου: «έάν ένας ιθοποιός είναι πάνω από τριάντα χρονών, τότε πρέπει να έχει την ευθύνη του ρόλου του». Μου αρέσει να αφήνω τα πράγματα στην τύχη. Όταν ένας ιθοποιός παίζει πάντα προκαθορισμένα ή παραμένει πιστός στο σενάριο, αυτό δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Έτσι κι εγώ δεν αποκαλύπτω το σενάριο στους ιθοποιούς παρά μόνο την τελευταία στιγμή.

Ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Νομίζω ότι ο ρόλος του είναι να ζωντανεύει την ατμόσφαιρα, έτσι που το γύρισμα να κυλά ομαλά.

#### Η γραμματική του κινηματογράφου

Δήλωσα πριν από πολύ καιρό ότι δεν υπάρχει γραμματική για την κινηματογραφική γλώσσα. Βασικά υπάρχουν τα «*avantkά*» και τα «*kleyestá*» πλάνα, υπάρχει το πλάνο από αντίθετη οπτική γωνία, το πλάνο πάνω από τον ώμο, και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες του κινηματογράφου και αυτούς νομίζω ότι τους ξέρουν οι πάντες. Είνα ότι δεν υπάρχει γραμματική, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει σταθερός χρόνος και χώρος σε μια ταινία. Στις κανονικές ταινίες φροντίζουν να δείξουν και το χρόνο και το χώρο: αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Ωστόσο, στις ταινίες μου οι χώροι και οι τόποι μεταλλάσσονται. Για παράδειγμα, σε ένα πλάνο υπάρχουν δύο χαρακτήρες, ενώ στο πλάνο από αντίθετη οπτική γωνία υπάρχει ένα πρόσωπο αυτό το πρόσωπο θα μπορούσε να θρίσκεται σε έναν τελείως διαφορετικό τόπο. Και παρ' όλ' αυτά η ταινία Βγάζει νόνημα. Επιπλέον, μπορείς να κλέψεις το χρόνο στο μοντάζ. Νομίζω ότι αυτή είναι η δύναμη των ψυχαγωγικών ταινιών: μπορείς να κάνεις οιδιόποτε θέλεις, αρκεί αυτά τα στοιχεία να κάνουν την ταινία ενδιαφέρουσα. Αυτή είναι η θεωρία μου για τη γραμματική του σινεμά.

#### Μοντάζ σε μια μέρα

Οι ταινίες μου θα μπορούσαν να μονταριστούν μέσα σε μια μέρα. Νομίζω ότι πιο πολύ έχω επηρεαστεί από το σκηνοθετικό στην στούντιο *Shochiku*. Μας διδάσκουν να κινηματογραφούμε μόνο τα αναγκαία πλάνα και να μην κινηματογραφούμε κάτι που δε χρειαζόμαστε. Αυτή ήταν η παράδοση στα στούντιο της *Shochiku* και νομίζω ότι με έχει επηρεάσει έντονα. Δε γυρίζω πλάνα που δε θα μπουν στο μοντάζ. Στις ταινίες μου κόβω τα πρώτα και τα τελευταία καρέ της κάθε σκηνής που έχω γυρίσει, και το υπόλοιπο υλικό το ταξινομώ σύμφωνα με την αρίθμηση του σεναρίου. Μετά απ' αυτό, το μοντάζ έχει τελείωσει. Φυσικά, υπάρχουν λήψεις που έχουν απορριφθεί ή λήψεις που αλληλοεπικαλύπτονται, οπότε πρέπει να επιλέξουμε κάποια απ' αυτές. Στη συνέχεια, η διαδικασία του μοντάζ είναι πολύ απλή. Δε σπαταλώ πολύ χρόνο στο μοντάζ της ταινίας.

#### Καθορίζοντας το πλάνο

Η χρήση των προβολέων τύπου *spotlight* και το μονοχρωματικό φόντο στις ταινίες μου δεν έχει κάποιο ιδιαί-



ΕΙΚΟΝΑ Μεταξύ της χαράς

Ta korifata tis charas

τέρο νόημα. Βασικά, ο σημαντικότερος λόγος που τα χρησιμοποιώ είναι για να τραβήξω την προσοχή του κοινού στη σκηνή, να τους προκαλέσω έκπληξη με αυτό το εφέ. Αυτός είναι ο οκοπός μου. Πιστεύω ότι η ταινία θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη στους θεατές. Αυτό σημαίνει διασκέδαση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα πίσω από τέτοιου είδους εφέ. Επιπλέον, δουλεύω με το κάρδρο του cinema scope, του οποίου οι αναλογίες είναι πολύ θεατρικές. Μέσα σε ένα τέτοιο κάρδρο, το να κινείς το χαρακτήρα σου σε πρώτο πλάνο δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Έτσι χρησιμοποιώ τον προβολέα τύπου spotlight για να κάνω την κίνηση πιο δραματική. Πιστεύω ότι με αυτό το εφέ καλύπτω την αδυναμία του κάρδρου cinema scope.

#### Τα κινηματογραφικά είδη, οι επιρροές και η τεχνολογία

Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος, αλλά ο χαρακτήρας του γιακούζα ή του δολοφόνου. Η περιπλάνηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Ως πρόσωπα, αυτοί οι χαρακτήρες είναι πολύ πιο ενδιαφέροντες από τους κανονικούς ανθρώπους. Ζουν μια ζωή πολύ κοντά στο θάνατο, γι' αυτό και μπορούμε να περιγράψουμε το πώς, το πού και το ποια στιγμή πεθαίνουν. Σου δίνουν τη δυνατότητα για ένα πιο ευρύ πεδίο, που διαφορετικά δε θα το είκες αν απεικόνιζες ένα φυσιολογικό πρόσωπο.

Όταν γυρίζω μια ταινία συχνά κοιτάζω εικόνες, σχέδια και πίνακες. Όχι μόνο της pop art, αλλά και ιαπωνικούς. Ο λόγος είναι ότι θέλω να δω τη φόρμα αυτών των έργων, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν τις γυναίκες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό στην περίπτωση μου αποκαλείται pop art. Ίσως το τελικό αποτέλεσμα αυτού του τρόπου δουλειάς να καταλήγει να είναι pop art, κάτι τέτοιο, όμως, δεν ήταν στις προθέσεις μου. Απλώς έτσι Βγήκε. Για να είμαι ειλικρινής, στην επιλογή των χρωμάτων δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Γενικά, μια ταινία συντίθεται από πολλά στοιχεία, που δημιουργούν ιαχυρές εντυπώσεις στο θεατή. Αυτά τα αποκαλώ τρικ. Νομίζω ότι το χρώμα είναι ένα απ' αυτά.

Πιστεύω ότι η ταινία είναι κάτι χειροπόίητο, γι' αυτό και δε μου αρέσει ιδιαίτερα η νέα τεχνολογία. Αν Βάλεις το χρώμα στο σκηνικό, μπορεί να δείκνει ωραία. Αν, όμως, το κάνεις μετά, στο κομπιούτερ, τότε για μέ-



Άγρια νύχτα

να αυτό είναι ψεύτικο. Ωστόσο, για πρώτη φορά στη ταινία *Πίστολ Όπερα*, είχα μια άμεση εμπειρία για το πώς η τεχνολογία των υπολογιστών μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη.

### Το χρώμα και η φόρμα

Ο τρόπος που κινηματογραφώ καθορίζεται από την ιαπωνική καλλιτεχνική παράδοση. Όταν ήμουν νέος ουνήθιζα να αντιδρώ σ' αυτή, τώρα όμως, χωρίς καταναγκασμό, επέλεξα να ζωντανεύω στις ταινίες μου αυτό το είδος αισθητικής και στυλ... Ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσκολιών στην επεξεργασία των χρωμάτων, δεν κατόρθωσα να αποδώσω στην εντέλεια την άποψή μου για την «ομορφιά της φόρμας».

Στην ταινία *Τα κορίτσια της χαράς* το πράσινο συμβολίζει την ειρήνη, σε αντίθεση με το σκοτεινό πράσινο, το κίτρινο, το κόκκινο και το μοβ. Στο συμβολικό μου σύστημα το πράσινο συμβολίζει ειρήνη, πρεμία, το κόκκινο αντιπροσωπεύει τις ξαφνικές εκρήξεις και το φόβο, το κίτρινο την ευγένεια και το συμβιθασμό και το μοβ τις εσωτερικές μεταπτώσεις. Προσφάτως, έχω χρησιμοποιήσει το λευκό για τη μοναξιά και την αθεβαιότητα...

Στην ερώτηση «γιατί χρησιμοποιώ το κόκκινο», μου είναι πολύ ένυκολό να απαντήσω ότι αυτό γίνεται εξαιτίας ενός συγκεκριμένου σκεπτικού και, κατόπιν, για να αναπτύξω το συλλογισμό μου. Στην πραγματικότητα όμως, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση πέρα από το ότι μου είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσω άλλο χρώμα. Επειδή αυτό το συγκεκριμένο χρώμα μού ταιριάζει καλύτερα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώ το χρώμα ενστικτωδώς. Στην ταινία *Ο αλήπτης του Κάντο* χρησιμοποίησα πολύ έντονο κόκκινο, ενώ σε μια σκηνή πυγμαλίας, σε παλαιότερη ταινία, χρησιμοποίησα ένα σκοτεινό κόκκινο. Όταν ρωτώ τον κάμεραμαν ότι θωρίθου του να μου πουν ποιο χρώμα εκφράζει «σικληρότητα» ή «πάθος», η άποψή τους στη διάρκεια των γυρισμάτων συνήθως συμφωνεί με τη δική μου. Οριαμένες φορές, όμως, συμβαίνει και το αντίθετο.

Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι αυτό που είναι σημαντικό σε μια ταινία είναι η θέση που εκφράζει και οι ιδέες της, ότι αυτά προηγούνται των άλλων στοιχείων που τη συνθέτουν. Ωστόσο, η δική μου γνώμη είναι ότι η συγκεκριμένη ταινία, *Τα κορίτσια της χαράς*, δεν είναι τίποτε άλλο παρά φόρμα.

Αυτές τις ημέρες (Σ.Τ.Ε.: 1968), όλοι έχουμε συνειδητοποίησει τη φτώχεια των προπολεμικών ιδεολογιών. Η φύση του σώματος είναι ο μεγαλύτερος δύναμης και δρα μόνο μέσα από την ανθρώπινη θέληση: δεν μπορούμε να βασιζόμαστε παρά μόνο στη φυαική δύναμη της σάρκας. Ποτέ δε θα μπορέσουμε να αγγίξουμε την ουτοπία. Αυτή ήταν η κινητήρια ιδέα πίσω από τις λεγόμενες «ταινίες της σάρκας» που ήταν στη μόδα μετά τον πόλεμο.

Όσον αφορά τη χρήση του κάλλους και της τέχνης του φανταστικού ως εκφράσεις της συνείδησης κάποιου, οι Γιαπωνέζοι έχουν αναπτύξει ένα δικό τους ύφος: πρόκειται για τα έργα του Θεάτρου *No* και του Θεάτρου *Kamogawa*, που ακόμα επηρεάζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας μας. Μέσα από το *No* και το *Kamogawa* βλέπουμε την ομορφιά μιας ιδιαίτερης μορφής έκφρασης, που ενοποιεί χρώμα και φόρμα. Παραμένει ένας κατασκευαστής ψυχαγωγικών ταινιών, πάντα όμως προσπάθησα να αποτυπώσω στο έργο μου τις ιαπωνικές παραδόσεις σχετικά με το κάλλος.

### Το αναπόφευκτο

Από πού πρόερχεται αυτή η αίσθηση ότι όλα είναι μάταια (*moumado*); Γεννήθηκε την εποχή Τάισο (1912-1926), στο πλαίσιο της ρομαντικής σχολής που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Εν συντομίᾳ, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να εκφραστεί σε μια ταινία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ταινιών: οι underground ταινίες, αυτές των πέντε μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών, κ.λπ. Είναι γεγονός: σήμερα τα πάντα κυκλοφορούν. «Πρέπει να κάνουμε αυτό», λέει ο ένας, «Πρέπει να κάνουμε εκείνο», λέει ο άλλος. Ωστόσο, λόγω αυτών των ταινιών ζούμε μέσα σε μια συνεχή ρευστότητα. Ποια απ' όλες αυτές τις ταινίες θα σημαίνει κάτι μετά από τριάντα χρόνια; Θεωρώ ότι είναι μάταιο να ανησυχούμε για την ποιότητα της υποκριτικής σε μια ταινία, αν θα πρέπει να είναι έτσι ή κάπως αλλιώς: οι ταινίες περιέχουν μια μορφή του αναπόφευκτου.

### Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τακέο Κιμούρα

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι που καλλιτεχνικών διευθυντών. Ωστόσο ο Κιμούρα είναι πολύ καλός συζητητής. Είναι ενδιαφέρον να ακούς τις ιστορίες του. Δε βαριέσαι. Μπορώ λοιπόν να τον ακούω να μιλά για ώρες, ενώ εγώ σκέφτομαι τι θα κάνω με μια συγκεκριμένη σκηνή. Από αυτό το είδος επικοινωνίας, φθάνουμε σε ένα σημείο όπου συμφωνούμε. Με κάποιον τρόπο καταλήγουμε σε έναν κοινό τόπο, όπου οι ιδέες μας συναντιούνται. Ο κ. Κιμούρα είναι καλός στη συζήτηση, ενώ εγώ είμαι άνθρωπος λιγομήλποτος.

### Το ιαπωνικό σινεμά

Όταν ήμουν άσχετος με τη σκηνοθεσία δεν ήμουν αντί-Όζου. Την εποχή, όμως, που άρχισα να δουλεύω ως νεαρός Βοηθός σκηνοθέτη, τότε όλοι μας θέταμε στόχους. Στη Shochiku, ο Όζου ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Έτσι, κάθε φορά που εμείς, οι νεαροί Βοηθοί σκηνοθέτη, μαζεύομασταν για να πιούμε, λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ταινίες που να αμφισβητούν τις ταινίες του Όζου. Τότε, τρία ήταν τα κεντρικά πρόσωπα στον ιαπωνικό κινηματογράφο: ο Κουροσάου, ο Όζου και ο Μιζογκούται. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή όλοι οι Βοηθοί σκηνοθέτη που δούλευαν σε κάποιο στούντιο ήθελαν να αμφισβητήσουν αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτή ήταν η νοοτροπία που επικρατούσε. Σήμερα δε συμβαίνει απολύτως τίποτα στον ιαπωνικό κινηματογράφο, πράγμα που νομίζω πως οφείλεται στην απουσία μεγάλων προσωπικοτήτων, που να προσφέρουν έμπνευση στους νέους σκηνοθέτες για να τους αμφισβητήσουν. Σήμερα δεν έχουμε κανένα μεγάλο δημιουργό που να συνεχίζει την παράδοση. Η παράδοση που δημιούργησαν αυτές οι τρεις κεντρικές μορφές δε συνεχίζεται, κι αυτό είναι το πρόβλημα με τους νέους ιάπωνες σκηνοθέτες, που δεν εκδηλώνουν κανένα πνεύμα αμφισβήτησης.

Αποσημάντα από συνεντεύξεις του Σουζούκι στα DVD των ταινιών *O αλήτης του Τόκιο* και *Γεννημένος δολοφόνος* σε έκδοση Criterion (Λος Άντζελες, Μάρτιος 1997)· στα περιοδικά *Cahiers du Cinéma* (τχ. 573), *Eiga Hyoron* (Νοέμβριος 1966), *Midi-Minuit Fantastique* (τχ. 18-19)· στην πλεκτρονική τοποθεσία <http://www.midnighteye.com/>, καθώς και από δηλώσεις στο βιβλίο του Σέιτζουν Σουζούκι, *Kenka Ereiji* (Κένκα κα ερετζί / Ελεγεία της Βίας), Sonichi Shobo, Τόκιο 1970.

(Μετάφραση-απόδοση: Δημήτρης Μπάμπας)

*Ta korifetai tis xarás*



日活 肉体

# Σέιτζουν Σουζούκι: Σελίδες ημερολογίου

## Ο άνεμος

Γιατί δεν υπάρχει μια έρημος στην Ιαπωνία; Αν βλέπαμε τον άνεμο να φυσά στην έρημο, τότε δε θα αμφισβητούσαμε ότι υπάρχει κάποια θεότητα. Ο Θεός είναι άνεμος. Υπερβαίνει τις ανθρώπινες υπάρξεις, που είναι μικροσκοπικές, σαν έντομα.

Τον Απρίλιο του 1964, ενώ έξω από το παράθυρο φυσά ένας άνεμος χρωματιστός, σαν κίτρινο χώμα, ο Σάτζι Οζάουν Βιάζει την Μινάκο Καζούμι, στην ταινία *Άγρια νιότη*. Το 1965, στην *Ιστορία μιας πόρνης*, οι Γιούμικο Νογκάσουα και Τάμιο Καουάτσι αυτοκτονούν μαζί εν μέσω μιας αμμοθύελλας. Ο Κάζουε Ναγκατσούκα, ο οπεράτερης της ταινίας *Ιστορία μιας πόρνης*, εξοικειωμένος με τη συνήθειά μου να βάζω ξαφνικά έναν άνεμο να φυσά, μου υπενθύμισε: «Ο άνεμος θα πρέπει να φυσήξει τη σωστή στιγμή, σωστά!». Στο σενάριο, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε άνεμο. Ωστόσο ο Ναγκατσούκα με πρόλαβε: «Οι άνθρωποι θα είναι λυπημένοι, φτωχοί, δυστυχείς, απεχθείς ή γελοίοι, ή μήπως θα μπορέσουν να υποτάξουν τον άνεμο με πράξεις που δυνατές από εκείνον, επαναστατώντας ενάντια στο Θεό!» Πίστευε ότι ο Γιούμικο Νογκάσουα ήταν μια από τις λίγες ηθοποιούς που θα μπορούσαν να υποδυθύνουν έναν τέτοιο ρόλο.

Στη διάρκεια των γυρισμάτων δίνω πολύ συχνά εντολή να φυσήξει άνεμος, δημοσ για τον κάμεραμαν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όταν φωνάζω «άνεμος!» ο κάμεραμαν πρέπει να αρχίσει τις προετοιμασίες. Πρέπει να αποφασίσει για τον αριθμό των ανεμιστήρων και για το πού θα τοποθετηθούν, για την ποσότητα και την ποιότητα του ταιμέντου που θα χρειαστεί, το χρώμα του καπνού, τη μορφή και τις διαστάσεις των σκηνών καθώς και για το πόσο φως χρειάζεται. Υστέρα πρέπει να γίνει ο λήψη: οι ανεμιστήρες γυρνούν, ο σκόνη του ταιμέντου και ο καπνός είναι στον αέρα, το φως από τους ανακλαστήρες γίνεται πιο κόκκινο και πιο θαμπό, όπως όταν ο σκόνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη λάμψη του ήλιου και τη σκιά ενός μπαμπού. Οι δυστυχίες και οι διασκολίες της ωρής: κάποιοι ταλαίπωροι περπατούν, ενώ στις άκρες του δρόμου ο καταιγίδα κουνάει μανιασμένα τα φύλλα του μπαμπού. Ένα γύρισμα κολασμένο. Σ' αυτή τη σκηνή, με τη σκόνη κολλημένη επάνω μας, βραχιάσματα. Ο Κάζουε Ναγκατσούκα κινηματογράφησε τη δράση των ανθρώπων, ενώ εγώ κινηματογράφησα τη βιαστήτη του ανέμου. Επαναστάτισαν οι άνθρωποι ή απλώς ο άνεμος έπαιξε τα άγρια παιχνίδια του; Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διανοητική κατάσταση των θεατών που θα δουν την ταινία. Εμείς κάναμε αυτό που μπορούσαμε.

## Χίδιν και Βροχή

Οκτώβριος 1963. Βρέχει έξω από ένα πανδοχείο στο Σίνσου. Η ηθοποιός Χιρόκο Ίτο, ντυμένη αισθησιακά, πετά σημαδεμένα ζάρια στο σκοτεινό δωμάτιο, όπου μόνο οι άκρες από το τατάμι φαίνονται καθαρά. Το μαύρο χίδιν γίνεται κόκκινο. Ο Ακίρα Κομπαγιάσι έχει σκοτώσει τον Τόρου Άμπε μ' ένα χτύπημα του ξίφους του. Ο οπεράτερ Σιγκεγίσοι Μίνε μετρά τη λευκότητα του χιονιού. Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι το χίδιν γεννά κακό προαίσθημα για κάποιο επερχόμενο γεγονός. Η Χιρόκο Ίτο Βρίσκεται εκεί, ακριβώς λόγω του χιονιού· και για τον ίδιο λόγο περιπλανιέται εκεί γύρω ο Ακίρα Κομπαγιάσι. Το χίδιν μοιάζει με τον εσωτερικό τους κόδωμο. Ωστόσο, στο πιλατό δε θα πρέπει να έχουν επίγνωση του χιονιού. Η μόνη τους έγνωση είναι τα τυχερά παιχνίδια και ο φόνος. Το χίδιν πρέπει να πέφτει ήσυχα, από μακριά, υπερβαίνοντας και εμπεριέχοντας τη δράση. Τολμώ να πω ότι το χίδιν είναι ο αληθινός πρωταγωνιστής. Σε μια πειραματική ταινία η Χιρόκο και ο Ακίρα θα περνούσαν στο φόντο, ενώ το χίδιν θα ερχόταν στο προσακήνιο, δίνοντας έτσι έμφαση στην αναπαράσταση του εσωτερικού τους κόδωμου. Θα ήταν εύκολο! Αυτό που λέω εγώ είναι τελείως διαφορετικό. Χιονίζει γιατί κάτι πρέπει να συμβαίνει σ' αυτό το μέρος. Ο Σιγκεγίσοι Μίνε, ο γίγαντας, οκέ-

φτεται να τοποθετήσει την κάμερα ένα εκατοστό κοντύτερα ή δύο εκατοστά πιο μακριά από το αντικείμενο. Η διαφορά του ενός εκατοστού, αν και μηδαμινή, του επιτρέπει να εκφράσει την παρουσία του χιονιού, μέσω του οποίου κάτι πρόκειται να συμβεί. Φυσικά, ούτε ο Χιρόκο ούτε ο Ακίρα μπορούν να αγνοηθούν, αφού ριακάρουν τη ζωή τους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά πρόσωπα της γιακούζα.

Νοέμβριος 1965. Στην ταινία *Σημαδεμένη ζωή* πέφτει ένα είδος στοχαστικής θροχής. Η ταινία είναι μια καλή ευκαιρία για να αφηγηθείς μια ιστορία. Όλη η Βιαίτητα έχει μετατραπεί σε συναισθηματικές και ρομαντικές πράξεις. Είναι μια πολύ θηλυκή ταινία. Συγκινήσθηκα όταν η Μασάκο Ιζούμι, μια ηθοποιός σπιάνιας αμφορφίας στο σύγχρονο κινηματογράφο, χαρογέλασε. Ήμουν τυχερός γιατί ούτε ο Σγκεγιόδι Μίνε ούτε ο Κάζουε Ναγκατσούκα ήταν εκεί. Αν αυτοί οι δύο «παππούδες» ήταν εκεί, δε θα μπορούσα να χαρογέλασω μπροστά της. Με κάποιον τρόπο, θα ήθελα να ξέρω ποιος θα γίνει εραστής της. Θα πάω και θα τον πλακώω στο ξύλο. Σ' αυτή τη σκηνή δε θα θάλω θροχή. Όλα αυτά είναι γραφτό να συμβούν μια μέρα που οι κερασίες θα είναι ολάνθιστες.

Είναι πολύ όμορφες, δεν είναι; Αν δεν έχεις δει ποτέ σου τόσο όμορφα λουλούδια κερασιάς, πήγαινε να δεις τις κερασίες στο Γίοσινο, πριν θέσουν τα άνθη τους. Μου το πρότεινε ο Κάζουε Ναγκατσούκα, ο οπερατέρη της ταινίας *Άγρια νιότη*. Υπέροχο. Ένα δειλινό. Ένα πλιοβασίλεμα που αντανακλάται σ' ένα λευκό τόιχο. Το κόκκινο κτένι της ηθοποιού Τσέκο Ματσουμιγάρα είναι σε αρμονία με την ατμόσφαιρα. Ο οπερατέρη κινηματογράφησε αυτή την εικόνα δύο φορές, αλλάζοντας φίλτρο. Σε κάποιες στιγμές άλλαξε το φίλτρο ακόμη και τρεις φορές.

Επρόκειτο για μια σκηνή στην ταινία *Λουλούδια και κύματα* (1964). (...) Ο Κάζουε Ναγκατσούκα είναι ο δάσκαλος του Σγκεγιόδι Μίνε. Ο Μίνε τρέφει έναν υπέρμετρο σεβασμό για το δάσκαλό του, που αγγίζει το μπ φυσιολογικό. Από την πλευρά του, η Ναγκατσούκα αποδέκεται αυτόν το σεβασμό μάλλον με μεγαλοπρέπεια. Θυμούμενος την εποχή που ήταν Βοηθός οπερατέρη, ο Μίνε λέει ότι ο Ναγκατσούκα ήταν ένας «αδιάλλακτος πατέρας», ενώ οι Βοηθοί του Μίνε τον αποκαλούν «αδιάλλακτη πεθερά». Η φωτογραφία στις ιαπωνικές ταινίες έχει παρακμάσει επειδή έξειπαν οι αδιάλλακτοι άνθρωποι. Ο λευκός τόνος στην *Ιστορία μιας πόρνης*, η γλυκιά αίσθηση που προσφέρει το υλικό στην ταινία *Γεννημένος δολοφόνος*, όλα αυτά είναι καρποί του φερέγγυου βλέμματος ενός αδιάλλακτου τεχνίτη, κάποιου που δε χρειάζεται μετρητή για την έκθεση. Ο Μίνε ανυποψίη για το αν την κάμερα είναι κατά ένα εκατοστό σε λάθος θέση, ενώ η Ναγκατσούκα ποτέ δεν την μετακινεί, αφού έχει μετρήσει τη σκηνή με γυμνό μάτι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Μίνε είναι ένας οπερατέρη που του αρέσει το δράμα, ενώ η Ναγκατσούκα το δράμα το καταλαβαίνει.

Μάρτιος 1966. Ταξιδεύω με τον Μίνε αναζητώντας χώρι από το Τοκαϊμάτσι, στην επαρχία Νιγκάτα, μέχρι το Ιγιάμα, στην επαρχία Ναγκάνο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, που είναι υπεύθυνος για το χώρι, είναι ο Τακέο Κιμούρα. Ο Κιμούρα έχει εμπιστοσύνη στο ταλέντο του Μίνε γιατί μαζί μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες όπως ένα σουμή-ε (σχέδιο με μελάνι). Σαν χαρακτήρες, όμως, οι δύο άνδρες δεν ταιριάζουν. Ο Μίνε είναι παρορμητικός, ο Κιμούρα πιο περίπλοκος σαν προσωπικότητα. Έχουν ένα κοινό, όπι είναι και οι δύο εγωιστές. Όταν ο Κιμούρα λέει ότι θα κοιμηθεί σ' αυτό το πανδοχείο, ο Μίνε πηγαίνει και κοιμάται σ' ένα άλλο. Όταν πίνουν σακέ, οι εγωισμοί τους αναδύονται με μεγαλύτερη ένταση. Δε συζητούν για τις γυναίκες της Νιγκάτα και του Ναγκασάκι. Συζητούν για τη φωτογραφία στην ταινία *Ο αλήτης του Τόκιο*, στην οποία το χώρι είναι ο πρωταγωνιστής. Είμαι προσεκτικός. Περιμένω μέχρι να σταματήσουν να μαλώνουν. Ορισμένες φορές στρέφονται σε μένα, όμως δεν απαντώ: για μένα είναι αρκετό οι αποφάσεις να λαμβάνονται τη στιγμή που γίνονται τα γυρίσματα. Το χώρι έχει ήδη επιδράσει σ' αυτούς τους δύο άνδρες, όποια μορφή του κι αν επικρατήσει τελικά. Το χώρι συνεχίζει να πέφτει στα κεφάλια αυτών των δύο, σαν μια απόκοσμη πραγματικότητα.

Η θροχή είναι οικεία και υπανικτική. Προκαλεί αντανακλάσεις. Το γεγονός ότι η θροχή ξεπλένει το αίμα εκφράζει πολύ καλά την ουσία της. Η θροχή πέφτει μετά τη δράση των γιακούζα. Δεν επιτίθενται λόγω της θροχής, μετά τη μάχη, όμως, θρίσκονται στη θροχή. Η θροχή συνοδεύεται πάντα από ένα συγκεκριμένο συναισθήμα: κι αυτό εξηγεί γιατί ταιριάζει στη γιαπωνέζικη αισθητική.

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Σέιτζουν Σουζούκι, *Kenga Erejii* (Κένυκα ερετζί / Ελεγεία της Βίας), Sonichi Shobo, Τόκιο 1970.

(Μετάφραση-απόδοση: Δημήτρης Μπάμπας)



*Πριγκήπισσα Rakōn*



# Η έρημος κάτω από την κερασιά: Μία συνέντευξη του Σουζούκι στον Σουζούκι

*Τα άνθη της κερασιάς είναι ένα στοιχείο που συνεχώς επανέρχεται στις ταινίες σου· ποια είναι, δημως, η λειτουργία του;*

Αν ρωτήσετε τον Κουροσάουα γιατί, ξαφνικά, Βγαίνει από μια καμινάδα ροζ καπνός σε μια από τις ασπρό-μαυρες ταινίες του (Ο δολοφόνος του Τόκιο, 1962), δε θα πάρετε κάποια ικανοποιητική απάντηση. Και ο Όζου, πιθανώς, δε θα μπορούσε να σας πει ακριβώς γιατί χρησιμοποιεί συχνά στις ταινίες του μια τσαγιέρα στο κόκκινο της φωτιάς. Οι σκηνοθέτες πάντα αναζητούν εκφραστικές εικόνες, όμως το πώς καταλήγουν σ' αυτές είναι δύσκολο να εκφραστεί με λόγια. Είναι ένα zήτημα καθαρά συναισθηματικό. Αυτή είναι μια καθαρή διαφορά ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία.

Στις πρώτες μου ταινίες, τα άνθη της κερασιάς ήταν απλώς ένα οπτικό εργαλείο, το σκηνικό για μια μάχη. Οι θεατές ίσως να απέδωσαν κάποια ίδιαίτερη σημασία στα πέταλα που πέφτουν στην ταινία Ελεγεία της Βίας (1966), ωστόσο κι αυτό ήταν απλώς ένα φόντο.

Τα άνθη της κερασιάς που πέφτουν είναι μια εικόνα από το θέατρο Καμπούκι. Στο Ο Γιοσιτσούνε και οι χίλιες ανθισμένες κερασιές (Γιοσιτσούνε σεντόνιον ζακόύρα),<sup>1</sup> τα τελευταία λόγια του εχθρού του Γιοσιτσούνε είναι: «Όταν οι κερασιές στο Γίδσινο πάρουν πάλι φωτιά, ας δώσουμε άλλη μια γενναία μάχη, μέσα σε μια βροχή από σπινθήρες». Δε γνωρίζω αν τα λόγια προκύπτουν από το σκηνικό ή το σκηνικό από τα λόγια, αλλά κι εγώ βλέπω παντανάκη στα άνθη κερασιάς σαν λάμψεις στον αέρα.

Η πρώτη εικόνα που μου γεννούν τα άνθη κερασιάς είναι η εικόνα μιας μάχης. Και η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα μια ανθισμένη κερασιά μ' αυτό τον τρόπο ήταν στην Άγρια νιότη (1963). Το γεγονός ότι η ιστορία διαδραματίζεται τον Απρίλη είναι δευτερεύουσας σημασίας. Καταρχήν, κινηματογράφησα τις ανθισμένες κερασιές κατά μήκος του ποταμού Έντο, και μετά κινηματογράφησα μια καταδίωξη αυτοκινήτων κάτω από κερασιές κατά μήκος του ποταμού Τάμα. (...) Ο πρώτος συσκευαμός που κάνω όταν βλέπω άνθη κερασιάς είναι μάχη, πόλεμος. Ο Μοτοτζίρο Κάτζι,<sup>2</sup> δημως, περιγράφει στο μυθιστόρημά του Κάτω από την κερασιά (Σακούρα νο κι νο στα νιγούσα) πώς μια κερασιά ανθίζει περισσότερο και γίνεται πιο όμορφη παρά ποτέ, επειδή τρέφεται από ένα νεκρό σώμα που βρίσκεται θαμμένο στις ρίζες της.

Το άνθος της κερασιάς προκαλεί διαφορετικούς συσκευαμούς στον καθένα, ωστόσο, ως σκηνοθέτης δεν αναζητώ τόσο πολύ το νόμιμα ή τις σχέσεις, αλλά ένα σκηνικό, ένα φόντο που να ταιριάζει με το αίσθημα συγκεκριμένων γεγονότων. Το άνθος της κερασιάς υπηρετεί αυτό το σκοπό τέλεια, καθώς προκαλεί ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων στους Ιάπωνες. Από πολύ παλιά ήδη, από τις αρχές ακόμη της εποχής Χειαν (794-1192), το λουλούδι της κερασιάς το θεωρούσαν ως το άνθος των ανθών, και το ύμνοναν σε αμέτρητα τάνκα (πεντάστικα ποίημα). Αυτό, δημως, που κάνει το άνθος κερασιάς τόσο ίδιαίτερο, εκφράζεται με σαφήνεια στο παρακάτω τάνκα του μοναχού και ποιητή Σάιγκιγο.<sup>3</sup> «Λαχταράω ένα θάνατο την άνοιξη, όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο, κάτω από τα άνθη της κερασιάς».

Για μένα κανένα άλλο άνθος δε συμβολίζει το θάνατο καλύτερα από το άνθος της κερασιάς, επειδή πίσω από την ομορφιά του κρύβονται η έννοια της θνητότητας και του νικιλισμού. Δεν είμαι ειδικός στην ιαπωνική αντίληψη περί του ωραίου, ωστόσο γνωρίζω ότι, για αιώνες, η διαδικασία του θανάτου και ο ίδιος ο θάνατος απεικονίζονταν με φόντο άνθη κερασιάς. Το άνθος της κερασιάς αντιπροσωπεύει το ωραίο και,

επίσης, μια άποψη για την ζωή. Γι' αυτό και χροιμοποιείται σε τόσα πολλά έργα. Είναι σκεδόν αναπόφευκτο να δείχνει κανείς άνθη κερασιάς σε μια ταινία, όχι ως μεταφορά, αλλά ως το φόντο για μια μάχη.

*Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που χροιμοποιήσατε άνθη κερασιάς για πρώτη φορά. Με τα χρόνια, έχει αλλάξει ο τρόπος που τα χροιμοποιείτε;*

Για αρκετό καιρό τα χροιμοποιούσα απλώς σαν σκηνικό, αλλά μετά την τελευταία μου ταινία (Σ.τ.Ε.: Τσιγγάνικη μελωδία) έχω την έντονη αίσθηση ότι υπάρχει ζωή στα άνθη ή μάλλον κάτω από το δένδρο. Από μακριά φαίνεται όμορφο και αθώο, όμως υπάρχει μια μυστηριώδης ατμόσφαιρα στις ρίζες του. Αν περάσεις πολύ καιρό, όχι μία, αλλά πολλές ημέρες, κάτω από το δένδρο, κοιτάζοντας απλώς τα άνθη, θα νιώσεις σαν να βυθίζεσαι σε ένα απόλυτο τίποτα. Όλων των ειδών οι ακέψεις επιπλέουν στην επιφάνεια του μυαλού σου, η μοναξιά, η νικηλιαρός, η ζωή, ο θάνατος. Το αν αυτές οι ακέψεις είναι πραγματικά οι δικές σου ή το αποτέλεσμα της μαγείας των ανθών, το γεγονός παραμένει ότι παράξενα οράματα εμφανίζονται. Μου προκαλεί το ενδιαφέρον αυτός ο μυστηριώδης κόδομος κάτω από τη κερασιά. Είτε πρόκειται για την εικόνα ενός πτώματος, του θανάτου, όπως στο έργο του Μοτοτζίρο Κάτζι, είτε πρόκειται για την εικόνα του κενού, της ερήμου – και οι δύο εικόνες παραπέμπουν στο άπειρο.

*Λέτε ότι χροιμοποιείτε τα άνθη κερασιάς σαν φόντο για μάχες. Τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας «μάχες»;*

Κατά τη διάρκεια των ταραγμένων χρόνων της εποχής Καμακούρα (1185-1333, η χρυσή εποχή των σαμουράροι) και της εποχής Μουραμάται (1338-1573), η Ιαπωνία ρυμαζόταν από ατελείωτους πολέμους. Ο Τέικα,<sup>4</sup> ένας ευγενής στην Αυτοκρατορική Αυλή, έγραψε το παρακάτω τάνκα: «Οσο μακριά κι αν κοιτάξω κατά μήκος της παραλίας από το ταπεινό μου σπιτικό, όλα τα λουλούδια, όλα τα κιτρινισμένα φύλλα εξαφανίζονται στην κόκκινη λάμψη αυτού του φθινοπωρινού Βραδινού».

Με αυτόν τον τρόπο ο Τέικα περιγράφει την καταστροφή του Κιότο. Προσποιείται ότι δεν ανησυχεί για την προέλαση των κόκκινων σημαιών (του Τάιρα, που πολεμούσε στο πλευρό του αυτοκράτορα), αν και στην πραγματικότητα θα πρέπει μάλλον να ανησυχούν. Κι όμως, δεν υπάρχει ίνος εσωτερικής ταραχής στο νικιλιστικό, διαιγές τάνκα. Τα δοκίμια του Κάμο νο Τσομέι,<sup>5</sup> περιγράφουν με τον ίδιο λιτό τρόπο τα Βάσανα των χτυπημένων από τον πόλεμο πολιτών του Κιότο. Ούτε ο Τέικα ούτε ο Τσομέι συμμετείχαν ενεργά στον πόλεμο, όμως τα γεγονότα της εποχής τους διέλυσαν εσωτερικά. Κι αυτό ένα είδος μάχης είναι. Ένας πόλεμος έχει επιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτούς που μάχονται πραγματικά, αλλά και σε δύος κάθοντα στην άκρη και παρατηρούν. Μια μάχη δε γντά τη συμμετοχή σου: μια μάχη είναι κάτι από το οποίο κανένας δεν μπορεί να αποσύρει. Ο κινηματογράφος δεν είναι το κατάλληλο μέσο για να εκφραστούν εσωτερικές αγκρούσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τα μυθιστορήματα, και οι σκνοιοθέτες θα έπρεπε να μένουν μακριά απ' αυτό το πεδίο. Αντίθετα, γεγονότα και πράξεις ταιρίζουν τέλεια στον κινηματογράφο. Το τάνκα του Τέικα προφανώς ανήκει στην πρώτη περίπτωση, ωστόσο το τάνκα του Σάιγκιγο θα μπορούσε να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, αν χροιμοποιούσε κανείς τα άνθη της κερασιάς ως μεταφορά για τα συναισθήματα των Ιαπώνων. Τέλος πάντων, προς το παρόν, ο κόδομος κάτω από την κερασιά είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το πώς αυτό θα αναπτυχθεί εξαρτάται από τη διαίσθησή μου και ελπίζω ότι οι θεατές θα βλέπουν και με την καρδιά τους και με το μυαλό τους.

Όλοι γνωρίζουν το πάρκο Ντάιγκο στο Κιότο. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει τέτοια αφθονία από άνθη κερασιάς και, ταυτόχρονα, τόση θλίψη και τόση κενότητα. Είναι μια αξέχαστη εικόνα. Πιστεύω ότι η ιαπωνική κουλτούρα έχει βρει εδώ την απόλυτη έκφρασή της. Νομίζω ότι το θέαμα των ανθών της κερασιάς στο πάρκο Ντάιγκο έχει καθορίσει μια για πάντα την ιαπωνική αἰσθηση περί του ωραίου. Γι' αυτό, από γενιά σε γε-



Πίστολ Όπερα

νιά, η αίσθηση αυτή παραδίδεται και παραμένει αναλλοίωτη. Ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει κάποια καινούργια εικόνα του ωραίου που να καταστρέψει και να αντικαθιστά την παλιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιάπωνες την έχουν χαρακτηρίσει ως παραδοσιακή: έννοιες όπως το εφήμερο, ο νικιλιαμός και η παρακμή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιαπωνικού ψυχισμού εδώ και αιώνες. Κατά τη διάρκεια της εποχής Μέιτζι (1868-1912) και της εποχής Σόουα (1926-1989) τα στοιχεία αυτά ήταν λιγότερο εμφανή, από την άλλη πλευρά, όμως, τα χρώματά τους κυριάρχησαν κατά την εποχή Τάισο (1912-1926).

Ο νικιλιαμός εκφράζεται πολύ έντονα στο *Ορεινό πέρασμα (Ntajimposάστου τόγκε)*, ένα μυθιστόρημα του Κάιζαν Νακαζάτο,<sup>6</sup> που γράφτηκε στις απαρχές της εποχής Τάισο. Το ρητό «Αν θέλεις να τραγουδήσεις, τραγούδα. Αν θέλεις να πεθάνεις, πέθανε» δε θα μπορούσε να είναι σαφέστερο. Ο νικιλιαμός εκφράζεται πολύ πιο άμεσα εδώ απ' ό, πι, για παράδειγμα, στο τάνκα του Τέικο. Δε γνωρίζω ποια είναι τα απώτατα όρια του νικιλιαμού, μου φαίνεται όμως ότι, μετά τις εποχές Χέιαν, Μουρομάτοι, Σένγκοκου (1467-1615) και των ιστορικών περιόδων όπου πρωταγωνιστούσαν οι στρατηγοί Όντα Νομπουνάγκα και Τογιοτόμι Χιντεγιόσι (16ος αιώνας), πήρε τη μορφή της αυτοκαταστροφής κατά τη διάρκεια της εποχής Τάισο. Μια συνή απάντηση στο νικιλιαμό είναι η αναρρίχια και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εποχή Τάισο έγραψε το βιβλίο της αναρρίχιας. Ένα από τα αγαπημένα μου ρητά είναι: «Θαυμάζω το πνεύμα, αλλά απεχθάνομαι όλες τις θεωρίες γι' αυτό», του Σάκας Οσούγκι.<sup>7</sup> Με εκφράζει απόλυτα. Εξάλλου, μόνο αυτό που προέρχεται κατευθείαν από το πνεύμα είναι αληθινό. Αν το ταξινομήσεις με βάση ένα συγκεκριμένο σύστημα ή μια θεωρία, αναπόφευκτα γίνεται ψεύτικο, μη πραγματικό. Έτσι, οι τρομοκρατικές πράξεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα των παρορμήσεων που εκπορεύονται από το ανθρώπινο πνεύμα, όχι από κάποια θεωρία ή σύστημα. Το ίδιο ουμβαίνει με τις ταινίες. Μια ταινία είναι το αποτέλεσμα μιας έκρηξης αισθήσεων και συναισθημάτων και είναι απολύτως άχρηστο να την εφοδιάζεις με επιχειρήματα. Αν το πνεύμα είναι έτοιμο για μια ταινία, τότε το μόνο που χρειάζεται για να τη φτιάξεις είναι αποφασιστικότητα και θάρρος. Σύμφωνα με το συνεργείο μου έχω αρκετό από το τελευταίο και, παρότι γνωρίζω ότι οι ταινίες μου δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες, πιστεύω ότι το κοινό θα μπορέσει να αισθανθεί και να έκπιμπει το πνεύμα που υπάρχει πίσω από αυτές.

Αυτό που κάποτε με έλκυσε στον αναρχιαμό ήταν το προαναφερθέν ρητό του Σάκας Οσούγκι και η στάση των ανθρώπων γύρω του, που απλώς δρούσαν και άφνην τις εξηγήσεις στον Οσούγκι. Ο τρομοκρατικός τους ενέργειες απέτυχαν όλες, εκείνοι δύνανται πάστευαν α' αυτές μέχρι τέλους και συνέχιζαν να προσπαθούν, πράγμα που Βρίσκω αξιοθαύμαστο. Ο Κιγουτάρο Ουάντα<sup>8</sup> έγραψε επίσης ένα όμορφο χαϊκό. Ως αναρχικός ήταν πολύ ενεργός στο χώρο της πολιτικής, δύναται να έχει και μάλι σχέση μ' αυτό. Γι' αυτό τον σέβομαι πολύ ως άτομο.

Από το Βιβλίο του Σέπτζουν Σουζούκι, *Koshu (Κόσου / Μοναχικές αντανακλάσεις)*, Hokuto Shobo, Τόκιο 1980.  
(Μετάφραση-απόδοση: Δημήτρης Μπάμπας)

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Θεατρικό έργο του 18ου αιώνα που ανήκει στο ρεπερτόριο του Μπουνράκου, ενός είδους του ιαπωνικού θεάτρου με κούκλες. (Σ.τ.Ε.)
2. Μοτοτζίρο Κάτζι (1901-1932). Γεννήθηκε στην Οσάκα και είκε φτωχική καταγωγή. Σπούδασε στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Το έργο του αποτελείται, κυρίως, από δηγύματα. Πέθανε από φυματίωση, σε ηλικία 31 χρονών. (Σ.τ.Ε.)
3. Σάγικιγο (1118-1190). Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Αρνήθηκε την οικογενειακή στρατιωτική παράδοση και έγινε μοναχός. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ιερά, ή ταξιδεύοντας και συναναστρεφόμενος ανθρώπους των κατώτερων τάξεων. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές ουάκα. (Σ.τ.Ε.)
4. Τέικα (1162-1241). Ένας από τους πιο σημαντικούς ίαπωνες ποιητές. Γιος του επίσης ποιητή Σουνζέ. Έζησε στην αυτοκρατορική αυλή και ταλαιπωρήθηκε λόγω ασθενειών και οικογενειακών προβλημάτων. (Σ.τ.Ε.)
5. Κάμο ντ Τσουμέι (1153-1216). Καταγόταν από οικογένεια σιντοϊστών ιερέων. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ποιητής στην αυτοκρατορική αυλή και έβερεάρειτο ως ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές της εποχής του. Έγινε βούδιατής μοναχός. Έγραψε, μεταξύ άλλων, δοκίμια για την ποιητική, για τη σημασία της μοναχικής ζωής και για την τέχνη. (Σ.τ.Ε.)
6. Κάιζαν Νακαζάτο (1885-1944). Εργάστηκε ως πλευρωνήτης και δάσκαλος. Επρεάστηκε από τον Ντοστογιέφοκι, τον Βίκτωρ Ουγκό, αλλά και από το χριστιανισμό και τις σοσιαλιστικές ιδέες. Το μυθιστόρημά του δημοσιεύτηκε σε συνέχειες σε εφημερίδα. Η συγγραφή του ξεκίνησε το 1913 και συνεχίστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το έργο εκδόθηκε σε σαράντα ένα τόμους, αλλά τελικά έμεινε αναλογικώτερο λόγω του θανάτου του συγγραφέα. Σ' αυτό βασίστηκε και η ταινία *Κιάτσι οκαμότο* (διεθνής τίτλος της ταινίας *The Sword of Doom*). (Σ.τ.Ε.)
7. Σάκας Οσούγκι. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ιαπωνικού αναρχισμού. Στα νιάτα του ήθελε να γίνει στρατιωτικός. Σπούδασε γαλλικά και μέσω αυτών ήρθε σε επαφή με τις αναρχικές ιδέες. Συνελήφθη και φυλακίστηκε αρκετές φορές. Το 1912 ίδρυσε το περιοδικό *Μοντέρνα Σκέψη*. Στις προσωπικές του σχέσεις έζησε μια ζωή με ελευθεριότητα. Δολοφονήθηκε μαζί με τη γυναίκα του, με στραγγαλισμό, στο μεγάλο σεισμό του 1923. Η ταινία *Έρως + Σφαγή / Έρως + γκουακουσάτου* (1969), του σκηνοθέτη Γιοσιδίγκε Ζιόντιντα, βασίστηκε στην ζωή του Οσούγκι. (Σ.τ.Ε.)
8. Κιγουτάρο Ουάντα. Εξίσου σημαντική μορφή του ιαπωνικού αναρχισμού. Το 1919, μαζί με άλλους συντρόφους του, ίδρυσε την εφημερίδα *Εργατικά νέα* και το περιοδικό *Εργατικό κίνημα*, προσπαθώντας να συνδέσει το βιομηχανικό προλεταριάτο με τις ιδέες του αναρχισμού. Συμμετείχε ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το 1924 προσπάθησε να δολοφονήσει ένα στρατηγό, εκδικούμενος τις δολοφονίες του συντρόφου του Σάκας Οσούγκι και της γυναίκας του. (Σ.τ.Ε.)



Ιστορία μιας πόρνης



Ο αλήτης του Τόκιο





Οι ταινίες  
του αφιερώματος

## ΑΓΡΙΑ NIOTH (1963)

ΠΑΤΖΟΥ ΝΟ ΣΕΙΣΟΥΝ / YOUTH OF THE BEAST

Σενάριο: Ίτσιρο Ικεντά & Ταντάκι Γιαμαζάκι, Βασι-  
σμένο σε ένα μυθιστόριμα του Χαρούκικό Ογά-  
μπου. Φωτογραφία: Κάζουε Ναγκατσούκα. Μουαι-  
κή: Χάτζιμε Οκουμαύρα. Καλλιτεχνική διεύθυνση:  
Γιοσινάγκα Γίκου. Ήθοποιοί: Τζο Σιαντό (Τζο Μιζού-  
νο), Ίτσιρο Κίτζιμα (Κόιτσι Τακεσίτα), Μίσακο Ουτα-  
νάμπε (Κούμικο, ο χήρα του Κόιτσι Τακεσίτα), Μί-  
ζουμο Σουζούκι (Χιροκάουα), Σότζι Κομπαγίσι (Τά-  
τσουου Νόμοτο), Τάμιο Καουάτζι (Χίντεο Νόμοτο),  
Κίνζο Σίν (Σίνσουκε Ονόντερα), Έπιζι Γκο (Σίγκερου  
Τακέται). Παραγωγός: Κεϊνσούκε Κούμπο για τη  
Nikkatsu.

Διάρκεια: 91'. Nikkatsu-Scope.

Ασπρόμαυρη-Έγχρωμη. Ιαπωνία.



Στο δωμάτιο ενός ξε-  
νοδοχείου, η αστυνο-  
μία ανακαλύπτει τα  
πτώματα ενός αστυ-  
νομικού και μιας γυ-  
ναίκας. Σύμφωνα με  
το σημείωμα που θρά-  
σκουν, η γυναίκα δο-  
λοφόνησε τον εραστή  
της και μετά αυτοκό-  
νησε. Μετά από μια  
βραδιά διασκέδασης  
σ' ένα νυχτερινό κέντρο, ένας άγνωστος αρνείται  
να πληρώσει. Προκαλεί φασαρίες και οι υπεύθυνοι  
του καταστήματος τον οδηγούν στον αρχηγό της  
συμμορίας. Αυτός, εντυπωσιασμένος από το θρά-  
σος και την επιθετικότητά του, τον προσλαμβάνει  
στη συμμορία Νόμοτο. Ο άγνωστος συστίνεται ως  
Τζο Μιζούνο. Ο Τζο πηγαίνει στην επιμνημόσυνη τε-  
λετή του αστυνομικού και γνωρίζεται με τη χήρα  
του. Αργότερα, συναντίεται με μια πόρνη ο οποία  
του ζητά να σκοτώσει την αρχηγό ενός κυκλώμα-  
τος μαστροπείας. Παράλληλα, προσεγγίζεται από  
την αντίπαλη συμμορία και τελικά δέχεται να γίνει  
κατάδοκός τους. Ερευνώντας την υπόθεση του δι-  
κτύου μαστροπείας, ο Τζο ανακαλύπτει ότι ενδιάμε-  
σος είναι ο Χίντεο, ο ομοφυλόφιλος αδελφός του  
αρχηγού της συμμορίας Νόμοτο. Ο Τζο συναντίεται  
με την Χιροκάουα, έναν αστυνομικό στον οποίο

αφηγείται τη σκέση του με το δολοφονημένο αστυ-  
νομικό, καθώς και τα σχετικά με την έρευνα που κά-  
νει για να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από το φό-  
νο του. Ο Τζο δίνει στην αντίπαλη συμμορία την  
πληροφορία για μια συνάντηση ανάμεσα στον αρ-  
χηγό της συμμορίας Νόμοτο και σε ένα Βαρόνο  
ναρκωτικών. Αυτοί, στην ενέδρα που στήνουν, κλέ-  
βουν τα χρήματα της αγοραπωλησίας. Η συμμορία  
Νόμοτο τον υποψιάζεται ότι είναι αστυνομικός. Ο  
Τζο, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, τους αποκα-  
λύπτει ότι αποτάχθηκε από το σώμα. Μ' έναν τυχαίο  
τρόπο, ανακαλύπτει ότι πίσω από το κύκλωμα μα-  
στροπείας βρίσκεται ο αρχηγός της συμμορίας. Σε  
μια συμπλοκή με ένα μέλος της αντίπαλης συμμο-  
ρίας, ο σύντροφος του Τζο τραυματίζεται. Βρίσκουν  
καταφύγιο στο σπίτι της χήρας του δολοφονημένου  
αστυνομικού. Ο Τζο της αποκαλύπτει τα πάντα.  
Όταν επιστρέφει στο αρχηγείο της συμμορίας, ανα-  
καλύπτει ότι ο ρόλος του αποκαλύφθηκε και συλ-  
λαμβάνεται. Οι δύο συμμορίες συγκρούονται. Ο  
Τζο αντιλαμβάνεται ότι προδόθηκε από τη χήρα, η  
οποία είναι αρχηγός του κυκλώματος μαστροπείας  
και δολοφόνος του άνδρα της αστυνομικού.

«Στον κύριο Σουζούκι αρέσει να βρίσκει τρόπους  
για να κάνει, μέσα στους περιορισμούς της αφηγη-  
σης, κάτια ασυνήθιστο και αντισυμβατικό. Κι αυτό για-  
τί επί μακρόν σκινονθετούσε ταινίες που συμπλήρω-  
ναν το πρόγραμμα στους κινηματογράφους. Δεν  
ήταν στραμμένος προς ένα καλλιτεχνικό σινεμά, αλ-  
λά ήταν σαφώς προσανατολισμένος στις ψυχαγωγι-  
κές ταινίες. Στόχευε στο πώς να δημιουργήσει, μέσα  
στο είδος των ψυχαγωγικών ταινιών, ενδιαφέροντα  
πράγματα. Εμείς οι ίθιοποι έχουμε γενικά μια αί-  
σθηση της κατεύθυνσης που ακολουθεί ένας σκη-  
νονθήτης σε μια ταινία. Η ποικιλία των κινηματογραφι-  
κών τεχνικών που χρησιμοποιεί ο κύριος Σουζούκι εί-  
ναι εκπληκτική. Του αρέσει να είναι ευρυματικός.»

Τζο Σιαντό

Ταινία που ανήκει στο είδος των γκαγκοτερικών ται-  
νιών γιακούζα, η Άγρια νιότη έχει στο κέντρο της  
δραματικής της πλοκής την προσωπικότητα του κε-  
ντρικού χαρακτήρα Τζο Μιζούνο. Η ένταση, ο οργή  
και η βιαιότητα αυτού του χαρακτήρα, αλλά και η

νευρικότητα με την οποία ξεκινά η δράση, εξηγούν γιατί οι περισσότεροι δυτικοί κριτικοί παρομοίαζουν συχνά το σκνοθέτη με τον Samuel Fuller. Η αφήγηση δεν είναι παρά η σταδιακή ανακάλυψη των κινήτρων που ωθούν αυτόν το Βίαιο και απίθασο δύναμη να αναζητά το δολοφόνο ενός αστυνομικού, αλλά και η πορεία προς την αποκάλυψη του δολοφόνου. Ως προς την ιθική του, το πρόσωπο αυτού δεν απέχει πολύ από το χαρακτήρα που υποδύόταν ο Τσίρο Μιφούνε στην ταινία του «Ακίρα Κουροσάου, Γιοζίμπο: όντας δίκαιομένος μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών, υποδύεται πότε το μέλος της μιας και πότε της άλλης, για να τις οδηγήσει τελικά και τις δύο στη σύγκρουση και την καταστροφή». Ένας «μοναχικός λύκος» (όπως τον χαρακτηρίζει το τρέιλερ της ταινίας), έκφραση μιας αιτομικής συνείδησης και ενός πνεύματος ανεξαρτησίας, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο τόσο για το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος, όσο και για μια χώρα όπου η τυφλή πίστη στους ανωάρεους και η υπακοή στην ομάδα συνιστούν τον κανόνα. Αυτό, εξάλλου, είναι και το θέμα που διατρέχει τη δραματική πλοκή και σε άλλες δημιουργίες του σκνοθέτη, όπως στις ταινίες *Ο αλήτης του Τόκιο* και *Γεννημένος δολοφόνος*.

Εξίζει να επισημάνει κανείς το πώς ο σκνοθέτης λύνει το ζήτημα του *cinemascopē* σε αυτή την ταινία, της οποίας η δράση εντοπίζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους: το κάρδο χωρίζεται σε δύο αυτόνομα, εν πολλοίσ, πλάνα: το κάρδο συγχεώς γεμίζει από κάθετες διαχωριστικές γραμμές· στις σκηνές διαλόγου, το μοντάζ συνήθως απουσιάζει· κάποιες φορές, το πιών μέρος του κάρδου λειτουργεί ως μια οθόνη, όπου προβάλλεται μια δράση διαφορετική απ' αυτή του φόντου (κάπι που λειτουργεί ως ένας σχολιασμός ή ένας διάλογος μεταξύ προσκήνιου και φόντου)· οι πλάγιες και παράλληλες προς το θεατή κινήσεις των χαρακτήρων· η χρήση του βάθους πεδίου· και, τέλος, το πα-



ράλληλο τράβελινγκ, κατά το οποίο ένα κάρδο που είναι οργανωμένο σε έναν παράλληλο προς το θεατή άξονα διαδέχεται ένα πλάνο οργανωμένο σε έναν κάθετο προς το θεατή άξονα.

Άγρια νύχτα

Τοποθετημένο στο χώρο του υπόκοσμου, η ταινία δίνει την ευκαιρία στο σκνοθέτη να διανθίσει τη δραματική πλοκή με κάποιες λεπτομέρεις, επουσιώδεις για την αφήγηση, αλλά πολύ ουσιαστικές για τη δημιουργία ατμόσφαιρας: ο κίτρινος άνεμος, η ναρκομανής πάρνη με το σύνδρομο στέρωσης και ο Βιασμός της από τον γιακούζα, η σκηνή της βροχής με τον ήρωα να αποκαλύπτει το παρελθόν στο αστυνομικό, τα ασπρόδμαυρα πλάνα της αρχής διάστικτα από έγχρωμα αντικείμενα, η βιασότητα του βασανισμού του ήρωα (αναμφίβολα, εδώ είναι το σημείο αφετηρίας για κατοπινών σκηνοθέτες, όπως ο Τακάσι Μίκε). Αυτές οι παρεκβάσεις από την αφηγηματική γραμμή προαναγγέλλουν τη μετέπειτα στρατηγική του σκνοθέτη ως προς το χειρισμό των συμβάσεων του είδους στις ταινίες *Ο αλήτης του Τόκιο* και *Γεννημένος δολοφόνος*: Θα τις αντιμετωπίσει ως αφορμές για συναρπαστικές οπτικές συνθέσεις.

Το καλά οργανωμένο στις λεπτομέρειές του σενάριο είναι διασκευή ενός μυθιστορήματος του Χαρουκιδ Ογιάμπου, που είναι επίσης ο συγγραφέας του μυθιστορήματος στο οποίο βασίστηκε και η προγενέστερη ταινία, *Γραφείο Ντετέκτιβ 23*.

Δ.Μ.

## ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ (1965)

ΣΟΥΝΠΟΥ ΝΤΕΝ / STORY OF A PROSTITUTE

Σενάριο: Χάτζιμε Τακάιουα, Βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα του Τάιτζιρο Τάμουρα.

Φωτογραφία: Κάζουε Ναγκατσούκα. Μουσική: Ναοζούμι Γιαμαμότο. Μοντάζ: Ακίρα Σουζούκι. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τακέο Κιμούρα. Ήθοποιοί: Τάμιο Καουάτζι (Σινκιτοί Μικάμι), Γιούμικο Νογκάδουα (Χάρουμι), Ίσαο Ταμακάουα (Υπολοχαγός Ναρίτα), Τόμικο Ισικάουα (Γιουρίκο), Καζούκο Ιμάι (Σάτσικο), Μέγκουμι Ουακάμπα (Σάκαε), Κάγιο Μάτσουο (Μιντόρι), Σόιτοι Οζάουα (Λοχίας Ακιγιάμα), Κέντραρο Κάτζι (Ούνο). Παραγωγός: Κάνεο Ιουάι για τη Nikkatsu.

Διάρκεια: 96', Nikkatsu-Scope. Αστρόμαυρη.  
Ιαπωνία.



Η δράση τοποθετείται στην Κίνα, την περίοδο της ιαπωνικής κατοχής. Η Χάρουμι, μια πόρνη, ζει στην πόλη Τιαντζίν. Ο άνδρας με τον οποίο είναι ερωτευμένη αποφασίζει να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα και της προτείνει να συνεχίσει τη σχέση της μαζί του, τώρα πια ως παλλακίδα. Η Χάρουμι εξοργίζεται και τον τραυματίζει. Απογοητευμένη, πηγαίνει να δουλέψει ως πόρνη για τον ιαπωνικό στρατό κατοχής, σε μια μικρή πόλη κοντά στην περιοχή των συγκρούσεων. Σύντομα γίνεται αντικείμενο της προσοχής ενός ανώτερου αξιωματικού. Η Χάρουμι τον αποστρέφεται λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του, ταυτόχρονα δύως έλκεται σεξουαλικά απ' αυτόν. Αποφασίσμενη να τον εκδίκηθει, προσεγγίζει ερωτικά τον Μικάμι, την ορητινάνσα του αξιωματικού. Παρ' όλους τους δισταγμούς του, γρήγορα θα ολοκληρώσουν σεξουαλικά τη σκέψη τους. Η κατάσταση στο στρατόπεδο της φρουράς είναι ασφυκτική και ο Ούνο, ένας αντιμιλταριστής στρατώπετος, πηγαίνει στο πορνείο για να διαβάσει. Καθώς η δραστηριότητα των Κινέζων ανταρτών έχει αυξηθεί, ένα στρατιωτικό απόσοβα συγκρότημα θα γίνεται για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Σε ένα χω-

ριό, όπου διαπιστώνουν ότι όλη η τοπική φρουρά έχει εξοντωθεί, αφάσουν σε αντίποινα τα γυναικόπαδα. Ο Ούνο, απόδιαμένος, λιποτακτεί. Στο μεταξύ, στο τοπικό πορνείο, μια νεαρή πόρνη παντρεύεται έναν λάπωνα έποικο. Ο Μικάμι φεύγει από το στρατόπεδο και πηγαίνει να συναντήσει τη Χάρουμι. Συλλαμβάνεται από μια περίπολο και κλείνεται στο πειθαρχείο. Το στρατόπεδο δέχεται επίθεση ανταρτών, ο Μικάμι θυγατρίζεται. Η Χάρουμι και ο Μικάμι συλλαμβάνονται από τους αντάρτες και τους προτείνεται να προσωχρήσουν στις τάξεις τους. Συναντούντων τον Ούνο που τους προτρέπει να το κάνουν. Ο Μικάμι αρνείται, καθώς θεωρεί ότι κάπι τέτοιο αποτελεί απιωματική προδοσία. Οι αντάρτες τους απελευθερώνουν, εκείνοι επιστρέφουν στο στρατόπεδο και ο Μικάμι συλλαμβάνεται. Ο αξιωματικός αποφασίζει ότι θα πρέπει να εκτελεστεί, αφού η παραπομπή στο στρατοδικείο θα κλιδώσει την τιμή της μονάδας. Το στρατόπεδο δέχεται μια μεγάλη επίθεση και ο Μικάμι μαζί με τη Χάρουμι αυτοκτονούν. Κατά τη διάρκεια της αναφοράς, ενώ ένας αξιωματικός σπλιτεύει τη συμπεριφορά του Μικάμι και της Χάρουμι, οι στρατώτες τους δικαιώνουν.

«Ηθελα να δημιουργήσω μια τελείως διαφορετική ταινία. Το ίδιο ίσχυε για τον κ. Σουζούκι. Προσπάθησα να την προσεγγίσω από μια οπτική γωνία εντελώς διαφορετική από τα συνηθισμένα. Η πρώτη ουσίτηπον που κάναμε αφορούσε τον κόσμο που θέλαμε να απεικονίσουμε. Στην ταινία δεν υπήρχε πραγματικό τοπίο της Κίνας. Για παράδειγμα, το σενάριο περιγράφει μια σκηνή όπου ο Καουάτζι είναι τραυματισμένος και έχει ξαπλώσει σε ένα μέρος με πολλά αγάλματα του Βούδα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες τοποθεσίες στην Κίνα, όπου μορφές του Βούδα είναι σκαλισμένες μέσα στις σπηλιές Βουνών, όπως στην Ντατόνγκ. Φτιάχαμε τη σπηλιά γι' αυτή τη σκηνή έκοντας κάπι τέτοιο στο μυαλό μας. Ο μικρός ναός είναι ένα σκηνικό, δύως στην πραγματικότητα οι αμμόλοφοι που απλώνονται μπροστά του κινηματογραφήθηκαν στο Όρος Μίχαρα. Αυτές οι δύο λήψεις, τοποθετήθηκαν μαζί στο μοντάζ με μεγάλη δεξιοτεχνία. Όλη η ταινία έγινε με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, έπρεπε να ακάψουμε χαρακώματα για να ανα-

δημιουργήσουμε το τοπίο της πρώτης γραμμής στην Κίνα. Ήταν αρκετή δουλειά. Αποδείκτηκε, μάλιστα, ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη απ' ό,τι έίχα αρχικά φανταστεί. Χτίσαμε αυτούς τους μακριούς τοίκους σε έναν άδειο χώρο του στούντιο. Από το ψηλότερο σημείο των τεικών βλέπουμε τους φρουρούς με τις ξιφολόγχες. Κινηματογραφίσαμε μια πανοραμική δύψη μιας θάλασσας από στέγες σπιτιών. Έχω την πεποίθηση ότι κάναμε μια ταινία που στέκεται απέναντι στην κλασική ταινία του Σένκιτοι Τανιγκούται.»

Τακέο Κιμούρα

Μετά *Τα κορίτσια της χαράς*, πρόκειται για τη δεύτερη συνέργασία του Σέιτζουν Σουζούκι με το συγγραφέα Τάιτζιρο Τάμουρα. Παράλληλα, η ταινία αποτελεί τη δεύτερη κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματός του – η πρώτη, με τίτλο *Απόδραση την αυγή / Ακασσούκι νο ντάσσο* (1950), σε σκηνοθεσία Σένκιτοι Τανιγκούται, ήταν σε σενάριο του Ακίρα Κουροσάουα.

Αφήγηση της ιστορίας μιας πόρνης εν καιρώ πολέμου· η ταινία είναι εκ πρώτης όψεως ένα γυναικείο μελόδραμα με φόντο τον αινοϊαπωνικό πόλεμο. Αν και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ταινία-πορτραίτο μιας γυναίκας, που αναζητά με πάθος και ένταση τον έρωτα για να συντριβεί τελικά, το ενδιαφέρον του σκηνοθέτου είναι ευρύτερο. Το αντιμιλαριστικό πνεύμα της ταινίας και το κριτικό της Βλέμμα απέναντι στην κυρίαρχη αντίληψη των πραγμάτων συνδέει την ταινία αυτή με τη μεταγενέστερη – και εξίσου κριτική στην πολιτική της θέσης – *Ελεγεία της Βίας*. Η Ιστορία μιας πόρνης διαφέρει σημαντικά από τις άλλες ταινίες που γύρισε ο σκηνοθέτης στη Nikkatsu: εδώ υπάρχει πολύ έντονο το προσωπικό στοιχείο, αφού αποτυπώνεται η άποψη του Σέιτζουν Σουζούκι για τον πόλεμο και για την Ιαπωνία. Παράλληλα, είναι διάστικτη από επεισόδια-αναφορές στη θητεία του σκηνοθέτου στον αυτοκρατορικό στρατό κατά τον 8<sup>ο</sup> Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη δραματική πλοκή διαμορφώνεται μια σύγκρουση: από τη μια πλευρά υπάρχει ο κόσμος του στρατού, της αυστηρής ιεραρχίας και της στυγής πειθαρχίας, ενώ από την άλλη ο κόσμος του έρωτα, όπως εκφράζεται από την αντίληψη της Χάρουμι για τη ζωή. Ωστόσο, από αυτό το πορτραίτο της



πρωίδας δεν απουσιάζουν οι αντιφάσεις: χαρακτηριστική είναι η σαδομαζοχιστική διάσταση της σχέσης της με τον ανώτερο αξιωματικό. Στο ενδιάμεσο των δύο κόσμων θρίαστεται ο αρχικά άθυολος και πειθήνιος Μικάμι: ένα πρόσωπο που φαίνεται να εκφράζει τον τυπικό Ιάπωνα. Ο Σέιτζουν Σουζούκι αντιμετωπίζει με έναν άκρως ειρωνικό και σαρκαστικό τόνο τον κόσμο του στρατού (χαρακτηριστική είναι η σκηνή όπου η διμορφία σε παράταξη, εν πομπή και τραγουδώντας εμβατήρια, πηγαίνει στο πορνείο). Αντίθετα, αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό και συμπάθεια τον κόσμο του πορνείου. Η οπιτική που υιοθετεί στην ταινία είναι αυτή της Χάρουμι, κάτι που υπογραμμίζεται από τα πλάνα-«φλας» που εκφράζουν τις θαυμάτερες επιθυμίες της.

Η κεντρική πρωίδα μοιάζει με τους ήρωες των ταινιών γιακούζα του σκηνοθέτου: είναι άφοβη, δυναμική και τολμηρή. Κυρίως, όμως, όπως και οι άνδρες ήρωες των ταινιών γιακούζα, αναζητά την απαγκίστρωσή της από τον αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς και πειθαρχίας, από την πλήρη υποταγή στους ανώτερους. Εποιητικά, το ζευγάρι των δύο «καταραμένων» εραστών θα διαγράψει μια διαδρομή από την υποταγή προς την απελευθέρωση. Ωστόσο, η απελευθέρωση και η ανεξαρτησία πραγματώνονται με έναν τρόπο τυπικά ιαπωνικό: με την αυτοκτονία (αν και ο Σουζούκι δε θα παραλείψει να κατακρίνει μια τέτοια σάσια μέσω του μονόλογου της Κινέζας πόρνης).

Η ταινία αυτή τοποθετείται στην Σέιτζουν Σουζούκι, ένα σκηνοθέτη ταινιών 8<sup>ο</sup> προβολής, στο ίδιο επίπεδο με τους Κουροσάουα, Μιζογκούται, Ιμαμούρα και Όσιμα.

Δ.Μ.

## Ο ΑΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ (1966)

TOKIO NAKEREMONO / TOKYO DRIFTER

**Σενάριο:** Γιασουνόρι Καουάουται, βασισμένο στο μυθιστόρημά του. **Φωτογραφία:** Σιγκεγίδαι Μίνε. **Μουσική:** Σο Καμπουράγκι. **Μοντάζ:** Σίνια Ίνουσε. **Καλλιτεχνική διεύθυνση:** Τακέο Κιμούρα. **Θεοποιοί:** Τετσούγια Ουάταρι (Τετσού), Ταιέκο Ματσουμπάρα (Τσιχάρου), Χιντέκι Νίτρι (Κέντζι Αϊζάουα), Ριγιούτζι Κίτα (Κούρατα), Τσουγιόσι Γιοσίντα (Κέππιτο), Χιντεάκι Έσουμι (Οτσούκα), Τάμιο Καουάτζι (Τατσούζο), Χιτόι Τσο (Κουμαμότο). **Παραγωγής:** Τετσούρο Νακαγάκουα για τη Nikkatsu.

Διάρκεια: 83'. Nikkatsu-Scope. Έχγρωμη. Ιαπωνία.



Ο Τετσού είναι ένας νεαρός γκάγκστερ. Βασική αρχή της ωρής του είναι η απόλυτη υποταγή και η πίστη στο αφεντικό. Απεχθάνεται όσους δεν έχουν την αίσθηση του καθήκοντος. Ο Τετσού παρομοίαζεται ως «σίφουνας» λόγω των εκρηκτικών του αντιδράσεων όταν οργίζεται. Ο Τετσού προσπαθεί να ακολουθήσει το παραδείγμα του αφεντικού του Κούρατα, ο οποίος επέστρεψε στην νομιμότητα. Η απόφαση του Κούρατα δοκιμάζεται από τις μηχανογραφίες της συμμορίας Ότσουκα. Ο Κούρατα έχει δανειστεί χρήματα από τον Γίσι για να αγοράσει ένα κτήριο και οι συμμορία Ότσουκα προσπαθεί να του το πάρει, καθώς αντιμετωπίζει δυσκολίες οικονομικές. Ο Ότσουκα ξεγελά τον Γίσι και τον Κούρατα. Γίνονται δύο δολοφονίες και οι Ότσουκα και Κούρατα ανταυτούν για τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία. Ο Ότσουκα θέλει να σκοτώσει τον Τετσού. Όταν ο Τετσού το αντιλαμβάνεται, γπτά άδεια από τον Κούρατα να φύγει. Ενώ προσπαθεί να διαφύγει, καταδιώκεται από τη συμμορία Ότσουκα και ένα ντετέκτιβ. Βρίσκεται στο μέσο των συγκρούσεων άλλων συμμοριών. Τον σώζει ο Κεν ή «Shooting Star», ένα πρώτων μέλος της συμμορίας Ότσουκα.

Πηγαίνει στο Κίόσου και αναζητά τον Ουμέταν, ένα φίλο του Κουράτα. Εκεί βρίσκεται και ο «Shooting Star». Ο Τετσού τον επικρίνει επειδή έχει χάσει την αίσθηση του καθήκοντος. Ο Ότσουκα υπόσχεται στον Κούρατα να πληρώσει το χρέος του υπό τρεις όρους. Να σκοτώσει τον Τετσού, να του νοικιάσει το κτίριο και να του δώσει τη Τσίχαρου, τη φιλενάδα του Τετσού. Μετά από διαταγμούς, ο Κούρατα αυμφωνεί. Ο Κεν προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Τετσού για την προδοσία, εκείνος όμως δεν τον πιστεύει. Μετά την επιμονή του Κεν, ο Τετσού λέει ότι θα επιστρέψει στο Τόκιο για να διαπιστώσει την αλήθεια. Σχολίαζε με απογοήτευση: «Το όνειρο συντριπτκε». Μετά τη μονομαχία, ο Τετσού λέει στον Κούρατα ότι δεν του οφείλει καμία πίστη και υποταγή. Ο Τετσού και η Τσίχαρου αγκαλάζονται, εκείνος όμως τελικά την αφήνει λέγοντας ότι ένας αλήπτης δεν μπορεί να κρατήσει δίπλα του μια γυναίκα.

«Μετά την ταινία Σημαδεμένη ζωή, η Nikkatsu μου δήλωσε ότι το έχω παρατραβήσει. Το κομμάτι που ξεκινά με την επιδρομή και με το θορυβώδες άνοιγμα των συρόμενων θυρών μέχρι τη στιγμή του φόνου, όλα αυτά ήταν πολύ υπερβολικά. Μου είπαν ότι δε θα έπρεπε να προχωρήσω πέρα απ' αυτό. Και έτσι, στην ταινία Ο αλήπτης του Τόκιο αυμφωφώθηκα με τις επιθυμίες τους, με μια αίσθηση απογοήτευσης και απελπίσιας. Όταν ήρθε η στιγμή να αποφασίσω πώς να κινηματογραφήσω το σενάριο, αποφάσισα να κρατήσω τον προϋπολογισμό χαμηλά. Δεν αντέχαμε οικονομικά να φτάξουμε σκηνικά, γι' αυτό και έπρεπε να τα απλοποιήσουμε. Έτσι έφτιαξα την ταινία.»

Σέιτζουν Σουζούκι

Σ' αυτή την τυπική γκαγκοτερική γιακούζα ταινία, ο ακνοθέτης επικεντρώνεται ως συνήθως στο πρόσωπο του κεντρικού χαρακτήρα. Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στην προσωπική ιθική του ήρωα και στην περιρρέουσα απρόσαφη ιθικής παρακμής και αποδιάρθρωσης των κωδικών συμπεριφοράς των γιακούζα: ο κόσμος των γιακούζα μεταλλάσσεται σε κόσμο των επικειρήσεων. Ο ήρωας μοιάζει να διασώζει το ήθος μιας περασμένης εποχής και αυτό



Από τα γυρίσματα  
της ταινίας  
Ο αλήτης του Τόκο

τον κάνει, κατά κάποιο τρόπο, τραγικό πρόσωπο: θα οδηγηθεί, λόγω των περιστάσεων, από την πλήρη υποταγή και πίστη στο αφεντικό του, προς την απελευθέρωση και τη μοναχική πορεία. Ο μελαγχολικός, ελεγειακός τόνος της ταινίας επιτείνεται από τη μουσική και το ομώνυμο του τίτλου τραγούδι.

Η αφηγηματική δομή της ταινίας χαρακτηρίζεται από ένα δικασμό: το πρώτο μέρος είναι μια τυπική ταινία γιακούζα, ενώ το δεύτερο είναι μια ταινία περιπλάνωσης, που συντίθεται από συναντήσεις-μονομαχίες του ήρωα, σκνένς, εντέλει, χωρίς καμιά αφηγηματική αξία. Όλη η ταινία χαρακτηρίζεται από μια θεατρικότητα: το κάδρο εδώ είναι μια θεατρική σκηνή. Οι ανορθόδοξες γωνίες λήψεις και ο σύνθεσης του κάδρου, μόνο περιστασιακά θα διαταράξουν αυτή την αισθηση. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι φωτισμοί και το χρώμα. Οι ήρωες τοποθετούνται μπροστά από ένα μονοχρωματικό φόντο, ενώ το χρώμα του κοστουμού τους μοιάζει ως μια διάστικτη πινελιά ενός χωγράφου της pop art. Τα χρώματα και ο φωτισμός αλλάζουν κατά τη διάρκεια της σκηνής, πράγμα που αποτελεί ακόμη μια επιρροή της θεατρικής ai-

σθητικής. Ο χώρος του νυχτερινού κέντρου, όπου τραγουδά η τραγουδίστρια φίλη του ήρωα, είναι ένα θεατρικό σκηνικό που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για χρωματικούς συνδυασμούς: το κίτρινο φόντο και το κόκκινο σακάκι του γκάνγκστερ, το κίτρινο φόντο και το γαλάζιο φόρεμα, το μαύρο φόντο και το λευκό φόρεμα της πρωίδας, το λευκό φόντο και η πορτοκαλί λάμπα.

Υπάρχει ένα κλειστό σύμπαν – η θεατρική σκηνή μέσα στην οποία διαδραματίζεται όλη η ταινία. Τελικά, αυτό το κλειστό σύμπαν αλλά και οι συμβάσεις του είδους δεν είναι παρά το ευρύ πεδίο για να αναπτυχθούν τα οπτικά ευρήματα, οι εκπλήξεις που πρέπει να προκληθούν στο θεατή: αυτό είναι και το «*raison d'être*» της ταινίας. Η αποδόμηση του είδους γιακούζα είναι, τελικά, η αδιαφορία του σκηνοθέτη για την αφηγηματική ανέλξην. Αντ' αυτής προκρίνει τον εντυπωσιασμό του θεατή: η εικόνα είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε ιστορία.

Δ.Μ.

## ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ (1967)

KΟΡΟΣΙ ΝΟ ΡΑΚΟΥΙΝ / BRANDED TO KILL

Σενάριο: Χάταιρο Γκουρίγιου. Φωτογραφία: Κάζουε Ναγκατσούκα. Μουσική: Ναζούμι Γιαμπαμότο. Μοντάζ: Ματσού Τάβζι. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Σουκέζο Καουαχάρα. Ηθοποιοί: Τζο Σιάντο (Γκόρο Χάναντα), Μαρίκο Ογκόουα (Μάμι Χάναντα, η σύζυγος), Άννου Μαρί (Μίσακο), Κότζι Νανγκάρα (Νο 1), Ίσσα Ταμαγκάουα (Μιτσικί Σιαμπουχάρα), Χιρόσι Μινάμι (Γκικέι Κασούγκα).

Παραγωγός: Κάνεο Ιουάι για το Nikkatsu.

Διάρκεια: 91'. Nikkatsu-Scope. Ασπρόμαυρη λαπωνία.



Ο Χάναντα, ο Νο 3 δολοφόνος στην παγκόμια κατάταξη, επιστρέφει στο Τόκιο συνδευόμενος από τη γυναίκα του, Μάμι. Ο οδηγός του ταξί που τους μεταφέρει είναι ο Κάσσουγκα, ένας επαγγελματίας δολοφόνος που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και θέλει να επιστρέψει. Προτείνει στον Χάναντα να συνεργαστούν και του συστήνει τον Σιαμπουχάρα, ο οποίος τους αναθέτει τη συναδεία ενός προσώπου. Καθώς κατευθύνονται προς το Νάγκανο, πέφτουν σε ενέδρα. Ο Χάναντα σκοτώνει αρκετούς από τους επιπλέοντες, όμως ο Κάσσουγκα σκοτώνεται. Επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο, ο Χάναντα ανακαλύπτει τρία πτώματα, με μια τρύπα στο κεφάλι το καθένα, να κείνονται στα πόδια του προσώπου που συνδέεται. Στο δρόμο της επιστροφής για το Τόκιο, το αυτοκίνητο καλλέι. Ο Χάναντα κάνει ωστόποτ και τον παίρνει μαζί της ο Μίσακο. Ο Χάναντα γοντεύεται από τη μιστριώδη γυναίκα. Στο Τόκιο, ο Σιαμπουχάρα αναθέτει στον Χάναντα μια νέα αποστολή: να δολοφονήσει τρεις άνδρες. Ο Χάναντα φέρει σε πέρας την αποστολή με επιτυχία. Παράλληλα, ανακαλύπτει ότι ο Μίσακο δουλεύει για τον Σιαμπουχάρα. Η Μίσακο ζητά από τον Χάναντα να δολοφονήσει έναν ξένο, αφού του εξηγεί ότι πρόκειται για μια δύσκολη αποστολή. Ο Χάναντα

αποτυγχάνει και γίνεται στόχος της αυμμορίας. Η γυναίκα του Χάναντα προσπαθεί να τον δολοφονήσει, εκείνος όμως τελικά διασώζεται. Όταν επισκέπτεται το διαμέρισμα της Μίσακο, αυτή επικειρεί να τον σκοτώσει, αλλά τελικά διστάζει καθώς είναι ερωτευμένη μαζί του. Όταν ο Χάναντα πηγαίνει στο διαμέρισμα του Σιαμπουχάρα, βρίσκεται τη Μάμι και τη δολοφονεί. Επίσης, ανακαλύπτει το πτώμα του Σιαμπουχάρα με μια τρύπα στο κεφάλι. Γρήγορα αποκαλύπτεται ότι ο δολοφόνος είναι το μιστριώδες πρόσωπο που συνόδευσε στο Νάγκανο. Έκπληκτος ανακαλύπτει ότι πρόκειται για τον Νο 1 επαγγελματία δολοφόνο στην παγκόμια κατάταξη. Η τελική τους αναμέτρηση θα γίνει σε ένα γυμναστήριο. Εκεί, μετά από μια αιματηρή μονομαχία, ο Νο 1 πεθαίνει. Θριαμβευτής, ο Χάναντα αντιλαμβάνεται ότι κάποιος μπήκε στο χώρο, αντιδρά σπασματικά, τον πυροβολεί και τον σκοτώνει. Είναι ο Μίσακο, που τη θεωρούσε νεκρή, ενώ εκείνη ήταν βαριά τραυματισμένη από το Νο 1. Ο Χάναντα πέφτει κι εκείνος νεκρός.

Ταινία της ρίζης με το στούντιο της Nikkatsu, το Γεννημένος δολοφόνος είναι η κατάληξη μιας διαδρομής που την αφετηρία της θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε τανίες όπως η Σημαδεμένη ζωή ή ο Αλήτης του Κάντο. Ολόκληρη η ταινία Γεννημένος δολοφόνος οργανώνεται σε μια σειρά από αυτόνομους, σε μεγάλο βαθμό, κύκλους-σκηνές, που ενώνονται από ισχνά αφηγηματικά νήματα: η υπόθεση μοιάζει να κάνεται στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, για να έρθει και πάλι στο προσκήνιο προς το τέλος.

Στο κέντρο αυτών των κύκλων – κάποιοι εκ των οποίων περιλαμβάνουν σκηνές δράσης και κάποιοι άλλοι τις σκηνές με τις συναντήσεις του ήρωα – βρίσκεται ο «killer», μια «cult» μορφή, την καταγωγή της οποίας θα πρέπει να αναζητήσουμε στις γκαγκστερικές τανίες και τις ταινίες γουέστερν: είναι μια φιγούρα φετίχ, ανάλογη με τους ήρωες των ταινιών του Sergio Leone.

Σ' αυτό το μοναχικό πρόσωπο υπάρχει ήδη ένας κατακτημένος ατομισμός, μια αισθητούν αεφαρποίας – που για άλλα πρόσωπα, σε παλαιότερες ταινίες του οκνηθέπτε, ήταν το πιτούμενο. Η ιε-



φαρξία της παγκόσμιας κατάταξης ρίχνει θαριά τη σκιά της στο δραματική πλοκή: στο τέλος, ο ήρωας θα γίνει ένα τραγικό πρόσωπο, αφού θα ξάστει τον έρωτά του, θυσία στο βωμό των ατομικών του επιδιώξεων να γίνει το Νο 1.

Υπάρχουν δύο πεδία στα οποία αναπτύσσεται η ταινία. Το πρώτο είναι οι εξωτερικοί, φυσικοί χώροι, στο αστικό (ή μη) τοπίο, όπου διαδραματίζονται όλες οι μονομαχίες. Οι χώροι αυτοί φέρνουν τη δομή της ταινίας κοντά σ' εκείνες του Αλήπτη του Τόκιο και του Πίστολ Όπερα: η αφήγηση έρχεται σε δεύτερο πλάνο, ενώ σε πρώτο μπαίνει η κίνηση του ήρωα, είτε στους εσωτερικούς, είτε στους εξωτερικούς χώρους. Μέσα σ' αυτούς τους χώρους, οι μονομαχίες στο έργο του Σέιτζουν Σουζούκι έχουν την ίδια λειτουργία όπως και στο ιπποτικό μυθιστόρημα (π.χ. το έργο του Thomas Mallory), στα γουέστερν ή στις κινέζικες ταινίες με ξιφομαχίες (γου-χοιά): ένα παιχνίδι που ξαφνικά αποκτά μια υπαρξιακή διάσταση και γίνεται ο λόγος ύπαρξης.

Το δεύτερο πεδίο έχει σχέση με τους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι γίνονται το θέατρο όπου αναπτύσσονται οι τρεις κυρίες σχέσεις του ήρωα:

με τη γυναίκα του (μια σχέση με σαρκική μόνο διάσταση), με τη μυστηριώδη γυναίκα (ένας παθιασμένος και ανεκπλήρωτος έρωτας, ένας σκοτεινός ερωτισμός) και, τέλος, με τον Νο 1 «killer», μια σχέση αναγκαστικής συνάφειας. Ωστόσο, και οι δύο αυτές διαστάσεις της ταινίας – η δράση και οι σχέσεις – συναντιύουνται στον τρόπο που ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζει το χώρο. Υπάρχει ένας διαρκής διάλογος του ήρωα με το χώρο, μια συνεχής πάλι του ήρωα με το δομημένο περιβάλλον, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα φανερό στις ερωτικές σκηνές με τις δύο γυναίκες.

Δ.Μ.

## ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ (1980)

ΤΣΙΓΚΟΙΝΕΡΟΥΑΪΖΕΝ / ZIGEUNERWEISEN

Σενάριο: Γιόζο Τάνακα, βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα του Ουτσίντα Χάκκεν. Φωτογραφία: Κάζουε Ναγκατσούκα. Μουσική: Κανάμε Καουάτα. Μοντάζ: Νομπουτάκε Καμίγια. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τακέο Κιμούρα, Γιοσίτο Τάντα. Ήθοποιοί: Γιόσιο Χάραντα (Νακασάγκο), Νάόκο Ότανι (Σόνο/ Κόινε), Τοσίγια Φουτζίτα (Αόται), Μίτσιγι Οοκούσου (Σούύκο πο γυναίκα του Αόται), Κίσακο Μάκισι (Τάκεο), Κίριν Κίκι (Κίμι), Σούμις Σάσακι (υπηρέτρια στο ξενοδοχείο), Ίσασ Ταμαγκάσουα (Δόκτωρ Αμάκι), Χάτουου Γιαματάνι (αστυνόμος Χάτουου Γιαμάγια). Παραγωγής: Γκεντζίρο Αράτο για τη Cinema Placet.

Διάρκεια: 144'. Έγχρωμη. Ιαπωνία.

Βραβεία: Εύφημη Μνεία, Φεστιβάλ Βερολίνου 1981.

Εποχή Τάισο (δεκαετία του 1920). Ο Αόται, ένας καθηγητής γερμανικών σε στρατιωτική σχολή, συναντά τον παλιό του συνάδελφο Νακασάγκο σε



μια μικρή παραθαλάσσια πόλη. Ο Νακασάγκο ζει μια άγρια νομαδική ζωή και ο Αόται τον σώζει από την αστυνομία. Στη διάρκεια ενός δείπνου συναντούν μια όμορφη γκέισα που λέγεται Κόινε. Έξι μήνες αργότερα, ο Αόται με έκπληξη μαθαίνει ότι ο Νακασάγκο έχει παντρευτεί και τακτοποιήθει. Τον επισκέπτεται και ανακαλύπτει ότι πια γυναίκα του Σόνο μοράζει με την Κόινε. Κατά τη διάρκεια της θραδίας ο Νακασάγκο βάζει να ακούσουν το Zigeunerweisen, ένα δίσκο του 1904 από τον Ισπανό βιολιστή Pablo de Sarasate. Υστερά από λίγο καιρό ο Αόται έχει την παράξενη αίσθηση ότι πια γυναίκα του τον απατά με τον Νακασάγκο. Εν τω μεταξύ, ο Νακασάγκο έχει πάρει πάλι τους δρόμους συνοδευόμενος στα ταξίδια του από την Κόινε. Σε μια επιδημία γρίπης, η Σόνο πεθαίνει, αφού προηγουμένως έχει γεννήσει το γιο του Ναγκασούκο. Ο Νακασάγκο επιστρέφει στο σπίτι και αναθέτει στην Κόινε να αναθρέψει το μωρό. Σύντομα, όμως, πάλι φεύγει. Αυτή τη φορά πεθαίνει μυστηριώδως. Πέντε χρόνια μετά, η Κόινε επισκέπτεται τον Αόται και ζητά να της επιστρέψει το δίσκο του Zigeunerweisen. Ο Αόται, όμως, είναι βέβαιος ότι δεν τον έχει δανειστεί.

(...) Η ποίηση ξαναεμφανίζεται στο έργο ενός άλλου «τρελού» σκηνοθέτη, του Βετεράνου Σέιτζουν Σουζούκι, που αφού έπος χρόνια αποτραβηγμένος στο παρασκνί, κάνει μια λαμπρή επάνοδο με την ταινία *Tsigagnik melodia* (1980), της οποίας ο πρωτότυπος γερμανικός τίτλος, *Zigeunerweisen*, αναφέρεται σε μια γνωστή «Τσιγγάνικη Μελωδία» που είχε μαγέψει το δημιουργό στα νεανικά του χρόνια. Η υπέροχη και γοητευτική αυτή ταινία, που ίσως φανεί δυσόντιμη στο δυτικό κοινό, μαρτυρά μια εκπληκτική ποιητική και οπτική επινοητικότητα. Στη δεκαετία του 1920, φέρνει αντιμέτωπους δύο χαρακτήρες που αλληλοασυμπληρώνονται: έναν τυπικό ιάπωνα ποιητή (ενασαρκώνεται από τον Γιόσιο Χάραντα) που αυτοκτονεί μέσα στη φιλτριστική μεγαλορέπεια των ανθισμένων κερασιών και το φίλο του, έναν διανοούμενο γερμανικής παιδείας (που ερμηνεύει ο σκηνοθέτης Τσιγγία Φουτζίτα). Ο Σουζούκι αναμιγνύει με άνεση την ταινία εποχής, την ταινία τρόμου και το παραδοσιακό πα-



ραμύθι με προκλητική μαεστρία. Ο Σουζούκι είναι, σίγουρα, ο τελευταίος μεγάλος παρακμιακός ποιητής του γιαπωνέζικου κινηματογράφου, αλλά ο αισθητισμός και η φινέτσα του τον κρατάνε, δυστυχώς, στο περιθώριο των διεθνών κυκλωμάτων διανομής. Μπορούμε να αντιληφθούμε όσα τον χωρίζουν από τη νοθευμένη ποίηση ενός ακραίου εξωτισμού που εκτιμάται στη Δύση, βλέποντας για παράδειγμα την ταινία *To pueýma tou tatoúaz* (Σέκκα-Τομουράι záoi, 1982), ένα έξυπνο ερωτικο-αποκρυφιστικό παραμύθι του Γιόρται Τακαμπαγιάσοι, που έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία, ενώ οι ταινίες του Σουζούκι εξακολουθούν να μνη προβάλλονται: το «δήθεν» είναι της μόδας περισσότερο από ποτέ...

Max Tessier

Απόσπασμα από το βιβλίο *Le Cinéma Japonais au présent* (β' έκδοση), Lherminier, Παρίσι 1984.  
(Μετάφραση: Έφη Στρουθοπούλου)

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τόσιγια (Μπινιάτο) Φουτζίτα. Γεννήθηκε στη Βόρεια Κορέα και δραστηριοποιήθηκε στο ιαπωνικό σινεμά τις δεκατίες του '60 και του '70. Η πιο γνωστή ταινία του στο δυτικό κοινό είναι το Θύελλα αιμάτος / *Lady Snowblood* / Σουραγιούκι κήμε (1973), ταινία που ο Quentin Tarantino αναφέρει ως επιρροή για την ταινία του *Kill Bill*. (Σ.Τ.Ε.)

## ΠΙΣΤΟΛ ΟΠΕΡΑ (2001)

ΠΙΣΟΥΤΟΡΟΥ ΟΠΕΡΑ / PISTOL OPERA

**Σενάριο:** Καζουνόρι Ιτοχ, Τακέο Κιμούρα. **Φωτογραφία:** Γιονέζου Μάεντα. **Μουσική:** Κόνταμα Καζουφούμι. **Μοντάζ:** Ακίρα Σουζούκι. **Καλλιτεχνική διεύθυνση:** Τακέο Κιμούρα. **Θεοποιοί:** Μακίκο Εσουμι (Μιγιούκι Μιναζούκι), Σαγιόκι Γιαμαγκούτσι (Σαγιόκι Ουεκίγιο), Χάνας Καν, Μασατόσι Ναγκάσε (ο άνδρας στα μαύρα), Μικιτζίρο Χίρα (Γκόρο Χάναντα), Κίριν Κίκι (η γιαγιά), Κέντζι Σαουάντα (ο άνδρας στο σταθμό του Τόκιο), Τόμιο Αόκι, Χαρούκο Κάτο, Γιούτζι Τανάκα (Νο 7), Γέονγκ-κε Χαν (η μικρή Σαγιόκι), Γιοσιγιούκι Μορασίτα (Νο 9), Κενσάκου Ουτανάμπη (Σακούταρο Ινού), Τζαν Ούντστρα (ο «χειρούργος»).

**Παραγωγός:** Σατόρου Ογκούρα, Ίκι Κατασίμα για τις Dentsu Inc., Eisei Gekijo, Ogura Jimusho, Shochiku Films Ltd., TV Tokyo, Victor Company of Japan Ltd. (JVC).

**Διάρκεια:** 110'. Έγχρωμη. Ιαπωνία.

**Βραβεία:** Διεθνές Φεστιβάλ του Brisbane, Βραβείο FIPRESCI («για μια πολύ προσωπική εκδοχή ανάμειξης στοιχείων του παραδοσιακού και του πειραματικού κινηματογράφου»).

Η Μιγιούκι Μιναζούκι, με το ψευδώνυμο «αγρίδα», είναι το Νο 3 στην κατάταξη των επαγγελματών δολοφόνων. Συναντήται με την πράκτορα του συνδικάτου των επαγγελματών δολοφόνων και αναλαμβάνει μια υπόθεση: να δολοφονήσει την ερωμένη του διεύθυντή μιας επικείρωσης. Συναντάει, επίσης, τον Νο 4, έναν άνδρα σε αναπτηρική καρέκλα, ο οποίος την πυροβολεί. Η Μιγιούκι, απαντώντας στην επίθεσή του, τον σκοτώνει. Μάρτυρας της δολοφονίας είναι ένα μικρό κορίτσι, η Σαγιόκι, που θα οκουλουθήσει τη Μιγιούκι. Το κορίτσι διαπιστώνει ότι δύο οι επαγγελματίες δολοφόνοι μάχονται ο ένας τον άλλο με μανία, με την κοινή επιδίωξη να ανέβουν στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η Μιγιούκι δεν είναι πλέον ασφαλής. Είναι αναγκασμένη να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους άγνωστους εχθρούς με παράξενα ονόματα, όπως «ο χειρούργος που δεν πονά» ή «το μαύρο άλογο». Θα συναντήσει τον «χειρούργο που δεν πονά» και, με κάποιο τέχνασμα, θα τον σκοτώσει. Θα συνα-

ντήσει ακόμη ένα δολοφόνο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι τα «1000 Μάτια», δηλαδή ο Νο 1 στην κατάταξη. Η Σαγιόκι ζητά από τη Μιγιούκι να της μάθει να σκοτώνει. Ο Χάναντα, πρώτην Νο 1 στην κατάταξη, ο οποίος έχει αποσυρθεί, προσεγγίζει τη Μιγιούκι και με την εμπειρία του προσπαθεί να τη βοηθήσει. «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν», είναι η συμβουλή του. Στο δάσος με τα μπαμπού, η Μιγιούκι θα συναντηθεί με το δολοφόνο που ισχυρίζεται ότι είναι τα «1000 Μάτια» και θα μονομαχήσουν. Η Μιγιούκι τον σκοτώνει και τον ρωτά, καθώς εκείνος ξεψυχάει: «Είσαι πρόγυμα τα «1000 Μάτια»». Η πράκτορας επισκέπτεται το σπίτι της Μιγιούκι και φεύγει παίρνοντας μαζί της τη Σαγιόκι. Την επισκέπτεται ένας νεαρός και της δίνει ένα φάκελο με μια ασπρομένια σφράγιδα. Στη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης, η Μιγιούκι σκοτώνει τη Σαγιόκι. Αργότερα, στη Διεθνή Έκθεση Τρόμου, συναντά την πράκτορα και μονομαχεί μαζί της. Η Μιγιούκι το σκοτώνει και ανακαλύπτει ότι η πράκτορας ήταν, τελικά, τα «1000 μάτια». Η Μιγιούκι συναντά τον Χάναντα. Όταν εκείνος δεν καταφέρνει να τη σκοτώσει, η Μιγιούκι αυτοκτονεί.

«Ο παραγωγός Σατόρου Ογκούρα μου πρότεινε να κάνω τη συνέχεια της ταινίας Γεννημένος δολοφόνος. Προσπάθησα αρχικά να σκεφτώ μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, με έναν άνδρα ήρωα, όπως στο Γεννημένος δολοφόνος. Δε λειτουργούσε πολύ καλά κι έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιώσα μια γυναίκα στον κεντρικό ρόλο. Αυτό λειτουργούσε πολύ καλύτερα. Έται, το Πίστολ Όπερα ξεκίνησε ως η συνέχεια μιας ταινίας, αλλά κατέληξε σε μια τελείως διαφορετική ιστορία.

(..) Το όνομα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Μικιτζίρο Χίρα είναι Γκόρο Χάναντα. Πρόκειται για το όνομα του ρόλου που υποδύόταν ο Τζο Σίαντο στο Γεννημένος δολοφόνος, είναι δηλαδή το ίδιο πρόσωπο. Επιβίωσε τα τελευταία τρίαντα χρόνια με την ιδιότητα του «killer». Θέλνει να κρατήσει αυτό το χαρακτήρα, για να υποδηλώνει τη συνέχεια. Αρχικά, θήθελα να δημιουργήσω μια ερωτική ιστορία ανάμεσα στον Χάναντα και την πρωίδα που υποδύεται πι Μακίκο Εσουμι. Όμως κατάλαβα ότι κάτι τέτοιο δε θα λειτουργούσε κι έτσι εγκατέλειψα την ιδέα.



Χρονιμοποίησα μουσική στις στιγμές που οι θεατές, ίσως, βαριούνται. Αν οι θεατές ακούν μια ποικιλία μουσικών – παρά ένα μόνον είδος – τότε ορισμένες τέτοιες βαρετές στιγμές μπορεί να γίνονται πιο διασκεδαστικές.»

Σέιτζουν Σουζούκι

Το Πίστολ Όπερα είναι μια ταινία που συγγενεύει μάλλον με τον Αλήτη του Τόκιο παρά με το Γεννημένος δολοφόνος, του οποίου υποτίθεται ότι αποτελεί τη συνέχεια. Από τη δεύτερη ταινία δανείζεται την κεντρική ιδέα μιας κατάταξης δολοφόνων, οι οποίοι μάκονται μεταξύ τους για την πρώτη θέση, ενώ από την πρώτη δανείζεται κάτι ουσιαστικότερο: τη δομή (είναι μια ταινία που οργανώνεται γύρω από μια σειρά μονομαχιών που διεξάγει η πρωΐδα για να επιβιώσει), αλλά και την αισθητική της (αν και ένα σημαντικό μέρος της ταινίας έχει γυριστεί σε φυσικούς χώρους, θε βρόμει εδώ την ίδια αίσθηση θεατρικότητας, την ίδια εμμονή στους φωτισμούς – χωρίς το μονοχρωματικό φόντο –, την ίδια αντίληψη στη σύνθεση του κινηματογραφικού κάδρου).

Και εδώ, όπως και σε άλλες ταινίες του σκηνοθέτου, η αφήγηση είναι μια πρόφαση για να οργανώσει μια σειρά από θεατρικά «tableaux» στα οποία κεντρική θέση κατέχει η φιγούρα της «killer», ντυμένη με το παραδοσιακό κιμονό και φορώντας ψυλά τακούνια. Όπως σημειώνει και ο Jonathan

Rosenbaum, η ταινία είναι μάλλον «ένα μπαλέτο, παρά μια όπερα». Κεντρικό, λοιπόν, στοιχείο σ' αυτή την ταινία είναι το χρώμα, η μορφή και το κίνηση. Αυτά τα τρία στοιχεία σκηνοθετεί ο Σέιτζουν Σουζούκι, παρά ηθοποιούς που υποδύονται κάποιους ρόλους ή σκηνές μονομαχιών.

Η αφήγηση φαίνεται ότι διαθέτει κάτι από τη δομή ενός ονείρου και αυτό υποστηρίζεται από την αισθητική της ταινίας. Γεμάτη από αναφορές σε δυτική ποπ μουσική και σε πίνακες δυτικής ζωγραφικής, η κεντρική γραμμή της ταινίας έχει την αφετηρία στον ιαπωνικό πολιτισμό: το θέατρο καμπούκι και οι πίνακες ιαπωνικής ζωγραφικής, τα ιαπωνικά αχέδια υφασμάτων, συνιστούν δάνεια που ο σκηνοθέτης εκμεταλλεύεται και αναμειγνύει δεδηντας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας μινιμαλισμός, αλλά μια πληθώρα ετερόκλητων αισθητικών αναφορών, οι οποίες συνδυάζονται με μοναδικό ακοπό να καθηλώσουν οπτικά τον θεατή.

Η ταινία αυτή συνιστά την επιτομή ενός έργου και μέσω αυτής μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ο σκηνοθέτης της άσκησε τόσο σημαντική επιρροή, όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και στο σύγχρονο τοπίο της κινούμενης εικόνας (διαφήμιση και βίντεο-κλιπ).

Δ.Μ.

## ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΡΑΚΟΥΝ (2005)

**ΟΠΕΡΕΤΑ TANOUKI ΓΚΟΤΕΝ / PRINCESS RACCOON**  
**Σενάριο:** Γιοσιο Ουρασάουα. **Φωτογραφία:** Γιονέζου Μάντα. **Μουσική:** Μιτσίρου Όσιμα. **Ριγιόμει Σιράι.** **Μοντάζ:** Νομπουγιούκι Ιτο. **Ήχος:** Χιρόσι Γιαμαγκάτα. **Σκηνογραφία:** Τακέο Κιμούρα. **Καλλιτεχνική διεύθυνση:** Νοριφούμι Ατακα. **Κοστούμια:** Σάτοικο Ιτο. **Χορογραφία:** Μιτσούκο Τανιζόδου. **Ειδικά εφέ:** Νόριο Ισι. **Ηθοποιοί:** Ζιγί Ζάνγκ (Πριγκίπισσα Τάνουκι), Τζόε Ονταγκίρι (Αμετάγιο), Χίροκο Γιακουσιμάρου (Λαϊδη Χάγκι), Σάσορι Γιούκι (η μάντησσα), Μικιτζίρο Χίρα (Αζούται Μομογιάμα), Χίμπαρι Μίσορα. **Παραγωγός:** Σατόρου Ογκούρα, ίκκι Κατάσιμα για τις Geneon Entertainment, Dentsu, Nippon Herald Films, Shochiku Co., Eisei Gekijo Co., Ogura Jitmusyu Co.  
**Διάρκεια:** 110'. Έγχρωμη. Ιαπωνία.

Ο Αζούται Μομογιάμα, δεσπότης του Κάστρου της Χάρης, ζητά να μάθει από μια γριά μάντησσα ποιος είναι ο πιο κομψός από όλα τα πλάσματα στη γη. «Εσείς είστε Υψηλότατε», του απαντά, όπως πάντα αυτή. Αργότερα, όμως, η μάντησσα του αποκαλύπτει ότι ο γιος του, ο Πρίγκιπας Αμετάγιο, σύντομα θα γίνει πιο κομψός από τον ίδιο. Μνη αντέχοντας την ιδέα, ο Αζούται Μομογιάμα αποφασίζει να εξορίσει το γιο του μέσα στην άγρια φύση του λερού Βουνού. Η Πριγκίπισσα Τάνουκι δέχεται την πρόσκληση να επισκεφτεί το Παλάτι των Ρακούν. Καθώς βαδίζει στο λερό Βουνό, βλέπει τον Αμετάγιο να κοιμάται. Οι δύο νέοι θα γνωριστούν και ένας μεγάλος έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Όμως, υπάρχει ένας μεγάλος εμπόδιο: η διαφορετική τους φύση. Ο Πρίγκιπας Αμετάγιο είναι άνθρωπος, ενώ η Πριγκίπισσα Τάνουκι είναι ρακούν. Οι δύο ερωτευμένοι έχουν να αντιπαλέψουν της προκαταλήψεις του περίγυρού τους. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο πατέρας του Πρίγκιπα Αμετάγιο, ο οποίος ακόμη καταδίωκει το γιο του. Το ζευγάρι των δύο εραστών θα συναντηθεί με τον Αζούται Μομογιάμα σε μια ακρογιαλία. Εκεί θα μονομαχήσουν και ο δεσπότης του Κάστρου θα τραυματίσει θανάσιμα την Πριγκίπισσα Τάνουκι. Ο Πρίγκιπας Αμετάγιο τη μεταφέρει στο Παλάτι των Ρακούν, όπου και πληροφορείται ότι μοναδική σωτηρία για την Πριγκίπισσα

είναι ο χρυσός Βάτραχος του Παραδείσου. Θα αναζητήσει και θα βρει το Βάτραχο, αλλά, καθώς είναι πολύ αδύναμος, θα καταρρεύσει. Ένα ξωτικό του δάσους, η Λαϊδη Χάγκι, θα φέρει το Βάτραχο στο Παλάτι και η Πριγκίπισσα θα σωθεί. Όταν συνέρχεται πληροφορείται τη θυσία του αγαπημένου της και πηγαίνει να τον συναντήσει. Ο Αμετάγιο συναντά και πάλι τον πατέρα του, μονομαχεί ξανά μαζί του και τραυματίζεται θανάσιμα. Όταν τον βρίσκει η Πριγκίπισσα είναι πλέον αργά και, περίλυπη, πεθαίνει. Στην κοινή τους κηδεία στο Παλάτι των Ρακούν, εμφανίζεται το πνεύμα της μπέρας του Αμετάγιο για να προσφέρει στους δύο αγαπημένους τον έρωτα που δεν γεύτηκαν ποτέ.

«Φανταστείτε μια μείζη στοιχείων από την αρχιτεκτονική, την τέχνη, τις παραδοσιακές μορφές θεάτρου, όπως το Καμπούκι και το Νο, με την όπερα, το μπαλέτο και το ροκ εντ ρολ. Η ταινία αφηγείται μια συγκινητική ιστορία, για το θρίαμβο της αφοσίωσης, της ομορφιάς και του έρωτα.

Όταν τέλειωσα το Θέατρο των ψευδαισθήσεων, μίλησα με τον παραγωγό για το τι θα κάναμε μετά. Συζητήσαμε για την Πριγκίπισσα Ρακούν. Είχαμε ακόμη ένα σενάριο, αλλά δεν είχαμε αρκετά χρήματα. Πήραμε τελικά το πράσινο φώτο στον Ζανγκ Ζιγί δέκτηκε το ρόλο. Έται είναι σήμερα ο ιαπωνικός κινηματογράφος: αν δεν έχεις έναν σταρ, τίποτε δεν γίνεται.

(...) Πρόκειται για την ιστορία της πριγκίπισσας του χιονιού. Η Βασική ιδέα είναι ότι η αγάπη ανθίζει αφού οι δύο εραστές έχουν πεθάνει: και οι δύο, άνδρας και γυναίκα, είναι νεκροί. Έρχονται και πάλι στην καρδιά και φιλιούνται για πρώτη φορά. Είναι λίγο διαφορετική από τις ερωτικές ιστορίες που είχαμε μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι οι δύο εραστές δεν κατανοούν ο ένας τη γλώσσα του άλλου,<sup>1</sup> δίνει μια ωραία γένουσ στην ταινία, μια γεύση μίσο<sup>2</sup>.

Σέιτζουν Σουζούκι

Σ' αυτή την ταινία ο Σέιτζουν Σουζούκι οδηγεί στα άκρα ένα από τα χαρακτηριστικά του σκηνοθετικού του ύφους: την ανάμειξη ανατολικών και δυτικών στοιχείων (ενδεικτικό είναι το κοστούμι της πρωίδας στην ταινία Πίστολ Όπερα, ένα κιμονό με ψηλά τα-



κούνια). Η *Πριγκίπισσα Rakoún* είναι μια δυτική οπερέτα με σύγχρονη μουσική, βασισμένη σε έναν παραδοσιακό μύθο της Άπω Ανατολής, που αποδίδεται με εικόνες διάστικτες, τόσο από δυτικές επιρροές, όσο και από επιρροές της Ανατολής. Αν μοιάζει με κάτι, αυτή η μοναδική στη σύλληψή της ταινία, είναι με τον *Πέρσεβαλ* (1978) του Eric Rohmer, ως προς τη θεατρική της δομή, αλλά και με το σινεμά του Jacques Demy.

Ιστορία ενός αταίριαστου και ανέφικτου έρωτα (οι δύο κεντρικοί ήρωες έχουν διαφορετική φύση και ο μόνος τόπος όπου μπορούν να ενωθούν είναι ο κόσμος των ψυχών), η ταινία έχει τη γονεία και τη σαγήνη ενός παραμυθιού. Οι επιρροές από τα λαϊλαγουντιανά μιούζικαλ και τη δυτική όπερα προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η αφήγηση της ταινίας. Παράλληλα, όλο το οπλοστάσιο που ο ακρνοθέτης απέκτησε στην μέχρι τώρα καριέρα του (συν τα ψηφιακά εφέ, που εδώ τα χρησιμοποιεί για πρώτη φορά) υπηρετεί με συνέπεια τη διάσταση του παραμυθιού. Οι θεατρικές συμβάσεις, που ο Σέιζουν Σουζούκι χρησιμοποίησε σε όλη τη σκηνοθετική του διαδρομή, εδώ οδηγούνται στα ακραία όριά τους: ο κόσμος της ταινίας είναι ο τεχντός και επινοημένος κόσμος ενός παραμυθά.

Ωστόσο, το κεντρικό στοιχείο σ' αυτή την ταινία είναι η μουσική της: raf, λάτιν, lounge, δυτικοί θρυσκευτικοί ύμνοι, μουσική country & western, φωνη-

τική μουσική doo wop, swing, ποπ, καμπαρέ, αφρικάνικη μουσική, jpop (ιαπωνική ποπ), spirituals, rock (στο ύφος μιας όπερας των The Who), κλακέτες, παραδοσιακή μουσική της Άπω Ανατολής, βαλς. Αυτό που αντλείται απ' όλα αυτά τα διαφορετικά είδη είναι η δραματικότητά τους και η ευφορία που προκαλούν στον ακροατή: είναι καταρχήν η μουσική – και μετά όλα τα άλλα – που δημιουργεί την ατμόσφαιρα του ετερόκλητου, μέσα στην οποία αναπτύσσεται η αφήγηση.

Η *Πριγκίπισσα Rakoún* είναι μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία, που ο θεατής μάλλον τη βιώνει παρά την παρακολουθεί σαν μια τυπική ταινία.

Δ.Μ.

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στην ταινία, η Ζανγκ Ζιγί μιλά τη μπτρική της γλώσσα, τα κινέζικα, ενώ ο εραστής της, Τζ Οντάγκιρι, μιλά ιαπωνικά. (Σ.τ.Ε.)
- Μίσο: πιάτο της ιαπωνικής κουζίνας με βασικά συστατικά τη σόγια και το ρύζι. (Σ.τ.Ε.)

Οι δηλώσεις του Σέιζουν Σουζούκι και των συνεργατών του προέρχονται από συνεντεύξεις στα DVD της εταιρείας Criterion, από συνέντευξη του Σέιζουν Σουζούκι στην πλεκτρονική τοποθεσία <http://www.midnighteye.com/> και από δηλώσεις στη σημεώσεις για την παραγωγή της ταινίας *Πριγκίπισσα Rakoún*.



# Σέιτζουν Σουζούκι: Βιογραφικό σημείωμα

Ο Σέιτζουν Σουζούκι γεννήθηκε στο Τόκιο, στις 24 Μαΐου 1923. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων. Αποφοίτησε από την Εμπορική Σχολή του Τόκιο το 1941. Λόγω της ανεπάρκειάς του στη χημεία και τη φυσική, απέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Γεωπονικό Κολέγιο. Πέρασε ένα χρόνο χωρίς καμία απασχόληση, τριγυρώντας και βλέποντας ταινίες. Κατόρθωσε τελικά να εισαχθεί σ' ένα κολέγιο αλλά, το 1943, διέκοψε τις σπουδές του λόγω της κλήσης για κατάταξη στον αυτοκρατορικό στρατό. Υπηρέτησε στο ναυτικό. Στη δάρκεια της θητείας του ναυάγησε δύο φορές, στις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν. Προήχθη σε ανθυπολοχαγό και μετατάχτηκε στην Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το 1946 επέστρεψε στην Ιαπωνία και ολοκλήρωσε τις κολεγιακές του σπουδές. Απέτυχε να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο του Τόκιο και, ακολουθώντας την υπόδειξη ενός φίλου, γράφτηκε στο κινηματογραφικό τμήμα της Ακαδημίας της Καμακούρα (της πόλης όπου ζούσε ο μεγάλος ιάπωνας σκηνοθέτης Γιασουστζίρο Όζου). Τον Οκτώβριο του 1948, πέρασε τις εισαγωγικές εξετάσεις της εταιρείας Shochiku και προσλήφθηκε στο στούντιο Οφούνα της εταιρείας. Ο Σέιτζουν Σουζούκι ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο ως Βοηθός σκηνοθέτη.

Το 1954, αναντώντας καλύτερες αποδοχές, πήγε στα στούντιο Nikkatsu, στα οποία ξεκίνησε να εργάζεται επίσης ως Βοηθός σκηνοθέτη. Το 1955, το πρώτο του σενάριο, με τίτλο *Μονομαχία το Ηλιοβασίλεμα (Ρακούτζιτσου κέπτο)*, γυρίζεται ταινία από τον Χιρόσι Νογκούτσι.

Το 1956, ο Σουζούκι σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία με το πραγματικό του όνομα Σέιταρο Σουζούκι. Από τότε και για τα επόμενα 12 χρόνια θα δουλεψει μέσα στο στούντιο ως σκηνοθέτης με μισθό, αναλαμβάνοντας ταινίες κατά παραγγελία. Θα θεωροθεί ως ένας από τους πιο αποτελεματικούς και επαρκείσιους νεαράτες του στούντιο. Το 1958, γυρίζει την ταινία *Η γέλοσα του υποκόσμου*, υπογράφοντας με το ψευδώνυμο Σέιτζουν Σουζούκι, όνομα με το οποίο και θα γίνει ευρέως γνωστός. Από το 1963 και μετά, το έργο του άρχισε να συγκεντρώνει την προσοχή ενός νεανικού, κυρίως, κοινού.

Την περίοδο 1967-1968, η εταιρεία Nikkatsu υπέστη μια μεγάλη οικονομική κρίση. Ο πρόεδρος της Nikkatsu επικείρισε να μετατρέψει τον Σέιτζουν Σουζούκι σε αποδιοπομπαίο τράγο για τις δυσκολίες της εταιρείας και τον απέλυσε με την αιτιολογία ότι έκανε «ακατανότητες» ταινίες. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες από φίλους και συναδέλφους του Σουζούκι, ο πρόεδρος της εταιρείας δίνει την κατάσταση αρνούμενος να δώσει κόπιες των ταινιών του σε μια φοιτητική κινηματογραφική λέσχη, μήνυσε την εταιρεία Nikkatsu. Ύστερα από δικαστικό αγώνα που κράπτεσε τρεισήμιστη χρόνια, κέρδισε τελικά την υπόθεση.

Η πρώτη αυτή περίοδος της καριέρας του, που διάρκεσε περίπου μια δεκαετία, υπήρξε η πιο παραγωγική του σκηνοθετήση. Σκηνοθετούσε 3 με 4 ταινίες κάθε χρόνο, παράγοντας συνολικά 40 ταινίες σε 12 χρόνια. Ήταν όλες τους ταινίες B' προβολής, που συμπλήρωναν το πρόγραμμα των κινηματογράφων, όπως, για παράδειγμα, Ο αλήτης του Κάντο (1963) και Ιστορία μιας πόρνης (1965), που συνόδεψαν τις ταινίες του Σοχέι Ιμαρούρα Η γυναίκα έντομο / Νινόν κοντσούκι και Φονική επιθυμία / Ακάι σατσούνι, αντίστοιχα.

Οι περισσότερες από αυτές τις ταινίες είναι γκαγκοτερικές – είδος στο οποίο ειδικεύτηκε ο Σουζούκι – και διαδραματίζονται στο περιβάλλον της γιακούζα, της ιαπωνικής μαρίας. Πρόκειται για ταινίες δράσης, με έντονο το μελοδραματικό στοιχείο, που επικεντρώνονται σ' έναν ήρωα ο οποίος αντιμετωπίζει ιθικά διλήμματα. Αυτή την περίοδο θα γυρίσει και ταινίες με έντονο το ερωτικό στοιχείο, που προαναγγέλλουν τις ται-

νίες ρόμαν πόρνο (ελαφρύ πορνό) – είδος που θα εμφανιστεί εκείνη την εποχή στο ιαπωνικό σινεμά. Σε ταινίες όπως *Τα κορίτσια της χαράς*, ο σεξουαλικός πόθος πάζει κομβικό ρόλο στη δραματική πλοκή. Στις ταινίες αυτής της περιόδου θα συναντήσουμε πειραματισμούς με το χρώμα και το ρυθμό, στυλιζάρισμα, μαύρο χιούμορ και ειρωνική χρήση της μουσικής. Βασικός συνεργάτης του είναι ο Τακέο Κιμούρα στην καλλιτεχνική διεύθυνση, ενώ πρωταγωνιστές είναι τα αστέρια του στούντιο Nikkatsu, ο Ακίρα Κομπαγάσι και ο Τζ Σιάντο.

Λόγω της δικαστικής διαμάχης, ο Σουζούκι βρέθηκε αντιμέτωπος με την απαρέσκεια των μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών: επι δέκα χρόνια ήταν στη μαύρη λίστα, μη μπορώντας να γυρίσει ταινία. Στο διάστημα αυτό επιβίωσε ασχολούμενος με την τηλεόραση, σκηνοθετώντας διαφημιστικά και εκδιδόντας βιβλία με δοκίμια και ποιήματα. Αυτή την εποχή οργανώθηκαν και οι πρώτες ρετροσπεκτίβες στο έργο του, ενώ π φήμη του ως cult σκηνοθέτη άρχισε να εδραιώνεται στην Ιαπωνία. Αξίζει να σημειωθεί η στάση που κράτησε στη δίκη εναντίον του Ναγκίσα Όσαμια για την ταινία *Αυτοκρατορία των αισθήσεων / Άι νο κορίντα*, όπου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Ο Σουζούκι συνέχισε την πορεία του στο χώρο του κινηματογράφου, αλλάζοντας όμως κατεύθυνση: θα στραφεί τώρα σε ανεξάρτητες παραγωγές, με σαφή καλλιτεχνικό προσανατολισμό, χωρίς ποτέ, βέβαια, να ξενάγει το παρελθόν του στη σκηνοθεσία ταινιών B' προβολής. Το 1980, συνεργάστηκε με τον ανεξάρτητο παραγωγό Γκεντζίρο Αράτο και γύρισε την πρώτη ταινία της τριλογίας *Τάισο*, με τίτλο *Ταιγγάνικο μελωδία*, που βραβεύτηκε με εύφημη μνεία στο Φεστιβάλ Βερολίνου του 1981, συστήνοντας μ' αυτόν τον τρόπο τον Σουζούκι στο κοινό της Δύσης. Η ταινία βραβεύτηκε επίσης, τόσο από την Ιαπωνική Ακαδημία Κινηματογράφου με το Βραβείο σκηνοθεσίας, όσο και από τους συντάκτες του κινηματογραφικού περιοδικού *Κίνεμα Τζουνπό*. Όταν οι διανομείς αρνήθηκαν να την διανείμουν, οι Αράτο και Σουζούκι την πρόβαλαν για το κοινό χρονιμοποιώντας ένα ειδικά κατασκευασμένο κινούμενο σινεμά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Σέιτζουν Σουζούκι συνεργάστηκε και στην – πολύ δημοφιλή στην Ιαπωνία – σειρά κινουμένων σκεδίων *Lupin III* (στην οποία έχει επίσης συμμετάσχει και ο Χάγιος Μιγιαζάκι).



Η ελεγεία της βίας

61 日 [映] けんかえれい [映倫]

Ταινίες του Σέιτζουν Σουζούκι εμφανίστηκαν στη Δύση για πρώτη φορά το 1968, στο Βέλγιο. Συγκεκριμένα, Τα κορίτσια της χαράς προβλήθηκαν το 1968 ως ταινία ελαφρού πορνό. Τότε δημοσιεύτηκε και η πρώτη συνέντευξη του εκτός Ιαπωνίας, στο περιοδικό *Midi-Minuit Fantastique*. Το 1984, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκτός Ιαπωνίας ρετροσπεκτίβα του έργου του, στο Φεστιβάλ του Πέσαρο, αν και, ήδη από το 1978, είχαν προβληθεί στο ίδιο φεστιβάλ ταινίες του, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος στον ιαπωνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του '60. Το 1986, κυκλοφορεί το πρώτο Βιβλίο-κριτική μονογραφία για τον Σουζούκι, από τον Ιάπωνα κριτικό Ουένο Κόδι. Οι ρετροσπεκτίβες του 1988 στο Φεστιβάλ Εδιμβούργου, του 1991 στο Ρότερνταμ και του 1994 στο Λονδίνο και το Βανκούβερ, αποκαλύπτουν στη Δύση το έργο του στις πραγματικές του διαστάσεις. Σημαντικό ρόλο γι' αυτή την απήκνηση του Σέιτζουν Σουζούκι έπαιξε και η επιρροή που άσκησε σε σκηνοθέτες όπως ο Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Baz Luhrmann, Wong Kar-wai, John Woo κ.ά..

Το 1985, ο Σουζούκι ψηφίστηκε ως ο πιο καλοντυμένος άνδρας από την Ένωση Ιαπωνικής Μόδας. Έχει εμφανιστεί ως ιθοποιός σε αρκετές ταινίες, μεταξύ άλλων και στην ταινία *Cold Fever* του Fridrik Thor Fridriksson.

Το 2001, με αφορμή την προβολή της ταινίας του *Πίστολ Όπερα*, βραβεύτηκε με τον τιμπτικό Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Η ταινία θα βραβευτεί και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μπρισμπέιν από την FIPRESCI, «ως μια πολύ προσωπική εκδοχή ανάμειξης στοιχείων του παραδοσιακού και του πειραματικού κινηματογράφου».

Το 2005, παρουσίασε στο Φεστιβάλ Καννών την ταινία *Πριγκίπισσα Rakoύν*, στην οποία συνεργάστηκε για πρώτη φορά με έναν κινηματογραφικό αστέρα εκτός Ιαπωνίας, τη Zanayk Ziyyí.

# ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

## ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

1956

Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ / MINATO NO KANPAI: ΣΩΡΙ Ο ΟΥΑΓΚΑΤΕ ΝΙ / CHEERS AT THE HARBOR: TRIUMPH IN MY HANDS

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ / AKOUMA NO MATSI / TOWN OF DEVILS

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ / XOZOYNA OYA OUTAOY: OYMI NO TZOYNTZO / PURE EMOTIONS OF THE SEA  
1957

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΑ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΠΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ» / ΟΥΚΙΚΟΥΣΑ ΝΟ ΓΙΑΝΤΟ / FLOATING HOTEL

ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ / PATZO TO KENTZO / NUDE GIRL WITH A GUN

ΟΚΤΩ ΩΡΕΣ ΤΡΟΜΟΥ / ΧΑΤΣΙΤΖΙΚΑΝ ΝΟ ΚΙΟΦΟΥ / EIGHT HOURS OF HORROR

1958

ΦΩΝΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ / KAΓΚΕΝΑΚΙ ΚΟΕ / VOICE IN THE SHADOWS

Η ΑΝΟΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ / ΦΟΥΜΙΧΑΖΟΥΣΙΤΑ ΧΑΡΟΥ / THE SPRING THAT DIDN'T COME

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΤΗΘ / ΑΟΪΤΣΙΜΠΟΥΣΑ / BLUE BREASTS

Η ΓΟΗΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ / ANKOKOUΓΚΑΪ ΝΟ ΜΠΙΤΖΟ / BEAUTY OF THE UNDERWORLD

1959

ΕΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ / RAMPOU PETAA / LOVE LETTER

ΓΥΜΝΗ ΕΠΟΧΗ / ΣΟΥΠΙΠΑΝΤΑΚΑ ΝΟ ΝΕΝΡΕΪ / NAKED AGE

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΚΟΣΜΟ / ANKOKOU ΝΟ PIOKEN / PASSPORT TO THE UNDERWORLD

1960

ΓΡΑΜΜΗ 0 / MIKKO ZERO ΛΑΪΝ / UNDERCOVER O-LINE

ΒΙΑΙΗ ΕΦΗΒΕΙΑ / KOYTAMΠΑΡΕ ΓΚΟΥΡΕΝΤΑΪ / FIGHTING DELINQUENTS

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ / ΣΟΝΟ ΓΚΟΣΟΣΙΑ Ο ΝΕΡΑΕ / TAKE AIM AT THE POLICE VAN

Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ / KEMONO NO NEMOYRI / BEASTLY SLEEP

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΡΕΛΑ / ΣΟΥΜΠΕΤΕ ΓΚΑ ΚΟΥΡΟΥΤΤΕΡΟΥ / EVERYTHING IS CRAZY

1961

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ / XIAKOUMAN NTOPORO Ο ΤΑΤΑΚΙ ΝΤΑΣΕ / MILLION DOLLAR MATCH

ΝΕΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΑΝ ΑΙΜΑ / KAΙΚΙΟ, ΤΣΙ ΝΙ ΣΟΜΕΤΕ / BLOODY CHANNEL

ΑΝΗΣΥΧΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ / ΜΟΥΤΕΤΠΟ ΤΑΪΣΙΟ / RECKLESS BOSS

ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ / TOKIO KΙΣΤΑΪ / TOKYO KNIGHTS

Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΒΟΛΟ / ΣΑΝΤΑΝΤΖΟΥ ΝΟ ΟΤΟΚΟ / MAN WITH THE HOLLOW-TIP BULLETS

ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ / ΤΟΓΚΕ Ο ΟΥΤΑΡΟΥ ΟΥΚΑΙ ΚΑΖΕ / NEW WIND OVER THE MOUNTAIN

1962

ΧΑΪ ΤΙΝ ΓΙΑΚΟΥΖΑ / ΧΑΪ ΤΙΝ ΓΙΑΚΟΥΖΑ / HIGH TEEN YAZUKA

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΑΝ ΣΕ MENA / OPE NI KAKETA ΓΙΑΤΣΟΥΡΑ / THOSE WHO BET ON ME

1963

Ο ΛΑΗΤΗΣ ΤΟΥ KANTO / KANTO ΜΟΥΣΙΟΥΚΟΥ / KANTO WANDERER



48 日活 訓青一代 映

Σημαδεμένη ζωή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 23 / ΤΑΝΤΕΪ ΤΖΙΜΟΥΤΣΟ 23: ΚΟΥΤΑΜΠΑΡΕ ΑΚΟΥΤΟ ΝΤΟΜΟ! / DETECTIVE OFFICE 2-3: GO TO HELL, BASTARDS!

Ο ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ / ΑΚΟΥΤΑΡΟ / THE BASTARD

ΑΓΡΙΑ ΝΙΟΤΗ / ΠΑΤΖΟΥ ΝΟ ΣΕΪΣΟΥΝ / YOUTH OF THE BEAST

1964

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ / XANA TO NTOTO / FLOWERS AND THE ANGRY WAVES

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ / ΝΙΚΟΥΤΑΪ ΝΟ ΜΟΝ / GATE OF FLESH

ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙ / ΟΡΕΤΑΣΙ ΝΟ ΤΣΙ ΓΚΑ ΠΙΟΡΟΥΣΑΝΑΪ / BLOOD DOESN'T FORGIVE

1965

ΣΗΜΑДЕΜΕΝΗ ΖΩΗ / ΙΡΕΖΟΥΜΙ ΙΤΣΙΝΤΑΪ / TATTOOED LIFE

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ / ΣΟΥΝΠΟΥ ΝΤΕΝ / STORY OF A PROSTITUTE

ΚΑΚΙΑ ΜΟΙΡΑ / ΑΚΟΥΤΑΡΟ ΝΤΕΝ: ΟΥΑΡΟΥΙ ΧΟΣΙ ΝΟ ΣΙΤΑ ΝΤΕΜΟ / STORIES OF BASTARDS: BORN UNDER A BAD STAR

1966

ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ / KENKA ERETZI / FIGHTING ELEGY

Η ΚΑΡΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΟΥΑΤΣΙ / ΚΑΟΥΑΤΣΙ ΚΑΡΟΥΜΕΝ / CARMEN FROM KAWACHI

Ο ΑΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ / TOKIO ΝΑΓΚΕΡΕΜΟΝΟ / TOKYO DRIFTER

1967

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ / KOROS NO RAKOYIN / BRANDED TO KILL

1968

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΣΥΖΥΓΕ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ: ΜΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ / ΑΣΑΪΚΟΥΝ ΚΟΝΜΠΑΝ ΟΥΑ: APOU KETTOOU / GOODNIGHT DEAR HUSBAND: A DUEL (TV)

1969

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ / OTOKO NO NAKA NI OYA TOPI ΓΚΑ IPOY / THERE'S A BIRD INSIDE EVERY MAN (TV)

1970

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ / MIRA NO KOI / A MUMMY'S LOVE (TV)

1977

ΜΙΑ ΠΕΝΘΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / XISOU MONOGKATARI / A STORY OF GRIEF AND SORROW

1979

ΔΟΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ / ANA NO KIMPA / THE FANG IN THE HOLE (TV)

1981

ΤΣΙΓΑΝΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ / TSIGKOINERPOYATZEN / ZIGEUNERWEISEN

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΨΥΕΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ / ΚΑΓΚΕΡΟ ΖΑ / HEAT-HAZE THEATRE

1985

ΤΑ ΔΑΚΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΝΕ / CAPONE'S FLOODS OF TEARS

ΛΟΥΠΙΝ: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ / LUPIN SANSETI MΠΑΜΠΙΛΟΝ ΝΟ ΟΓΚΟΝ ΝΤΕΝΣΕΤΣΟΥ / LUPIN THE 3RD: THE GOLDEN LEGEND OF BABYLON (κινούμενα σχέδια, συν-ακνοθεσία)

1991

ΠΙΟΥΜΕΤΖΙ / GIOMETZI / YUMEJI

1993

ΓΑΜΟΣ / KEKKON / MARRIAGE (σπουδυλωτή ταινία – συμμετέχουν επίσης οι ακνοθέτες Χίντεο Όνται και Χιρόσι Νάγκαο)

2002

ΠΙΣΤΟΛ ΟΠΕΡΑ / PISOUTOROU OPERA / PISTOL OPERA

2005

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΡΑΚΟΥΝ / ΟΠΕΡΕΤΑ ΤΑΝΟΥΚΙ ΓΚΟΤΕΝ / PRINCESS RACCOON

## ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

1975 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΝΑΡΟΥ - MANTE MATENAÏL του Κάζουκι Ομόρι

1983 ΝΤΑΜΠΟΥΡΟΥ ΜΠΕΤΤΟ του Τσάιγια Φουτζίτα

1988 Ο ΣΗΡΟ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΑΙΝ / MERIAIN NI AITAÍ του Τζούνιται Σουζούκι

1992 ΠΑΤΣΙΝΚΟ ΓΚΡΑΦΤΙ του Τακεμίτσου Σάτο

1995 COLD FEVER του Fridrik Thor Fridriksson

1997 ΚΙ ΝΟ ΠΕ ΝΟ ΣΩΤΙΟ του Ατσούωι Ιακάουα

1998 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΠΟΥ / POUPOU ΝΟ ΜΟΝΟΓΚΑΤΑΡΙ του Κένσακου Ουτανάμπε

1998 Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ / FOUGIATSO του Τσι-νγκάι Λι

1999 ΤΑΡΙΧΕΥΣΗ / ENMPAMINTKOY του Σίντζι Αογάμα

2002 ΕΥΑΓΓΗΜΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΑ / KODDOUKOU ΝΟ KANE του Χιρογιούκι Τάνακα

# Εκδόσεις DVD

## Η ΓΟΗΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ

Τίτλος: Underworld Beauty. Εταιρεία: Home Vision. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Monaural. Extra: Φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Κείμενο του Τάπου Αόκι.

## Ο ΑΛΗΤΗΣ ΤΟΥ KANTO

Τίτλος: Kanto Wanderer. Εταιρεία: Home Vision. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Monaural. Extra: Τρέιλερ. Φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Κείμενο του Tom Mes.

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 23

Τίτλος: Detective Bureau 2-3. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: Εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Σημείωση: η ταινία αποτελεί τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 2.

## ΑΓΡΙΑ NIOTH

Τίτλος: Youth of the Beast. Εταιρεία: Criterion. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Monaural. Extra: Τρέιλερ. Συνεντεύξεις με το σκηνοθέτη και τον ηθοποιό Tzo Sisintso. Κείμενο του κινηματογραφικού κριτικού Howard Hampton.

Τίτλος: La Jeunesse de la bête. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: Εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη και του ηθοποιού Tzo Sisintso. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 1.

## ΑΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ

Τίτλος: Les Fleurs et les vagues. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: Εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 3.

## ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τίτλος: Gate of Flesh. Εταιρεία: Criterion. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Monaural. Extra: Συνέντεύξεις με το σκηνοθέτη και με τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Τακέο Κιμούρα. Κείμενο του κινηματογραφικού κριτικού Chuck Stephens.

Τίτλος: Gate of Flesh. Εταιρεία: Pagan Films. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Digital (1.0) Mono. Extra: Συλλογή με φωτογραφίες της ταινίας. Συνέντευξη του σκηνοθέτη στο Βελγικό περιοδικό Midi-Minuit Fantastique.

Τίτλος: La Barrière de chair. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: Εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη και του ηθοποιού Tzo Sisintso. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 1.

## **ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΗ ΖΩΗ**

Τίτλος: Tattooed Life. Εταιρεία: Home Vision. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Monaural. Extra: Φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Κείμενο του Ray Pride.

Τίτλος: La Vie d'un tatoué. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: Εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Το ντοκιμαντέρ La Machine à image, μέρος 3ο. Συνέντευξη με τον Τζο Σίσιντο και τον καλλιτεχνικό διευθυντή Τακέο Κιμούρα. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 3.

## **ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ**

Τίτλος: Story of a Prostitute. Εταιρεία: Criterion. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.40:1. Ήχος: Monaural. Extra: Τρέιλερ. Συνέντευξη με το σκηνοθέτη, με τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Τακέο Κιμούρα, καθώς και με τον κριτικό Τάντο Σάτο. Κείμενο του κινηματογραφικού κριτικού David Chute.

Τίτλος: Histoire d'une prostituée. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 3.

## **ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ**

Τίτλος: Fighting Elegy. Εταιρεία: Criterion. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Monaural. Extra: Τρέιλερ. Κείμενο του κινηματογραφικού κριτικού Tony Rayns.

Τίτλος: Elegie de la bagarre. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Το ντοκιμαντέρ La Machine à image, μέρος 2ο. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 2.

## **ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ**

Τίτλος: Branded to Kill. Εταιρεία: Criterion. Περιοχή: 0. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.20:1. Ήχος: Monaural. Extra: Συνέντευξη με το σκηνοθέτη. Αφίες και γραφιστικό υλικό της εποχής, από τη συλλογή του John Zorn. Κείμενο του John Zorn.

Τίτλος: Branded to Kill. Εταιρεία: Second Sight Films. Περιοχή: 0. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby (2.0) Stereo.

Τίτλος: La Marque du tueur. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτη και του ηθοποιού Τζο Σίσιντο. Το ντοκιμαντέρ Seijun Suzuki, La Machine à image. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 1.

## **Ο ΛΑΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ**

Τίτλος: Tokyo Drifter. Εταιρεία: Criterion. Περιοχή: 0. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.05:1. Ήχος: Monaural. Extra: Συνέντευξη με το σκηνοθέτη. Κείμενο της κριτικού Manohla Dargis.

Τίτλος: Tokyo Drifter. Εταιρεία: Second Sight Films. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Digital (2.0) Mono.

Τίτλος: Le Vagabond de Tokyo. Εταιρεία: HK Vidéo. Περιοχή: 2. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: γαλλικά. Πλαίσιο εικόνας: 2.35:1. Ήχος: Dolby Mono. Extra: εισαγωγή του Nicolas Saada, κριτικού των Cahiers du



Ιστορία μιας πόρνης

Cinéma. Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτου. Σημείωση: τμήμα της τριπλής συλλογής Coffret Seijun Suzuki, vol. 2.

#### ΜΙΑ ΠΕΝΘΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τίτλος: Story of Sorrow and Sadness. Εταιρεία: Platinum Classics. Περιοχή: 3. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά, κινέζικα. Πλαίσιο εικόνας: 1.66:1. Ήχος: Stereo. Extra: Βιογραφία και φιλμογραφία του σκηνοθέτου.

#### ΠΙΣΤΟΛ ΟΠΕΡΑ

Τίτλος: Pistol Opera. Εταιρεία: Media Blasters. Περιοχή: 1. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά. Πλαίσιο εικόνας: 1.33:1. Ήχος: Stereo. Extra: Τρέιλερ. Φιλμογραφία του σκηνοθέτου.  
Τίτλος: Pistol Opera. Εταιρεία: Panorama Entertainment. Περιοχή: 3. Γλώσσα ταινίας: ιαπωνικά. Υπότιτλοι: αγγλικά, κινέζικα. Πλαίσιο εικόνας: 1.33:1. Ήχος: Stereo.

# ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

## Εκδόσεις για τον Σέιτζουν Σουζούκι

Cueto, Roberto (επιμέλεια), *El desierto bajo los cerezos en flor: el cine de Seijun Suzuki*, Festival Internacional de Cine de Gijón, Ocho y medio, Αράβα, Μαρτίν 2001. (Κατά το μεγαλύτερο μέρος, μετάφραση στα ισπανικά της έκδοσης του Φεστιβάλ του Ρότερνταμ).

Field, Simon (επιμέλεια), *Branded to thrill: the delirious cinema of Suzuki Seijun*, Institute of Contemporary Arts, Λονδίνο 1994. (Περιέχει τα κείμενα: David Chute, «Branded to thrill»; Tony Rayns, «The Kyoka factor: the delights of Suzuki Seijun»; Ian Buruma, «The eccentric imagination of a genre film-maker»; Seijun Suzuki, «Suzuki on Suzuki»; καθώς επίσης και βιογραφικό σημείωμα, φιλμογραφία και κριτικά σημειώματα για τις ταινίες του Σουζούκι, από τον Tony Rayns.)

Hasumi, Shigehiko (επιμέλεια), *Woestijn onder de kersenbloesem - The desert under the cherry blossoms*, Film Festival Rotterdam, Uitgeverij Uniepers Abcoude, Ρότερνταμ 1991. (Περιέχει τα κείμενα: Shigehiko Hasumi: «A world without seasons»; Seijun Suzuki, «My work», «The days of Kanto Mushoku», «Cinema, film directors and Oshima», «Random notes on Fellini», «The desert under the cherry tree» συνεντεύξεις, βιογραφικό σημείωμα και φιλμογραφία.)

Quandt, James, *Sex & death in Japanese cinema: the films of Seijun Suzuki*, Cinémathèque Ontario, Τορόντο 1993.

## Κείμενα και εκτεταμένες αναφορές

### για τον Σέιτζουν Σουζούκι σε βιβλία και περιοδικά

Desser, David, *Eros plus massacré*, Indiana University Press, 1988 (σσ. 67-99).

Fornara, Bruno, «Nuovo cinema giapponese anni sessanta: Un'onda tra i collegi. Altro che Fuller!», *Cineforum*, τχ. 300, Δεκέμβριος 1990.

Sato, Tadao, *Currents in Japanese cinema*, Kodansha International, Τόκιο 1982 (σσ. 223-229).

Tessier, Max, *Le Cinéma Japonais au présent* (2n έκδοση), Lherminier, Παρίσι 1984 (σσ. 70-76).

*Cinema giapponese degli anni '60* (τόμοι 2), Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Νέαρπο 1972 (σσ. 73-94).

*The films of Seijun Suzuki*, κατάλογος Edinburgh Film Festival, Εδιμβούργο 1988 (σσ. 33-42). (Περιέχει κείμενα των Seijun Suzuki, Paul Willemen, Tadao Sato και άλλων.)

Buruma, Ian, *Behind the mask*, Pantheon Books, Λονδίνο 1984 (σσ. 194-195).

## Κείμενα, κριτικές και συνεντεύξεις σε περιοδικά

Bocchi, Pier Maria, «Pistol Opera», *Cineforum*, τχ. 409, Νοέμβριος 2001.

Chute, David, «Branded to thrill», *Film Comment*, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1992.

DINNITTO, Rachel, «Translating Pre-war Culture into Film: The Double Vision of Suzuki Seijun's *Zigeunerweisen*», *The Journal of Japanese Studies*, τόμος 30, τχ. 1, Χειμώνας 2004.

Hampton, Howard, «Four play - Japanese movie director Seijun Suzuki», *ArtForum*, Απρίλιος 1999.

Jousse, Thierry, «J'ai goûté à la liberté': Entretien avec Seijun Suzuki», *Cahiers du Cinéma*, συμπλήρωμα του τχ. 518, Νοέμβριος 1997: Festival d'Automne 1997.



12

日活 野獣の青春

Αγρια νιότη

Jousse, Thierry, «Le Cinémascope correspond parfaitement au cadre du théâtre kabuki», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 573, Νοέμβριος 2002.

Jousse, Thierry, «Deconstructing Suzuki», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 573, Νοέμβριος 2002.

Lethem, Roland, «Entretien et Filmographie», *Midi-Minuit Fantastique*, τχ. 18-19, Δεκέμβριος 1967-Ιανουάριος 1968.

Malusa, Vincent, «Italie, Asie: un pont entre deux rives», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 573, Νοέμβριος 2002.

N., H., «Princess Raccoon», *Positif*, τχ. 533-534.

Nazzaro, Giona A., «Tanukigoten Operetta», *Cineforum*, τχ. 446, Ιούλιος 2005.

Niogret, Hubert, «Japon d'hier et d'aujourd'hui: entretien avec le cinéaste Seijun Suzuki», *Positif*, τχ. 352.

Rosenbaum, Jonathan, «Bullet Ballet», *Chicago Reader*, 22 Αύγουστου 2003.

Saada, Nicolas, «Hommage à Seijun Suzuki», *Cahiers du Cinéma*, συμπλήρωμα του τχ. 518, Νοέμβριος 1997: Festival d'Automne 1997.

Sabouraud, Frédéric, «Le grand écart - Irezumi ichidai (1965)», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 482, Ιούλιος-Αύγουστος 1994.

Sabouraud, Frédéric, «Qui êtes-vous M. Suzuki?», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 441, Μάρτιος 991.

Tessier, Max, «Une esthétique de la dérision. Neuf films de Seijun Suzuki», *Positif*, τχ. 501.

Thirion, Antoine, «Femmes fatales. Sexe et cruauté au Japon - Nikutai no mon (1964)», *Cahiers du Cinéma*, τχ. 596, Δεκέμβριος 2004.

Αλεξίου, Αλέξης, «Σέγιουν Σουζούκι - Γεννημένος για να οκοτώνει», *Καθηρέφτης*, τχ. 7, Χειμώνας 1998.

## Δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο

- Hill, Derek, *Early Films of Seijun Suzuki*, <http://www.imagesjournal.com/>  
Keser, Robert, *Climbing Mt. Suzuki*, <http://www.24fpsmagazine.com/>  
Mes, Tom, *Midnight Eye interview: Seijun Suzuki*, <http://www.midnighteye.com/>  
Mes, Tom, *Review - Pistol Opera*, <http://www.midnighteye.com/>  
Sharp, Jasper, *Review - Branded to Kill (Koroshi No Rakuin)*, <http://www.midnighteye.com/>  
Sharp, Jasper, *Review - Elegy to Violence (Kenka Ereji)*, <http://www.midnighteye.com/>  
Sharp, Jasper, *Review - Story of Sorrow and Sadness (Hishu Monogatari)*, <http://www.midnighteye.com/>  
Teo, Stephen, *Seijun Suzuki: Authority in Minority*, <http://www.sensesofcinema.com/>

## Βιβλία του Σέιτζουν Σουζούκι (στην ιαπωνική)

- Kenka Erejii* (Ελεγεία της Βίας), Sonichi Shobo, Τόκιο 1970.  
*Haka Jigoku* (Λουλούδια της κόλασης), Hokuto Shobo, Τόκιο 1979.  
*Koshu* (Μοναχικές αντανακλάσεις), Hokuto Shobo, Τόκιο 1980.

## Βιβλία για τον Σέιτζουν Σουζούκι (στην ιαπωνική)

- Ueno, Kochi, *Suzuki Seijun zenshigoto*, Rippu Shobo, Τόκιο 1986.  
Isoda, Tsutsumi (επιμέλεια), *Seijun sutairu - Seijun style*, Walzu Shuppan, Τόκιο 2001.



Ταργάνικη μελωδία



日活 喜劇映画

Σημαδεμένη σειρά

Θυ γετ. 23/11/05 2 ταίνιες + τυχαία  
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ SEIJUN SUZUKI αναγνωστής  
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ιστορίας (σήμερα)  
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  
ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ 1.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ, ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2005.  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Χ & Σ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΣΙΤΑΡΑΣ Ο.Ε.  
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Θ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

«ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  
Αθήνα: Ευρυμέδοντας 4, Τ.Κ. 104 35, Τηλ.: 2103460224,  
Fax: 2103460186, e-mail: s-orizontes@ath.forthnet.gr  
Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 139 & Χαλκίδος 3, Τ.Κ. 546 27  
Τηλ.: 2310543828, 2310501824 - Fax: 2310501824  
e-mail: s-orizontes@the.forthnet.gr





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



# Seijun Suzuki

«Ο Σέιτζουν Σουζούκι φαίνεται ότι είναι ένας σκηνοθέτης που γνωρίζει το μέλλον πριν ακόμα αυτό συμβεί. Έχει τη ικανότητα να σχεδιάζει, χρησιμοποιώντας μια παλέτα χρωμάτων από τον λαϊκό και όχι μόνο πολιτισμό. Δημιουργεί έτσι ένα έργο που δεν παρατηρεί απλώς ψάχνοντας την αλήθεια, αλλά αναζητά μια απλούστερη στην μορφή και πολύ μεγαλύτερη αλήθεια.

Η γενιά των σκηνοθετών στους οποίους ανήκω οφείλει πολλά στο έργο του Σέιτζουν Σουζούκι».

**Baz Luhrmann**

«Η Πριγκίπισσα Ρακούν είναι ακόμα ένα συγκλονιστικό οπτικό ταξίδι με μέσο την κινηματογραφική φαντασία του Σέιτζουν Σουζούκι».

**Jim Jarmusch**

«Έχω επηρεαστεί από τηλάνα των ταινιών του Σέιτζουν Σουζούκι και από την προθυμία του να πειραματιστεί, να δοκιμάσει πράγματα για να δημιουργήσει εικόνες που να είναι πραγματικά cool και ψυχεδελικές. Το έργο του είναι μια έμπνευση».

**Quentin Tarantino**

ISBN 960 398 150 X  
  
9 789603 981501